

SAMENSPRAAK

September 2022



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk
Diever

TER OVERDENKING - *Respect*

Ik las eens een uitspraak van de boekbinder Paul Tronson, die intensief restauratiewerk doet en oude boeken moet herstellen. Hij heeft daarvoor onder meer nieuw leer nodig: "Ik zeg altijd een gebed van dankbaarheid voor het dier dat zijn leven gaf voor mijn werk. Er is enige troost in de wetenschap dat de bijdrage van dit dier nog altijd in leven zal zijn over 500 jaar."

Het trof me met hoeveel respect hij zijn werk doet. Het materiaal dat je gebruikt is niet zomaar materiaal dat ook zomaar even vervangen kan worden. Het oude papier moet gerestaureerd, het oude leer vervangen, de ornamenten opnieuw verguld met bladgoud. Een intensief precisie karwei, dat met aandacht en liefde dient te gebeuren. Het is werk waarvoor je de tijd moet nemen en geduld moet hebben, wil het niet ergens verkeerd gaan, waardoor je onverhoopt opnieuw kunt beginnen.

Ik moest hier aan denken in de voorbereiding voor een nieuw seizoen kerkenwerk. In Dwingeloo is er een startzondag: een gezamenlijke start van De Kapel, De Brugeskerk en de Nicolaaskerk. In Diever kennen we het fenomeen 'startzondag' niet als zodanig. Maar ook hier maken we op enig moment de aftrap van een nieuw seizoen gemeente-zijn.

En intussen gaat de verbouwing van de Nicolaaskerk door. En intussen gaan we verder in het proces van hervormde kerken van Diever en Dwingeloo samen. Alles met de nodige zorgvuldigheid en aandacht.

Dat zijn van die momenten dat ik het voor ogen probeer te krijgen: het gemeentewerk dat door zo veel mensen met liefde en geduld wordt gedaan. Wat een berg werk wordt er toch steeds verzet door al die vrijwilligers in onze gemeente: van jong tot oud zijn we in de weer om er het beste van te maken. Activiteiten met de jeugd, gespreksgroepen, bezoekwerk, diaconaal werk, beheer van goederen en zaken, omzien naar elkaar, de kerkgang met alle voorbereiding door zoveel mensen, het koffiedrinken, het groeten en ontmoeten op de woensdagmorgen... de lijst kan nog veel verder worden aangevuld.

Je doet het werk niet om constant bevestiging te vinden en schouderklopjes te zoeken, maar eerlijk, lieve mensen: wat is het goed dat jullie er zijn en dat we met zo veel mensen ons inzetten.

Respect voor zoveel inzet!

ds. Daan Bargerbos

KERKDIENTEN HERVORMDE GEMEENTE DIEVER EN DWINGELOO

alle diensten in Diever

Zondag 4 september	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos
Zondag 11 september	10.00 uur	Ds. A. van Ligten uit Sneek
Zondag 18 september	10.00 uur	Ds. J. Vaessen uit Gasselte
Zondag 25 september	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos

Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

GEZAMENLIJK NIEUWS

Lichtjesavond 28 oktober 2022

Op **vrijdagavond 28 oktober** wordt er een lichtjesavond georganiseerd. We beginnen **om 19.00 uur in de Pancratiuskerk**, Hoofdstraat 45 te Diever. Daarna lopen we gezamenlijk naar de begraafplaats alhier om een lichtje bij een graf te zetten. Aansluitend is er een kopje koffie/thee in de kerk met tijd voor ontmoeting. U bent allen van harte uitgenodigd om deel te nemen!

We zouden graag schone glazen potjes willen ontvangen om de lichtjes in te zetten. De potjes kunnen *tot 24 oktober worden ingeleverd* op zondag in de Pancratiuskerk of Kruiskerk Diever, bij:

- Bertha van Kampen, Ten Darperweg 94 Wapse
- Martha Pluim, Dieverbrug 17 Dieverbrug
- Gea Kolk, Meulakkers 15 Diever
- Aartje Hessels, Rijksweg 64 Dieverbrug

Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Gezocht: notulist(e) voor de klassicale vergadering

Het breed moderamen van de classis Groningen – Drenthe is op zoek naar een notulist(e) die de klassicale vergaderingen wil notuleren. Tot nu toe nam onze scriba deze taak op zich maar door de toenemende zorg voor haar partner (wegens de ziekte van Parkinson) zoeken we iemand die het notuleren van de klassicale vergaderingen op zich wil nemen. Van de notulist(e) verwachten wij dat hij/zij aanwezig is bij de klassicale vergaderingen en dat zij/hij een verslag maakt van de vergadering zodat de afgevaardigden naar de klassicale vergadering en andere deelnemers en/of belangstellenden kunnen teruglezen

wat er besproken en besloten is. Voor de uitwerking van de notulen kunnen de vergaderingen digitaal worden opgenomen. De klassicale vergaderingen vinden doorgaans 4x per jaar plaats op wisselende locaties, waarvan 2 in het voorjaar en 2 in het najaar, steeds op een dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur uiterlijk. De notulist(e) hoeft geen ambtsdrager te zijn. Voor de notulist(e) is een vergoeding beschikbaar.

Bent u geïnteresseerd of weet u iemand die hiervoor geschikt is, neem dan contact op met de scribe van onze classis, mevrouw Leny de Zeeuw, mobiel 06-53645985, mail: scriba@classisgroningendrenthe.nl

Cursus Theologische verbreding en verdieping in Assen

Je verdiepen in theologie betekent je verdiepen in de relatie tussen God en mensen. Duiken in de wereld van de Bijbel en nadenken over de bronnen van het christelijk geloof en ... open staan voor 'andersdenkenden'. Verfrissend, verrassend, verrijkend, veelkleurig. Vraag cursisten die de cursus hebben gevolgd naar het waarom; menigeen antwoordt: *'omdat het zo boeiend is'*.

U kunt kennis maken met deze cursus TVG in Assen op **donderdagavond 6 oktober 2022**. U krijgt informatie over onze cursus TVG en Chris Dees, een docent en bestuurslid van deze cursus, geeft een voorbeeldles TVG. Hij gaat in gesprek met mogelijk 4 theologen die ook ons uitnodigen tot een gesprek, *'omdat het ons zeker raakt'*. Wat dacht u van Dorothee Sölle, Karen Armstrong, Huub Oosterhuis en Piet van Midden. De eerste cursusmorgen voor onze nieuwe cursisten wordt *dinsdagmorgen 25 oktober 2022*, de dinsdag na de herfstvakantie. We maken om 09.00 u. eerst kennis met elkaar en de vakken, daarna volgt vanaf 10.45 u. een les Oude Testament.

Wij werken in Assen met kleine groepen, we houden rekening met elkaar door voldoende afstand te houden, in het gebouw wordt voldoende geventileerd, kortom: we doen er alles aan om corona zoveel mogelijk buiten de deur te houden, ook met uw medewerking! Wilt u meer weten over aanmelding: zie onze website onder www.tvgassen.nl. Een telefoontje naar onze secretaris Bert van Maanen mag ook gerust: M: 06-51846656. Hij zal ook aanwezig zijn op deze avond.

Waar? Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. (parkeergelegenheid)
Wanneer? Donderdagavond 6 oktober 2022. Begin **19.30**; eind rond 21.30 u.
Kosten? Geen kosten verbonden aan deze avond. Koffie/thee staat klaar.

HERVORMDE GEMEENTE

Bij de komende diensten

Roel A. Bosch, auteur van het boekje 'De kleur van God', schreef onderstaande meditatieve regels bij de lezingen voor deze zondagen. Voor een goed verstaan hiervan is het een te bevelen eerst de aangegeven Bijbelteksten te lezen.

4 september – Twaalfde zondag van de zomer

Deut. 30,15-20 *Psalm 1* Lucas 14,25-33

Wie ... gaat niet eerst de kosten berekenen?

Lucas 14,28

Maar is mijn leven dan een toren, God,
een bouwproject, met architect en aannemer?
Moet ik een oorlog winnen,
als heerser trachten nummer een te zijn?
Help mij het plan te trekken dat me past,
een tent te zetten waarin ook een ander schuilen kan,
een weg te gaan die naar de vrede voert,
een baken plaatsen dat uw heil vermoeden laat.
Dan laat ik achter wat me nu bezwaart,
dan reken ik als goed architect met dat wat haalbaar is.
Dan haalt u mij, dan biedt u mij uw tent.

25 september – Tweede zondag van de herfst

Amos 6,1-10 *Psalm 146* Lucas 16,19-31

Wees toch stil en noem de naam van de Heer niet.

Amos 6,10

Houd liever maar de Heer hierbuiten.
Het liggen op ivoren bedden in de naam van God,
het eten van het beste lam, het mooiste kalf,
gekleed te zijn in zijde of brokaat -
dat doe je voor jezelf, verheven is het niet.
Verheffen? Dat doet God als hij zijn engel stuurt,
en zo die ene mens een naam geeft, Lazarus,
hem opneemt in zijn schoot.
Als hij het volk van Jozef bij zich roept
en uitleidt uit Egyptes machtswellust.
God – en ik dan? Hoe noem ik uw naam?

Ds. Daan Bargerbos

Een terugblik op de afgelopen zomermaanden

Na de dienst op 31 juli was er **de jaarlijkse picknick**. De bedoeling was om op het plein voor de kerk te zitten met elkaar, maar helaas regende het. Dit deed echter niemand, want in de kerk was ruimte gemaakt door de achterste rijen stoelen aan de kant te zetten, zodat daar plaats was voor zitjes en tafels voor al het lekkers. En lekkers was er, zeer veelzijdig en in overvloed, door ieder iets meegebracht! Het werd een gezellig samenzijn!

Op 8 augustus was er een '**wandel-orgel-bariton-concert**', dat wil zeggen dat het publiek in de pauze wandelde van de Kruiskerk naar de Pancratiuskerk. Het duo OudeKok (Jaap de Kok en Wietze Ouwejan) speelde zowel orgel solo als vierhandig en daarnaast begeleidde Wietze Jaap die een aantal liederen zong. De professionaliteit van orgelspel en zang zorgde voor een aanhoudend en veelzeggend applaus van de vele aanwezigen! De Pancratiuskerk was tevens open vanwege de expositie van de schilders kring. Dit maakte dat het een ongedwongen concert was.

Voor de 42^e keer exposeerde **de schilders kring Diever** in de Pancratiuskerk, van 16 juli – 8 aug. De expositie was een groot succes met geëxposeerde werken van hoge kwaliteit! De schilders kring bestaat uit ongeveer veertig enthousiaste amateurschilders en een tiental talentvolle jeugdige schilders uit de regio Diever. Ik begreep dat het de 2^e keer was dat ook de jeugdleden hun werk mochten exposeren. De expositie trok veel belangstelling!

Annie Mulder

VAN DE KERKENRADEN

Leiden van uitvaardiensten door gemeenteleden

Het is een vertrouwd gebruik dat de predikant in een gemeente de uitvaardiensten begeleid, meestal vanuit de kerk of vanuit een crematorium. Dat is lang niet altijd zo geweest. Bij de reformatie werden typisch katholieke uitvaartrituelen zoals de dodenwake, de lijkredes, de dodenmis, en de handelingen bij de begrafenis, door de protestanten aan de kant gezet, omdat ze naar hun idee voortkwamen uit bijgeloof. Voor het begin van de vorige eeuw werd er voor de overledene geen kerkelijke dienst gehouden. Dit deed men vooral omdat men vond dat gelovigen niets meer kunnen doen voor een overledene.

Een tijd lang is het ook een van de kerntaken van diakenen geweest zorg te dragen voor de overledenen. Tegenwoordig is het een belangrijke taak voor de predikant. Maar soms kan dat deel van het werk wat onder druk komen te staan. Doordat in korte tijd een aantal mensen overlijdt, of doordat een predikant niet aanwezig is. Nu is een uitvaart begeleiden niet een sacrament binnen de protestantse kerk, en dus mogen ook 'gewone' gemeenteleden dit werk doen.

Gelukkig zijn er veel mensen die heel capabel zijn om een uitvaart dienst te begeleiden.

De PKN biedt daarvoor een praktische training aan, waarin alle aspecten voor een uitvaartdienst behandeld worden. Zo komen aspecten van het voorgesprek tot het leiden van een uitvaartdienst aan bod: die worden geoefend en doorlopen. De training is gericht op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn als van gemeenteleden.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van Diever en Dwingeloo kunnen gemeenteleden deze training volgen. Daarmee worden zij dus geen concurrent van een uitvaartverzorging als bijvoorbeeld die van Kiers.

Ik vind het heel fijn te weten dat in elk geval één gemeentelid, nl. Annie Mulder, deze training wil volgen. Wellicht spreekt deze training u/jou ook aan? Schroom dan niet om een berichtje te sturen naar mij of naar de scriba. Ook in omliggende gemeenten zullen we polsen of er interesse is deze training te volgen. Vanaf 8 personen kan de training namelijk hier in de buurt georganiseerd worden.

Namens de kerkenraden, Daan Bargerbos

Bezoek van de dominee of kerkelijk werker?

Natuurlijk is het fijn om met elkaar de zondagse erediensten te vieren: samen zingen, bidden, stil zijn, de Schrift openen en horen wat ons gezegd wordt. Het is fijn én kostbaar. En zeker als er na de dienst ook nog koffie drinken is, kunnen we nader kennismaken, verder praten, elkaar ontmoeten.

Maar de werkelijke contacten gaan vaak één op één, via de ontmoetingen thuis. Soms is de aanleiding een minder aangename of verdrietige situatie, zoals bij ziekte of overlijden. Soms is het eenvoudig een kennismakingsgesprek. Soms is het de aanloop naar een trouwdienst of een doopdienst.

Via ouderlingen en ander kerkenraadsleden krijg ik regelmatig namen 'toegeschoven' van mensen, van wie men vermoedt of zeker weet dat een bezoek van de dominee op prijs wordt gesteld. Een enkele keer belt of mailt iemand me rechtstreeks.

Via via hoor ik dan ook wel een opmerking als "hoelang is dominee hier nu al? En ik heb hem nog nooit gezien". Die opmerking is waar op verschillende manieren, maar vraagt wel om een kleine toelichting.

Voordat ik hier beroepen ben als predikant, zijn de gemeenten Diever en Dwingeloo tientallen jaren vertrouwd geraakt met de aanwezigheid van mijn directe voorgangers, het echtpaar Damman. Zij in Diever, hij in Dwingeloo. Ik weet de percentages niet precies, maar ik vermoed dat ze samen zo'n 150% werkten. De kennismaking met gemeenteleden ging vast niet van de ene op de andere dag, maar jarenlange aanwezigheid in de dorpen maakte op den duur bekend en vertrouwd.

Ik ben beroepen door de beide hervormde gemeenten van Diever en Dwingeloo, voor elke gemeente voor 40%. Samen is dat dus 80%. Dat is

ongeveer de helft van waar u hiervoor mee vertrouwd was. Lieke Versluis, mijn collega, de pas bevestigde kerkelijk werker, werkt 8 uur per week.

Kennismaken gaat dus iets langzamer dan we allemaal graag zouden willen. Bedenk daarbij dat we als gemeenten en predikant in coronatijd zijn begonnen. Een lastige situatie, want er waren lockdowns, er was isolatie, en het dringende advies om alleen in noodsituaties op bezoek te gaan.

Effectief is het kennismaken pas goed begonnen toen de versoepelingen zijn doorgevoerd. Ik zie er naar uit – en ik weet dat voor Lieke hetzelfde geldt – om u nader te ontmoeten.

Hopelijk gunnen we elkaar de tijd en de ruimte om tot die ontmoetingen te komen. Contactgegevens staan vermeld in elk kerkblad: voelt u zich vooral ook vrij om mij te bellen of te mailen. Tot ziens!

Ds. Daan Bargerbos

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collecte cvk maanddoel september

Het collecte maanddoel van het cvk in de maand september is bestemd voor het kerkbeheer en dan met name voor bestrijding van de kosten voor bijzondere erediensten.

Jaarlijks zijn er naast de “gewone kerkdiensten” ook bijzondere kerkdiensten. Diensten waarin iets bijzonders en/of extra’s worden toegepast. Zoals de liturgieën bij de morgengebeden, de boekjes tijdens de Paascyclus, de paaswake kaarsen, de kaarsen bij de gedachtenisdiensten, een muziekensemble tijdens kerstnachtdienst, extra oefenavonden met gebruik van energie, etc.

Het is goed deze zaken eens te benoemen. Vaak gaat het ongemerkt en wordt het als vanzelfsprekend gezien. Daarom dat we deze maand speciale aandacht willen geven aan deze kostenpost van het cvk.

Reanimatie/AED

U kunt zich nog opgeven voor de reanimatie / AED opleiding.

Zoals in de vorige samenspraak vermeld en misschien weet u het nog wel: een onwel geworden kerkganger tijdens een eredienst vorig jaar. We waren er snel bij en alles is gelukkig goed gegaan. Om beter voorbereid te zijn bij een dergelijk voorval is het goed om te weten wat je als omstander kunt doen. Daarom biedt het college van kerkrentmeesters, aan geïnteresseerde gemeenteleden, een cursus Reanimatie/AED via de EHBO-vereniging Diever aan. Er hebben zich al een aantal personen aangemeld voor de eerste cursus die gepland staat op dinsdagavond 4 oktober van 19.00 tot 22.00 uur in het Hart van Diever, afdeling Stad en Esch. Bij meerdere opgaven zal er zeker een tweede avond worden ingepland. Dus schroom niet, geef u op! De kosten zijn voor het college van kerkrentmeesters. Wij zien uw aanmelding voor deze opleiding graag z.s.m.

tegemeet, per e-mail (cvk@hervormddiever.nl) of per telefoon 851784 (Peter Sminia) of ondergetekende 591639

Jaap Ruiter

DIACONIE

U kunt aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app hoe u wilt geven voor de QR-code en scan de code. (Als u de diensten volgt via kerkdienstgemist.nl vindt u de GIVT- knop rechtsonder op uw beeldscherm.) U kunt uw gift voor de diaconie ook zelf overmaken naar Herv.



Gem. Diever Diaconie NL39 RABO 03137 51.382 onder vermelding van “collecte Diaconie”. Voor de kerkrentmeesters collecte kunt u uw gift overmaken naar CvK Hervormde Gemeente Diever NL89 RABO 3137.51.064

COLLECTEN

4 september: Kerk in Actie, werelddiaconaat (Myanmar)

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

11 september: Daken voor Armenië

Het Armeense dorp Hartagyuch werd zwaar getroffen door een grote aardbeving. Door een samenwerkingsproject worden de inwoners geholpen om de “verkrotte woningen” op te knappen

18 september: Kerk in Actie, Zending

Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. Van elk gebouw dat wordt hersteld, betaalt de eigenaar – bijvoorbeeld de plaatselijke kerkelijke gemeente – minstens 30 procent van de kosten. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstellfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!

25 september:: Vredesweek Pax

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd

PAX gaat voorop in de strijd voor vrede. Al jaren bouwt PAX samen met vredesactivisten aan een wereld vol vrede. We geloven dat die toekomst begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflict te voorkomen.

Tom Griffioen

Geloven met een glimlach

Daan Bargerbos (predikant Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo) neemt ons mee in zijn voordracht *Geloven met een glimlach*. Tussen een theaterprogramma en de zondagse eredienst zijn opvallende overeenkomsten. In deze voordracht kijken we met de bril van het theater naar de zondagse liturgie. We horen fragmenten uit shows van Toon Hermans, uit zijn dagboeken en andere bundels. Ook worden er diverse liedjes van Toon ten gehore gebracht. Het belooft een avond vol verrassingen te worden, waarbij de verwondering centraal staat. Noteert u alvast: **vrijdagavond 7 oktober 19.30 uur Pancratiuskerk**. Hartelijk welkom!

Commissie Muzikale Ontmoeting Peter Sminia

Meditatieavond woensdag 14 september

De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert vanaf september elke maand een meditatiebijeenkomst in het koor van de Pancratiuskerk in Diever. In het nieuwe jaar misschien ook weer om en om in de Nicolaaskerk in Dwingeloo.

Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Afgewisseld en ondersteund met muziek en korte teksten komen we tot innerlijke stilte. Dan kan het gebeuren dat onze aandacht opengaat naar ons eigen innerlijk, naar iets dat ons aanraakt en ontroert. In de stilte vind je de bron van goddelijke kracht, die niet ophoudt, die er altijd is. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of een poosje stil wil zijn in het koor van onze mooie kerk – is van harte welkom.

We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur.

De geplande bijeenkomsten zijn de woensdagen 14 september, 12 oktober, 09 november 2022 en 11 januari, 08 februari, 08 maart, 12 april en 10 mei 2023.

Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Om ongeveer te weten hoeveel mensen er komen is het handig dat je opgeeft bij Immy Zuidema, tel. 0521-590089, email: immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou, tel. 0521-593919

VIJF AVONDEN Christelijke meditatie

oor de zesde maal op rij bieden wij een training in christelijke meditatie aan voor beginners. Waartoe mediteren? In ons dagelijks leven komt er van alles op ons af: in gezin en werk hebben wij veel te regelen en er worden dagelijks talrijke keuzes van ons gevraagd. Dat kan je onrustige en gejaagde gevoelens bezorgen. Er blijft dan weinig tijd voor jezelf over. Meditatie helpt je om ruimte te maken voor jezelf, om stil te worden en naar binnen te keren.

In deze training maak je kennis met de basis van meditatie (zitten-ademen-aandacht- omgaan met afleidingen) Je doet ervaring op met drie verschillende vormen van christelijke meditatie. Je onderzoekt thuis mediterend, welke meditatievorm het beste bij jou past. Al oefenend vind je een manier die jou in contact brengt met de Bron van Licht en Liefde, Christus.

De training wordt gegeven door Antoon Vermeulen. Hij heeft als aalmoezenier bij de Krijgsmacht gewerkt. Hij is geestelijk begeleider en therapeut in de praktijk *Ziel en Geest*, www.zielengeest.nl en is lid van de Protestantse Gemeente te Wapserveen. Hij heeft ruime ervaring met vele vormen van meditatie.

Data Maandagen 12-19-26 september en 3 en 10 oktober 2022

Tijd 19.15-21.30 uur

Plaats Clemenskerk te Havelte, ingang de Nije Wheeme

Groep Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers. Leeftijd 25 tot 85 jaar

RIVM Nije Wheeme en kerk zijn geschikt om aan de RIVM regels te voldoen

Kosten €35,- op de eerste avond contant te voldoen.

Info/opgave Antoon Vermeulen, 06-25420738, ajjm.vermeulen@xs4all.nl

Stiltewandeling

De werkgroep 'Bezinning en Inspiratie' organiseert zo nu en dan een stiltewandeling. De teksten die we gebruiken vinden we zeer waardevol om te delen. Dit zijn diverse teksten van de tweede stiltewandeling. Een stiltewandeling aan de hand van delen van het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Franciscus van Assisi (1181-1226) zong "Wees geprezen mijn Heer". In dit loflied zijn het alle schepselen, de hemellichamen en de elementen, die God prijzen, de schepper van hemel en aarde. Hij noemt alles broeder en zuster. Heel het universum is een broeder- en zusterschap. Daarmee laat hij zien hoe alle leven met elkaar verwant is. Alles kan alleen bestaan in onderlinge verbondenheid en in afhankelijkheid van elkaar.

Wandelen brengt ons in contact met onze omgeving, met de natuur. Veel mensen gaan graag naar buiten voor de rust, om te genieten van al het moois dat de natuur ons biedt. Het voelt goed om buiten te zijn. Maar we zien de natuur vaak als een decor en voelen ons er geen deel van. We kijken er als het ware van buiten tegenaan. Het doel van deze wandeling is, aan de hand van delen van het Zonnelied van Franciscus van Assisi, iets van het bewustzijn te laten ontwakken van onze verbondenheid met de aarde en al wat leeft.

Zo voert de wandeling ons vandaag langs de elementen zon en water. Al wandelend nemen we de tijd opnieuw na te denken over de vraag 'Hoe

verhouden God, de mens en de natuur zich met elkaar binnen het grote geheel?' Betekent dat iets voor ons persoonlijk? Betekent dat iets voor ons als maatschappij, hoe we omgaan met elkaar en met de schepping?

Onze broeder zon

Zonnelied:

*Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral door broeder zon
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U allerhoogste, draagt hij het teken.*

De zon, hoe zou de aarde zijn zonder zon? Ze was waarschijnlijk koud, donker en ledig, gebleven, zonder leven. De afstand tussen de zon en de Aarde is precies goed voor een leefbare temperatuur op aarde. Daarbij is de zon dé energiebron voor het leven op Aarde, waarbij de groene planten de motor zijn. Zij kunnen zonne-energie opnemen en daarmee CO2 en water omzetten in suikers en zuurstof waar dieren en dus ook mensen van kunnen leven. Wat zouden we zijn zonder zon en planten?

Meditatie

*Wie kan er leven zonder zon, zonder licht, zonder warmte?
De zon als beeld van de Liefde
die geen onderscheid maakt tussen zondaars en rechtvaardigen.
Voor ieder gaat hij op.
Kun je ook zeggen
dat in het licht van de zon,
iedereen straalt en licht geeft?
Wij dragen de zon in ons hart,
in ons warme bloed,
in onze harteklop,
in ons mededogen en onze belangeloze liefde,
waarmee we een ander laten stralen
als schepsel van God*

Overweeg de meditatie.

Wat doet het licht van de zon met jou? Wat betekent het voor je? Kun je de zon zien als symbool van God, zijn aanwezigheid, als symbool van zijn Liefde?

Zuster water

Zonnelied:

*Wees geprezen, mijn Heer,
door zuster water
die heel nuttig is en nederig,
kostbaar en kuis.*

Water is de bron van ieder leven. Zonder water, geen leven. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. En God maakte scheiding: een koepel beschermt tegen de wateren boven de aarde. De wateren op de aarde moeten wijken voor begaanbaar land. In alle Bijbelverhalen heeft water twee kanten: het is levensnoodzakelijk én het is levensbedreigend. Franciscus legt de nadruk op de levensnoodzakelijkheid.

Meditatie

*Water moet stromen,
als het stilstaat gaat het stinken.
Uit het water zijn we voortgekomen,
uit die oceaan van leven,
geen dag kunnen we zonder.
Hoe zouden we kunnen leven zonder
haar voeding en koeling?
Het water in ons lichaam is één
met de levenszee.
Wij dragen en we worden gedragen
onze zwaarte voorbij.*

Overweeg de meditatie.

'Het water in ons lichaam is levensnoodzakelijk'
Zegt je dit wat? Kun je er iets mee? Hoe zie jij het?

Einde van de stiltewandeling:

We zijn aangekomen, misschien zijn we thuisgekomen in het hier en in het nu. Wandelen brengt je altijd weer op je innerlijke weg en brengt je thuis. Misschien heb je ervaren dat Aarde en Mens met elkaar zijn verbonden, we delen in dezelfde oorsprong Immers met de aarde en met alle levende wezens maakt de mens deel uit van de grote stroom van het leven.

Namens de werkgroep Bezinning & Inspiratie
Immy Zuidema

Melding van ziekte en overlijden.

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

AGENDA

Datum	Tijdstip	Activiteit
7 september	10.00 – 11.30	<i>Groet en Ontmoet</i> , Pancratiuskerk
14 september	19.30 – 20.30	Meditatieavond, Pancratiuskerk
21 september	10.00 – 11.30	<i>Groet en Ontmoet</i> , Pancratiuskerk
4 oktober	19.00 – 22.00	Reanimatie/AED, Hart van Diever
7 oktober	19.30	Geloven met een Glimlach, Pancratiuskerk Muzikale ontmoeting
28 oktober	19.00	Lichtjesavond, Pancratiuskerk

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 21 september 2022 inleveren bij:
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiters-Herd,
Iemenkampen 3, Diever. Email: redactie@hervormddiever.nl. De volgende
Samenspraak verschijnt op: 30 september, 4 november en 2 december 2022

BIJBELLEESROOSTER

zondag 4 september	Lucas 14:25-35
maandag 5 september	Psalm 143
dinsdag 6 september	1 Koningen 14:21-31
woensdag 7 september	1 Koningen 15:1-8
donderdag 8 september	1 Koningen 15:9-24
vrijdag 9 september	1 Koningen 15:25–16:7
zaterdag 10 september	1 Koningen 16:8-22
zondag 11 september	Lucas 15:1-10
maandag 12 september	Lucas 15:11-32
dinsdag 13 september	Psalm 142
woensdag 14 september	1 Koningen 16:23-34
donderdag 15 september	1 Koningen 17:1-16
vrijdag 16 september	1 Koningen 17:17-24
zaterdag 17 september	1 Koningen 18:1-15
zondag 18 september	1 Koningen 18:16-29
maandag 19 september	1 Koningen 18:30-46
dinsdag 20 september	1 Koningen 19:1-9a
woensdag 21 september	1 Koningen 19:9b-21
donderdag 22 september	Psalm 128
vrijdag 23 september	Lucas 16:1-9
zaterdag 24 september	Lucas 16:10-18
zondag 25 september	Lucas 16:19-31
maandag 26 september	Psalm 131
dinsdag 27 september	1 Koningen 20:1-12
woensdag 28 september	1 Koningen 20:13-22
donderdag 29 september	1 Koningen 20:23-34
vrijdag 30 september	1 Koningen 20:35-43