

Even voorstellen.....

Mijn naam is Lieke Versluis. Geboren in Driebergen, in de warme zomer van 1959, getogen in Helmond, ben ik na mijn middelbare school richting Leiden vertrokken, waar ik Pedagogiek studeerde. Deze studie heb ik aan de VU afgerond met als specialisatie onderwijs. Aan de VU leerde ik mijn huidige man kennen. Hij studeerde Theologie en ging de gemeente in. Ik kon geen baan vinden en besloot HBO Theologie te gaan doen. Al snel vertrokken we voor de toenmalige gereformeerde zending naar Chili, Zuid- Amerika. Daar hebben we 5 jaar gewoond en gewerkt. Ik werkte binnen het kerkelijk vormingswerk. Onze twee zonen zijn daar geboren, Gideon en Ruben. Bij terugkeer kwamen we in Balk, Gaasterland, terecht. Daar is onze dochter Marieke geboren. Ik heb er 8 jaar in het verzorgingshuis Talma Hiem gewerkt, als geestelijk verzorger.

Daarna zijn we via Eibergen, Bussum uiteindelijk in Oudemirdum terecht gekomen. Daar wonen we nu ruim 4 jaar met veel plezier. Van 2006 tot augustus 2019 was ik als kerkelijk werker verbonden aan de Protestantse Gemeente Gorssel/ Epse. Ook daar heb ik met veel genoeg gewerkt! Via Joure ben ik in februari 2021 in Protestantse Gemeente Balk terecht gekomen. Daar werk ik nu, twee dagen in de week. Een fijne plek.

Van jongs af aan vind ik het heerlijk om te luisteren naar wat andere mensen te vertellen hebben. Hun verhaal, een verhaal binnen een grotere familiegeschiedenis, van zien en gezien worden, vreugde en verdriet, recht en onrecht, geven en ontvangen, ik kan er geen genoeg van krijgen. En dan de uitdaging om die verhalen te verbinden met Bijbelverhalen, het verhaal van God en mensen, dat maakt mijn werk mooi.

Ik houd erg van sporten. Hardlopen doe ik graag, maar ook de fiets is een heerlijk vervoermiddel. Wat betreft lezen, mijn voorkeur ligt bij psychologische romans, als mede de psychologische lezing van de Bijbel. Ik ben ook opgeleid als begeleidster op het gebied van familierelaties.

Nu dus een start als kerkelijk werker in een onbekend gebied, met een bekende collega predikant. Ik zie er naar uit u en jou te ontmoeten!

Met een hartelijke groet,

Lieke Versluis