



SAMENSPRAAK

Kerst 2020

Gemeenlijk: kerstblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diwer

TER OVERDENKING

Een oudtestamenteisch Advent en een natte Kerst

Als er iemand in de Bijbel een reusachtig geloof had, dan was het Kaleb wel. Kent u hem? Kaleb was opgegroeid in een van de slavenkampen die de Egyptenaren voor de Joden hadden ingericht. Hij maakte de uittocht van het volk uit Egypte mee toen hij eind dertig was en op zijn 40^e werd hij met Jozua en 10 andere verkenners vooruitgestuurd om hun nieuwe land Kanaän te verkennen. We zitten dan ongeveer 1400 v. Chr, beetje afhankelijk van hoe je rekent. Het grootste probleem dat de verkenners tegenkwamen was letterlijk groot: er woonden reuzen in Kanaän – of ‘Shasu’ zoals de Egyptenaren dit gebied noemden. In een papyrus uit de 13^e eeuw voor Chr. (!) (voor de liefhebber: Papyrus Anastasi) is te lezen hoe Egyptische soldaten Shasu-strijders tegenkwamen met een lengte van 4 tot 5 el, omgerekend 2 tot 2,5 meter. Er zijn ook Egyptische inscripties en vervloekingsteksten bekend gericht tegen de ‘ly-Anaq’, het land van de Anak, of Enakieten zoals de Bijbel ze noemt. Voor Nederlanders is 2 meter wellicht niet zo indrukwekkend, maar in die tijd zeker werden mensen niet zo lang, en nu is dat nog zo op plaatsen. Toen ik zelf in 2006 in China was had ik ook al veel bekijks op de straten van Kunming, met mijn blanke huidje en een imposante 1 meter 83.

Onmogelijk?

Terug naar Kaleb. Het bijzondere van zijn verhaal is dat hij weigerde zich te laten weggagen door deze reuzen. Toen de 12 verkenners dan ook terugkwamen bij het volk en een dramatisch verslag deden, was het Kaleb die met Jozua het volk wees op hun God: bij onze God is niets onmogelijk. Hij draagt ons geen dingen op die te moeilijk zijn. Maar het mocht niet baten, het volk vertrouwde de boel niet – of beter gezegd: ze vertrouwden hun God niet. De God die hen net op wonderlijke wijze had gered uit Egypte. Er volgen 40 jaar zwerven door de woestijn. De generatie die het niet zag zitten met God .. sterft in deze tijd, behalve Jozua en Kaleb. Kaleb krijgt nog wel een belofte van God via Mozes: “Jij Kaleb zult ooit bezit ontvangen in dat land dat je verkend hebt..” Dan horen we lange tijd niets meer van Kaleb. Zijn vriend Jozua is inmiddels leider geworden maar dan .. als de stukken land verdeeld moeten worden duikt Kaleb weer op en komt hij bij Jozua terug op deze belofte:

‘Het is nu vijfenveertig jaar geleden dat hij Mozes die belofte gaf, toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu vijfentachtig jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de HEER me indertijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen, in grote en versterkte steden? Als de HEER me maar bijstaat zal ik ze wel meester worden, zoals hij heeft beloofd.’ (Joz. 14)

Geheim

Wat was nu het geheim van deze 85-jarige man? Hij had genoeg om ontmoedigd te zijn. Als slaaf opgegroeid, door het ongelof van z'n volksgenoten veroordeeld tot 40 jaar extra woestijnleven .. Kun je je iets voorstellen van wat dat met een mens kan doen? Het geheim van Kaleb staat in Jozua 14, vers 8, 9 en 14. In de NBV vertaling staat daar dat Kaleb 'de HEER was blijven vertrouwen'. In de HSV staat dat Kaleb 'volhardde de Heer na te volgen'. In het Hebreeuws staat letterlijk dat Kaleb zich 'vulde met God'. Deze aparte manier van zeggen is begrijpelijk genoeg niet zo letterlijk vertaald in onze Nederlandse vertalingen, maar toch, het zegt wel veel dit Hebreeuws. Het is meer poëzie dan proza hier: Kaleb liet zich niet vullen met wat hij zag en hoorde, maar hij liet zich elke dag vullen 'met God'. En God kwam ook steeds naar hem toe. Dat is advent – 'komst'. En zo bleef Kaleb sterk en moedig. Kaleb bleef zo dicht bij God dat hij niet meer om God heen kon. Kaleb zag eerst God en dan de wereld om zo te zeggen. En al betekende dat niet dat alles voor hem van een leien dakje ging, hij bleef God trouw. Aardig detail: 'Kaleb' betekent 'Hond'....

Water

En nog een mooi detail: lees eens Jozua 15:14 – 19. Daar gaat het over Achsa, de dochter van Kaleb. Kaleb beloofde haar aan degene die een van de reuzensteden zou veroveren. Dat gebeurde en het is Achsa die met de koppigheid van haar vader regelt dat ze meerdere waterbronnen meekrijgt als bruidsschat. Zo vader, zo dochter. Opvallend: beiden hadden ze iets met 'vullen' en 'water'. Kaleb en Achsa doen me denken aan wat Jezus zegt in Joh. 7 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Want: "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft," zo zegt de Schrift.' Hiermee bedoelde Jezus de Heilige Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen'. Wat verwacht je van de komende advent en Kerst? De komst van God? Wat je mag verwachten is de vervulling met Zijn aanwezigheid. Zeker. Er zijn reuzen. Hoe moet ik aan het werk komen? Hoe gaat de kerk er uit zien? Vaccinatie, maatregelen, R-getal, enz. Maar God heeft fris water genoeg. God schenkt ons Zijn Geest. Om gezegend te worden .. en om zelf ook een bron van zegen en hoop te zijn voor je kinderen, familie, vrienden, ... Strek je uit naar méér van God, méér van de Geest, dan krijg je ook méér van het Kindeke Jezus. Ik wens u met dat in gedachten daarom stromen van Gods zegen en alvast een 'natte' Kerst ;)

Ben van Werven .

Kerkdiensten Hervormde Gemeente Diever/Dwingeloo

Zondag 6 december 10.00 uur	Dwingeloo 2^e Adventszondag ds. D. Bargerbos
Zondag 13 december 10.00 uur	Diever 3^e Adventszondag ds. D. Bargerbos
Zondag 20 december 10.00 uur	Dwingeloo 4^e Adventszondag ds. R. Veenboer uit Leeuwarden
Donderdag 24 december 22.00 uur	Diever Kerstnachtdienst ds. K. Mos uit Voorschoten
Vrijdag 25 december 10.00 uur	Diever 1^e Kerstdag ds. R. Veenboer uit Leeuwarden
Zondag 27 december 10.00 uur	Diever ds. D. Bargerbos
Zondag 3 januari 10.00 uur	Dwingeloo ds. D. Bargerbos

Helaas zijn vanwege de coronabeperkingen de diensten in principe online (www.kerkdienstgemist.nl) te volgen. (Zie verder "**Bij de diensten**")

HERVORMDE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN

De diensten in de komende periode blijven online, óók de kerstnachtdiensten en de kerstmorgendienst.

We maken een uitzondering voor de mensen die de diensten niet online kunnen volgen. Zij kunnen zich aanmelden bij de scriba's van beide kerken. Afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden, kan men, met iedere keer en anders om beurten, een dienst bijwonen.

Scriba Diever: Immy Zuidema, 0521-590089

Scriba Dwingeloo: Tjitske Nieuwenhuis, 0521-591549

Ds. Daan Bargerbos gaat op **zondag 6 december**, 2e Advent, voor in Dwingeloo en op zondag 13 december, 3e Advent, in Diever.

Op **zondag 20 december**, 4e Advent, gaat ds. R. Veenboer uit Leeuwarden voor in Dwingeloo. We kennen hem al van een aantal keren voorgaan in 2019.

De online kerstnachtdienst in Diever wordt geleid door ds. Kees Mos uit Voorschoten. We kennen Kees al lang, o.a. van de Paascyclus en de

kerstnachtdienst vorig jaar, als lid van de PancratiusCantorij en als organist! De PancratiusCantorij zal haar medewerking verlenen.

De online **kerstnachtdienst in Dwingeloo** wordt geleid door ds. Daan Bargerbos en wordt uitgezonden vanuit de Brugeskerk. Deze kerstnachtdienst begint om 21.15 uur met samenzang en om 21.30 uur begint de dienst

De **kerstmorgendienst** werd tot nu toe in beide kerken gehouden. Nu komt deze dienst online vanuit de Pancratiuskerk in Diever. Voorganger is ds. R. Veenboer uit Leeuwarden.

Ds. Daan Bargerbos gaat op **zondag 27 december** voor in Diever en op **3 januari** in Dwingeloo.

Terugblik op de gedachtenisdiensten

Normaal gesproken zijn beide kerken goed gevuld tijdens deze diensten. Door de coronabeperkingen moesten we nu velen teleurstellen, want slechts een beperkt aantal familieleden van de overledenen konden naar de kerk komen. Gelukkig konden de diensten online gevolgd worden! En we zijn erg blij dat de PancratiusCantorij haar medewerking verleende in beide diensten!! Het was een waardevolle toevoeging, zonder hen zouden het wel erg stille en kale diensten zijn geweest. Op een creatieve manier is vorm gegeven aan het branden van de kaarsen voor de overledenen en beide diensten waren mooi en ontroerend.

Met hartelijke groet, Annie Mulder

EVEN VOORSTELLEN..... ds. Daan Bargerbos

Minder dan een jaar geleden hadden we ons niet voor kunnen stellen, dat het zo ingewikkeld zou worden om je aan elkaar voor te stellen.

Ach, natuurlijk was't het mooist geweest om bij de intrededienst heel veel mensen in de kerk te zien. Om dan na afloop op een gezellige receptie velen de hand te mogen schudden en eerste contacten te leggen. Nu zitten we nog midden in de 2^e golf van de corona-pandemie. En ook al zijn er hoopgevende berichten van reeds ontwikkelde vaccins, het is duidelijk dat enige verlichting nog op zich laat wachten. Dus samenkomsten met veel mensen dicht op elkaar, die moeten we helaas nog even voor ons uit schuiven.

Annie en ik zijn ons sinds de zomer aan het voorbereiden op onze komst naar Diever en Dwingeloo. Het is voor ons beide de eerste keer dat we een huis hebben gekocht. De ervaringsdeskundigen weten dat zoiets al met al heel wat voeten in de aarde heeft. Maar intussen zijn we geland, het huis is zo goed als

ingericht. Mijn studeerkamer is vol en ik zal nog het nodige aan (studie)boeken moeten wegdoen voordat het helemaal goed is. Die tijd gun ik me dan maar even: ik kan maar moeilijk afstand doen van de boeken. Een kwaal waar blijkbaar meer collega's onder te lijden hebben... Langzaam maar zeker vordert ook het inrichten van een andere plek in huis: boekbinden is mijn grote liefhebberij. En het is een heerlijk vooruitzicht dat er een eigen ruimte is waar ik daarmee aan de slag kan. Annie heeft vrij snel nieuw werk gevonden en raakt ook daar meer vertrouwd. We zijn hier in de gemeente hartelijk ontvangen en voelen ons thuis in de buurt. We zien uit naar het verder ontdekken van de prachtige omgeving van deze mooie dorpen en hopen dat mettertijd de contacten met mensen in de kerk en in de dorpen zal groeien. Als iemand overigens nog een tip heeft voor wat we beslist niet mogen missen hier in de buurt, dan houden we ons aanbevolen!

Dankzij de techniek zijn de diensten in de kerken in Diever en Dwingeloo goed online te volgen. Ik heb gehoord dat er veel gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid, en dat is heel fijn. Op deze manier zijn we dan toch met elkaar verbonden.

In de praktijk betekent het dat velen van u en jullie mij in elk geval al van gezicht kennen. Omgekeerd kan ik helaas niet zien wie er mee kijken. Van een ontmoeting 'van aangezicht tot aangezicht' is nog geen sprake. En toch wil ik graag iedereen leren kennen.

De komende tijd zal ik daarom eerst zoveel als mogelijk aanschuiven bij vergaderingen (die met een beperkt aantal mensen gelukkig wel mogelijk zijn). Daardoor zijn en worden de eerste ontmoetingen met gemeenteleden in gang gezet.

Op gezette tijden zullen er stukjes in de kerkbladen verschijnen, waarmee u me ook wat beter leert kennen.

Maar het lijkt me ook fijn bij u thuis te komen en zo – langzaam maar zeker – de nodige contacten te leggen. Ik zal altijd eerst vragen of u daar prijs op stelt. Want het kan zomaar zijn, dat u door persoonlijke omstandigheden zo voorzichtig bent, dat u liever geen bezoek aan huis ontvangt. Daar heb ik uiteraard alle begrip voor. In dat geval kunnen we altijd eerst telefonisch contact hebben. Maar waar mogelijk kom ik graag bij u aan en zullen we op gepaste afstand elkaar begroeten en in gesprek met elkaar komen.

Ik hoop dat we ons binnenkort aan elkaar kunnen voorstellen.

Graag tot ziens! Ds. Daan Bargerbos

Wel en wee in het pastoraat.....

“Ik vind het maar niets....” zei hij.

We troffen elkaar bij de fietsenwinkel. Ik vroeg: “ is je fiets stuk?”

“Nee, niet meer, hij was stuk....” zei hij, “de fiets is al weer klaar..... maar die corona hé.

Ik vind het maar niets...., zelfs hier bij de fietsenmaker gaat alles anders, niet even gezellig in de werkplaats een praatje maken, kijken hoe handig die jongens zijn. Ook dat heeft met corona te maken. Ik vind het allemaal maar niets”.

Ik vroeg: “waar loop je het meest tegen aan, wat is het moeilijkste voor je ?”

“Nou het is zo stil, geen praatje meer zo hier en daar, niet even ergens een bakje koffie doen, de spontaniteit is weg onder de mensen. Ik ben niet zo bang, maar ik merk sommige mensen wel”.

Ik zei: “niet bang zeg je..... ben je ook niet een beetje ongerust over hoe het gaat....” “Nu ja” zei hij, “als je er zo direct naar vraagt....., natuurlijk ben ik ongerust, waar gaat dit heen...., ik voel me wel machteloos, want ik kan er, behalve me aan de regels houden, zo weinig, beter gezegd, niets aan doen.

Ja, als je er zo direct naar vraagt, moet ik eerlijk toegeven dat het me ongerust maakt. Het is net alsof ik elke dag het leven opnieuw moet uitvinden. Niets is meer vanzelfsprekend..... het lijkt wel of de regels mijn leven bepalen....

En weet je, ik ben nogal op mijn vrijheid gesteld..... en dat botst een beetje....snap je...!”

“Ja” zei ik, “als de vanzelfsprekendheid weg is, moet je alsmaar creatief zijn.... Denken....., hoe zal ik het nu weer eens aanpakken.

En om terug te komen op die ongerustheid..... we leven wel in een heel onzekere tijd hé.

Ik moet eerlijk toegeven dat ik dat bij tijd en wijle soms ook knap lastig vind. Het leven van dit moment vraagt alsmaar om nieuwe antwoorden, of misschien wel om een antwoord op de oudste vraag die ooit klonk.....”

Hij keek me wat vragend aan..... “weet je” zei ik, “ik denk aan die vraag die klonk in het scheppingsverhaal. God vraagt aan Adam en Eva: mens waar ben je.... ?”

Mens, wat is de keuze die je vandaag gaat maken.... Elke dag opnieuw is die vraag er... welke keuze ga je maken vandaag...

wat kan wel...., wat kan niet...., lukt het me ..., verlamt het me....,

praat ik er met mensen over...., sluit ik me af voor alles wat er gaande is,

of kan ik iets doen waardoor ik toch een beetje moed krijg?

“Daar zeg je wat” zei hij, “hoe houd ik de moed erin, want uiteindelijk moet je het wel zelf doen hé....., moeilijk hoor....!

En dan is het ook nog zo lang donker, bah ik vind het maar niets.....!”

Ik zei: “ik vind het ook niets, maar we moeten het er mee doen, allemaal, ieder voor zich, maar ook wij allemaal samen, daar waar het kan. Een antwoord zien te vinden op de vraag: mens waar ben je.... Welke keuze ga je vandaag maken.....,

hoe sta je vandaag in het leven...., lastig, moeilijk, zwaar.. te zwaar soms...

of is er misschien toch een lichtpuntje..... ergens, ver weg... of misschien dichterbij dan je denkt....?

Ik zei, “wacht heel even”. Ik ging ‘t Brinkhuus binnen en kocht een kaars.

Weer buiten zei ik, “alsjeblijft een klein lichtje voor deze donkere tijd, steek hem maar aan, als het gevoel van: ‘t is allemaal maar niets....’ je overvalt en het je allemaal even te veel wordt!”

Vanaf deze plaats voor u allen: hele gezegende Kerstdagen gewenst, hoe..., waar..., zonder of met wie dan ook! Sterkte! Lied 598: “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.”

Ds. Tia Braam

VAN DE KERKENRADEN

Op 12 november zou er een gemeenschappelijke kerkenraadsvergadering zijn maar deze is niet doorgestaan. Wel was er een vergadering van het Breed Moderamen Diever-Dwingeloo op 29 oktober. Wat daar besproken is konden de kerkenraadsleden op reageren.

- De gemeente Westerveld heeft het voornemen om een kerkenvisie te ontwikkelen en heeft daartoe de beide hervormde gemeenten uitgenodigd voor een gesprek over o.a. de kerkgebouwen en te onderzoeken wat er speelt bij de kerkelijke gemeenten. Dit gesprek heeft inmiddels online plaatsgevonden.

- Het concept werkplan betr. werkzaamheden ds. Daan Bargerbos wordt met hem besproken.
- De introductiecommissie, bestaande uit Roelof Bolding, Tjitske Nieuwenhuis, Greet Oosterveld en Immy Zuidema, die Daan zal introduceren bij de gemeente en andere contacten, heeft inmiddels de eerste vergadering gehad met Daan. Hij heeft zoveel informatie gekregen dat hij dit nu eerst op een rijtje moet zetten.
- Ook is er een klankbordcommissie gevormd bestaande uit Ina. Lubbers, Reinier Ruitkamp, Henny Steenge en Marianne Ubels. De predikant kan soms behoefte hebben aan een gesprek over zaken waar hij in de werksituatie tegen aan loopt. Ook kan de klankbordcommissie zelf punten inbrengen voor de gesprekken met de predikant.
- De begroting 2021 van de kerkrentmeesters en van de diaconie van Dwingeloo is besproken.
- De kerkdiensten blijven waarschijnlijk online diensten. De kerstnachtdienst van de gezamenlijke kerken Dwingeloo zal online zijn vanuit de Brugeskerk met voorganger Ds. Daan Bargerbos. De online kerstnachtdienst in Diever zal voorganger zijn ds. Kees Mos m.m.v. de cantorij. In de online kerstmorgendienst vanuit Diever zal Ds. Veenboer uit Leeuwarden voorgaan.
- De werkgroep Vorming en Toerusting stelt voor de naam van de werkgroep te wijzigen in de werkgroep Bezinning & Inspiratie. De kerkenraden zijn akkoord. De werkgroep zal elke maand een meditatieavond verzorgen in de Nicolaaskerk. Ook zullen beide kerken open zijn op zaterdag 19 december en woensdag 23 december van 13.30 – 15.30 uur (zie elders in het blad). De werkgroep zou heel graag meer willen organiseren, maar dit is nu nog niet mogelijk.
- Er zal een coronaplan opgesteld worden n.a.v. de laatste richtlijnen van de PKN.
- Het preekrooster van 2020 is aangepast. Daan is nu diverse malen ingeroosterd.
- De volgende gezamenlijke kerkenraadsvergadering is 15 december indien dit is toegestaan volgens de RIVM richtlijnen.

Immy Zuidema

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kerkdiensten online

Dat livestream zinvol is laat het aantal kijkers en luisteraars van de diensten wel zien. De afgelopen weken is veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om thuis in deze coronatijd de kerkdienst bij te kunnen wonen. Om u een idee te geven hoeveel, een paar getallen;

- Zondag 8 november (ds. K. Mos) waren er 37 rechtstreekse kijkers/luisteraars en 15 personen die de dienst op een later tijdstip hebben bijgewoond.
- Zondag 15 november (Morgengebed) waren er 29 rechtstreekse kijkers/luisteraars en 56 personen hebben later gekeken.
- Zondag 22 november (Gedachtenisdienst) waren er 54 rechtstreekse kijkers/luisteraars en 136 personen die later in de week de dienst hebben bekeken.

Al met al kunnen we wel stellen dat de introductie en installatie van de livestream zeker voldoet aan de verwachting. Voor de goede orde nogmaals, via www.kerkdienstgemist.nl kunt u online de diensten bijwonen. Ook kunt u de App kerkdienstgemist.nl downloaden vanuit de Play Store of de App Store.

Administrateur

In het vorige weekblad schreef ik al dat onze administrateur Mindert Veenstra heeft aangegeven volgend jaar te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor de kerk. Daarom zijn we op zoek naar vervanging voor Mindert. Het is nog niet zo ver, pas in de loop van volgende jaar, maar nu al willen we u vragen uit te kijken. We zoeken een enthousiast iemand met enige kennis en/of gevoel voor financiële administratie. In principe niet alleen voor onze kerk maar mogelijk ook voor de hervormde kerk Dwingeloo. Best wel een pittige uitdaging! Weet u iemand of heeft u zelf belangstelling, wij, de kerkrentmeesters kijken uit naar uw reactie!

Schoonmaken ramen

Eén dezer weken wordt een begin gemaakt met het schoonmaken van de glas-in-loodramen. Het is alweer bijna 20 jaar geleden dat de restauratie ervan heeft plaats gevonden en het voorzetglas aan de buitenkant is geplaatst. En al wordt de afdichtkit nog zo goed als mogelijk aangebracht er ontstaat toch altijd stof, spinnenwebben en viezigheid op het glas in lood. De ramen zijn nu dermate smoezelig geworden dat een schoonmaakbeurt met het bekende Glassex absoluut geen overbodige luxe is.

Kerstboom

Ook dit jaar weer hebben we een hele mooie hoge kerstboom mogen ontvangen van Thom Oosterloo. Thom ontzettend bedank!

Zaterdagochtend 12 december vanaf 10.00 uur wordt de boom versiert. Versierders zijn dan van harte welkom!

Dakgoten

De gemeente Westerveld heeft onlangs de bomen op de brink vakkundig gesnoeid. Dat heeft ze gedaan met behulp van een hoogwerker. Op onze vraag of deze firma ook een rondje om de kerk wilde doen om de dakgoot en de

vergaarbakken te ontdoen van het vele blad, daar hebben ze positief op gereageerd. Zodoende zijn de goten en vooral de vergaarbakken weer helemaal schoon. Toch maar weer een noodzakelijk jaarlijks terugkerend karwei voor het college om dat te organiseren.

Kerkbalans 2021

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 zal weer de actie kerkbalans worden gehouden. Het thema dit keer is: "Geef vandaag voor de kerk van morgen". Een inspirerend thema waar we zeker mee vooruit kunnen. We willen nu al die vooraankondiging doen.

Jaap Ruiter

DIACONIE

Collecten

Opbrengst collectes Dwingeloo (inclusief Bank en GIVT)

	Kerkbeheer	Diaconie	Doel
30 aug	51,60	88,02	St. hulp Joden Oost Europa
13 september	76,15	121,42	Edukans
27 September	55,20	94,97	Vredes week PAX
4 oktober	40,10	46,67	Kerk en Israël
11 oktober	39,35	63,00	Hulp vervolgte Christenen
18 oktober	62,85	88,65	Taizé

U kunt aan de collectes blijven geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code. U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de collecte Diaconie.



6 december: Pancratius Cantorij

We zijn er trots op dat we al vele jaren kunnen genieten van de muzikale klanken van de cantorij, die sinds een jaar onder leiding staat van Esther de Vos. Meerdere keren per jaar verleent de Pancratius Cantorij haar medewerking aan diensten in Diever en Dwingeloo. Het repertoire bestaat uit een breed scala van liturgische muziek: van gregoriaans tot hedendaags, één- en meerstemmig.

13 december: Roosevelthuis Doorn

Op het Landgoed Hydepark is een geheel nieuw complex met de naam Nieuw Hydepark gebouwd en begin 2016 in gebruik genomen. Ongeveer de helft van het complex bestaat uit het zorgvakantiehôtel met de naam 'Rooseveltpaviljoen'. De andere helft is in gebruik bij Protestantse Kerken in Nederland (PKN) voor opleidingen, conferenties e.d.

20 december: Rudolphstichting

De Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en zorgt al jarenlang, samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs, ervoor dat Jeugdorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan de toekomst. Wij steunen kinderen, gezinshuizen en het dorp.

Bijzonder wordt het als je weet dat in dit dorp al meer dan honderd jaar kinderen uit heel Nederland worden opgevangen. Ruim 120 kinderen vinden een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp.

24 en 25 december: Kerk in Actie (kinderen in de knel)

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is menonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby's en chronische ziekten. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen. Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

3 januari: Artsen zonder Grenzen

AzG biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. Als de mensen van AzG onrecht zien, zal de wereld het weten. AzG sluit niemand uit en laat zich niet tegenhouden.

AzG is en blijft onpartijdig, deskundig en doeltreffend. Dat maakt het verschil tussen leven en dood. De zorg die AzG verleent varieert van basiszorg, vaccinatieprogramma's, tot specialistische chirurgie in een ziekenhuis.

Melding van ziekte en overlijden

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, ds. Tia Braam, of aan iemand van de Kerkenraad, bezoekersgroep of verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Naamsverandering

De werkgroep Vorming en Toerusting zal in de toekomst Onder de naam Werkgroep Bezinning & Inspiratie haar werk voortzetten.

Zij is van mening dat de begrippen Vorming en Toerusting de lading van haar werk niet dekt en vindt Bezinning en Inspiratie meer passen bij haar aanbod.

De naam zegt het al, zoals zoveel mensen zijn ook wij op zoek naar wat ons werkelijk beroert, aanraakt. Waar worden we door bezielde? Vaak dwingen ingrijpende gebeurtenissen in het leven ons tot heroriëntering. Op deze momenten vraagt het leven van ons om opnieuw onze houding te bepalen, hoe wil ik mijn leven oppakken en vormgeven. Wie of wat heb ik nodig om het vertrouwen en de verbondenheid met de ander weer op te merken. Naast het gegeven dat veel mensen zich in een kerkelijke gemeenschap op hun plek voelen zijn er in deze tijd steeds meer mensen die daarbuiten naar zingeving en innerlijke verdieping in hun leven zoeken. De werkgroep Bezinning & Inspiratie wil een gevarieerd aanbod rondom levensvragen en hoopt dat zowel kerkbezoekers, randkerkelijke bezoekers en niet-kerkelijke mensen bij wie een religieuze interesse is ontstaan, het programma-aanbod weet te waarderen. Bij de activiteiten van B&I is vaak het hoogtepunt het met elkaar delen van hoop en vertrouwen, waarbij we twijfel en angst ook durven benoemen. Met een open houding kunnen we de verbinding met de ander zoeken. Leden van de werkgroep: Greet Oosterveld, Immy Zuidema, Jacomijn Coumou, Tia Braam en Bien van Noord-Hasper. Adviserend lid: Ds. Daan Bargerbos.

Meditatie - avond

Donderdag 10 december is er een meditatiebijeenkomst in de Nicolaaskerk te Dwingeloo. Uitgaande van de coronaregels zitten we op gepaste afstand van elkaar. Dit is ook de reden dat er maximaal plaats is voor 10 personen. We beginnen met stil worden, en ervaren wat stilte kan betekenen vanuit de drukte van de dag. De stiltes worden afgewisseld met en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend bij de tijd van het jaar en het tijdstip van de dag. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooie kerk – is van harte welkom! Het duurt tot ongeveer een uur. De aanvangstijd is 19.30 uur.

Aanmelden is verplicht in verband met de ruimte. Dit kan bij Jacomijn Coumou, tel 0521-593919 of bij Greet Oosterveld 0521 551285

Open Kerk voor Kerst

De Pancratiuskerk in Diever en de Nicolaaskerk in Dwingeloo zijn open **op zaterdag 19 december en woensdag 23 december van 13.30 uur tot 15.30 uur**. Iedereen is welkom in de kerk in kerstsfeer, gewoon om er te zijn, naar muziek te luisteren, een kaarsje aan te steken, een meditatieve tekst of gedicht te lezen. Door alle online diensten mis je de kerk misschien. Nu kun je even binnenlopen. De corona-regels zullen hierbij in acht worden genomen d.w.z. 1,5

meter afstand houden, maximaal 10 bezoekers en men mag geen gebruik maken van het toilet. Namens de werkgroep Bezinning & Inspiratie

Jacomijn Coumou en Immy Zuidema

Liturgisch bloemschikken

De werkgroep liturgisch bloemschikken zal op Adventszondagen en op eerste Kerstdag in de Pancratiuskerk zorgen voor bloemschikkingen. Het thema van de PKN is :”Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht.” In de Marcuslezing op de 1^e adventszondag gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’. De tak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al. De schikking op de 3^e adventszondag zal het thema hebben over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders. Met de Kerstviering is het thema: een nieuw begin. Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God’. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine schaal van de bloemschikking staat symbool voor het nieuwe begin.

*Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.
Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!*

Joke Griffioen

BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk inleveren bij: mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiten-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl. Samenspraak verschijnt op: 8 januari, 5 februari en 5 maart

BIJBELLEESROOSTER

December

zondag	6 december	1 Tessalonicenzen 1:1-10
maandag	7 december	1 Tessalonicenzen 2:1-12
dinsdag	8 december	1 Tessalonicenzen 2:13-20
woensdag	9 december	1 Tessalonicenzen 3:1-13
donderdag	10 december	1 Tessalonicenzen 4:1-12
vrijdag	11 december	1 Tessalonicenzen 4:13-18
zaterdag	12 december	1 Tessalonicenzen 5:1-11
zondag	13 december	1 Tessalonicenzen 5:12-28
maandag	14 december	Haggai 1:1-15
dinsdag	15 december	Haggai 2:1-9
woensdag	16 december	Haggai 2:10-23
donderdag	17 december	Jesaja 50:1-3
vrijdag	18 december	Jesaja 50:4-11
zaterdag	19 december	Psalm 132
zondag	20 december	Jesaja 51:1-8
maandag	21 december	Jesaja 51:9-16
dinsdag	22 december	Jesaja 51:17-23
woensdag	23 december	Jesaja 52:1-6
donderdag	24 december	Psalm 2
vrijdag	25 december	Jesaja 52:7-12
zaterdag	26 december	Jesaja 52:13-15
zondag	27 december	Jesaja 53:1-6
maandag	28 december	Jesaja 53:7-12
dinsdag	29 december	Jesaja 54:1-5
woensdag	30 december	Jesaja 54:6-10
donderdag	31 december	Jesaja 54:11-17

Januari

vrijdag	1 januari	Psalm 8
zaterdag	2 januari	Genesis 11:10-32
zondag	3 januari	Genesis 12:1-9
maandag	4 januari	Genesis 12:10-20
dinsdag	5 januari	Genesis 13:1-18
woensdag	6 januari	Genesis 14:1-12
donderdag	7 januari	Genesis 14:13-24
vrijdag	8 januari	Genesis 15:1-11
zaterdag	9 januari	Genesis 15:12-21