

# SAMENSpraak

Juni 2020



## TER OVERDENKING

### Grensstenen.....

De werkzaamheden van de boeren op het land, hebben me de afgelopen tijd getroost. De boeren deden hun werk zoals ze dat altijd doen in het voorjaar, ze maken het land klaar, zodat de aardappelen kunnen worden gepoot en het zaad gezaaid.

Gewoon doen wat gedaan moet worden, dé voorwaarde wil er straks geoogst kunnen worden. Corona of niet! Uit de werkzaamheden van de boeren spreekt vertrouwen, geloof in de toekomst, hoop dat er na deze tijd een andere tijd zal komen!

Bij het bewerken van het land kwamen er grensstenen tevoorschijn. Vanouds de afscheiding tussen het ene perceel en het andere. Mooi die grote stenen daar zo op de hoeken van het land, soms zie je dat er twee stukken tot één groot perceel zijn gemaakt, de grenssteen ligt er dan ergens een beetje verloren bij. Het aangeven van de grens met een grenssteen was vanouds om duidelijk te maken, welk stuk land van wie was.

Mensen hebben altijd al grote waarde gehecht aan het respecteren van elkaars grenzen.

Ook in de bijbel zijn een aantal verwijzingen te vinden naar grensstenen. Je kunt ze vinden in het Oude Testament. In het boek Job lezen we over degenen die "grensstenen verzetten, die kudden roven en ze weiden" (H24). Er zijn maar liefst 3 vermaningen om de grensafscheidingen niet te verleggen:

Deuteronomium 27 vers 17: "Vervloekt is een ieder, die de grensstenen van een ander verplaatst", Deuteronomium 19 vers 14: "de stenen die al generaties lang andermans grond begrenzen niet verplaatsen" en Spreuken 22 vers 28: "Verplaats geen oude grenzen, je voorouders hebben ze vastgesteld". En was het veld van Boaz niet duidelijk afgebakend? (Ruth 2:3) De "aloude grensstenen" waren absoluut duidelijk. Hoe anders kon Ruth hebben voldaan aan Boaz 'advies': "je moet niet naar een andere akker gaan om aren te rapen" (Ruth 2:8)

Er zijn verhalen van ver vóór 'grootmoeders tijd', zoals van 'den gloeiige'. Het betreft het oude geloof dat iemand die een 'schaakaai' (grenssteen tussen twee akkers) verplaatst, de rest van zijn leven veroordeeld was om brandend door de velden te zwerven.

Nee, grensstenen mag en moet je niet verleggen. Je moet afblijven van wat van je naaste is. Zo ook van de gezondheid van je naaste. Grenzen, een afgebakende 1,5 meter, stenen des aanstoets, we lopen er in coronatijd tegen aan.

Ik hou me wel aan die anderhalve meter, maar er zijn altijd mensen die er toch nog even tussen door moeten. Mogelijk denken ze dat de regels niet voor hen gelden en acht, de gezondheid van die ander, daar lijken ze geen boodschap aan te hebben.

Net zoals er op het land geen grensstenen verlegd mogen worden mogen we de gezondheid van anderen niet in gevaar brengen. Doe je dat wel, dan verleg je een grenssteen en ga je een niet toelaatbare grens over! Gedrag wat je van anderen toch ook niet wilt?

De boeren hebben er goed aan gedaan gewoon te doen wat gedaan moest worden. Ik ben ze dankbaar. De droogte duurt voort, hoe zal de oogst zijn? Laten we met en voor onze boeren bidden!

Van harte wens ik ons allemaal een goede gezondheid!

**Ds. Tia. J. Braam**

## **KERKDIENSTEN**

**Hervormde Gemeente geen diensten in de maand juni**

## **GEZAMENLIJK NIEUWS**

### **VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE OUDE KERK**

#### **Bankje mevrouw Grietje Bakker**

Op het nieuwe plein voor de kerktoren is een bankje geplaatst dat iets afwijkt van het model dat in het gehele project "Diever op Dreef" is geplaatst. Deze bank is aangeboden aan de inwoners van Diever door mevr. Grietje Bakker. Mevr. Bakker heeft na haar overlijden in februari 2014 een aanzienlijk legaat achtergelaten voor de Stichting. Het geld is bedoeld voor (groot) onderhoud van het kerkgebouw. Ze heeft altijd in Diever gewoond en droeg de kerk en het kerkgebouw een warm hart toe.

Als vrijwilligster was mevr. Bakker erg actief binnen de kerkelijke gemeente. Zo was ze onder andere zondagsschooljuffrouw, wijkhoofd verjaardagfonds en lid bloemencommissie.

De Stichting Vrienden van de Oude Kerk heeft tot doel het behoud van de Pancratiuskerk in Diever en is ontzettend blij met de schenking.

Als dankbetuiging voor de nalatenschap en conform de wens van mevr. Bakker heeft de Stichting een speciaal bankje laten maken dat een mooie plek zou krijgen bij de kerk. We denken dat de bank uiteindelijk een prominente plek voor de kerk heeft gekregen. In de rugleuning staat gegraveerd:

**Deze bank is de inwoners van Diever aangeboden door  
Grietje Bakker  
Diever 16 maart 1931 / 1 februari 2014  
dochter van  
Tijme Bakker en Aaltje Bennen**

Op verzoek van de gemeente Westerveld in 2016 heeft de Stichting gewacht met de selectie en plaatsing tot dat "Diever op Dreef" in uitvoering ging.

In overleg met de gemeente is daarna ook de plek van de bank bepaald. "Onze bank" past goed binnen het beeld van Diever op Dreef en is zeker een blijvende herinnering aan mevr. Grietje Bakker bij "haar" kerk.

Bestuur Stichting Vrienden van de Oude Kerk  
Jaap Ruiter (voorzitter)

## HERVORMDE GEMEENTE

### Bij de diensten – die er waarschijnlijk bijna weer zijn!

Nog steeds zijn de kerken gesloten, maar het eind hiervan is waarschijnlijk in zicht! In principe mogen vanaf 1 juni maximaal 30 mensen weer bij elkaar komen in de kerk, onder strikte voorwaarden. En zoals het nu lijkt (22/5'20) mogen vanaf 1 juli 100 mensen samenkomen, weer onder strikte voorwaarden. Zo mag er niet worden gezongen en niet koffie gedronken worden na de dienst. Door de landelijke kerk is een protocol opgesteld en het is aan de kerkenraden om hieraan concreet invulling te geven door middel van een gebruiksplan.

De kerkenraden van Diever en Dwingeloo hebben besloten dat **de 1<sup>e</sup> kerkdienst zal zijn op zondag 5 juli te Dwingeloo**. Om al in juni te beginnen, voelde voor ons als te vroeg. We hopen dat u komt, maar we respecteren het zeker wanneer u toch nog liever thuis blijft. Hoe het gebruiksplan eruit gaat zien, zal in de volgende kerkbladen worden uiteengezet.

Onderstaand lied kwam spontaan in me op:

### Lied 280, de vreugde voert ons naar dit huis:

*De vreugde voert ons naar dit huis,  
waar 't woord aan ons geschiedt.  
God roept Zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied.*

*Dit huis van hout en steen, dat lang  
de stormen heeft doorstaan,  
waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan.*

*Onthul ons dan Uw aangezicht,  
Uw naam, die met ons gaat  
en heilig ons hier met Uw licht,  
Uw voorbedachte raad.*

*Dit huis slijt mèt ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht  
die wie hier schuilen verder leidt  
tot alles is volbracht.*

Houd goede moed op betere tijden, ik zie er naar uit u weer in de kerk (voorlopig op gepaste afstand) te ontmoeten!

Hartelijke groet, Annie Mulder

## VAN DE INTERIMPREDIKANT

Wel en wee in het pastoraat.....

Hoe zal het worden..... wat staat ons nog te wachten....

Het leven is op dit moment een avontuur.....!

Wat moet je....? Wat kun je....? Veel vragen....maar antwoorden?

Nooit gaf het leven zekerheden, maar nu lijkt alles wel heel onzeker!

Durven en kunnen we het avontuur aan?

In tijden van onzekerheid helpt soms een verhaal, soms kun je uit een verhaal iets halen wat je helpt om door te gaan.

Ik geef u er een ter inspiratie mee: ik vond het in het boek van Casper van Woerden: "Soms helpt een verhaal".

"Op een dag kwam een man, die vroom geleefd had, bij de hemelpoort. Hij werd binnen gelaten en zag, wat hij zich had voorgesteld: een grote feestelijke eetzaal, waar mensen aan lange, prachtig gedekte tafels zaten met verrukkelijk klaargemaakte spijzen.

Heerlijke geuren kwamen hem tegemoet. De mensen aten met gouden lepels van gouden borden.

Tot verbazing zag de man echter dat iedereen er slecht, ja zelfs hongerig uitzag. en toen ontdekte hij de oorzaak: iedere gast had een gouden lepel met zo'n lange steel, dat het hem niet lukte deze naar de mond te brengen. Hoe men het ook probeerde, het lukte niet.

Hij werd er verdrietig van. Maar zijn begeleider wenkte hem: "Hier is nog een zaal."

En daar, in de volgende zaal, was het een waar feest: ook prachtig gedekte tafels met geurige spijzen; ook gouden borden en hele lange lepels.

Maar hier wist men hoe ermee om te gaan: iedereen gaf zijn overbuurman te eten met de lange lepel en zo kreeg elke gast wat hij nodig had."

Met een hartelijke groet, ds. Tia Braam

### **Bericht van de beroepingscommissie**

Graag willen wij u op de hoogte houden van de voortgang op onze zoektocht naar een nieuwe predikant. Enkele maanden geleden zijn we als beroepingscommissie enthousiast van gestart gegaan met eerste kennismakingsgesprekken. Als vervolg hierop hadden we de planning rond voor het gaan "horen", maar de gevolgen van het coronavirus raken ons als beroepingscommissie op dit vlak.

Doordat kerkdiensten niet doorgaan, kan ook het horen niet plaatsvinden. We hopen dat dit niet te lang gaat duren, wel proberen we om nieuwe afspraken te maken om vervolgesprekken te gaan voeren.

De Beroepingscommissie

## **VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

### **Diever op Dreef**

U heeft het kunnen zien. Het straatwerk rondom de kerk is gereed! Het plein voor de kerktoren is afgewerkt en er zijn fietsenstandaarden geplaatst. Het statige mededelingenbord dat we van de gemeente Westerveld hebben gekregen heeft zich een mooie plek toegeëigend aan de rand van het plein. Ook een looppad is aangelegd aan de zuidkant van de kerk door het grasveld. Op diverse plaatsen zijn mooie rustieke bankjes geplaatst die al heel vaak gebruikt worden. Allemaal in een hele mooie stijl, met en zonder inscriptie. Het ziet er allemaal netjes en fleurig uit. Alle groenstroken zijn gefreesd en ingezaaid. Nu maar hopen op wat regen zodat het gauw weer groen kan worden.

Verder heeft u de armaturen in de grond kunnen zien die straks de kerk vanaf de zijkant omhoog gaan verlichten. Het schijnt op een heel bijzondere manier te gebeuren. We zijn benieuwd. We gaan het zien. Ook zijn er drie nieuwe schijnwerpers geplaatst die de toren zullen verlichten. Al met al is de aanpak van de omgeving rondom de kerk erg geslaagd. Een aanwinst voor de brink. Ik denk wel dat een compliment namens ons aan de gemeente Westerveld en aan de aannemer Otten Infra BV uit Wapse op zijn plek is.

Jaap Ruiter

### **DIACONIE**

#### **COLLECTE OPBRENGST**

Via GIVT zijn tot en met 27 mei ontvangen €50,50 voor de diaconie en €30,50 voor de kerkrentmeesters. Via de bankrekening van de diaconie is €345,00 ontvangen. Bedankt voor uw gift! Deze opbrengst zal worden verdeeld over, Stichting Effatha, Fledderushoeve Diever, Rooseveltpaviljoen Nieuw Hydepark, en het Aidsfonds.

#### **COLLECTEN IN CORONA TIJD.**

We willen u graag de mogelijkheid bieden om toch aan de collectes deel te kunnen nemen. U kunt aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code. U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de collecte Diaconie. In deze



weken werken de diaconieën van Dwingeloo en Diever samen. De diaconie van Dwingeloo zal de collecte opbrengsten overmaken naar de aangegeven doelen. Wanneer u zelf wilt overmaken kan dat via de aangegeven bankrekeningen.

### **7 juni 2020: Help een stille coronaramp voorkomen**

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. "Stille coronaramp"

### **14 juni 2020: PKN, Dorpskerken**

Deze dag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp.

Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. Maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Dorpskerken.

### **21 juni 2020: Hospice Meppel**

Hospice Eesinge biedt een gastvrije, huiselijke en warme omgeving aan mensen in de laatste fase van hun leven. Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen, in eigen omgeving. Soms kan de zorg een (te) zware belasting zijn voor de naasten om aan deze wens tegemoet te komen. Het hospice is een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen met een korte levensverwachting tot aan hun dood kunnen worden verzorgd.

U kunt een bijdrage storten op NL82 RABO 0126 3470 93, t.n.v. Stichting Vrienden Hospice Eesinge te Meppel.

### **28 juni 2020: Zonnebloem**

Even naar het winkelcentrum, uitwaaien op het strand, samen naar het tuincentrum of thuis een goed gesprek hebben onder het genot van een kopje koffie. De Zonnebloem is er voor volwassen mensen met een lichamelijke beperking. Kun je door een lichamelijke beperking niet (meer) doen wat voor zoveel andere mensen vanzelfsprekend is? Vrijwilligers van de Zonnebloem bieden dat soort mogelijkheden. U steunt de Zonnebloem met een bijdrage via NL03 RABO 0108 9019 98.



## **Open kerk elke donderdagmorgen van 10.30 – 12.30 uur In Diever en dinsdagmorgen van 10.30 – 12.30 uur in Dwingeloo**

Vanaf 1 juni zijn er weer activiteiten in de kerken van Diever en Dwingeloo. De Pancratiuskerk te Diever en de Nicolaaskerk te Dwingeloo zullen vanaf tweede Pinksterdag één maal per week een dagdeel open zijn. Bezoekers kunnen dan een kaarsje aansteken, meditatieve teksten lezen en/of in gesprek gaan met de gastvrouw. De pastor Ds. Tia Braam zal zoveel mogelijk aanwezig zijn. Ook is er een mogelijkheid om een kopje koffie of thee te drinken. Dit alles met in acht neming van de corona maatregelen o.a. 1,5 meter onderlinge afstand, maximaal 10 bezoekers en men mag geen gebruik maken van het toilet. Elke week is de kerk in Dwingeloo open op dinsdagmorgen van 10.30 – 12.30 uur en in Diever op donderdagmorgen van 10.30 – 12.30 uur. U bent van harte welkom.

De werkgroep Vorming en Toerusting

### **Melding van ziekte en overlijden**

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. Dat geldt zeker in deze tijd, nu we elkaar niet treffen in de kerk, het dorp of bij bv. een verjaardag.

We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Tia Braam, of aan iemand van de Kerkenraad of het verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Annie Mulder

### **BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES**

Voor de volgende Samenspraak 27 mei inleveren bij:

mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiters-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: [redactie@hervormddiever.nl](mailto:redactie@hervormddiever.nl).

Samenspraak verschijnt op: 3 juli ,4 september en 3 oktober 2020

## BIJBELLEESROOSTER

### Juni

zaterdag	6 juni	Matteüs 8:23-34
zondag	7 juni	Psalm 150
maandag	8 juni	Romeinen 5:1-11
dinsdag	9 juni	Romeinen 5:12-21
woensdag	10 juni	Matteüs 9:1-8
donderdag	11 juni	Matteüs 9:9-17
vrijdag	12 juni	Matteüs 9:18-26
zaterdag	13 juni	Matteüs 9:27-34
zondag	14 juni	Matteüs 9:35-10:4
maandag	15 juni	Matteüs 10:5-15
dinsdag	16 juni	Matteüs 10:16-23
woensdag	17 juni	Matteüs 10:24-33
donderdag	18 juni	Matteüs 10:34-11:1
vrijdag	19 juni	Psalm 69:1-13
zaterdag	20 juni	Psalm 69:14-30
zondag	21 juni	Psalm 69:31-37
maandag	22 juni	Romeinen 6:1-14
dinsdag	23 juni	Romeinen 6:15-23
woensdag	24 juni	Romeinen 7:1-12
donderdag	25 juni	Romeinen 7:13-25
vrijdag	26 juni	Romeinen 8:1-11
zaterdag	27 juni	Romeinen 8:12-25
zondag	28 juni	Romeinen 8:26-39
maandag	29 juni	Romeinen 9:1-18
dinsdag	30 juni	Romeinen 9:19-33

### Juli

woensdag	1 juli	Matteüs 11:2-15
donderdag	2 juli	Matteüs 11:16-30
vrijdag	3 juli	Psalm 27
zaterdag	4 juli	Zacharia 9:1-8