

SAMENSpraak

November 2021



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diever

KERKDIENSTEN

Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo

Zondag 7 november

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dwingeloo

Ds. K. Mos uit Voorschoten

Zondag 14 november

Hervormde Kerk

10.00 uur

Diever

Ds. A. van Ligten uit Sneek

Zondag 21 november

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dwingeloo

Ds. D. Bargerbos

Gedachtenisdienst

Zondag 28 november

Hervormde Kerk

10.00 uur

Eerste Adventzondag

Diever

Ds. D. Bargerbos

Alle diensten zijn te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl

TER OVERDENKING

Samenkomen

In Hebr. 10: 25 – 26 staat:

'En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen (om wel samen te komen), en dat zoveel te meer als u de grote dag (nl. de wederkomst van Jezus Christus) ziet naderen.'

De schrijver van de brief aan de Hebreëen is er duidelijk over: samenkomen is geen optie maar een opdracht van God. Samenkomen (op zondag of doordeweeks) hoort in het rijtje van 'liefhebben en goed doen'. Die dingen zijn vanzelfsprekend. Samenkomen is dat ook. En iedereen moet binnen kunnen komen.

Ja, maar als er sprake is van een besmettelijke ziekte? Wat doe je dan? Dan blijf je natuurlijk samenkomen. Alleen de plek en het aantal mensen zal verschillen van wat je eerder gewend was. Van de kerk 'ga' je naar je woonkamer, of ergens buiten in de openlucht. En van een grote groep ga je naar jou alleen of je gezin. Gelukkig zagen we in de lockdown dat alleen gaanden elkaar gingen opzoeken. We vormden 'bubbels'. Vaak waren die er om praktisch lief te kunnen hebben en goed te doen, bijv. in geval van ziekte. Zo kun je ook evengoed kerkbubbels vormen. Of met een beter woord: huiskerken. Vergeet die vorm niet nu we weer even open zijn geweest. Hoe de toekomst er uitziet weten we niet.

Sterk woord

De schrijver van bovenstaande woorden, gebruikt in Hebr. 10:25 in het Grieks een apart woord voor 'onderlinge bijeenkomst'. Er staat letterlijk dat we de 'epi-synagogè' niet mogen nalaten. Dit woord is zo samengesteld dat het een krachtige uitdrukking is. Want 'epi' betekent 'over' of 'op' en 'synagogè' betekent 'samenkomen'. Dit woord wordt in de Bijbel ook gebruikt om de samenbrenging van alle gelovigen op de dag van de wederkomst te beschrijven (2 Thess 2:1). Ook hier heeft de schrijver de wederkomst in gedachten. Hij geeft namelijk als reden om samen te komen: 'u ziet de grote dag (= de wederkomst van Jezus) naderen'. Onze erediensten en andere samenkomsten hebben dus te maken met de wederkomst van Jezus. Maar hoe?

Afslag Diever

Je zou het kunnen vergelijken met de A32 bij de afslag Diever. Voordat je echt afbuigt van de snelweg heb je eerst een uitvoegstrook. Je sorteert op die strook voor op de afslag die komt. Je kunt daar alvast je snelheid laten terugzakken bijvoorbeeld. Onze samenkomsten kun je zien als plekken waar we *voorsorteren op het moment dat Jezus terugkomt en de Grote Bijeenkomst van al Zijn volgelingen start*. Je stapt op een bidstond, bijbelkring of eredienst letterlijk even uit de haast van de tijd. Je richt je aandacht even niet meer op de snelweg (ons drukke leven), maar op wat er komt na de bocht (de wederkomst

van Jezus). Op dat moment moet je je net als bij afslag Diever voorbereiden. Je snelheid mag omlaag. Uitvoegen en samenkomen is ook: Stil worden. Luisteren naar God. Jezelf afvragen: 'Hoe dicht leef ik bij Hem?' Of: 'Ben ik eigenlijk wel een volgeling van Hem – of is mijn geloof alleen maar buitenkant?' Samenkomen helpt je om opnieuw je aandacht te vestigen op Hem. Samenkomen is samen met anderen God dienen: je staat er niet alleen voor. Samenkomen, in je huiskamer of in de kerk of waar dan ook, is gevoed worden door de Goede Herder. Is troost ontvangen. Is ervaren dat je zonder voorwaarden geliefd bent door God.

Daarom kunnen we de onderlinge bijeenkomsten niet missen. Ze helpen ons om ons voor te bereiden op de grote Bijeenkomst aan het einde van de tijd.

Ds. Ben van Werven, Kruiskerk Diever.

BIJ DE DIENSTEN

Nog steeds geldt dat u niet wordt geregistreerd bij binnenkomst en u hoeft geen QR code / vaccinatiebewijs te laten zien. Wel blijven de stoelen in de kerk nog ruim geplaatst. Verder is het weer als vanouds: de kerk uitgaan via de toren, de dominee staat onder het orgelbalkon voor een groet, daar staan ook de collectezakken en de liedboeken kunt u weer bij de koster inleveren. Mochten de maatregelen van hogerhand weer anders worden gesteld, dan passen we ons weer aan.

Het blijft mogelijk de diensten online te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Op 7 november gaat in Dwingeloo ds. Kees Mos uit Voorschoten voor. We kennen Kees van de Paascyclus en de Kerstnachtviering in 2019 en 2020, als lid van de Cantorij en als organist.

Op 14 november komt ds. Alex van Ligten uit Sneek naar Diever. Ook Alex is inmiddels wel bekend, op 29 augustus jl. preekte hij nog in Dwingeloo.

Op 21 november leidt ds. Daan Bargerbos de gedachtenisdienst in Dwingeloo, de overledenen uit Dwingeloo en omgeving worden dan genoemd. Dit is tevens de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Op 28 november begint het nieuwe kerkelijk jaar, het is de 1^e zondag van Advent. In de Adventstijd leven we toe naar Kerst, de viering van de geboorte van Jezus, het is een tijd van inkeer en bezinning en dat wordt gekenmerkt door de kleur paars.

Terugblik 'picknick'

Op 3 oktober was er een mooi morgengebed in Diever met aansluitend koffie en een 'picknick'. Het was lang geleden dat we bij elkaar konden zijn voor een picknick of een gezamenlijke maaltijd. Helaas was het nu wat laat in het seizoen, zodat de Witte Bergen als locatie niet geschikt was. In en op het plein voor de kerk was de bedoeling. Helaas gooide het weer roet (water) in het eten, waardoor we binnen moesten blijven. Maar het was goed en gezellig om elkaar

zo weer eens te ontmoeten en samen van lekkere dingen, door velen meegebracht, te genieten, dank daarvoor!

Annie Mulder

IN DE OMGANG – *Sparen*

'k Heb wel eens gehoord dat mensen op te delen zijn in twee groepen: zij die sparen en zij die niet sparen. En voor wie nu denkt dat dit over centen gaat: het gaat over verzamelen.

Ik ben een echte verzamelaar. Als kind verzamelde ik munten, schelpen, boeken (toen al!), postzegels, suikerzakjes, sigarenbandjes, voetbalplaatjes, noem maar op. Er is een prachtige foto waarop ik als 5-jarig jochie gehurkt zit op het grindpad van m'n oma, zoekend naar mooie steentjes. Heel de wereld bestond uit louter schatten die je kon verzamelen. Alles riep me toe: 'spaar me, spaar me!' Veel van die verzamelwoede komt in vlagen en gaat na een poosje weer over. Ergens blijft vaak nog een restje en soms een complete verzameling in de ijskast liggen. Dat laatste was ook het geval met de postzegels. Mijn moeder spaarde Nederland en Overzeesche Rijksgebieden (zo heette dat dacht ik officieel), mijn oudste broer deed met haar mee, ik spaarde Engeland en koloniën (ongeveer de helft van de wereld) en m'n jongste broer nam de rest voor zijn rekening en spaarde Frankrijk en koloniën. Wij hadden de hele wereld binnen handbereik.

Het kan raar lopen. Zeker zo'n 15 jaar lag die postzegelverzameling in dozen opgeslagen. En op een gegeven moment was het er weer even in alle hevigheid. Gewoon doordat we een keer onze vakantie in Engeland hadden doorgebracht.

Als kind leerde ik al snel dat ongebruikte en postfrisse zegels de duurste en dus meest begerenswaardige zegels waren. Dat was voor mij dan ook de grootste droom en uitdaging: wat zou het heerlijk zijn om alle zegels postfris te hebben, mooi opgeborgen in fraaie albums...

Later ontdekte ik dat ik met minstens evenveel plezier naar de gebruikte zegels kijk. Want dat zijn de zegels met een verhaal. Die zijn geplakt op brieven en kaarten die soms hele reizen achter de rug hebben. Berichten waarvoor de tijd is genomen om ze op te schrijven, te versturen en vervolgens al dan niet rustig te lezen.

Voor mij hebben postzegels nu iets met 'tijd nemen' te maken. Anders dan een e-mailtje een sms'je of een appje: die hebben geen postzegel meer nodig en die moeten ook zo snel mogelijk verzonden en gelezen zijn.

En ineens was er die associatie: God verzamelt ook! Niet voor niets roepen of bidden we wel eens: 'God, spaar toch die en die'. God spaart mensen. Niet uitsluitend de gave, ongeschonden mensen. Nee, juist de gebruikte en versleten mens. Want juist die mensen hebben een verhaal en verdienen alle aandacht.

Ineens zie ik God voor me met een loep en een pincet. Wij boffen maar: geen enkel mens is perfect en 'ongestempeld'. We krijgen alle aandacht voor heel ons levensverhaal.

Want er is er uiteindelijk maar Eén van wie we zingen: 'He has the whole world in his hands!'

ds. Daan Bargerbos

VAN DE KERKENRADEN

De kerkenraden van Diever en Dwingeloo hebben dinsdag 12 oktober 2021 vergaderd in Stad en Esch.

Gert Jan van Muijen heet iedereen welkom. Ds. Daan Bargerbos opent de vergadering met een gedicht van Karel Eykman uit de de bundel: Waar gaat het om: 7x7 bijbelse gedichten.

Het gedicht gaat over een regel uit het onze vader: vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en heeft de titel: Gebed om vergeving.

Gelukkig zijn er in de kerk weer versoepelingen mogelijk, de anderhalve meter is losgelaten, wel willen we elkaar de ruimte geven wie dat wenst. Afgesproken is nog voorzichtig te zijn met het handen schudden. De eredienst commissie gaat binnenkort met Daan orde van diensten samenstellen, voor de verschillende periodes in het kerkelijk jaar. Het streven is om de eerste advent zondag hier mee te kunnen starten.

De diaconie heeft opnieuw een advertentie geplaatst voor een kerkelijk werker, in de hoop dat het succesvol gaat worden deze keer. Net als vorig jaar zal er voor de ouderen een kerstochtend georganiseerd worden in Over Entinghe en wel woensdagochtend 15 december om 11.00 uur. Ds. Daan Bargerbos gaat het organiseren.

De kerkrentmeesters gaan de camera bijstellen in de Nicolaaskerk, deze is niet helemaal scherp.

De ringleiding in de Nicolaas kerk is onlangs verbeterd en dat leverde positieve reacties op.

Vrijdagavond 29 oktober is er in de Pancratius kerk een muzikale ontmoeting van 20.00-22.00 uur, hiervoor is een subsidie van de gemeente verkregen.

De kerkrentmeesters van Diever hebben onlangs een klein Pancratiuskerkje op schaal gekregen van Loek Bisschop, gemaakt van roerstokjes.

De werkgroep Bezinning en Inspiratie heeft lijst met activiteiten opgesteld, op de gemeenteavond kan men aangeven waar belangstelling voor is en kan men ook zelf voorstellen doen.

Binnenkort zijn twee ambtsdragers aftredend en niet herkiesbaar, het zijn Jeannette ten Hoor uit Diever en Nico Schonewille uit Dwingeloo. Ze zullen samen in een dienst afscheid nemen, we hopen van harte dat we ook op die zondag weer nieuwe ambtsdrager kunnen en mogen bevestigen.

De Pancratiuskerk en de Nicolaaskerk hadden elk een informatie gids, besloten is om voor 2022 een gezamenlijke gids te gaan samenstellen.

De volgende kerkenraadsvergadering zal zijn dinsdag 14 december.

Gert Jan van Muijen sluit af met het lezen van een gedicht van Els Stalborch.

Laten we dromen zaaien
in de ogen van de aarde,
rozen planten in de woestijn
van haat. Er zijn re veel
vragen die we niet meer
durven stellen, te veel distels
in de woorden die ons dragen
In zoveel ogen woont verdriet,
in handen oud verlangen.
Laat de hoop niet sterven
in de wind die van wanhoop
treurt om het krimpen van het licht
dat langzaam verkleurt.
Laten we dansen op de regenboog
en dromen zaaien
in het oog van het leven.

Verslag: Tjitske Nieuwenhuis

Verslag van de gemeenteavond op 19 oktober

Jenneke Span (ze begeleidt als extern deskundige het samenwerkingsproces) leidde ons door het eerste deel van de bijeenkomst, tot de pauze.

Aan de orde kwamen:

- De stand van zaken m.b.t. de samenwerking. De bedoeling was om in jan.'21 een evaluatie te houden en dan te kijken hoe we verder zullen gaan, mogelijk van samenwerking tot fusie. Door de coronamaatregelen zijn we echter een jaar op achterstand gekomen. Er is nog tijd nodig om elkaar te

ontmoeten en beter te leren kennen. Het evaluatiemoment is nu gepland in januari 2022.

- De werkgroep organisatie is in het leven geroepen om te onderzoeken of het kerkenwerk anders georganiseerd zou kunnen worden. Het is heel moeilijk om nieuwe kerkenraadsleden te vinden. Er wordt nu gewerkt aan een plan om diverse taken van kerkenraadsleden te laten uitvoeren door verschillende mensen / werkgroepjes, die niet in de kerkenraad zitten, maar in overleg met de kerkenraad en deels zelfstandig deze taken uitvoeren. Het kunnen hele specifieke taken zijn, die niet het jaar rond tijd en aandacht vergen. Zo kan de kerkenraad kleiner zijn en worden gemeenteleden meer betrokken bij het kerkenwerk / de gemeente.
- Het streven is te komen tot een gezamenlijke website. Hiervoor is een opzet gemaakt, deze wordt gepresenteerd. Leuk om te weten is, dat de kleuren niet willekeurig gekozen zijn, maar dat ze afgeleid zijn van de kleuren van het logo van de PKN.
- De commissie Bezinning en Inspiratie deelt een enquête uit, waarop men ideeën kan invullen, m.b.t. activiteiten die men graag zou zien.
- De diaconie vertelt het een en ander over de collectes. Tot nu toe kan men op 3 manieren geld geven: in de collectezak / via de GIVT app / overmaken op de betreffende bankrekeningnummers. Helaas kan contant geld niet meer in de naaste omgeving gestort worden, men moet er voor naar Hoozeveen of Meppel en het kost € 10,00! Het verzoek is om het liefst de GIVT app te gebruiken of over te maken. T.z.t. zal hierover meer in het kerkblad geschreven worden.
- De verbouwplannen van de Nicolaaskerk: het streven is om in februari 2022 te beginnen; de kerk zal dan +/- 1 jaar gesloten zijn en alle diensten worden dan in Diever gehouden. Een tegenvaller is echter dat er nog een ontvankelijk verklaard beroepsschrift bij de rechtbank ligt. Dit kan voor veel vertraging zorgen.
- Er wordt aandacht gevraagd voor 'Heilige Herrie': een muzikale avond op 29 oktober in de Pancratiuskerk.
- Rondvraag:
Er wordt gevraagd naar de samenwerking met de andere kerken in Diever en Dwingeloo: er is met regelmaat overleg, o.a. met betrekking tot een gezamenlijke website, gezamenlijk kerkblad, gezamenlijke diensten.

Na de pauze stelde ds. Daan Bargerbos zich op een originele manier voor.

We begonnen met het individueel lezen van lied 419, 'Wonen overal', en ontdekten daarna in een gesprek hoe ieder op zijn eigen manier geraakt wordt door dit lied / een woord in het lied.

Vervolgens vertelde Daan over zichzelf: geboren in Den Haag, uit 2 Groningse ouders, de één Hervormd, de ander Gereformeerd, wat toen al heel goed samenging. Daans eerste baantje was bij het Zeiss planetarium (voorloper van het Omniservum) in Den Haag, waar hij hielp met stencilen. Al jong hield Daan

van zingen en van muziek, eigenlijk had hij graag naar de kleinkunst academie gewild, maar dat lukte niet. Zijn grote voorbeeld was Toon Hermans. Daan liet ons op zijn meegebrachte keyboard enkele van zijn eigen liedjes en gedichten horen en citeerde een van zijn docenten “dat een dominee toch voor 50 % cabaretier is / moet zijn”. Je moet tenslotte je toehoorders boeien!

Ook in goochelen is Daan goed: met 3 touwen van verschillende lengte legde hij de triniteitsleer uit (de 3 eenheid Vader – Zoon – Heilige Geest). Ik kan het u niet navertellen! De laatste jaren heeft Daan als liefhebberij het handboekbinden, waaraan hij menig vrije donderdag besteedt. We eindigden de avond met het zingen van lied 419 ‘Wonen overal’, de coupletten eindigen alle 3 met ‘mensen veel geluk’, dat wensen we elkaar dus toe!

Daan opende trouwens deze avond met een bewerking van psalm 8, door Karel Eijkman;
een paar regels eruit:

*Ik ben maar een kind dat woont in de straten
van zomaar een stad, ik speel hier vaak.
En toch kan God het blijkbaar niet laten
om te glimlachen als ik een goaltje maak.*

*Godallemachtig, hoe kom ik daar in godsnaam toch bij?
Zoveel om me heen is zo veel en zo prachtig.
God zal mij bewaren, maar waarom uitgerekend mij?*

Met hartelijke groet, Annie Mulder

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

“Lopers en looproutes” Actie Kerkbalans!

Ter voorbereiding op de Actie Kerkbalans 2022 wil het college heel graag een keer met de “lopers” in gesprek over de invulling van de “looproutes”. Graag willen we ook, onder het genot van een kopje koffie, kennis met elkaar maken. De samenstelling van het college van kerkrentmeesters wijzigt ook met zekere regelmaat. De lopers zijn persoonlijk uitgenodigd. De avond van samenkomst is op **donderdag 4 november 2021** in het Hart van Diever. Graag tot dan!

Geluidsinstallatie

Het college heeft besloten om de geluidsinstallatie in de kerk op te waarderen. We willen behalve de twee grotere ook de kleine speakers vervangen door grotere moderne spraakspeakers. Behalve dat de installatie kleine mankementen begint te vertonen beogen we hier ook mee dat de geluidsterkte achterin de kerkzaal zal verhogen maar dat het totale geluidsvolume iets zal

afnemen. Hiermee hopen we te bereiken dat de galm in de kerk tot een minimum kan worden beperkt voor sprekers.
In de week van 25 oktober vinden de werkzaamheden plaats.

Informatiebord

Onlangs is door het recreatieschap Drenthe het informatiebord aan de toren van onze kerk vervangen. Een helder en een erg mooi informatief bord. Helaas is er in de tekst van het bord een foutje geslopen. De naam van onze kerk is Pancratiuskerk, en niet zoals op het bord staat geschreven Sint Pancratiuskerk. Onze kerk was in de Rooms-Katholieke tijd, voor 1598, gewijd aan Sint Pancratius. Na deze datum deed de reformatie zijn intrede. De naam van onze kerk is toen overgegaan naar "Pancratiuskerk". Het bord zal worden vervangen.

Parkeerbord voor mindervaliden

Voor de start van de realisatie van "Diever op Dreef" stond er naast de kerk ter hoogte van restaurant Brinkzicht een parkeerbord om tijdens de zondagse diensten met een mindervalide pas met een auto te mogen parkeren. Tijdens de uitvoering is het bord verwijderd. De gemeente is onlangs verzocht weer het bord terug te plaatsen. We wachten af.

Jaap Ruiter

COLLECTEN

U kunt aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app hoeveel u wilt geven en voor welk doel en scan de code. Als u de diensten volgt via kerkdienstgemist.nl vindt u de GIVT knop aan de rechterkant onderaan.

U kunt uw gift voor de diaconie ook geven door deze over te maken naar HERV. GEM. Diever DIACONIE NL39 RABO 03137 51.382 onder vermelding van de collecte Diaconie. Voor de kerkrentmeesters collecte kunt u uw gift overmaken naar CvK Hervormde Gemeente Diever NL89 RABO 3137.51.064



Zondag 7 november: Pastoraat (PKN)

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van

gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

Zondag 14 november: Stichting Heifer

Heifer projecten kenmerken zich door een geïntegreerde aanpak van voedselzekerheid, inkomensverbetering en inspelen op het veranderend klimaat. Wanneer deze componenten worden versterkt met het verbeteren van de positie van de vrouw, het vergroten van de kansen voor de jeugd en het stimuleren van onderlinge samenwerking, creëren we sterke en veerkrachtige gemeenschappen en een structurele vermindering van honger en armoede.

Zondag 21 november: Kerk in Actie, vluchtelingenkinderen Griekenland

Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Zondag 28 november: INLIA

De INLIA-stichtingen signaleren en analyseren problemen, ontwikkelen creatieve en werkbare oplossingen en helpen die uit te voeren. Als partner van mensen, werkend voor een rechtvaardige samenleving.

De stichting doet dat voor individuen, groepen, gemeenschappen en de maatschappij als geheel, als juridisch adviseur voor zowel asielzoekers als kerken, als kennisinstituut op haar terrein, vraagbaak voor rechtshulpverleners en andere professionals op het terrein van asielzoekers-vraagstukken.

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagsfonds

Beste wijkhoofden denken jullie aan de jaarvergadering op maandag 29 november aanstaande om 13.30 uur in de Pancratiuskerk.

Helende stilte

De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert vanaf september elke maand een meditatiebijeenkomst in de Nicolaaskerk te Dwingeloo.

De eerstvolgende meditatiebijeenkomst is op woensdag 10 november om 19.30 uur in het koor van de Nicolaaskerk in Dwingeloo.

Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Momenten van stilte worden afgewisseld met en ondersteund door rustige muziek en korte teksten. Dan kan het gebeuren dat onze aandacht opengaat naar iets dat ons aanraakt en ontroert. Iedereen die behoefte heeft aan stilte of bezinning, of gewoon stil aanwezig wil zijn in het koor van onze mooie kerk, is van harte welkom.

We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. De geplande bijeenkomsten zijn: de woensdagen 10 november, 8 december en 12 januari 2022.

Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij nodigen je van harte uit.

Als je interesse hebt kun je je opgeven bij:

Immy Zuidema, tel.: 0521-590089 en mail: immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou, tel.: 0521-593919 en mail: jacomina.coumou@freenet.de

De werkgroep Bezinning en Inspiratie

Melding van ziekte en overlijden

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Vervoer Diever - Dwingeloo

Nu we weer naar de kerk kunnen, zijn er misschien mensen die vanuit Diever graag mee zouden willen rijden naar Dwingeloo. U kunt zich dan opgeven bij de Immy Zuidema, 0521-590089, of Annie Mulder, 0521-551430.

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 24 november 2021 inleveren bij: mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiten-Herd, Iemenkampen 3, Diever. Email: redactie@hervormddiever.nl.

De volgende Samenspraak verschijnt op: 3 december 2021, 7 januari en 4 februari 2022.

Bijbelleesrooster

zondag	7 november	Johannes 10:1-10
maandag	8 november	Johannes 10:11-21
dinsdag	9 november	Psalm 65
woensdag	10 november	Marcus 11:27-33
donderdag	11 november	Marcus 12:1-12
vrijdag	12 november	Marcus 12:13-27

zaterdag	13 november	Marcus 12:28-37
zondag	14 november	Marcus 12:38–13:2
maandag	15 november	Genesis 18:1-15
dinsdag	16 november	Genesis 18:16-33
woensdag	17 november	Genesis 19:1-14
donderdag	18 november	Genesis 19:15-29
vrijdag	19 november	Genesis 19:30-38
zaterdag	20 november	Johannes 10:22-30
zondag	21 november	Johannes 10:31-42
maandag	22 november	Marcus 13:3-13
dinsdag	23 november	Marcus 13:14-23
woensdag	24 november	Marcus 13:24-37
donderdag	25 november	Sefanja 1:1-13
vrijdag	26 november	Sefanja 1:14–2:3
zaterdag	27 november	Sefanja 2:4-15
zondag	28 november	Lucas 1:1-25
maandag	29 november	Lucas 1:26-38
dinsdag	30 november	Lucas 1:39-56
woensdag	1 december	Maleachi 1:1-9
donderdag	2 december	Maleachi 1:10–2:9
vrijdag	3 december	Maleachi 2:10-16
zaterdag	4 december	Maleachi 2:17-3:5