

# **SAMENSPRAAK**

**Pasen 2021**

# KERKDIENSTEN

## Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo

**Zondag 4 april**

***Eerste Paasdag***

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Diever**

Ds. D. Bargerbos

**Zondag 11 april**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Dwingeloo**

Ds. J. Klop uit Zeewolde

**Zondag 18 april**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Diever**

Ds. J. Vaessen uit Gasselte

**Zondag 25 april**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Dwingeloo**

Ds. D. Bargerbos

Helaas zijn vanwege de coronabeperkingen de diensten in principe online ([www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)) te volgen. (Zie verder "**Bij de diensten**")

## GEZAMENLIJK NIEUWS

### **Rectificatie**

In het vorige kerkblad stond een melding over het innen van het abonnementsgeld van Samenspraak. Deze informatie was uitsluitend bestemd voor de Hervormde gemeente en is per abuis onder het kopje Gezamenlijke Nieuws gezet. Excuses daarvoor.

Redactie Hervormde gemeente

## BIJ DE DIENSTEN

**De diensten in de komende periode blijven helaas nog steeds tot nader bericht online.** We maken een uitzondering voor de mensen die de diensten niet online kunnen volgen. Zij kunnen zich aanmelden bij de scriba's van beide kerken. Afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden, kan men iedere keer en anders om beurten een dienst bijwonen.

**Scriba Diever: Immy Zuidema, 0521-590089**

**Scriba Dwingeloo: Tjitske Nieuwenhuis, 0521-591549**

Vorig jaar waren er helemaal geen diensten in de Paastijd, nu hebben we in ieder geval de mogelijkheid de diensten via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) uit te zenden. Naast ds. Daan Bargerbos, de organisten Jans Vrieling en Gert Jan Pottjewijd om de beurt en de dienstdoende ambtsdragers, zullen vier mensen van de PancratiusCantorij hun medewerking verlenen aan de doorgaande dienst in de Stille Week.

**Witte donderdag, 1 april, 19.30 uur in Diever.** Op de avond van zijn gevangenneming vierde Jezus met zijn leerlingen het Paasmaal en voegde aan het brood en de wijn een nieuwe betekenis toe. Op deze avond houden wij normaal gesproken ook het Avondmaal, maar zonder het samenzijn van gemeenteleden doen we dat niet.

**Goede Vrijdag, 2 april, 19.30 uur in Dwingeloo.** De paaskaars wordt gedooft.

**Stille Zaterdag / Paasnacht, 3 april, 20.30 uur in Diever.** Na een begin in de schemer wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht en aangestoken.

**Paasmorgen, 4 april,** is ds. Daan Bargerbos in Diever, met organist Jans Vrieling.

**Op 11 april** komt dhr. Jan Klop uit Zeewolde naar Dwingeloo, organist is dan Andries Kamphof.

**Op 18 april** is ds. J. Vaessen uit Gasselte in Diever, Kees Mos bespeelt dan het orgel.

**Op 25 april** gaat onze eigen ds. Daan Bargerbos weer voor in Dwingeloo, met orgelbegeleiding van Gert Jan Pottjewijd.

**Op 2 mei** is er een morgengebed in Diever, voorbereid door een aantal gemeenteleden en met orgelspel van Harro Kraal. Wie weet mogen dan weer een paar mensen van de PancratiusCantorij zingen.

Met hartelijke groet, Annie Mulder

## IN DE ONGANG

### *Je eigen weg gaan*

Het schijnt vooral in Amerika populair te zijn: een magnetische beschermengel of een beeldje van Jezus op het dashboard van je auto. Een gristelijke variant op de pluche dobbelsteen die je aan het binnen spiegelkje in je auto kan hangen: met een beetje geluk gebeuren er dan niet al te gekke dingen in het verkeer.

Vlak achter elkaar hadden onze twee oudsten hun rijbewijs gehaald. Plots kwam mijn vader me voor ogen nadat ik hem vertelde dat ik het mijne had gehaald.

Die gezichtsuitdrukking met een combinatie van trots en zorgen. Ik bedacht me dat ik net zo moet hebben gekeken.

Bijna alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, zat ik niet lang daarna in de rijderstoel en zag ik hoe ze zonder noemenswaardige problemen de wijde wereld inreden.

Tijdens een van de gesprekken met een oudere vrouw komt naar voren hoeveel moeite ze heeft met het feit dat ze niet langer auto mag rijden. Haar kinderen waren al wat langer ongerust. Maar ze wilde er nog niet aan. Nadat een test had uitgewezen dat het inderdaad niet langer verantwoord was om haar rijbewijs te verlengen, is het autootje verkocht.

“Het is net of ik wat zelfstandigheid heb ingeleverd”, zegt ze. “En weet je, ik ben er toch al niet zo sterk in om anderen iets te vragen... Nee, de wereld is ineens een stuk kleiner.”

Mijn vader heeft overigens nooit zijn rijbewijs gehaald: hij was hoofdconducteur bij de NS en had zijn hele leven gratis reizen met de trein. Een voorrecht waar het hele gezin lange tijd van mee heeft mogen genieten. Als scholier vroeg ik hem ooit gekscherend: “Stel dat mama nu stewardess was geweest, hadden we dan ook nog gratis kunnen vliegen?”

Zo gaat het, en of het nu je eigen kinderen betreft die een rijbewijs hebben gekregen of een van je ouders die het rijbewijs in moet leveren: het is ‘loslaten’. Ze moeten een eigen weg vinden om daarmee om te gaan.

Maar een klein schietgebedje had ik toen wel snel bedacht. Ook al doet dat eigenlijk niet onder voor dat engelachtige magneetje: ‘Wees met hen Heer, in het verkeer’.

### **Bij de vieringen in de Stille Week**

De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake vormen een eenheid. Er zijn kleine details die daarnaar verwijzen. Zo groeten ouderling van dienst en voorganger elkaar aan het begin van de viering op Witte Donderdag, en dan pas weer aan het slot van de viering van de Paaswake. Zo wordt alleen in de dienst van Witte Donderdag gecollecteerd.

Zo vormt de stilte de schakel tussen de vieringen van donderdag en vrijdag, en is die stilte ook de schakel tussen de vrijdag en de zaterdag.

In deze diensten vieren en gedenken we de laatste dagen van Jezus. Allereerst de avond die hij met zijn vrienden doorbracht en de Sedermaaltijd vierde (Witte Donderdag), vervolgens de avond waarop Jezus is overgeleverd en ter dood veroordeeld (Goede Vrijdag). En dan ook de omkeer: Jezus' opstanding uit en zijn overwinning op de dood (Paaswake). Samen vormen ze het hart waaruit de christelijke kerken vierend leven.

Ik ben er heel blij mee, dat een deel van de cantorij de samenzang ondersteunt in deze vieringen!

Op Witte Donderdag zouden we gewoontegetrouw de Maaltijd van de Heer vieren (strikt genomen alleen deze keer 'het avondmaal') We zullen dat deze keer anders doen dan we gewend. Dat doen we omdat deze maaltijd bij uitstek teken is van gemeenschap, én omdat we in deze Covid-periode noodgedwongen die gemeenschap ontberen. Daarom is naar een vorm gezocht die daar recht aan doet.

Als grondtoon blijft staan, dat we Zijn naam, Jezus Immanuël, gedenken: de Heer is mijn redder, God-met-ons.

Nu nog op afstand, maar hopelijk over niet te lange tijd weer samen in de kerk, geldt ook nu: u en jij bent van harte uitgenodigd deze vieringen mee te maken!

### **Pasen 2021 - Een kaarsje en een kaartje**

Als gemeenteleden zijn we met elkaar verbonden door geloof, hoop en liefde. In deze Paastijd voegen we een klein gebaar van hoop toe aan dit kerkblad: een kaarsje en een kaartje. Met dank ook aan de vrijwilligers die zich hebben ingespannen om dit mogelijk te maken.

Elk jaar wordt er in de viering van Paasnacht een nieuwe paaskaars de kerk binnen gedragen. Die kaars is symbool van de opgestane Christus, teken dat de dood niet het laatste woord heeft, en verwijzing naar Gods' zegenrijke nabijheid.

U kunt uw kaarsje aansteken op het moment dat in de viering de nieuwe paaskaars wordt getoond. Dan verbindt het licht ons met elkaar. Of u steekt het aan op een later moment, wanneer dit licht bij u duisternis mag verdrijven.

In het Johannesevangelie ontdekt Maria dat ze niet de tuinman, maar de opgestane Heer voor zich heeft. Dat gebeurt wanneer Hij haar naam noemt.

De kaart bij dit kerkblad is er een met een hoopvolle en troostrijke tekst. De afbeelding verwijst naar de met aandacht en zorg gemaakte bloemschikking, die met Pasen in de kerk te zien is. U kunt uw kaart ergens neerzetten of ophangen, zodat die telkens weer in beeld komt. Of u geeft deze kaart aan iemand die naar troost of hoop verlangt. U kunt vast wel een naam bedenken.

Momenten van hoop kunnen ons goed doen, juist ook in deze tijd waarin er weliswaar versoepelingen zijn, maar ook nog steeds veel onzeker en onduidelijk is. "Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden, en zolang zal God je in zijn handen houden" (Henri Nouwen).

## **Nieuwe paaskaarsen**

Zowel in Diever als in Dwingeloo is een nieuwe paaskaars gekozen. De nieuwe paaskaars wordt altijd in de Paasnacht binnen gedragen: symbool van de opstanding van Christus uit de dood, aanwezigheid van Gods lichtende nabijheid.

De paaskaars kan van verschillende versieringen worden voorzien. In Diever is gekozen voor de kaars met het reliëf 'Beschermdde aarde': deze versiering staat symbool voor Gods' bescherming van onze aarde. Die bescherming hebben we momenteel zo enorm nodig met de Corona pandemie.

Hierin is het verlangen verbeeld naar Gods handen die de wereld behoeden voor alle gevaren. En daarbij is er ook het vertrouwen dat God ons weer zal leiden naar betere tijden zoals beschreven in Psalm 138:8.

“De HEER zal mij altijd beschermen.

HEER, uw trouw duurt eeuwig,

laat het werk van uw handen niet los.”

In Dwingeloo is gekozen voor de kaars met het reliëf 'De levensboom': de levensboom is in de bijbel op meer dan een plaats te vinden. In de Openbaring van Johannes horen we van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en van de heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van die stad staat de levensboom (Openb. 22:2).

Net zoals in Eden de levensboom midden in de hof staat (Genesis 2:9). Sprekend over de wijsheid zegt de schrijver van Spreuken:

“Ze is een levensboom voor wie haar omhelst,

wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen.”

Ik ben benieuwd wat u nog meer ziet in de versieringen van de nieuwe kaarsen. Laten we hopen dat het niet te lang meer duurt voordat we die gewoon in de kerk van dichtbij kunnen bekijken!

ds. Daan Bargerbos

## **VAN DE KERKENRADEN**

De kerkenraden van hervormd Diever en Dwingeloo hebben voor het eerst online vergaderd via Teams op donderdag 4 maart. Ds. Daan Bargerbos opende de vergadering met het lezen van een bewerking van psalm 23 door Karel Eykman 'De heer is mijn herder' met o.a. het volgende vers: Ik voelde mij goed, kon op hem bouwen. Ik kreeg weer moed, had weer vertrouwen.

De nieuwe ambtsdraggers van Diever Ina Grit, Martha Pluim, Peter Sminia en Greet Oosterveld werden welkom geheten. De colleges diaconie en kerkrentmeesters zijn weer compleet. Er is nog één vacature voor ouderling. In Dwingeloo zijn er nog een aantal vacatures en daarvoor worden nog een aantal mensen benaderd.

Er was al een concept werkplan predikant gemaakt. Deze wordt met Daan doorgesproken en definitief ingevuld.

Er wordt nog bekeken of het coronaplan bijgewerkt moet worden. In Dwingeloo zal geregeld worden dat de organist bij het klokkenluiden vóór de dienst niet speelt.

Zoals de meesten van ons al wel weten heeft de gereformeerde kerk in Dwingeloo een nieuwe jonge predikant ds. Mark de Jager. De intrededienst was op 31 januari.

Het afscheid van ds. Tia Braam, dominee voor het pastoraat, was op 7 maart. Het is jammer dat er maar zo weinig mensen konden komen. Tia heeft veel goeds gedaan voor onze gemeenten en heeft ons uitstekend geholpen in de vacaturetijd.

Jenneke Span heeft een toelichting gegeven op het verslag van de werkgroep publiciteit. De werkgroep heeft goede adviezen gegeven w.b. een gezamenlijk kerkblad, website, informatiegids, publiciteit enz.

Daan is begonnen als predikant in onze gemeenten in een moeilijke tijd. Hij heeft voornamelijk telefonisch contact met gemeenteleden. Soms gaat hij bij iemand thuis op bezoek, maar is daar nog erg voorzichtig mee. Wij zijn heel blij dat kerkdiensten nu online gehouden kunnen worden, zodat gemeenteleden de dienst thuis mee kunnen vieren. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Toch hopen we dat we z.s.m. weer fysiek aanwezig kunnen zijn bij de diensten. Dat missen we toch wel heel erg.

De diaconie is bezig met een diaconaal project Eenzaamheid. Een kerkelijk werker kan ons helpen de eenzaamheid in onze gemeenten te lijf te gaan. We denken dan aan bezoeken, bellen en activeren van mensen en organiseren van activiteiten voor hen, zoals eten, zingen, wandelen enz. Hiervoor kan een kerkelijk werker aangesteld worden voor 4 uur/per week. Er was besloten dat we een kerkelijk werker kunnen aanstellen voor 8 uur, dus blijft er nog 4 uur over voor het algemeen pastoraat. Dit wordt verder uitgewerkt.

De Paascyclus wordt besproken. Hopelijk kan er dan weer door een aantal mensen gezongen worden. Nadere informatie vindt u elders in het kerkblad. Naar aanleiding van het Preekrooster wordt besloten dat de gedachtenisdienst nog apart wordt gehouden, op 31 oktober in Diever en op 21 november in Dwingeloo.

De kerk in Dwingeloo wordt verbouwd. Waarschijnlijke start na de zomervakantie. Er is uitleg gegeven over de verbouwing in een bijeenkomst op woensdag 10 maart, zie kerkdienstgemist.nl, hervormde gemeente Diever-Dwingeloo.

De volgende gezamenlijke kerkenraadsvergadering is op dinsdag 6 april.

Annie Mulder sluit de vergadering met het lezen van lied 415 uit het Liedboek:

Zegen ons Algoede,  
neem ons in Uw hoede  
en verhef Uw aangezicht,  
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,  
in ons hart Uw vrede,  
en vervul ons met de kracht,  
van Uw Geest bij dag en nacht.

Immy Zuidema

## Samen eten

Alleen gaanden, ga de uitdaging aan en nodig een alleen gaande uit aan tafel. Samen eten is een manier om sociale contacten te onderhouden. Van samen eten word je vrolijker en gezonder. En van nieuwe mensen leren kennen ook. Samen eten is de perfecte aanleiding voor een spontane ontmoeting. Want is het niet aan tafel waar de mooiste gesprekken ontstaan? Nodig iemand uit. AAN TAFEL!

Goede groet, Martha Pluim

## COLLECTEN

	<b>Diaconie</b>	<b>Kerkbeheer</b>	
10 januari	4,50	5,50	Stichting Heifer
24 januari	13,00	9,00	Kerk in Actie
21 februari	9,00	6,00	Voedselbank
7 maart	15,70	11,00	Voorjaarszending
21 maart	21,00	20,50	Kerk in Actie, 40 dagentijd

U kunt aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code.

U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar  
HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE  
NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de  
collecte Diaconie.



## 4 april: Kerk in Actie, werelddiaconaat

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

## 11 april: Lepra Stichting

De Lepra Stichting werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. Ze zijn gericht op het vroegtijdig opsporen, behandelen en revalideren van leprapatiënten, zodat die weer gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ook financiert de stichting wetenschappelijk onderzoek naar doorbraken in leprabestrijding.



### **18 april: Stichting medische hulp Zuid-Soedan**

Deze stichting probeert de best mogelijke gezondheidszorg te bereiken in een zeer afgelegen gebied in Zuid-Soedan. Het gaat er om zoveel mogelijk hulp toegankelijk te maken dus klinische zorg is het grootste deel van het werk, maar training en opleiding zijn ook een wezenlijk deel van de activiteiten.

### **25 april: Stichting Effatha**

De stichting heeft als doel het financieel ondersteunen van onderwijs en zorg voor doven en communicatief gehandicapten, waaronder ook het opzetten en ondersteunen van projecten in het buitenland op het gebied van zorg en onderwijs voor doven en communicatief gehandicapten.

Tom Griffioen

## **UIT DE GEMEENTE**

### **Melding van ziekte en overlijden**

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, bezoekersgroep of verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

## **BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES**

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 21 april 2021 inleveren bij:  
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiten-Herd,  
Iemenkampen 3, Diever. Email: [redactie@hervormddiever.nl](mailto:redactie@hervormddiever.nl).  
Samenspraak verschijnt op: 30 april, 4 juni en 2 juli 2021.

## Bijbelleesrooster

zondag	4 april	Marcus 16:1-8
maandag	5 april	Marcus 16:9-20
dinsdag	6 april	Psalm 30
woensdag	7 april	Jesaja 25:1-5
donderdag	8 april	Jesaja 25:6-12
vrijdag	9 april	Psalm 133
zaterdag	10 april	Jesaja 26:1-11
zondag	11 april	Jesaja 26:12–27:1
maandag	12 april	Jesaja 27:2-13
dinsdag	13 april	Psalm 81
woensdag	14 april	Ezechiël 33:1-11
donderdag	15 april	Ezechiël 33:12-20
vrijdag	16 april	Ezechiël 33:21-33
zaterdag	17 april	Ezechiël 34:1-10
zondag	18 april	Ezechiël 34:11-22
maandag	19 april	Ezechiël 34:23-30
dinsdag	20 april	Psalm 100
woensdag	21 april	1 Johannes 1:1-10
donderdag	22 april	1 Johannes 2:1-11
vrijdag	23 april	1 Johannes 2:12-17
zaterdag	24 april	1 Johannes 2:18-29
zondag	25 april	1 Johannes 3:1-10
maandag	26 april	1 Johannes 3:11-24
dinsdag	27 april	Ezechiël 35:1-15
woensdag	28 april	Ezechiël 36:1-15
donderdag	29 april	Ezechiël 36:16-28
vrijdag	30 april	Ezechiël 36:29-38
zaterdag	1 mei	Psalm 136