

SAMENSPRAAK

Pasen 2022

KERKDIENTEN Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo diensten in Diever

Zondag 3 april	10.00 uur	mevr. L. A. Versluis uit Oudemirdum
Zondag 10 april Palm Zondag	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos
Donderdag 14 april Witte Donderdag	19.30 uur	Ds. D. Bargerbos Viering Heilig Avondmaal m.m.v. de Pancratiuscantorij
Vrijdag 15 april Goede Vrijdag	19.30 uur	Ds. D. Bargerbos m.m.v. de Pancratiuscantorij
Zaterdag 16 april Stille Zaterdag	20.30 uur	Ds. D. Bargerbos m.m.v. de Pancratiuscantorij
Zondag 17 april Eerste Paasdag	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos
Zondag 24 april	10.00 uur	Ds. K. Mos uit Voorschoten

Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

TER OVERWEGING – Pasen: hier èn daar

Het is in alle kerken over heel de wereld hét feest bij uitstek. Hier klopt het hart van de vierende gemeente. Hier ligt de bron van ons geloof. We geloven niet meer in de kringloop van alles wat komt en gaat, maar staan in een verbond tegen het noodlot en zien uit naar Hem die komt. Hier hervinden wij onszelf telkens weer, laven wij ons aan de bron die niet droog vallen zal.

Geloven, dat is meer dan ‘voor waar aannemen’. Het is een ander woord voor ‘vertrouwen’. Zoals je je vrienden vertrouwt en de mensen die jou helpen een weg te gaan door het dagelijks leven. Zo vertrouwen wij God, die zich te kennen heeft gegeven als ‘de Aanwezige’. Die voor ons in Jezus Christus een gezicht heeft gekregen (Immanuël: God-mét-ons). Met ogen die ons genadevol aanzien. Met handen die zegenend aanraken, en voeten die hoopvol nabijkomen. Met een stem die troostend spreekt, en oren die horen en een hart dat verstaat wat in ons leeft .

Een van mijn docenten zei ooit: “Gods eigenschappen zijn als uitvoerbare opdrachten voor ons”. Waar van deze Ene wordt gezegd dat Hij barmhartig is, daar wordt ons gezegd: jij kunt barmhartig zijn. Zo mogen we in elkaar Gods nabijheid herkennen. Wijzelf kunnen mensen zijn die opstaan en opgewekt de dag leven als gegeven door deze Ene. Of dat nu in contact is met onze buurvrouw of met de Oekraïense vluchteling die ons pad kruist.

Pasen is daarmee ook een hoopvol feest: die sluitsteen voor het graf, de dood zelf, ze hebben niet het laatste woord. Dat is niet een weten=meten-kennis. Maar het is de verwondering na het bezoek aan het graf van Jezus (Lucas 24:9) “Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd”.

Pasen is geen feest dat ons doet zweven, maar doet ons met beide benen op de grond staan. Dat is ook de boodschap die we bij Marcus horen: “Gaat heen, zegt dat Hij u voorgaat naar Galilea” (Marcus 16:7). Dáár, in ons gewone leven wil Jezus ontmoet zijn. Daar is God in ons midden.

Ds. Daan Bargerbos

GEZAMENLIJKE NIEUWS

Dorpskerken in beweging

Als kerken in Diever zijn we al langere tijd op zoek naar hoe we meer kerk kunnen zijn voor het dorp. We vinden het belangrijk om vanuit onze identiteit een betekenisvolle plek te zijn en activiteiten te organiseren waar het dorp iets aan heeft.

We nodigen u als dorpsbewoner uit om mee te denken hoe we als kerk en dorp samen een plek kunnen creëren waarin reflectie, zingeving, zorg en gemeenschap samenkomen. Wat nu deze zoektocht doorkruist, maar ook kan versterken, is de urgentie om samen zaken op te pakken rond de opvang van vluchtelingen vanuit de Oekraïne.

Onder leiding van dorpskerkenambassadeur Jacobine Gelderloos willen we met elkaar in gesprek over wat het dorp voor de kerken betekent, wat de kerken voor het dorp betekenen en wat we elkaar nog meer te bieden hebben.

Wilt u meedoen in deze zoektocht, u bent 5 april vanaf 19:45 uur van harte welkom in Het Hart van Diever.

Pancratiuskerk	Kruiskerk
Riemie Godeschalk	Homme Geertsma

Samen op de duo fiets

Kunt u niet meer zelfstandig fietsen en vindt u dat jammer? Wilt u er wel eens even uit en onder de mensen komen? Lees dan verder.

Vanaf maandag 2 mei a.s. starten we weer met duo fietsen.

Gezellig een middag samen met een vrijwilliger fietsen op een elektrisch ondersteunde duo fiets. U hoeft niet mee te trappen, maar het kán wel.

Wanneer: elke maandag van 13.30 uur – 16.15 uur

Wij fietsen met 5 duo fietsen in de omgeving van Diever. We fietsen een uurtje, stoppen dan onderweg ergens om gezamenlijk koffie of thee te drinken en fietsen dan weer terug.

Opstappunt: bij de vijver van het Jan Thijs Seinenhof.

Woont u nog zelfstandig? Dan komen we u ophalen.

De kosten bedragen € 2,50 per keer, inclusief consumptie.

Opgeven bij: Bibian Goossen, telefoon: 06-47198182

Tip: u kunt het ook eerst proberen. Op maandagmorgen 2 mei kunt u van 10.00 tot 12.00 uur met een van onze vrijwilligers proefrijden. Pak de telefoon en meldt u aan. Daar krijgt u geen spijt van!

BIJ DE KOMENDE DIENSTEN

Roel A. Bosch was jarenlang hoofdredacteur van De eerste dag, het tijdschrift waarin toelichtingen staan bij het gemeenschappelijk leesrooster. In 2007 verscheen van hem een boekje 'De kleur van God'. Daarin heeft hij bij elke zondag enkele meditatieve regels geschreven. Voor 10 april, de zesde zondag van de Veertigdagen, staat het volgende:

Eerste lezing: Jesaja 50,4-7; Antwoordpsalm: Psalm 73,13-20;
Evangelie: Lucas 19, 28-40.

Als zij zouden zwijgen,
dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Lucas 19,40
Stille getuigen, onverzettelijk,
de zware blokken steen waarover voeten gaan.
Stille getuigen, in je handpalm mee,
de kleine kiezels die een wereld zien.
Stenen, het eerst gevormd van alles wat God schiep,
gestold uit zeeën magma, platgedrukt uit zand:
kan zo iets ouds, zo dood, een loflied laten klinken?
Maar luister: als de stilte valt,
geen zinnig woord zich horen laat,
dan klinkt Gods lof als nieuw,
dan zingt gestold verleden toekomst open.
Zo krijgt de mens een stem.

In deze viering op zondag Palmpasen zullen ook de kinderen in de kerk aanwezig zijn. Heel fijn om hen weer in ons midden te hebben!

Direct aansluitend op deze zondag begint de Stille Week, waarin het meest centrale feest van de christelijke kerken wordt gevierd: Pasen. Deze viering van Pasen is over drie diensten verdeeld:

14 april Witte Donderdag

15 april Goede Vrijdag

16 april De Paaswake-viering (Stille Zaterdag)

Aan elk van deze vieringen doet de Pancratiuscantorij mee, onder leiding van Esther de Vos. Er zijn prachtige liederen ingestudeerd, onder meer het Onze Vader in het Slavisch. Deze tekst wordt ook in Oekraïne geboden.

Centraal in de Witte Donderdagviering is de lezing uit Johannes 13, 1-15 De voetwassing.

In deze viering zullen we ook de Maaltijd van de Heer vieren. Feitelijk gezien is het alleen in deze viering dat we van 'avondmaal' kunnen spreken. Op de Goede Vrijdag klinkt het lijdensverhaal van Jezus Christus. Dit jaar zoals beschreven door de evangelist Lucas.

In de Paaswake komen vier elementen op een of andere wijze aan bod: Licht (de nieuwe paaskaars wordt binnen gedragen), Verbondsverhalen (diverse

lezingen uitmondend in het opstandingsverhaal), Doopgedachtenis en Maaltijd van de Heer (het verhaal van de Emmaüsgangers).

Het is telkens weer een bijzondere drieslag die we met elkaar vieren. Iedereen is van harte welkom om mee te doen!

We tellen 40 dagen op weg naar Pasen: vanaf Aswoensdag zeven weken lang, waarbij de zondagen niet meetellen, want die zijn per definitie herinnering aan de opstandingsdag. Daarom noemen we deze periode dus de Veertigdagentijd. Vanaf 17 april beginnen we met de Eerste Zondag van Pasen en tellen dan 50 dagen. Hierbij tellen de zondagen wel mee (we tellen nu immer in de Paastijd) en komen dan op de 50^e dag van Pasen uit op 5 juni Pentecôte. Dat betekent letterlijk 'de 50^e dag', en is bij ons vooral bekend als Pinksteren.

Ds. Daan Bargerbos

Paaslunch 8 april 2022

Op vrijdag 8 april vanaf 11.00 uur is er een Paaslunch gepland die zal plaats vinden in dorpshuis Over Entinghe in Dwingeloo. Voorheen is een dergelijke bijeenkomst wel georganiseerd door de vereniging van Plattelandsvrouwen of door Passage. We krijgen een gezellige lunch voorgeschoteld, die vooraf wordt gegaan door een eenvoudige Paasviering. Deze viering wordt geleid door ds. Daan Bargerbos. De kosten voor deze viering + lunch zijn slechts €5,00. Voor het grootste deel van de kosten zal de diaconie van de hervormde kerk bijdragen.

Zowel ouderen uit Dwingeloo als uit Diever zijn van harte uitgenodigd. Lijkt het ook u fijn om mee te doen aan deze Paaslunch? Meldt u zich dan aan bij: mw. Jellie Veldema: telefoon 0521 594194, of bij dhr. Nico Schonewille: tel.

0521 592090. Van harte welkom! Datum: 8 april 2022

Plaats: Dorps huis Over Entinghe. Aanvangstijd: 11.00 uur.

Ds. Daan Bargerbos

Melding van ziekte en overlijden

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Liturgische bloemschikkingen Veertigdagentijd en Pasen

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is 'Van U is de toekomst'. In de toelichting bij dit thema op de website is te lezen: "De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet

bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.”

De lezingen in de Veertigdagentijd volgen het oecumenisch leesrooster en verbinden we voor deze symbolische bloemschikking aan ‘genade is de grondtoon’. ”Genade is dat wat we ontvangen.” Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het tart de standaardregels van de verhouding pot versus bloemstuk. Juist deze combinatie, kleine pot – hoge schikking, maakt het beeld sterk. De pot wordt niet tot aan de rand gevuld, maar blijft open om het ontvangende te benadrukken. De schikking rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel en verandert iedere week een beetje. De schikking heeft een natuurlijke uitstraling, is transparant en luchtig. Daarmee wordt benadrukt dat door de genade er altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke. De sterke verticale zuil wordt in het begin van de Veertigdagentijd gemaakt van droge grassen. Grassen die de herinneringen dragen van een voorbije lente, zomer en herfst. Later in de Veertigdagentijd wordt de zuil groener, hoop op een nieuwe lente.

Op Witte Donderdag, het thema: “elkaar dienen”, Goede Vrijdag, het thema: “de toekomst lijkt dicht” en Stille Zaterdag het thema “het daglicht lonkt, de nieuwe dag breekt aan en de toekomst opent zich”, zal er wel een schikking staan, maar zal er geen uitleg worden gegeven.

Werkgroep Liturgisch bloemschikken, Joke Griffioen

Bevestigingsdienst 8 mei 2022

Op zondag 8 mei, de 4^e zondag van Pasen, zullen we afscheid nemen van een aantal ambtsdragers, maar zullen er ook nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. In Diever neemt mw. Jeannet ten Hoor afscheid als diaken. Zij wordt opgevolgd door mw. Martha Pluim, die vorig jaar nog bevestigd is als ouderling-kerkrentmeester. Nu maakt Martha de overstap naar het college van diakenen. Jarenlang is mw. Immy Zuidema als ouderling ook scriba geweest. Het scribaat draagt zij over aan mw. Corrie Timmer, die weliswaar tot ouderling wordt bevestigd, maar vrijgesteld wordt om het werk van scriba te doen. Mw. Enge de Jong zal worden bevestigd tot ouderling.

In Dwingeloo neemt dhr. Nico Schonewille afscheid als ouderling. Nieuw bevestigd wordt dan dhr. Peter Huisman. Kerkorderlijk geldt: bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen vòòr 1 mei 2022 worden ingediend bij de scriba’s. We zijn heel erg dankbaar voor het vele werk dat de afgelopen jaren verzet is door de mensen die afscheid nemen.

En we zijn blij met de mensen die de komende tijd het nodige werk in de kerkenraad helpen doen.

Het is verheugend dat we een voltallige kerkenraad hebben, zowel in Diever als in Dwingeloo!

Ds. Daan Bargerbos

Kringgesprekken / groothuisbezoeken

Nu ik dit stukje schrijf zijn alle corona-beperkende maatregelen opgeheven. De corona heeft er mee voor gezorgd, dat we allemaal een valse start hebben gemaakt in onze kennismaking. De meesten van u kennen me vooral dankzij de kerkdienstgemist-uitzendingen. Omgekeerd ken ik nog lang niet zoveel mensen. Sommigen van u heb ik inmiddels persoonlijk ontmoet. Daarvan hoop ik nu in elk geval naam en gezicht bij elkaar te onthouden.

We zijn van plan om in april en/of mei gesprekken te gaan organiseren, waarbij in de ene helft ruimte is voor kennismaking. De andere helft zullen we gebruiken om met elkaar van gedachten te wisselen over het samenwerkingsproces tussen de hervormde gemeenten van Diever en Dwingeloo.

Binnen niet al te lange tijd ontvangt u een brief waarin onder meer wordt gevraagd of u deel wilt nemen aan deze gesprekken. Die gesprekken willen we zoveel als mogelijk in huiselijke kring organiseren. Een andere vraag in die brief is daarom of bij u thuis een aantal mensen uit de buurt te ontvangen is.

Meer informatie staat in de betreffende brief. Ik hoop op vele ontmoetingen!

Ds. Daan Bargerbos

Korte samenvatting van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van hervormd Dwingeloo en Diever, d.d. 22 maart 2022.

* Riemie Godeschalk heet ieder welkom en ds. Daan Bargerbos opent de vergadering met het lezen van lied 1003 uit het Liedboek: 'Stil is de straat'. Een rakend lied in de huidige dreigende tijd. Een letterlijke beschrijving van de situatie in veel steden in Oekraïne

* Op 5 april is er een gemeenschappelijk overleg van alle kerken in Westerveld. Ook op 5 april is er in Diever een avond over 'kerk in het dorp'.

* Op 8 april is er een Paasviering met lunch voor ouderen in Over Entinghe, zie hiervoor elders in dit blad.

* Met Hemelvaart en Pinksteren doet de Pancratiuskerk weer mee met 'Feest van de Geest. Zie hiervoor ook elders in dit blad.

* Samen met onze pastoraal werker Lieke Versluis worden mooie initiatieven ontwikkeld om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer.

* Er is aandacht voor de situatie in Oekraïne. Er worden nu veel levensmiddelen ingezameld voor de situatie daar en voor vluchtelingen hulp. Dit betekent wel dat er voor de voedselbank Westerveld nu tekorten zijn. Ook hierover wordt elders in dit blad geschreven.

* De kerkrentmeesters vertellen het nodige over hun taken, o.a. over het herstellen van stormschade en het vervangen van de verwarmingsketel voor de vloerverwarming (21 jaar oud!) in de Pancratiuskerk. De verbouw van de Nicolaaskerk ligt op schema, de in de weg liggende leidingen zijn verlegd, dus ook buiten kan verder worden gewerkt.

* Op 8 mei zullen aftredende ambtsdragers afscheid nemen en nieuwe ambtsdragers worden bevestigd: in Dwingeloo treedt Nico Schonewille af als ouderling en Peter Huisman zal bevestigd worden als ouderling; in Diever treedt Jeannet ten Hoor af als diaken, Martha Pluim verruilt het college van

kerkrentmeesters voor de diaconie, Enge de Jonge zal worden bevestigd als ouderling en Corrie Timmer wordt bevestigd als ouderling, met als taak het scribaat.

* In het kader van de samenwerking zullen kringgesprekken georganiseerd worden in beide dorpen.

* Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke PKN website voor alle kerken in Diever en Dwingeloo.

Lied 1003, 'Stil is de straat'

1. Stil in de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

2. Niemand een brood in de hand,
mensen die enkel maar vragen
brood voor hun knagende magen -
Niemand een brood in de hand

3. Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilen -
nergens meer feest in de stad.

4. Niemand een lach om de mond,
mensen met angst om de lippen,
overal ogen die schrikken -
Niemand een lach om de mond.

5. Stil in de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de stad overal.

refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Met hartelijke groet, Annie Mulder

Project ontmoeting

Begin februari begon ik met mijn werkzaamheden binnen de gemeente Diever /Dwingeloo. De bedoeling van mijn werkzaamheden is deels projecten op poten te zetten in het kader van ontmoeting. Want wezenlijk voor een mens is de ontmoeting, het treffen van het gelaat van de ander, het horen van het verhaal van de ander, om zo zelf ook weer tot verstaan te komen. Om zo gehoord te worden en gezien.

Er is een start gemaakt met koffiedrinken in de kerk van Diever, 'Groet en Ontmoet' elke eerste en derde woensdagmorgen van de maand, van 10 uur tot half 12. We hebben twee woensdagen achter de rug, en ik heb het zelf als reuze gezellig ervaren! Komt u ook eens langs voor een kopje koffie met een praatje in de kerk Van Diever?! Dat zou fijn zijn, immers, hoe meer zielen, hoe meer vreugde.... Nu zoeken we als organisatie nog mensen die kunnen helpen bij het koffie schenken. Alles staat tenslotte nog in de kinderschoenen. Als zich een aantal mensen aanmelden kunnen we een rooster maken. Dat zou fijn zijn, dan wordt het project niet telkens door dezelfde mensen gedragen. Mocht u hiervoor voelen, meldt u zich dan bij Martha Pluim 06-55255122 of via de mail: marthaplui@gmail.com

Met een hartelijke groet,

Lieke Versluis (kerkelijk werker)

Uitzwaaien van ds. Kees Mos

De PancratiusCantorij en de kerkenraad namen afscheid van ds. Kees Mos, emerituspredikant uit Voorschoten. Kees had al 25 jaar een huisje op 't Wildryck, zodat hij al bekend was met Diever en met enige regelmaat voorging in een dienst. Na zijn emeritaat verbleef hij wekelijks een paar dagen in zijn huisje, omdat hij een cursus in Groningen volgde. Dit maakte het mogelijk lid van de cantorij te zijn. Ook was Kees vaker gastpredikant in Diever en Dwingeloo. En in 2020 en 2021 verzorgde hij de Paascyclus en de Kerstnachtdienst. Kees is een veelzijdig man, want ook met enige regelmaat begeleidde hij een dienst op het orgel. We zagen Kees een beetje als één van ons! Nu zijn vrouw ook met pensioen is, hebben ze besloten in Hoenderloo te gaan wonen, de plaats waar hij ooit als predikant begon, en waar hij nog steeds binding mee voelt. De afstand Hoenderloo – Diever is net te ver om hier nog regelmatig mee te zingen. Als gastpredikant zullen we hem vast nog af en toe op de kansel zien en horen!

Feest van de Geest - suppoosten gezocht!

De afgelopen twee jaren ging het 'Feest van de Geest' niet door. Dit jaar kan het weer! 'Feest van de Geest' verbindt kerk en kunst. Het thema dit jaar is 'In Vuur en Vlam'. In de Pancratiuskerk zullen twee kunstenaars exposeren. In de volgende Samenspraak meer hierover. Waar het ons nu om gaat, is dat we suppoosten nodig hebben, die tijdens de openingsuren in de kerk aanwezig willen zijn. Het gaat om 26 (Hemelvaart), 28 en 29 mei en 4,5 en 6 juni (Pinksteren), steeds van 13.00-17.00 uur. Wanneer u 1 of misschien zelfs wel meer middagen wilt meedoen, meldt u dan aan bij mij! (tel.nr. 551430).

Annie Mulder

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Bloembakken

In de samenspraak van januari jl. hebben we een oproep gedaan voor een enthousiast gemeentelid met hele groene vingers. De twee piramide bloembakken die de afgelopen jaren voor de kerk op het pleintje hebben gestaan en door de ondernemersvereniging van Diever werden onderhouden mogen we houden. Dit kan alleen mits we er zelf zorg voor dragen dat ze gevuld worden met planten, de planten op tijd water krijgen en gedurende het seizoen goed worden verzorgd. Blij zijn we met het aanbod van Mans Nijsingh, als oud inwoner van Diever, om dit jaar de bakken te verzorgen. De bakken staan nu in de opslag. Eerdaags zal Mans ze terug plaatsten en op orde brengen. Het cvk stelt een klein bedrag beschikbaar voor het plantgoed (hanggeraniums). Bedankt Mans!

CvK collecte maandoel april

Het collecte maandoel van het cvk in april is bestemd voor het kerkbeheer en dan met name voor het dagelijks onderhoud van de kerk. U kunt zich hier wel

een voorstelling van maken. Hieronder verstaan we alle dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden (vegen, stofzuigen, poetsen, reinigen toiletten en pantry, schoonmaken van de kerk) en vooral daarbij de aanschaf van allerlei kleinoden voor dat dagelijks onderhoud; zoals stofzuigerzakken, toiletpapier, schone thee- en handdoeken, afwasmachine zeep, afwasmiddel, vaat- en stofdoeken, kaarsen etc. etc. etc. etc.

Ook voor deze heel normale zaken zijn financiële middelen nodig.

3^{de} collecte CvK 3 april

Deze extra collecte staat in het teken van "Publiciteit". Hoe informeren wij onze omgeving? Niet alleen de gemeenteleden maar ook alle andere belangstellenden (dorpsgenoten en vakantiegangers) over onze gemeente en ons kerkgebouw. Daarvoor maken we in de breedste zin gebruik van: ons kerkblad, de lokale media, onze website, het internet, de lokale lichtkrant, gefrankeerde brieven, mededelingenborden, folders etc. etc. etc. Aan al deze noodzakelijke publicitaire zaken zijn behoorlijke kosten verbonden. Van harte bij u aanbevolen!

Jaap Ruiter

Tekorten bij de Voedselbank

De toestand in Oekraïne heeft onverwachte gevolgen. Al onze aandacht gaat nu uit naar hulp aan de slachtoffers van deze meedogenloze oorlog. Terecht natuurlijk en we moeten daar ook beslist ons uiterste best voor blijven doen.

Helaas blijkt een, natuurlijk onbedoeld, gevolg daarvan te zijn dat de voorraden van de Voedselbank in hoog tempo slinken. Veel van wat nu overblijft bij de supermarkten bijvoorbeeld gaat naar de landen in Oost-Europa. Nu al krijgen de gezinnen die er recht op hebben een veel kariger tweewekelijks pakket van de Voedselbank dan voorheen.

Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom staat er in de Pancratiuskerk bij binnenkomst onder de toren een krat gereed waarin u uw bijdrage aan producten voor de Voedselbank kunt inleveren, zoals ook al in de Kruiskerk gebeurt. Houdbare voedingsmiddelen, zoals melk, suiker en pasta, groenteconserven en vlees en vis in blik, maar ook zeep, tandpasta en dergelijke, of schoonmaakmiddelen zijn van harte welkom. Zelfgemaakte producten zoals bijvoorbeeld jam mogen helaas niet.

Laten we ons vooral blijven inzetten voor Oekraïne, maar laten we degenen die dichtbij onze hulp nodig hebben niet vergeten.

De diaconie

COLLECTEN

U kunt aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app hoeveel u wilt geven voor welke doel en scan de code. Als u de diensten volgt via kerkdienstgemist.nl vindt u de GIVT knop aan de rechterkant onderaan. U kunt u gift voor de diaconie ook geven door deze over te maken naar Herv. Gem. Diever Diaconie



NL39 RABO 0313 7513 82 onder vermelding van de collecte Diaconie. Voor de kerkrentmeesters collecte kunt u uw gift overmaken naar CvK Hervormde Gemeente Diever NL89 RABO 3137.51.064.

Zondag 3 april: Lepra Stichting

De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en zonder ernstige lichamelijke en psychische klachten als gevolg van lepra. De Leprastichting werkt vanuit drie strategische programma's met elk een eigen aandachtsgebied: Geen besmetting, Geen handicaps en Geen uitsluiting. De drie zijn onderling nauw met elkaar verbonden want als je niet besmet bent, ontwikkel je geen lepra en als je geen lepra hebt, krijg je geen handicaps als gevolg van lepra.

Zondag 10 april: Kerk in Actie JOP

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen.

Donderdag 14 april: Voedselbank

Producten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die in een bepaalde periode te weinig geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze zijn expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daar zijn er zoveel van dat de Voedselbank onmogelijk al die mensen van een pakket kan voorzien en deze manier van uitgeven al gauw zou leiden tot willekeur.

Zondag 17 april: Kerk in Actie

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnaemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen

om hun trauma's te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.

Zondag 24 april: Daken voor Armenië

Door een gezamenlijk project willen we, voor een aantal inwoners van het dorp Hartagyugh, de leefomstandigheden verbeteren. In dit dorp leven 120 zeer arme gezinnen. De meeste van deze mensen leven in nog in "tijdelijke woningen" die voor nood gebouwd zijn na de grote aardbeving van 1988. Zo zal een aantal woningen van een nieuw dak worden voorzien. De eigenaren van de huizen werken zelf ook mee aan de verbouwing.

Opbrengst collectes, de bank en de GIVT-app.

Zondag	Diaconie	College van Kerkrentmeesters	3 ^e collecte	Doelen
27 feb.	€ 34,50*	€ 19,50*		D: Daken voor Armenië K: Pancratiuscantorij
6 mrt.	€ 52,00	€ 35,50*	€ 230,00	D: Kerk in Actie Zending K: Onderhoud orgels 3 ^e : Giro 555 Oekraïne
13 mrt.	€ 22,50*	€ 14,50*		D: Kerk in Actie Diaconaat K: Onderhoud orgels
20 mrt.	€ 46,50	€ 21,50*		D:Kerk in Actie 40 Dagen tijd. K: Onderhoud orgels

* Alleen GIVT opbrengsten voor diensten in Diever en Kerkrentmeesters collectes

UIT DE GEMEENTE

Groet & Ontmoet

Bent u toe aan wat gezelschap? Zit u ook regelmatig alleen en lijkt het u leuk om af en toe een kop koffie te drinken met dorps- en buurtgenoten? Of bent u juist het luisterend oor en gaat u graag het gesprek aan met iemand die daar behoefte aan heeft? Kom dan op de koffie in de kerk!

Wanneer/waar: iedere 1^{ste} en 3^{de} woensdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur in de Hervormde Kerk op de brink te Diever.

Voor wie: écht iedereen is welkom.

Aanmelden: niet nodig, we zien u graag verschijnen. Kosten: gratis.

Groet & Ontmoet is een initiatief van vrijwilligers en heeft geen evangelisch karakter. **Het is gewoon gezellig, ongedwongen en iedereen is welkom.**

Wilt u opgehaald en weer thuisgebracht worden? Bel ons op en het wordt georganiseerd!

Ina Lubbers & Martha Pluim (06-65255122)

Meditatie

De meditatiebijeenkomst op **woensdag 13 april gaat niet door**. De volgende meditatiebijeenkomsten zijn de woensdagen 11 mei en 8 juni in het koor van de Pancratiuskerk in Diever. We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij nodigen u van harte uit. Graag opgeven bij Immy Zuidema, tel. 0521-590089 of mail: immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou tel. 0521-593919

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk **woensdag 20 april 2022** inleveren bij email: redactie@hervormddiever.nl

De volgende Samenspraak verschijnt op: 29 april, 3 juni en 1 juli 2022.

Bijbelleesrooster

Zondag	3 april	Johannes 15:18-27
Maandag	4 april	Johannes 16:1-11
Dinsdag	5 april	Johannes 16:12-24
Woensdag	6 april	Johannes 16:25-33
Donderdag	7 april	Johannes 17:1-12
Vrijdag	8 april	Johannes 17:13-26
Zaterdag	9 april	Jeremia 26:1-9
Zondag	10 april	Jeremia 26:10-24
Maandag	11 april	Jeremia 27:1-11
Dinsdag	12 april	Jeremia 27:12-22
Woensdag	13 april	Jeremia 28:1-17
Donderdag	14 april	Johannes 18:1-27
Vrijdag	15 april	Johannes 18:28–19:30
Zaterdag	16 april	Johannes 19:31-42
Zondag	17 april	Johannes 20:1-18
Maandag	18 april	Johannes 20:19-31
Dinsdag	19 april	Jeremia 29:1-9
Woensdag	20 april	Jeremia 29:10-23
Donderdag	21 april	Jeremia 29:24-32
Vrijdag	22 april	Psalm 114
Zaterdag	23 april	Jeremia 30:1-11
Zondag	24 april	Jeremia 30:12–31:1
Maandag	25 april	Jeremia 31:2-14
Dinsdag	26 april	Jeremia 31:15-22
Woensdag	27 april	Jeremia 31:23-30
Donderdag	28 april	Jeremia 31:31-40
Vrijdag	29 april	Jeremia 32:1-15
Zaterdag	30 april	Jeremia 32:16-25