

# SAMENSPRAAK

FEBRUARI 2019

---



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diever

## KERKDIENSTEN 2019

**Zondag 17 februari**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

Mw. A. van der Bunt, Beilen

**Gereformeerde Kerk**

10.00 uur

19:15 uur

**Zondag 24 februari**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Dienst in Dwingeloo**

Ds. R. Veenboer, Leeuwarden

**Gereformeerde Kerk**

10.00 uur

19.15 uur

**Zondag 3 maart**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

Ds. Y. de Groot, Groningen

**Gereformeerde Kerk**

10.00 uur

19.15 uur

**Woensdag 6 maart**

**Hervormde Kerk**

19.30 uur

Aswoensdag viering

**Zondag 10 maart**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Eerste Zondag van de 40 dagentijd**

**Dienst in Dwingeloo**

Ds. B. Metselaar, Beilen

Viering Heilig Avondmaal

**Gereformeerde Kerk**

10.00 uur

19.15 uur

# HERVORMDE GEMEENTE

## BIJ DE DIENSTEN

Zondag **17 februari** gaat in Diever onze gewaardeerde mw. A. v.d. Bunt uit Beilen voor.

Vervolgens gaan twee predikanten voor de tweede keer voor: in Dwingeloo op **24 februari** studentenpredikant ds. B. Veenboer uit Leeuwarden en in Diever op **3 maart** ds. Y. de Groot uit Groningen. In beide gevallen zien we verwachtingsvol uit naar die tweede keer!

Woensdag **6 maart** is het Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd, de lijdentijd van Jezus. Voor ons tijd van inkeer, bezinning en soberheid, tijd van stilstaan bij het lijden dichtbij en verder weg. Het thema dit jaar is 'een nieuw begin'. Jezus hield ons voor dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken, maar opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Onze intentie kan zijn om, waar nodig, mensen te ondersteunen in het vinden van nieuwe hoop en kracht om een nieuw begin te maken.

Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, houden we een korte dienst om 19.30 uur in het koor van de NH Kerk te Diever. De bedoeling is een intieme sobere dienst, zonder predikant en organist, door de ouderlingen verzorgd. Er wordt gezongen en gelezen en er is een moment van stilte. Na afloop zitten we even na met een kop koffie/thee en is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over het thema. U bent van harte uitgenodigd!

**Op 10 maart**, Eerste zondag van de 40 dagen tijd, vieren we in Dwingeloo het avondmaal met de inmiddels bekende en vertrouwde voorganger ds. B. Metselaar uit Beilen.

**Een terugblik op 3 februari**, de Drentse dienst: het was een mooie dienst, heel goed voorbereid en verzorgd door Ina Lubbers, Greet Oosterveld en Jans Tabak. Er was veel belangstelling, met name ook van de Drentstalingen onder ons en uit de omgeving.

Het was mooi te horen dat het ook voor de niet Drentstalingen wel te volgen was en dat ze vooral de goede en intieme sfeer die het dialect oproept hadden ervaren. De koffie met Drentse krentenstoet na afloop smaakte heerlijk en er werd geanimeerd nagepraat. We streven er naar ieder jaar zo'n Drentse dienst, door eigen mensen voorbereid, te houden.

### **Vervoer Diever – Dwingeloo**

Voor diegenen die geen vervoer hebben en toch graag naar de dienst in Dwingeloo zouden willen gaan, is een autodienst georganiseerd: om 9.35 uur kunt u bij onze Pancratiuskerk instappen.

Wanneer u graag van huis gehaald wilt worden (vanwege sneeuw, ijzel, gladheid of slecht ter been), wilt u dan tijdig, liefs al uiterlijk vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap Ruiter: 591639.

## **VAN DE INTERIM-PREDIKANT**

In het vorige kerkblad schreef ik over mijn eerste tussenrapportage “*Ontwikkeling van een positiebepaling van kerk-zijn in de dorpen*”. U zou daar meer van horen als dit rapport was besproken in de kerkenraden. In beide kerkenraden is het behandeld en afzonderlijk kwam men tot dezelfde conclusies. In de besprekingen was met name aandacht voor wat ik schrijf over de kerkdiensten, het pastoraat en hoe we tot een goede beleidsontwikkeling komen. Dit is te lezen over de eerste twee belangrijke onderdelen van het kerkelijk leven:

### *De Kerkdiensten*

Deze verschillen nauwelijks van elkaar wat inhoud en vormgeving betreft. Vastgesteld is intussen één gezamenlijke liturgie die in beide kerken gehanteerd wordt. Deze liturgie is wat responsies betreft wat soberder dan men gewend is en daardoor wat algemeen geworden. Het lijkt mij een uitdaging om te komen tot een liturgie die wat speciaals heeft, passend bij de nieuwe samenwerking. In deze periode werd bekend dat de Cantorij de cantor kwijt raakt, deze neemt na vele jaren afscheid. Even kwam de vraag op of dit het einde was van de Cantorij, maar men gaat op zoek naar een nieuwe cantor. Dit geeft ook de kleur van de gewenste kerkdiensten reeds aan: deze zijn liturgisch-klassiek te noemen. Dat is ook te zien aan het zogenaamde “Morgengebed” waar geen predikant in voorgaat: daar levert de Pancratiuscantorij een bijdrage. Ik zou hierbij willen bespreken of daarnaast een ander soort viering mogelijk is. Niet zozeer met evangelische liederen zoals uit Opwekking, want dit soort kerkdiensten vinden reeds plaats in de Gereformeerde kerken van beide dorpen.

Vieringen die anders zijn dan de huidige klassieke en traditionele invulling. Hoe en wat? Het lijkt me net als bij de reguliere kerkdiensten een uitdaging om het daar eens met elkaar over te hebben en te onderzoeken waar wellicht behoefte aan is in beide dorpen.

### *Pastoraat*

De pastorale zorg is momenteel in handen van kerkelijk werker Janni Doeven, voor in totaal 12 uur per week. Op dit belangrijke terrein van het kerkelijk leven zou nagedacht kunnen worden over de omslag van de “verzorgende kerk” (beroepskrachten en ambtsdragers die gemeenteleden bezoeken) naar de “zorgzame kerk” (meer een beroep doen op aandacht voor en onder elkaar).

In beide kerkenraden bleek het concept van de zorgzame kerk aan te spreken. Dit landelijke project zou wellicht ondersteuning kunnen bieden waarmee ideeën kunnen worden uitgewerkt.

Tot slot spraken we over de beleidsontwikkeling. Het rapport:

#### *Beleidsplannen en revitaliseringsplan*

Vanzelfsprekend is het voor de hand liggend om bij het ontwikkelen van één nieuw beleidsplan voor beide gemeenten de bestaande beleidsplannen ter hand te nemen. Ze blijken nogal verschillend van structuur en lengte (Diever 27 bladzijdes, Dwingeloo 5 bladzijdes), maar wat inhoud betreft laten ze genoeg raakvlakken zien. We zullen moeten bespreken wat de status van de bestaande beleidsplannen zal zijn: kunnen ze als basis dienen van één nieuw beleidsplan of beginnen we bij “nul”?

Ook het revitaliseringsplan, dat in Dwingeloo verscheen in 2016, moet dan uit een la worden gehaald: “welke elementen daaruit gebruiken we bij het ene beleidsplan en bij de ontwikkeling van de profielen van gemeente en predikant? Kernvraag bij deze ontwikkeling zal zijn wat de Visie en Missie is of wordt van de samenwerkende gemeenten en hoe de daarbij passende identiteit te omschrijven is.”

Bij het spreken hierover zullen de gemeenteleden betrokken worden, bijvoorbeeld door het houden van thema-avonden. Eerst zal de SCC (SamenwerkingsCoördinatieCommissie) hiermee aan de slag gaan.

#### **Bereikbaarheid:**

Het meest trefzeker is een mailtje naar [w.andel@pkn.nl](mailto:w.andel@pkn.nl). Vermeld eventueel uw telefoonnummer en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. Bellen kan ook, op werkdagen het eerste deel van de morgen, naar het huisadres te Oudega SWF (SúdWest Fryslân): 0515 469506. Zoals het er nu uit ziet ben ik in ieder geval op dinsdag, maar daarnaast op maandag of donderdag, aanwezig in Dwingeloo en/of Diever.

Mijn werkplek is respectievelijk in 't Koetshuis en de consistorie van de Pancratiuskerk.

Met vriendelijke groeten, ds. Wim Andel

#### **VAN DE KERKENRAAD**

De kerkenraad heeft vergaderd op 24 januari. Op de eerste vergadering van het nieuwe jaar wordt altijd het moderamen verkozen. Tom Griffioen wordt herkozen als preses, Immy Zuidema als scriba en Riemie Godeschalk als assessor. Riemie zal in het vervolg de kerkenraadsvergaderingen voorzitten i.v.m. de slechte verstaanbaarheid van Tom.

Besproken is de tussenrapportage van Wim Andel, de eerste evaluatie. Voor Wim is het kwartaal omgevlogen. Toch heeft hij het gevoel dat hij al aardig ingewerkt is door vergaderingen te bezoeken, het lezen van documenten,

rapporten en verslagen, voorgaan in de dienst en persoonlijke gesprekken (zie verder verslag van de interim-predikant). De werkgroep publiciteit heeft een voorstel ingediend voor de kerkbladen van Dwingeloo en Diever. De planning van de uitgavedata voor 2019 was al vastgesteld. Daarom wordt 2019 beschouwd als een overgangsjaar. Vanaf het Paasnummer zal het hervormde deel in de krantjes gezamenlijk zijn, dus dezelfde kopij voor Dwingeloo en Diever. In beide krantjes komt een kort verslag van de kerkenraadsvergaderingen van beide gemeenten. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Wim Andel deelde mee dat Koos de Wilde zijn ambt als ouderling neerlegt per 1 februari 2019 wegens persoonlijke redenen. Koos kijkt met voldoening terug. Hij vond het een moeilijke beslissing maar hij kan zich niet meer voor 100% inzetten. Heel jammer dat we hem moeten missen. De diaconie heeft de begroting 2019 besproken en deze wordt nu gepubliceerd in het kerkblad.

De kerkrentmeesters zijn druk bezig met de actie kerkbalans. Op 2 februari worden de goten van de kerk schoongemaakt met een hoogwerker. Per 1 januari stopt de gemeente Westerveld met het ophalen van de containers; deze zijn nu ingeleverd. De kerk wordt nu als een bedrijf beschouwd en we krijgen een container via een commercieel bedrijf. Er komt weer een oproep in Samenspraak voor het schoonmaken van de kerk. Er is een verhoging van de lezenaar besteld en het organistenrooster voor 2019 is weer gereed. De ouderlingen gaan bezig met de voorbereiding van Aswoensdag op 6 maart met als thema: Een nieuw begin. Ze zullen nu Koos in hun midden missen. De kerkenraad heeft besloten dat de normbezetting (aantal fte) van de predikant gewijzigd wordt van 75 % naar 50%.

De begroting kerkrentmeesters 2019 en de jaarrekening 2017 van de diaconie zijn vastgesteld.

Aan het eind van de vergadering hield Tom Griffioen een toespraak voor Koos de Wilde en kreeg Koos een cadeau overhandigd.

De volgende kerkenraadsvergadering is op 21 februari.

Immy Zuidema

### **Afscheid Koos de Wilde**

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering hebben we afscheid genomen van onze ouderling Koos de Wilde. We vinden dat jammer: we hebben Koos leren kennen als een plichtsgetrouwe ambtsdrager die zijn functie steeds met grote inzet heeft vervuld. Koos heeft helaas moeten besluiten om te stoppen: hij heeft een nieuwe baan en dat is niet goed meer te combineren met een ouderlingschap. We zullen hem missen en wensen hem alle goeds voor de toekomst.

Tom Griffioen, voorzitter

## **Veertigdagentijd kalender**

Op [www.protestantsekerk.nl/40dagentijdkalender](http://www.protestantsekerk.nl/40dagentijdkalender) is nu de gratis 40 dagentijd kalender te bestellen. De kalender bevat gebeden, gedichten en korte meditaties voor bezinning en inspiratie bij het thema 'Een nieuw begin'.

## **VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

### **Hernieuwde oproep schoonmaak kerk**

Vorig jaar, zaterdag 24 november stond de koffie klaar voor de start van het schoonmaken van de kerk. Helaas hadden enkele gemeenteleden door ziekte af moeten zeggen. Een (te) kleine groep heeft toen toch nog wat gedaan.

Hierbij doen we een nieuwe oproep om de kerk een schoonmaakbeurt te geven. Het is na de drukte van de feestdagen weer hard nodig.

Zaterdagochtend **23 februari** bent u van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom om met elkaar de handen uit de mouwen te steken. De stofzuigers, ragebollen, schoonmaakdoeken en vegers e.d. staan al klaar. U wordt ontvangen met koffie en/of thee.

Tot dan.

Jaap Ruiter

## **COLLECTEN**

	Diaconie	Kerkbeheer	Uitgang
20 januari	44,51	39,30	75,65 Voedselbank
3 februari	80,05	92,10	89,90 Werelddiaconaat

## **UITGANGSCOLLECTEN**

Tijdens de diensten in Dwingeloo wordt twee maal gecollecteerd en is er geen uitgangscollecte. De genoemde collecten worden daar dus in de dienst gehouden.

### **Zondag 17 februari (Diever): Kerk in Actie (noodhulp)**

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: de strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, leggen waterbronnen aan en gaan met hout besparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt.

### **Zondag 24 februari (Dwingeloo): Stichting Bartimeus**

Ervoor zorgen dat alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is de stip op de horizon waar Bartiméus naar streeft.

Ze bieden onderwijs ondersteuning, arbeids-toeleiding, zorg en kennisontwikkeling. Bartimeus zet extra mensen en middelen in om de ambities waar te maken en ertoe bij te dragen dat mensen zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

### **Zondag 3 maart (Diever): Stichting Darsilami**

De stichting Darsilami wil hulp bieden bij: Onderwijs en scholing, medische zorg, directe noodhulp, ondersteuning culturele activiteiten en het stimuleren van lokale bedrijfjes. De bedoeling is om kleinschalige projecten te ondersteunen waarbij de steun direct ten goede komt aan de plaatselijke bevolking.

### **Zondag 10 maart (Dwingeloo): Voorjaarszending**

Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.

## **UIT DE GEMEENTE**

### **In memoriam Ytzen van der Veen**

Op 17 januari kwamen we bijeen in de Pancratiuskerk om afscheid te nemen van Ytzen. De laatste jaren van zijn leven waren moeilijk omdat de levensvreugde verdween. Toch wist hij zich gesteund door familie en vrienden en vooral Roelie was daarbij zijn trouwe metgezel.

We brachten vooral zijn actieve jaren in herinnering. Ytzen bracht zijn werkzame leven door in het onderwijs, hij bezat een kritische geest, stelde overal vragen bij en maakte het zichzelf en anderen daarmee niet makkelijk. Hij kon echter ook genieten van kleine dingen. Ook kon hij zich helemaal geven in sport en spel. En als hij meezong in de cantorij dan was het alsof het leven voor even lichter werd. Ytzen heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in Diever. Zo is hij vele jaren penningmeester van de kerk geweest, in een tijd dat alles nog met de hand gebeurde. Toen de computer zijn intrede deed stopte hij.

De kerk was overvol, er werden prachtige liederen gezongen en er klonken woorden van Prediker, een stem die zo dicht bij die van Ytzen lag. Alsof hij er zelf bij aanwezig was. We hopen dat dit alles Roelie en de kinderen zal steunen bij het dragen van dit verlies.

ds. Arie Molendijk



## **Bloemengroet**

Als teken van meelevens en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

Zondag 6 januari: Mw. J.J. Boxma-Selker, Kerkpad 9.

Zondag 20 januari: Mw. B. Noorman-Boverhof, Kloosterstraat 22.

Zondag 27 januari: Mw. F. van Nijen-de Wal, Meyboomstraat 57.

## **Melding van ziekte en overlijden**

Door het ontbreken van een vaste predikant zijn we niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen.

We vragen u daarom dit door te geven aan iemand van de kerkenraad of het verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

## **Afsluitende woorden**

Op de vergadering van 24 januari las Annie Mulder het volgende gedicht voor:

### **God van het zicht**

In de woestijn  
plek van uitdaging  
van grenzen en uitputting  
verlangen naar onbezorgd leven  
tegen beter weten in  
is er nog toekomst?

In de woestijn  
de wanhoop nabij  
een vrouw, ze zag het niet meer zitten  
vernederd, gehaat, onzichtbaar gemaakt  
wachtend op... wie weet de dood  
heeft zij nog toekomst?

Mensen verdwalen  
in de woestijn van hun leven  
niet gezien, niet erkend  
uit de gratie geraakt  
onbegrepen weggejaagd  
waar is hun toekomst?

In de woestijn van verdriet  
om wat verloren ging  
in het eigen leven,  
of dat van de geliefde  
door ziekte of dood  
onbereikbaar geworden  
kan er nog toekomst zijn?

Een kleine ontmoeting  
een hand op je schouder  
een stem die je hart raakt  
een glimlach die oplicht  
je wordt gezien  
langzaam opent zich een deur...  
Als je het ziet  
is er weer toekomst!

Dit gedicht is geïnspireerd door een uitspraak van de doof-blinde Helen Keller: Wanneer één deur van geluk zich sluit dan opent een andere zich. Maar meestal staren we zo lang naar de gesloten deur dat we de zojuist geopende niet zien.

Helen Keller was Amerikaanse en leefde van 1880-1968. Toen ze 19 maanden oud was werd ze doof-blind. Ze was echter zeer intelligent en leerde handspellen met het vingeralfabet en zo communiceren. Ze studeerde af aan de universiteit, schreef boeken en hield lezingen over de hele wereld!

### **BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES**

Voor de volgende Samenspraak graag vóór 6 maart 2019 inleveren bij:  
mw. J. Griffioen-Schouten, lemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiten-Herd,  
lemenkampen 3, Diever, email: [redactie@hervormddiever.nl](mailto:redactie@hervormddiever.nl).  
Samenspraak verschijnt op: 15 maart, 12 april en 10 mei 2019.

## BIJBELLEESROOSTER

zondag	17 februari	Jeremia 3:22-4:2
maandag	18 februari	Jeremia 4:3-18
dinsdag	19 februari	Jeremia 4:19-31
woensdag	20 februari	Jeremia 5:1-14
donderdag	21 februari	Jeremia 5:15-31
vrijdag	22 februari	Psalm 137
zaterdag	23 februari	Ester 8:3-17
zondag	24 februari	Ester 9:1-15
maandag	25 februari	Ester 9:16-23
dinsdag	26 februari	Ester 9:24-28
woensdag	27 februari	Ester 9:29-10:3
donderdag	28 februari	Psalm 94
vrijdag	1 maart	Lucas 6:1-11
zaterdag	2 maart	Lucas 6:12-26
zondag	3 maart	Lucas 6:27-38
maandag	4 maart	Lucas 6:39-49
dinsdag	5 maart	Lucas 7:1-10
woensdag	6 maart	Psalm 53
donderdag	7 maart	Lucas 7:11-17
vrijdag	8 maart	Lucas 7:18-28
zaterdag	9 maart	Lucas 7:29-35
zondag	10 maart	Psalm 49
maandag	11 maart	Jeremia 6:1-15
dinsdag	12 maart	Jeremia 6:16-30
woensdag	13 maart	Psalm 127
donderdag	14 maart	2 Timoteüs 1:1-10
vrijdag	15 maart	2 Timoteüs 1:11-18
zaterdag	16 maart	2 Timoteüs 2:1-13