

SAMENSPRAAK

Februari 2020



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diever

TER OVERDENKING

Matteüs 25: 31 -46.

Och, u kent het gedeelte wel, maar toch, als u tijd heb, pak uw bijbel en lees het nog eens. Er staat o.a. in vers 37b: "Wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig. U als vreemdeling gezien of naakt. Wanneer zat u in de gevangenis of was u ziek."

Het antwoord is dan: 40b: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."

Wij mensen vragen ons vaak af: wat zullen anderen van me vinden. Hoe kom ik over? Mensen proberen vaak te leven op een manier waarvan ze denken dat anderen dat goedkeuren. Wij mensen, willen graag aardig gevonden worden, we willen geaccepteerd zijn we willen graag horen dat we het goed doen.

Mensen vragen zich soms ook af, wat zal God van me vinden?

Het antwoord dat ze zichzelf dan geven, lijkt vaak als twee druppels water op het oordeel van mensen tegen wie ze opkijken.

Het vermoeden hoe God hen beoordeeld heeft te maken met wat hun ouders van hen vonden en vinden, of hoe leraren hen waarderen, wat een chef van ze denkt.

Het is niet zo'n handig mechanisme.

Mensen die bang zijn voor het oordeel van hun chef zullen misschien God ook als een grote veroordelende baas zien.

Nu dan blijft er niet veel over en hebben ze het gevoel altijd tekort te schieten.

Maar als nu blijkt dat God een andere maat van oordelen heeft?

Wil je het oordeel van God over je weten?

Lees dan Matteüs 25 eens.

Daar staat, dat het gaat om wat de arme, de zieke, de vreemdeling en de gevangene van je vindt.

Dat het gaat om wat zij van jou gekregen hebben, aan zorg, liefde en aandacht.

Blijft de twijfel?

Vindt je, dat je niet genoeg doet?

Mensen zijn in het algemeen te veel behept met het gevoel zichzelf niet zoveel waard te vinden of schatten niet goed in, hoe waardevol ze zijn.

Verbaast vragen ze zich af, wat doe ik dan voor bijzonders?

Het antwoord is dan: bijzonder is het goede dat je zomaar gedaan hebt.

Het is de moeite waard jezelf eens af te vragen: heb ik iets gemist, heb ik iets niet gezien of gehoord?

Het antwoord is dan: ja, hoe groot was mijn betrokkenheid, mijn mededogen?

Het Bijbelgedeelte van deze overweging wil ons opnieuw weer eens aan het denken zetten en misschien herzien we dan ons oordeel over God, anderen en onszelf.

Misschien ontdekt je dan, dat je met je zelfgenoegzaamheid, het leven van jezelf en dat van die ander er niet bepaald prettiger op maakt.

Hopelijk kom je al denkend, verborgen talenten van jezelf op het spoor. Durf je jezelf beter te waarderen.

Bedenk: "Alles wat je gedaan hebt voor de mensen, heb je voor MIJ gedaan!"

Ds. Tia. J. Braam

KERKDIENSTEN

Zondag 9 februari

Hervormde Kerk

10.00 uur

Diever

Drentstalige dienst

Zondag 16 februari

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dwingeloo

Ds. M. van Diggelen Zwolle

Viering Heilig Avondmaal

Zondag 23 februari

Hervormde Kerk

10.00 uur

Diever

Ds. A. Westra uit Havelte

Woensdag 26 februari

Hervormde Kerk

19.30 uur

Aswoensdag

Diever

dienst verzorgd door ouderlingen

Zondag 1 maart

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dwingeloo

Mw. J. Doeven uit IJhorst

HERVORMDE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN

Op **9 februari** wordt in Diever een geheel Drentstalige dienst gehouden, voorbereid en verzorgd door Ina Lubbers en Greet Oosterveld. Ook Jans Tabak had daar steeds zijn aandeel in en voor deze dienst had hij de preek zullen schrijven; nu is dit in samenwerking met ds. Tia Braam gedaan. Na afloop kunnen we met elkaar (mag ook in het Drents) napraten onder het genot van koffie / thee.

Op **14 februari** dienst in de Weyert, Voorganger ds. Tia Braam

Op **16 februari** gaat in Dwingeloo voor ds. M. v. Diggelen uit Zwolle. Het is de eerste keer dat hij voorgaat in Diever of Dwingeloo, we laten ons graag verrassen!

Op **23 februari** gaat ds. mw. Westra uit Havelte voor in Diever. Lang geleden, augustus 2018, ging ze ook voor Diever, fijn dat ze nu weer komt!

26 februari is het Aswoensdag: 19.30 uur in de Pancratiuskerk te Diever
Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd, de lijdenstijd van Jezus. Een tijd van inkeer, bezinning en soberheid, en bewust zijn van het lijden dichtbij en verder weg. Het thema van de PKN is dit jaar 'sta op': dit zei Jezus tenslotte vele malen. Voor Aswoensdag hebben we als thema 'de 1e stap' gekozen. De 1e stap van de veertigdagentijd, de 1e stap naar Pasen toe. De 1e stap van een periode waarin we bezig kunnen zijn met wat 'sta op' voor ieder van ons kan betekenen.

Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, houden we een korte dienst om 19.30 uur, in het koor van de NH Kerk te Diever. De bedoeling is een intieme sobere dienst, zonder predikant en organist, door de ouderlingen verzorgd. Er wordt gezongen en gelezen en er is een moment van stilte. Na afloop zitten we even na met een kop koffie / thee en is er gelegenheid om van gedachten te wisselen over het thema. U bent van harte uitgenodigd!

Op **1 maart**, de eerste zondag van de veertigdagentijd, komt Janny Doeven naar Dwingeloo.

Annie Mulder

Wel en wee in het pastoraat.....VERLANGEN

Soms klinkt er tijdens de pastorale gesprekken een woord, dat bij mij blijft haken.

Zo ging het ook met het woord "verlangen."

Iemand zei: "ik denk dat verlangen met God te maken heeft". Iemand anders zei: "wat heb ik nog te verlangen?"

Weer iemand: “ja wensen en verlangens zijn er wel, maar de praktijk van alle dag hé.”

Verlangend heeft denk ik met het volgende te maken: Waarom doe je als mens wat je doet, waarom koop je wat je koopt en waarom gedraag je je zoals je je gedraagt.

De één zegt, dat de mens geleid wordt door hoe je denkt, we denken verstandig na en maken keuzes en overeenkomstig handelen we. Weer anderen zeggen: de mens volgt vooral zijn gevoel en instinct. Of; we gedragen ons zoals het in onze genen zit.

Kerkvader Augustinus zei: de mens is een verlangend wezen, onze verlangens bepalen wat we doen, niet ons denken of ons gevoel.

Stel dat dat zo is. De mens is een verlangend wezen. Waar verlangen we dan naar? Of misschien moet je wel zeggen, waar zijn we bang voor?

We verlangen naar gezondheid, zijn bang voor de dood.

We verlangen naar liefde, we zijn bang om alleen te zijn.

We verlangen naar geld, we zijn bang voor onzekerheid.

We verlangen naar een goed imago, we zijn bang dat niemand ons bijzonder vindt.

We verlangen naar geluk van onze kinderen, we zijn bang dat hen iets overkomt.

Het probleem is:

Geld heb je nooit genoeg om er zekerheid uit te halen, je gezondheid is kwetsbaar.

Je imago heeft elke dag een nog mooiere foto nodig en je kinderen kun je nooit voor honderd procent beschermen.

Niets nieuws, toch blijven we druk bezig. Want we zijn verlangende wezens. Ook al worden onze verlangens nooit blijvend vervuld.

Verlangen we naar God? Volgens Augustinus wel, hij schreef: “Heer, onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U.”

Maar verlangen naar God wordt niet automatisch gevoed, soms wordt het verlangen naar God overspoeld door allerlei andere verlangens en raak je het diepste verlangen, het verlangen naar God, kwijt.

Verlangen naar God moet je voeden. Door stil te zijn, door te zingen, als het ware jezelf verlangend door de woorden en muziek van liederen heenzingen.

Verlangen naar God kan ook gebeuren als je optrekt met andere gelovigen, door samen te praten wat voor jou de Bron van leven is. Elkaar inspireren!

En God? Zou die naar ons verlangen? Daar vertrouw ik op!

Ik denk dan...maar, zijn liefde is niets waard als wij het niet willen ontvangen en doorgeven!

Dus.....?

Ds. Tia. J. Braam

Voortgang samenwerking

In december hebben de leden van de beroepingscommissie nader met elkaar kennis gemaakt en besproken hoe ze met elkaar willen samen werken. De beroepingscommissie is inmiddels aan de slag. Op de websites van onze gemeenten staat de informatiemap voor predikanten die geïnteresseerd zijn in de vacature. De beroepingscommissie zal enige maanden nodig hebben om een geschikte kandidaat voor te dragen aan de kerkenraden. Als kerkenraden laten wij haar rustig haar werk doen en wachten we het moment af waarop een kandidaat zal worden voorgedragen.

De moderamina vergaderen vanaf deze maand gezamenlijk. Er zijn veel dezelfde onderwerpen op onze agenda's, waardoor het praktisch is om ze direct samen te bespreken. Daarnaast is het goed om elkaar (nog) meer te leren kennen en van elkaar te leren hoe dingen gaan in de ene gemeente en in de andere.

Wij willen u graag op de hoogte houden van wat er in onze gemeenten gebeurt. Hiertoe zal er op dinsdagavond 18 februari 2020 een gemeentevond zijn. Deze avond zal gezamenlijk gehouden worden: vanuit praktisch oogpunt omdat veel informatie overlapt, maar ook om elkaar als gemeenten nog meer te leren kennen.

We merken dat de één uitkijkt naar meer samenwerking van onze gemeenten en dat de ander het spannend vindt of snel vindt gaan. Wij proberen als kerkenraden hierin een goede weg te vinden. In deze tijd kunnen we elkaar als kerk en geloofsgemeenschap niet meer loslaten. Wij proberen het tempo zo te bepalen dat iedereen mee kan komen. Het zal voor degenen die 'voorop' lopen betekenen dat ze soms even in moeten houden. En voor degenen die 'achteraan' gaan dat ze soms even een pasje extra moeten doen. We merken de rijkdom van samen vieren en samenkomen, maar realiseren ons dat het soms niet vanzelf gaat. Wij komen als mensen verder als we onze visie voor ogen houden: De gemeenten willen in beide dorpen een plek zijn waar mensen in een vertrouwde omgeving God en elkaar kunnen ontmoeten.

Een hartelijke groet aan u allen van Gert Jan van Muijen, Tom Griffioen en Jenneke Span

VAN DE KERKENRAAD

Wat ter sprake kwam op de kerkenraadsvergadering van 28 januari. Zoals te doen gebruikelijk wordt op de eerste vergadering van het nieuwe jaar het moderamen (dagelijks bestuur) van de Kerkenraad verkozen. Tom Griffioen werd herkozen als preses (voorzitter), Immy Zuidema als scriba (secretaris) en Riemie Godeschalk als assessor (vicevoorzitter). Er is goedkeuring bij de classis gevraagd voor de verlenging van 2 jaar van de kerkenraadstermijnen van Tom Griffioen en Immy Zuidema. We zijn teleurgesteld dat dit (nog) niet werd gegeven, want in deze periode van groeien

naar steeds meer samenwerking, kunnen we hun kennis eigenlijk niet missen!
Dus wordt vervolgd.

Er zijn sowieso nog vacatures voor kerkenraadsleden, in deze Samenspraak staat een oproep.

Diverse praktische zaken kwamen aan de orde: op 18 februari in Dwingeloo de gezamenlijke gemeenteavond van Diever en Dwingeloo; op 26 februari Aswoensdag in Diever; op 20 maart in de kerk in Diever het 'kerkdiner'; op 22 maart de gezamenlijke dienst met de Kruiskerk in de hervormde kerk Diever. Meer over al deze zaken leest u elders in Samenspraak.

Ook wordt er nagedacht over een gezamenlijke avond met de Kruiskerk met als thema 'kerk in het dorp'.

En er gaat gewerkt worden aan het werkplan voor de te beroepen predikant, evenals aan het beleidsplan voor Diever-Dwingeloo.

Als afsluiting van de vergadering las dhr. Griffioen het volgende gebed:

*Heer, nu de avond valt, komen wij tot U.
De dag gaat ten einde en heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan van ons af
en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen over ons geopend zijn,
Wanneer wij de ogen sluiten.*

van Klaas Holwerda

Annie Mulder

Nieuwe kerkenraadsleden gezocht!

Nog steeds zijn we op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden. U denkt wellicht: 'dat is niks voor mij, veel te zwaar, veel te ingewikkeld', of 'ik weet te weinig van de Bijbel'. Maar we zijn ook heel veel gewoon praktisch bezig, o.a. met omzien naar mensen in onze omgeving. Ook onderhoud van het kerkgebouw is èrg praktisch. Het samenwerkingsproces is wellicht minder praktisch, maar erover meedenken en uw steentje eraan bijdragen is zinvol!

U kunt u zelf aanmelden en/of u kunt iemand aandragen waarvan u denkt dat die geschikt zou zijn voor een kerkenraadsfunctie. We zouden erg blij zijn met versterking van onze gelederen! U kunt reageren naar de scriba, Immy Zuidema, tel. 590089 of immy.zuidema@home.nl

Annie Mulder

Gemeenteavond

De kerkenraden van Hervormd Dwingeloo en Diever nodigen alle gemeenteleden uit voor de gemeenteavond op dinsdag 18 februari om 19.30 uur in de Nicolaaskerk.

U kunt kennismaken met Jenneke Span, die ons adviseert en begeleidt in het proces van samenwerking en het beroepingsproces. Voor ds. Tia Braam is het

de eerste keer dat ze een gemeenteavond bij woont, en zij zal zich ook voorstellen.

Er wordt voorlichting gegeven over het proces van samenwerking en de procedure van de beroepingscommissie. Na de pauze is er gelegenheid om in kleine groepjes verder te praten n.a.v. een aantal vragen. Na de afsluiting kunnen we nog even samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje,. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Er gebeurt ontzettend veel in onze gemeenten en uw mening is daarin belangrijk.

De kerkenraden van de Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTER

Kerkbalans

Dinsdag 4 februari zijn de enveloppen met toezeggingen weer ingeleverd. In de volgende samenspraak melden we u de opbrengst.

Diversen

Ook de kerk is voorzien van slimmer meters. Voor zowel het gas als voor de elektriciteit.

De gasgevelkachel in de consistorie heeft al langere tijd kuren en zal binnenkort worden vervangen.

Dakgoten

Afgelopen zaterdag zijn de dakgoten van de kerk weer ontdaan van blad. Voordat er mogelijk vergaarbakken verstoppt kunnen raken en de muren kunnen beschadigen zijn de goten schoongemaakt. Met behulp van een hoogwerker konden we er bij komen.

Diever op Dreef

Afgelopen week heeft het college een gesprek gehad met de projectleider van de gemeente Westerveld en de toezichthouder van de werkzaamheden voor Diever op Dreef. We willen graag de eventuele overlast zoveel mogelijk beperken. U heeft kunnen zien dat de werkzaamheden zijn opgestart. Zo gebeurt er van alles rondom de kerk. Het meest in het oog springend is de wijziging van het plein voor de toren/kerk. Met twee aparte rolstoelvriendelijke toegangen wordt je er naar toe geleid. De oppervlakte zal gelijk blijven maar het krijgt wel een andere vorm. Met meer groen. Ook zal er niet alleen een bank naast het pleintje worden geplaatst, ook bij de fietsenstalling worden een aantal banken geplaatst. De fietsenstalling zal aan het begin van het toegangspadje worden ingericht. Het keienpad rondom de kerk wordt dichter naar de kerk toe verplaatst met name in de Peperstraat. Dit vanwege de verplichte wegbreedte. Alle uniek christelijke symbolen worden ook weer met zorg teruggebracht. Aan de zuid- en oostkant worden er voetpaden door het grasveld heen gelegd zoals

deze er vroeger ook lagen. Diverse bankjes worden geplaatst lang deze paden. Ook worden er weer een tweetal bomen geplant aan de oostzijde van kerk. Voor mindervaliden blijft er de mogelijkheid om op zondagochtend tijdens de kerkdiensten te parkeren naast de kerk en Brinkzicht. Verder zal de kerk worden voorzien van zijverlichting. In plaats van de lampen op de huidige palen zullen diverse armaturen worden ingegraven naast de kerk om omhoog te schijnen. Het schijnt bijzonder mooie verlichting te worden. We zijn benieuwd. Afgesproken is verder dat de aannemer te allen tijde rekenschap zal houden met de bereikbaarheid van de kerk tijdens de zondagse erediensten en eventuele bijzondere diensten. Op dit moment is de aannemer bezig in de Peperstraat. Ca. 14 februari is de voorzijde/plein voor de kerk gereed. Daarna volgt de zuidzijde, het grasveld met paden en Kerkstraat tot ongeveer eind februari. Dus we zitten nog enige weken met een beetje ongemak. De duidelijke bestekstekening van de werkzaamheden rondom de kerk en de Brink kunt u bekijken op het prikbord onder de toren of eenvoudig opvragen bij ondergetekende.

Jaap Ruiter

DIACONIE

Collecten

	Diaconie	Kerkbeheer	(Uitgangs)collecte	
12 januari	44,60	43,90	75,45	Darsilami
26 januari	48,10	35,81	69,25	PKN Missionair

(Uitgangs)Collecten

Tijdens de diensten in Dwingeloo wordt tweemaal gecollecteerd en is er geen uitgangscollecte. De genoemde collecten worden daar dus in de dienst gehouden

9 februari {Diever}: Stichting Bartimeus

De stichting Bartiméus heeft als missie dat mensen met een visuele beperking volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Dat hun levenslust en talenten volledig tot hun recht kunnen komen. De ambitie is ervoor te zorgen dat mensen die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. Want iedereen in ons land heeft recht op een veilige woonomgeving, goed onderwijs en werk waarin je je kunt ontplooiën.

16 februari (Dwingeloo): Voedselbank

In Nederland leeft een (nog steeds) toenemend aantal mensen in armoede. Dit komt door werkloosheid, gezondheidsproblemen, scheiding, schulden of door andere oorzaken. Armoede kan iedereen treffen: ouderen, jongeren,

alleenstaanden of gezinnen met kinderen. Het overkomt hoogopgeleiden net zo goed als kansarme mensen. De Voedselbank geeft uitsluitend tijdelijke noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en die voldoen aan de landelijk vastgestelde criteria.

23 februari (Diever) Kerk in Actie noodhulp

De helft van de 12 miljoen Zuid-Sudanezen is nu afhankelijk van buitenlandse voedselhulp. Miljoenen vrouwen en meisjes in de getroffen gebieden staan bloot aan seksueel geweld. Door de conflicten is het onveilig om hulp te bieden. Via het internationaal kerkelijk netwerk ACT Alliance, Action by Churches Together, en via Zuid-Sudanese kerkelijke organisaties kan Kerk in Actie kwetsbare mensen tóch hulp bieden in deze moeilijke situatie. Zo helpt de Episcopale kerk van Zuid-Soedan boeren en boerinnen bij het produceren van dagelijks voedsel voor hun gezinnen.

1 maart (Dwingeloo): Kerk in Actie Voorjaarszending

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven.

UIT DE GEMEENTE

Melding van ziekte en overlijden

We zijn natuurlijk niet altijd op de hoogte van ziekte en / of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen.

We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Tia Braam, of aan iemand van de Kerkenraad of het verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Annie Mulder

‘Kerkdiner’ op vrijdag 20 maart om 18.30 uur in de Pancratiuskerk te Diever

In Dwingeloo had men de traditie om als gemeenteleden eens per jaar met elkaar te eten. In het kader van samen op weg, was Diever vorig jaar uitgenodigd om ook aan te schuiven. Het was een gezellige avond in de Nicolaaskerk!

Dit jaar gaan we met elkaar eten in Diever, in de Pancratiuskerk. Het principe is dat ieder iets te eten meeneemt, ook eigen bord, bestek en glas. Ook mag u ons verrassen met een verhaaltje, gedicht, lied of muziek. Meer details, bv. over bij wie u zich kunt opgeven, komen in het volgende kerkblad, maar we hopen dat u de datum alvast in uw agenda zet!

Annie Mulder

Bijeenkomst naar aanleiding van de kerkdienst van 5 januari 2020 in de Nicolaaskerk

Op 5 januari preekte ds. R Nummerdor uit Grouw in de Nicolaaskerk. Hij preekte over Lucas 2 : 22 – 40. Jezus wordt door Jozef en Maria naar de tempel gebracht om te doen wat er voor de wet gebruikelijk is. Daar is ook Simeon, gedreven door de Geest, die Jezus in zijn armen neemt en God looft. In de preek gaat het o.a. over het verwachtingsvol in het leven staan. Te verlangen naar het Koninkrijk Gods in jezelf.

Aan het slot verwijst ds. Nummerdor naar de film “As it is in Heaven”. De beroemde dirigent Daniel keert terug naar het dorp van zijn jeugd. Als kind was het zijn droom om muziek te maken die de harten van mensen opent. Hij neemt de leiding van het kerkkoor op zich, wat veel spanning met zich mee brengt. Zuivere stemmen en tegenstemmen. Harmonie en agressie, vreugde en verdriet. Aan het eind van de film neemt hij zichzelf als kind in de armen.

De commissie Vorming en Toerusting van de hervormde kerken Diever en Dwingeloo heeft besloten om naar aanleiding hiervan deze film op woensdag **4 maart om 19.30 uur in de Nicolaaskerk** te vertonen (135 min). Iedereen is van harte welkom, natuurlijk ook zij die de preek niet gehoord hebben. Er zal een korte pauze zijn voor een kop koffie of thee en een ‘napraten’ voor hen die dat willen. Voor de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage.

De commissie Vorming en Toerusting, Immy Zuidema

14 februari om 14.30 uur zijn we weer aan de beurt om de dienst in de Weyert te verzorgen.

Graag nodigen we alle mensen die graag zingen uit, om een half uurtje eerder te komen, zodat we de liederen alvast kunnen doorzingen.

Op deze manier ondersteunen we de bewoners en maken we het tot een fijne bijeenkomst ze.

Graag tot dan, Lenie Brinksma en ds. Tia Braam

Vervoer Diever – Dwingeloo

Voor diegenen die geen vervoer hebben en toch graag naar de dienst in Dwingeloo zouden willen gaan, is een autodienst georganiseerd: om 9.40 uur kunt u bij onze Pancratiuskerk instappen. Wanneer u graag van huis gehaald wilt worden (vanwege bv. slecht ter been zijn), wilt u dan tijdig, liefs al uiterlijk vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap Ruiter: 591639.

Annie Mulder

BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 26 februari inleveren bij: mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiter-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.

Samenspraak verschijnt op: 6 maart, 3 april en 1 mei 2020

BIJBELLEESROOSTER

februari

zondag	9 februari	Deuteronomium 28:45-57
maandag	10 februari	Deuteronomium 28:58-69
dinsdag	11 februari	Psalm 31:1-14
woensdag	12 februari	Psalm 31:15-25
donderdag	13 februari	Deuteronomium 29:1-14
vrijdag	14 februari	Deuteronomium 29:15-28
zaterdag	15 februari	Deuteronomium 30:1-10
zondag	16 februari	Deuteronomium 30:11-20
maandag	17 februari	Psalm 18:1-16
dinsdag	18 februari	Psalm 18:17-35
woensdag	19 februari	Psalm 18:36-51
donderdag	20 februari	Exodus 1:1-14
vrijdag	21 februari	Exodus 1:15-22
zaterdag	22 februari	Exodus 2:1-10
zondag	23 februari	Exodus 2:11-22
maandag	24 februari	Spreuken 5:1-14
dinsdag	25 februari	Spreuken 5:15-23
woensdag	26 februari	Matteüs 6:1-18 Aswoensdag
donderdag	27 februari	Matteüs 6:19-34
vrijdag	28 februari	Matteüs 7:1-12
zaterdag	29 februari	Psalm 51

maart

zondag	1 maart	Exodus 2:23-3:10
maandag	2 maart	Exodus 3:11-22
dinsdag	3 maart	Exodus 4:1-17
woensdag	4 maart	Exodus 4:18-31
donderdag	5 maart	Exodus 5:1-18
vrijdag	6 maart	Exodus 5:19-6:13(-25)
zaterdag	7 maart	Matteüs 7:13-23