

SAMENSPRAAK

Februari 2021



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk
Diever

TER OVERDENKING



Mag ik u voorstellen aan Arthur Stace, de man met de bijnaam “Mr. Eternity”? Arthur Stace werd geboren in 1885, als 5^e kind van alcoholverslaafde ouders, groeide op in armoede, at uit vuilnisbakken of stal eten om in leven te blijven. Werkte in steenkoolmijnen, werd ook alcoholverslaafd, zat een tijdje in de gevangenis, werkte in de gokwereld, zorgde voor klanten voor het bordeel van zijn zus, ging daarna in het leger en werd er weer uitgezet vanwege longproblemen. De jaren daarna waren jaren vol alcohol, aanraking met de politie, armoede. Toen werd het 6 augustus 1930. Arthur was met wat vrienden van de straat aanwezig bij een kerkdienst. Spijtig voor de dominee, maar ze kwamen niet voor

de preek maar eigenlijk meer voor de thee en koek die erna zouden worden uitgedeeld. Dit waren de crisisjaren waarin het armoe troef was voor velen. Maar Arthur zou met iets veel beters naar huis gaan dan koek.

In de preek werd onder andere dit gezegd: “Als iemand van jullie genoeg heeft van het leven dat hij nu leeft: weet dan dat er Een is die jou liefheeft en die je zal bevrijden .. en zijn naam is Jezus.” Arthur had niks meer. En op het moment dat je daar eerlijk over wordt, is de redding nabij. Die nacht, na de dienst liep hij ergens een park in, bad Arthur een simpel gebed: “God, God wees mij .. een zondaar, genadig!” Dat is het moment waarop er dingen veranderen in ons leven: als we even geen mooie woorden meer hebben, maar eerlijk worden: Ik heb genade nodig. En God kwam en vergaf en vernieuwde Arthur Stace. Drank heeft hij vanaf die avond nooit meer aangeraakt en met hulp van andere christenen vond hij een nieuw leven.

Maar het verhaal gaat verder. Twee jaar later hoort Arthur een andere preek, deze keer over Jesaja 57:15. Daar staat: ‘Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam: In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt.’ In deze tekst en in de preek speelde het woord ‘Eeuwigheid’ (Eternity) een hoofdrol. En was het één zin uit deze preek die Arthur diep raakte. Deze zin was het – zei hij later: “Eeuwigheid, eeuwigheid: ik zou dit woord wel willen uitschreeuwen op de

straten van Sydney. Want jullie vrienden, .. zullen daar ook zijn. En *hoe* zul jij de eeuwigheid doorbrengen?"

Eeuwigheid: in de Bijbel is dat het woord voor alles wat na deze wereld komt, na dit leven. Het betekent ook zoiets als 'daar waar God is'. Arthur kende de wereld *zonder* God: de wereld van drank, hopeloosheid, geweld .. enz. En hij wist ook wat hij daarvoor twee jaar eerder in ruil had gekregen: eeuwig leven, eeuwige vreugde, een eeuwigheid met God. De belofte van Jes. 57:15 was in zijn leven werkelijkheid geworden. Later zei Arthur dat hij voelde dat hij iets moest doen met dat ene woord 'eeuwigheid'. Kort na deze preek is Arthur begonnen om meerdere ochtenden per week overal in Sydney alleen het woord 'Eeuwigheid' / Eternity te schrijven, met krijt op de muren en straten van de stad. Dit hield hij 35 jaar lang vol, waarvan bijna 20 jaar anoniem (niemand wist wie 's nachts deze woorden schreef tot een journalist er achterkwam ...), schreef Arthur dit woord overal op, naar schatting in totaal 500.000 keer: Eternity.

In een tijd waarin we zo vastgeplakt zitten aan de problemen en onzekerheid in het hier en nu, lijkt de eeuwigheid ver weg. En toch vragen we er naar. We gaan op zoek naar een groter verhaal. Zitten we met z'n allen in een slechte film? Of is er meer? Boeken over astrologie verkopen goed, zeker nu. We kunnen wel wat eeuwigheid gebruiken. Of nee, ik kan het misschien beter anders zeggen: we hebben de Eeuwige nodig. Ken je Hem, dan krijg je de eeuwigheid er gratis bij. Jezus zegt: 'Waarachtig, Ik verzeker u: wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.' (Joh. 6:47). Dit eeuwig leven is geen vaag verhaal voor na je dood. Vraag 't maar na bij Arthur en zoveel anderen.

Ben van Werven. Kruiskerk Diever.

PS: Voor wie meer wil weten over Arthur Stace: Er is een (Engels) boek over hem geschreven door Roy Williams, ISBN: 9780994616654, verschenen in november 2017 (312 pagina's).

KERKDIENTEN HERVORMDE GEMEENTE DIEVER EN DWINGELOO

Zondag 7 februari

Hervormde Kerk
10.00 uur

Diever
Ds. D. Bargerbos

Zondag 14 februari

Hervormde Kerk
10.00 uur

Dwingeloo
Morgengebed

Zondag 21 februari

Hervormde Kerk
10.00 uur

Diever
Mevr. A. v.d. Bunt uit Beilen

Zondag 28 februari

Hervormde Kerk
10.00 uur

Dwingeloo
Ds. D. Bargerbos

Helaas zijn vanwege de coronabeperkingen de diensten in principe online (www.kerkdienstgemist.nl) te volgen. (Zie verder "**Bij de diensten**")

HERVORMDE GEMEENTE

Bij de diensten

De diensten in de komende periode blijven nog steeds tot nader bericht online. We maken een uitzondering voor de mensen die de diensten niet online kunnen volgen. Zij kunnen zich aanmelden bij de scriba's van beide kerken. Afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden, kan men iedere keer en anders om beurten een dienst bijwonen.

Scriba Diever: Immy Zuidema, 0521-590089

Scriba Dwingeloo: Tjitske Nieuwenhuis, 0521-591549

Op **zondag 7 febr.** gaat ds. Daan Bargerbos voor in Diever en het orgel wordt bespeeld door Jans Vrieling.

Zondag 14 febr. is er een morgengebed in de Nicolaaskerk te Dwingeloo. Zo het er nu naar uit ziet, mag er dan nog steeds niet gezongen worden, waardoor de PancratiusCantorij niet haar medewerking kan verlenen. Coby van Muijen en Bertina Bruins verzorgen deze dienst, ze doen hun best er een mooi geheel van te maken: laat u verrassen! Organist is dan Harro Kraal.

Op **21 februari**, de 1^e zondag van de veertigdagentijd, gaat de ons inmiddels welbekende mw. A. v.d. Bunt uit Beilen voor in Diever, met achter het orgel Gert Jan Pottjewijd en op **28 februari** verzorgt ds. Daan Bargerbos de dienst vanuit Dwingeloo met als organist weer Harro Kraal.

Aswoensdag valt dit jaar op 17 februari. De afgelopen jaren werd hier in de Pancratiuskerk in Diever aandacht aan besteed in de vorm van een korte dienst om 19.30 u. Deze vorm lijkt nu niet haalbaar. We denken nog na over een andere manier van stilstaan bij het begin van de vastenperiode, een tijd van inkeer, bezinning en soberheid en ook van stilstaan bij de betekenis en de zin van ons mens zijn. De landelijke kerk heeft dit jaar gekozen voor het thema 'ik ben er voor jou'. Dit is natuurlijk altijd toepasselijk, maar hoe toepasselijk is het in deze vervreemdende vereenzamende coronatijd! Ik mis langzamerhand contact met mensen; natuurlijk kun je bellen, maar dat is toch anders dan bij elkaar zijn en bijpraten, elkaars ogen, gezichtsuitdrukking en lichaamstaal zien. Bij de winkel, op straat, ontstaat soms een kort praatje, maar ja, ieder met mondkapje en coronakapsel, ik herken mensen soms niet direct! Gelukkig zijn de ogen van de ander nog zichtbaar!

Op de site van kerk in actie staat over het thema 'Ik ben er voor jou' het volgende: "Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven". Dit is gemakkelijk te lezen als afstandelijk en ver weg, maar het geldt dicht bij ook! In onze eigen omgeving, zéker in deze bizarre tijd. Ik schreef al eens eerder dat God volgens mij slechts door mensen kan werken, Hij heeft ons hart, onze ogen en oren, handen en voeten nodig om goed te kunnen doen. 'Ik ben er voor jou' moet volgens mij dus door onszelf gebeuren! Zeker ook dicht bij huis. En deze tijd lijkt nog meer bizar te worden door alle rellen en vernielingen, zelfs tegen ziekenhuizen.... Maar wonderwel (misschien wel Godzijdank) ontstaat er ook iets moois, mensen, óók veel jongeren, komen in 't geweer, helpen met opruimen, zamelen geld in voor gedupeerden, en schrijven in de sneeuw op de Grote Markt 'Hou vol'!

Met hartelijke groet, Annie Mulder

Afscheid van ds. Tia Braam

Oktober 2019: een voor onze gemeentes moeilijke periode: onze interim-predikant vertrok en voor kerkelijk werker Janni Doeven was het pastorale werk bij ons, naast haar eigen werk in Wapserveen, een te zware belasting. Gelukkig vonden we ds. Tia Braam bereid om ons uit de nood te helpen en nam zij de pastorale zorg in de meest ruime zin op zich, waarbij het een groot voordeel was dat Tia al een aantal jaren in Dwingeloo woonde en dus al bekend was in een deel van de gemeente. Met enthousiasme pakte ze het werk op: bezoeken van ouderen, troost aan zieken, steun bij overlijden, af en toe voorgaan in een dienst en ondersteunen van de ouderlingen: haar inzet en toegenegenheid wordt nog steeds zeer gewaardeerd. Afgesproken was dat de aanstelling van Tia zou duren tot de komst van een nieuwe predikant en dat werd in oktober 2020 dominee Daan Bargerbos.

Ten einde de overdracht zo makkelijk mogelijk te maken, werd de aanstelling van Tia verlengd tot 1 maart aanstaande. Een verdere verlenging van de aanstelling was helaas niet mogelijk, omdat de PKN heeft bepaald dat kerkelijk werkers geen (emeritus) predikant mogen zijn. Binnenkort zal een advertentie worden geplaatst waarin een kerkelijk werker wordt gevraagd voor één dag in de week. We moeten dus afscheid nemen van Tia en dat valt in Coronatijd niet mee. In overleg is besloten dat op zondag 7 maart in Diever, in een dienst waarin ds. Daan Bargerbos zal voorgaan, afscheid genomen zal worden. Naar het zich nu laat aanzien zal dat nog wel een online dienst zijn, maar misschien kan er al meer dan op dit moment. Helemaal afscheid nemen we natuurlijk niet. Tia is net verhuisd naar Wittelte, blijft betrokken bij onze gemeentes en zal ongetwijfeld ook nog wel eens voorgaan in een dienst. Dankbaar zijn we Tia voor het feit dat ze ons met zoveel inzet door de afgelopen anderhalf jaar heeft geleid.

Gert Jan van Muijen.

Beste allemaal,

Per 1 maart a.s. stopt mijn contract en zal ik niet meer als “predikant voor het pastoraat” in uw midden werkzaam zijn. Met heel veel dankbaarheid en plezier denk ik terug aan de afgelopen periode waarin u mij uw vertrouwen schonk en me deelgenoot maakte van uw “wel in wee!” Veel ervan gebruikte ik in de maandelijks stukje met dezelfde titel in de kerkbladen, zonder uiteraard de bron te vermelden. En zo zal ik ook verder gaan, alles wat u mij in vertrouwen heb verteld blijft als een geheim in mijn hart. Ten afscheid wil ik u nu deelgenoot maken van de manier waarop ik in het leven wil staan. Daarom hierbij mijn lievelingsgedicht, het is tevens mijn gebed.

Het ga u allen goed! Ds. Tia Braam

De baksteen

*De metselaar legde de steen op een laag cement,
met een nauwkeurige beweging smeerde hij er met zijn troffel
een nieuwe laag overheen.*

*En zonder zich verder iets van de vorige aan te trekken,
legde hij er een nieuwe steen bovenop.*

*Zienderogen werd het fundament hoger,
hoog en groot zou het huis worden om de mensen
tot woning te dienen.*

*Ik heb aan die baksteen gedacht, Heer,
die daar in duisternis onder dat grote gebouw begraven ligt.
Niemand ziet hem en toch doet hij zijn werk;
de anderen hebben hem nodig.*

*Heer, wat doet het er dan toe of ik boven in de voorgevel
of in het fundament van Uw Bouwwerk ben,
zolang ik er maar trouw en goed op mijn plaats ben.*

Uit: Zonder wierook, Michel Quoist

DIACONIE

COLLECTEN

U kunt aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code. U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de collecte Diaconie.



7 februari: Kerk in Actie, werelddiaconaat

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

14 februari: Voedselbank

De Voedselbank wil levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden verzamelen en uitdelen aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank Zuidwest Drenthe ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen

21 februari: Kerk in Actie, 40 dagentijd

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

28 februari: Lillianefonds

Meedoen is geen gunst. Het is een basisrecht. Van alle kinderen met een handicap, woont 80% in de armste streken van Afrika, Azië en Latijns- Amerika. Dat zijn ten minste 40 miljoen kinderen. Het Lillianefonds vermindert de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun

deelname is ingesteld. Denk aan de sociale infrastructuur, communicatie, en houding en gedrag van andere mensen. Ook worden de partner-organisaties geadviseerd over lobby bij de overheid of bij bedrijven voor het respecteren van rechten van kinderen en jongeren met een beperking en voor het vergroten van de bereidheid om hen mee te laten doen.

UIT DE GEMEENTE

Overledenen

24 december	Mw. P.J. Derks	Broekemastraat 20	59 jaar
30 december	Dhr. G. Bolling	De Wijert 59	80 jaar
9 januari	Mw. H. Dooren-Ofrein	De Wijert 59	91 jaar

Zieken

Mw. Adri Jonkers, de Kleine Es 24, verbleef in het ziekenhuis, inmiddels is ze weer thuis. Ook voor andere zieken een goed herstel gewenst!

Bloemengroet

Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdiensten in de Pancratiuskerk bezorgd bij:

10 januari	Dhr. J Fondse	Peperstraat 15
10 januari	Mevr. G. Kok-Jubbinga	Veentjesweg 19
24 januari	Dhr. A. Nijzingh	Dingspil 7
24 januari	Mevr. A.J. Jonkers Hollmann	De Kleine Es 24

Een extra bloemengroet is gegaan naar:

Dhr. H. Nijzingh De Wijert 59 Hij is 91 jaar geworden
Mevr. J. van Kampen-Groen in De Menning Wilhelminaord. Zij is 90 jaar geworden.

Wilt u reageren op een kerkdienst? Dat kan!

Naar alle verwachting zitten we voorlopig nog in een lockdown. Dat betekent ook dat we nog door zullen gaan met de online diensten. Omdat we niet in de gelegenheid zijn elkaar na de dienst te groeten of even een kort praatje te maken, nodig ik u en jullie uit om via de mail te reageren op de dienst. Dat mag wat mij betreft over van alles gaan. Op die manier komen we wellicht toch al wat met elkaar in gesprek. Ik zie uit naar uw reacties.

predikant@hervormddiever.nl

Daan Bargerbos

Melding van ziekte en overlijden

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, ds. Tia Braam, of aan iemand van de Kerkenraad, bezoekersgroep of verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 26 februari inleveren bij: mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiten-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl. De volgende Samenspraak verschijnt op 5 maart 2021

BIJBELLEESROOSTER

februari

zondag	7 februari	Marcus 1:35-45
maandag	8 februari	Marcus 2:1-12
dinsdag	9 februari	Marcus 2:13-22
woensdag	10 februari	Psalm 44
donderdag	11 februari	Marcus 2:23-3:6
vrijdag	12 februari	Marcus 3:7-19
zaterdag	13 februari	Psalm 32
zondag	14 februari	Joël 1:1-14
maandag	15 februari	Joël 1:15-20
dinsdag	16 februari	Joël 2:1-11
woensdag	17 februari	Joël 2:12-17
donderdag	18 februari	1 Petrus 2:11-17
vrijdag	19 februari	1 Petrus 2:18-25
zaterdag	20 februari	1 Petrus 3:1-12
zondag	21 februari	1 Petrus 3:13-22
maandag	22 februari	1 Petrus 4:1-11
dinsdag	23 februari	1 Petrus 4:12-19
woensdag	24 februari	1 Petrus 5:1-14
donderdag	25 februari	Psalm 38
vrijdag	26 februari	2 Petrus 1:1-11
zaterdag	27 februari	2 Petrus 1:12-21
zondag	28 februari	Psalm 99

Maart

maandag	1 maart	2 Petrus 2:1-10a
dinsdag	2 maart	2 Petrus 2:10b-22
woensdag	3 maart	2 Petrus 3:1-9
donderdag	4 maart	2 Petrus 3:10-18
vrijdag	5 maart	Psalm 19
zaterdag	6 maart	Jozua 1:1-9