

SAMENSPRAAK

Januari 2021



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk
Diever

TER OVERDENKING

Over licht gesproken

In reactie op de vraag naar de beleving van een kerkdienst kunnen heel verschillende reacties komen. “Ik vond de preek vandaag erg aansprekend, ik kan er wel wat mee voor de komende dagen.” “Ik ben altijd op zoek naar het praktische, als dat er niet in zit, heb ik weinig aan de preek.” Opvallend is hoe vaak het antwoord op de vraag wordt verengt tot de preek. Misschien is dat wel iets heel reformatorisch, wij protestanten zijn erg van het woord. Maar toch vind ik dat als vierende voorganger wel wat jammer, dus protesteert deze protestant zo nu en dan een beetje. Want er is zoveel meer dan alleen de preek: er zijn de liederen die we gezamenlijk zingen. Psalmen in de mond gelegd door Israël, gebeden die als liederen gezongen worden. Er zijn liederen van oudsher tot spliksplinternieuw, met statige melodieuze en hippe ritmische accenten. Maar er is ook de stilte, van waaruit de schriftlezingen en gebeden klinken, er zijn de kleuren van het kerkelijk jaar en van de bloemen en de paaskaars.

Geloven heeft veel met poëzie te maken. Ook de poëzie weet van stilte, soms zichtbaar gemaakt in de witregels. En ze heeft de meerdere lagen, die eigen zijn aan leven, en dus ook aan geloven. Aandachtig luisteren naar dichters en dichters kan de verwondering om het Levende Woord opnieuw wekken. Die aandacht kan je opnieuw brengen bij de verwondering dat je er mag zijn zoals je bent.

En de aandacht maakt me opnieuw bewust, dat er naast mijn opvatting of interpretatie nog zo vele andere mogelijk zijn: er is niet één werkelijkheid. De wereld is niet zwart-wit, maar rijk gekleurd. En in die veelkleurigheid mogen wij allemaal onze plek onder de hemel vinden, in het goddelijk licht gezet.

Over licht gesproken: de tijd die na Kerst komt en daar nog helemaal bij hoort, wordt Epifanie genoemd. Die naam komt van een Grieks werkwoord dat ‘verschijnen’ betekent. In de weken na Kerst hebben, al vroeg in de kerkgeschiedenis, diverse bijbelse verhalen een vaste plek gekregen. In die verhalen wordt ons verteld hoe de pasgeboren Jezus aan het licht komt, hoe hij verschijnt, hoe zijn openbare leven er uit ziet. Een van de mooie verhalen die daarbij horen is die van de bruiloft in Kana. De evangelist Johannes is de enige die dit verhaal vertelt. Hij heeft het vooraan in zijn evangelie geplaatst, en er daarmee een sleutelverhaal van gemaakt.

Het is het eerste openbare feit dat hij van Jezus vertelt. Nee, niet het feit dat hij een mirakelman is, een tovenaars of magiër. Want het gaat veel verder dan het teken dat water wijn is geworden (hoe? dat horen we niet eens tussen de regels!). Hier wordt verteld dat het feest niet in het water zal vallen.

Hier krijgen wij aangezegd: het bruiloftsfeest zál doorgaan. Het verbond van trouw wordt niet verbroken! We horen overigens wel van een bruidegom, maar niet van een bruid. De dichter Willem Barnard zingt van de kerk dat zij de bruid is van Zijn verbond (lied 968). En met Muus Jacobse zingen wij in een wals mee: 'Wij zijn op het bruiloftsfeest genood' (lied 525). Aan ons de eer om mee te doen en handen en voeten te geven aan dit feest van trouw. Lechayim ('daar ga je!'): op het leven!

Daan Bargerbos

KERKDIENTEN HERVORMDE GEMEENTE DIEVER EN DWINGELOO

Zondag 10 januari

Hervormde Kerk

10.00 uur

Diever

ds. D. Bargerbos

Zondag 17 januari

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dwingeloo

ds. J. Vaessen uit Gasselte

Zondag 24 januari

Hervormde Kerk

10.00 uur

Diever

ds. K.N. Mos uit Voorschoten

Zondag 31 januari

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dwingeloo

ds. D. Bargerbos

Helaas zijn vanwege de coronabeperkingen de diensten in principe online (www.kerkdienstgemist.nl) te volgen. (Zie verder "**Bij de diensten**")

HERVORMDE GEMEENTE

Bij de diensten

De diensten in de komende periode blijven tot nader bericht online.

We maken een uitzondering voor de mensen die de diensten niet online kunnen volgen. Zij kunnen zich aanmelden bij de scriba's van beide kerken. Afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden, kan men iedere keer en anders om beurten een dienst bijwonen.

Scriba Diever: Immy Zuidema, 0521-590089

Scriba Dwingeloo: Tjitske Nieuwenhuis, 0521-591549

Ds. Daan Bargerbos gaat op **zondag 10 januari** voor in Diever.

Op zondag **17 januari** gaat emerituspredikant ds. Jan Vaessen uit Gasselte voor in Dwingeloo; we hoorden hem op 25 oktober jl. ook in Dwingeloo.

Ds. Kees Mos, ons welbekend, preekt op **24 januari** in Diever en op **31 januari** zal ds. Daan Bargerbos weer voorgaan in Dwingeloo. In de planning staat dat er dan het Heilig Avondmaal gevierd zal worden, maar het is, gezien de tot nu toe geldende maatregelen, nog maar de vraag of dit door zal gaan.

Terugblik op de kerstnachtdienst in Diever.

Helaas geen volle kerk in de kerstnacht! Heel vreemd om juist ook in de kerstnacht voor zo'n lege kerk te spreken ... Maar u thuis hebt meegekeken, gaven kijkcijfers van kerkdienstgemist.nl aan! Zo was u er toch bij betrokken! Ds. Kees Mos, ikzelf als lezer en de Pancratiuscantorij wisselden elkaar af met woord en gezang en zo is getracht er een aantrekkelijke, waardevolle dienst van te maken.

Met hartelijke groet, Annie Mulder

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collecteren via Givt

De kerkenraad heeft besloten om ook digitaal collecteren via de app Givt mogelijk te maken. Vanaf december is Givt in ons collectesysteem geïmplementeerd. In Dwingeloo was dat al zo. De Givt-app is zichtbaar op de site voor **www.kerkdienstgemist.nl**. Dat betekent dat je met de Givt-app mee kunt doen aan de collecte, wanneer je maar wilt. Of je nu in de kerkzaal zit of vanaf huis online de dienst mee beleeft. Je downloadt de app, registreert je eenmalig en je bent klaar om met Givt mee te doen aan de collecte. Op het moment van geven bepaal je de hoogte van je gift. Je bent dus niet beperkt door wat je aan kleingeld hebt. Verder heb je met een druk op de knop een overzicht van al je gedane giften in je mailbox, makkelijk voor het opvoeren van je giften bij de belastingaangifte. Ook kun je vanuit de Givt-app al zo'n 150 goede doelen steunen. En ook niet onbelangrijk, je bent voor de ontvangende partij als geveer anoniem.

Hoe werkt het? Download de Givt-app (gratis) en registreer je en je bent klaar voor gebruik! Wanneer je de app gaat gebruiken om te geven:

1. Open de app

2. Je komt direct in het geefscherm. Hier geef je aan wat je wilt geven. Zijn er meerdere collectedoelen? Klik op +collecte toevoegen en geef aan wat je voor het 2e en eventueel het 3e doel wilt geven 3. Geven via een collectemiddel (de collectezak) beweeg je telefoon langs de collectezak en je kunt je telefoon weer opbergen. Mocht u het lastig vinden e.e.a. in uw toestel aan te maken dan kunt u altijd een kerkenraadslid vragen u te helpen!

Kerkbalans 2021

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is '**Geef vandaag voor de kerk van morgen**'. Tijdens deze Actie krijgen alle gemeenteleden een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in 2021 dat we weer op u mogen rekenen, voor de toekomst van de kerk.

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke kerk niet over te slaan. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om contact te houden met gemeenteleden.

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. "Een oase van rust in de hectiek van alledag". "Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven". "Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten". Dat zijn veel gegeven antwoorden op de vraag: "Wat betekent de kerk voor jou?" Het zijn antwoorden van mensen die vandaag in de kerk komen, maar die voor de mens van morgen niet veel anders zullen zijn.

U bent betrokken bij de Pancratiuskerk en steunt haar financieel. Daar zijn wij u erg dankbaar voor, want dankzij u kan de kerk haar plek blijven innemen in Diever. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen en ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Op onze website leest u meer over wat wij doen en over de mensen die erbij betrokken zijn. Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. Wij hopen van harte dat u de kerk wil blijven steunen. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!

Dankzij uw gift vandaag blijft Pancratiuskerk ook morgen een plek van betekenis. De lopers komen de enveloppen bij u brengen vanaf 16 januari en ze worden voor 30 januari weer bij u opgehaald.

Legaat

Verheugt deelt het college mee dat mevrouw Aaltje Offerein-Smidt, zij woonde op Hoofdstraat 18 in Diever en overleden op 19 september 2020, de hervormde gemeente een legaat van € 10.000,-- nagelaten heeft. We zijn daar zeer blij mee. Een passende bestemming zal voor dit legaat gezocht worden.

Administrateur

Tot nu toe is er nog geen vervanger gevonden en heeft er zich nog niemand gemeld voor de functie van administrateur. Zoals eerder aangegeven zal onze administrateur, Mindert Veenstra in de loop van 2021 stoppen met het werk voor onze hervormde gemeente. We blijven zoeken naar een enthousiast iemand met enige kennis en/of gevoel voor financiële administratie. In principe niet alleen voor onze kerk maar mogelijk ook voor de hervormde kerk in Dwingeloo. Best wel een pittige uitdaging! Weet u iemand of heeft u zelf belangstelling, wij, de kerkrentmeesters, kijken heel graag uit naar uw reactie!

Jaap Ruiter

DIACONIE

Collectens

U kunt aan de collectes blijven geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code. U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE
NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de collecte Diaconie.



10 januari: Stichting Heifer

De stichting Heifer werkt samen met arme boeren en laat hen op eigen kracht – met zorg voor het milieu – een beter leven opbouwen voor zichzelf en hun kinderen. Een leven met voldoende voedsel en een stabiel inkomen. De stichting Heifer is het projectdoel voor de diaconieën in het huidige jaar.

17 januari: Exodus

De stichting Exodus helpt (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving. Zij kunnen hier terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje of allebei. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Daarbij wordt uitgegaan van de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.

24 januari: Kerk in Actie

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

31 januari: Stichting Bartiméus

De stichting Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen wij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn of haar medemens centraal. Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn of haar persoonlijke eigenschappen.

BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 27 januari inleveren bij: mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiters-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl. De Samenspraak verschijnt op: 5 februari, 5 maart en 2 april

BIJBELLEESROOSTER

januari

zaterdag	9 januari	Genesis 15:12-21
zondag	10 januari	Psalm 71
maandag	11 januari	Romeinen 12:1-8
dinsdag	12 januari	Romeinen 12:9-21
woensdag	13 januari	Romeinen 13:1-7
donderdag	14 januari	Romeinen 13:8-14
vrijdag	15 januari	Genesis 16:1-16
zaterdag	16 januari	Genesis 17:1-14
zondag	17 januari	Genesis 17:15-27
maandag	18 januari	Psalm 40
dinsdag	19 januari	1 Petrus 1:1-12
woensdag	20 januari	1 Petrus 1:13-25
donderdag	21 januari	1 Petrus 2:1-10
vrijdag	22 januari	Marcus 1:1-13
zaterdag	23 januari	Marcus 1:14-20
zondag	24 januari	Marcus 1:21-34
maandag	25 januari	Psalm 107:1-22
dinsdag	26 januari	Psalm 107:23-43
woensdag	27 januari	Deuteronomium 16:18–17:1
donderdag	28 januari	Deuteronomium 17:2-13
vrijdag	29 januari	Deuteronomium 17:14-20
zaterdag	30 januari	Deuteronomium 18:1-13
zondag	31 januari	Deuteronomium 18:14-22

februari

maandag	1 februari	Psalm 87
dinsdag	2 februari	Deuteronomium 19:1-10
woensdag	3 februari	Deuteronomium 19:11-21
donderdag	4 februari	Deuteronomium 20:1-9
vrijdag	5 februari	Deuteronomium 20:10-22
zaterdag	6 februari	Psalm 83