

SAMENSpraak

Januari 2020



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diever

Overdenking

Stel je nog vragen?

We zijn de drempel over. Natuurlijk is het een nacht als alle andere, en toch heeft het iets speciaals om van 2019 naar 2020 te gaan. Ik denk dat velen nog weten hoe er een groot verhaal werd gemaakt van de overgang naar het jaar 2000. Computers zouden in de war raken en meer. Gelukkig is het niet gebeurd. En nu is het al twintig jaar later ...

Hoe kijkt u naar het komende jaar? Hoopvol, of zijn er zorgen? Vaak is het beide. Ik las pas een aardige uitspraak die ik ook in de Nieuwjaarspreek heb aangehaald: "Jezelf zorgen maken is als zitten in een schommelstoel: je beweegt wel maar je komt nergens." Ik mag zulke uitspraken wel. Een goede gelovige is niet goed gelovig maar denkt nuchter na.

Onze Koning zegt het zoals gewoonlijk nog weer net iets duidelijker dan wij dat doen: jezelf zorgen maken is verboden. 'Wees in geen ding bezorgd' zegt Filip. 4:6. En met de kenmerkende ruimte van Zijn hart laat Hij Paulus erbij schrijven: 'Maar laat al je verlangens – met dankzegging – bekend worden bij God .. en de vrede die het verstand te boven gaat zal jullie harten en gedachten bewaken in Jezus Christus.' (vers 7).

Dat klinkt heel streng .. en onmogelijk. Maar de moderne medische wetenschap zegt hetzelfde. Elke dokter kan je vertellen dat je geest invloed heeft op je lichaam (en andersom). Stress, jezelf zorgen maken, .. dat heeft invloed op je lichaam. Zorgen zijn schommelstoelgedachten die je nergens brengen. Wat we kunnen doen is dat we van onze zorgen iets anders maken, dat we ze als het ware 'recyclen': zet ze om in verlangens. Ben je gelijk ook duurzaam bezig ;)

Ik merk dat verlangens moeilijker onder woorden zijn te brengen dan zorgen. Herkent u dat? Toch is het goed dat we die kant op bewegen: *van zorgen naar verlangen*. Omdat dat goed is voor je ziel, je innerlijke mens. En omdat God Zich nergens zorgen over maakt. Hij *verlangt* wel.... En als we nu eens die verlangens van onze Vader op het spoor komen, wat kan er dan niet gebeuren. 'Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn verlangen.' (1 Joh. 5:14).

Eerlijk is eerlijk: dan zal ik ook afstand moeten doen van sommige van mijn eigen verlangens. Mijn wensen zijn niet automatisch ook die van God. Misschien moest ik maar eens mijn zolder opgaan. De zolder van mijn innerlijk, waar ik mijn zorgen en angsten en dergelijke bewaar.

Rikkert Zuiderveld schreef er een pakkend gedicht over. Ik geef het mee en wens u allen een hoopvol en waterrijk (Jes. 35:6) nieuw decennium.

Bovenkamer

Mijn buurman heeft een grote ladekast
Waarin bewaard wordt wat bewaard moet worden,
Zichzelf de baas. En voor de goede orde
Ontdoet hij zich van alles wat niet past.

Maar in mijn bovenkamer is het vol:
Een nachthemd, dozen, halfvergane dromen,
Een beeld waarvan geen afscheid is genomen,
Beschimmeld brood, een fles, een wereldbol.

't Is tijd dat ik een telefoontje pleeg
en mannen van de vuilnisdienst laat komen
en vraag: ruimt u mijn zolderkamer leeg,

ik zoek een bovenzaal waar ramen zijn,
bedachtzaam avondlicht kan binnenstromen,
en tafels met vers brood en klare wijn.

Rikkert (2009)

Ben van Werven, Kruiskerk, Diever.

KERKDIENSTEN

Zondag 12 januari

Hervormde Kerk
10.00 uur

Diever
Ds. H. Katerberg uit Borger

Zondag 19 januari

Hervormde Kerk
10.00 uur

Dwingeloo
Mw. A. v.d. Bunt uit Beilen

Zondag 26 januari

Hervormde Kerk
10.00 uur

Diever
Dhr. J. Klop uit Zeewolde

Zondag 2 februari

Hervormde Kerk
10.00 uur

Dwingeloo
Morgengebed m.m.v. de PancratiusCantorij

HERVORMDE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN

Voor de komende weken is er weinig bijzonders te schrijven. Zoals al voor in Samenspraak staat: **op 12 januari** gaat ds. Katerberg uit Borger voor in Diever, **op 19 januari** gaat mw. v.d. Bunt uit Beilen voor in Dwingeloo en **op 26 januari** gaat dhr. Klop uit Zeewolde voor in Diever. Allemaal inmiddels bekende voorgangers.

Op 2 februari wordt in Dwingeloo een morgengebed verzorgd door enkele gemeenteleden en de PancratiusCantorij o.l.v. Esther de Vos zal haar medewerking verlenen.

Terugblik:

Op 29 december werd in Diever de dienst voorbereid door Immy Zuidema en mijzelf. De opkomst was boven verwachting goed en we kregen complimenten voor de opzet: een drietal gedichten met bijpassende liederen, met als thema 'sta op en schitter'.

Ook hadden velen iets lekkers meegenomen voor bij de koffie na afloop (zoals in de vorige Samenspraak was gevraagd).

Gedicht van de dienst op 29 december:

Sta op en schitter (van Catharina Visser, schrijfster/dichteres)
Sta op en schitter
want lang was de nacht en bitter
de strijd met oude fantomen
maar nu is het morgen
nu wordt het tijd om blinkende dromen
waar te maken - weet je geborgen
in een nieuw licht
vat moed en schitter en richt
je op wat komen gaat
want je hart wordt witter
en de dag verwacht
je eigen, herboren gelaat

Wel en wee in het pastoraat.....

“Ik zou het moeten loslaten, het meer moeten loslaten....., zucht.....!” Een opmerking, een zucht, die ik regelmatig hoor in het pastoraat. Een heel herkenbare zucht, omdat ik het ook vaak tegen mezelf zeg: “laat het toch een beetje los, het levert je niets op dat je het vasthoud.” Loslaten is de keerzijde vasthouden.

Vasthouden, waarom doen we dat toch vaak zo krampachtig. Omdat dingen, zaken ons vertrouwd zijn? Zijn we bang voor verandering, bang voor wat er komen gaat? Wat zou er gebeuren als we de teugels een beetje laten vieren?

Loslaten heeft niet alleen te maken met zaken of feiten achter ons te laten, maar ook met het scheppen van ruimte! Ruimte, zodat er een ander licht kan gaan schijnen op je leven, je relaties, je situatie.

Loslaten is als het gaan van het dorp naar het open veld, de heide op en soms zelfs de woestijn in. Je weet niet wat je tegenkomt. In het dorp is het reilen en zeilen je bekend, op de heide of in de woestijn moet je maar afwachten of het je lukt je zelf te vinden te hervinden.

Loslaten, is op weg gaan..... en soms, onverwachts vind je een plek, een mogelijkheid om alles in een ander perspectief te zien.

Loslaten is openstaan voor een geheim dat nog wacht.....

Loslaten is..... misschien wel jezelf, God, de ander vinden, omdat je niet meer vast zit aan datgene wat je vasthield. Vasthield, datgene wat jij vasthield en waardoor je vastgehouden werd!

Een nieuw jaar is aangebroken, van harte wens ik u veel heil en zegen voor het nieuwe jaar en misschien kunnen we elkaar het komende jaar een beetje helpen om wat meer los te laten en ondersteunen in het vertrouwen dat het op een andere manier ook kan!

Misschien geeft je door “los te laten” jezelf en anderen wel meer levensruimte. Ruimte, levensruimte, levensvreugde!

Met een hartelijke groet, ds. Tia Braam

Even voorstellen

Sinds een aantal weken ben ik als adviseur en begeleider aan het werk. Ds. Wim Andel heeft afscheid genomen en het werk aan mij overgedragen. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met de moderamina en kerkenraden, voor zover dat nodig was. Dit omdat ik in de afgelopen jaren de kerkenraden op een aantal momenten ook al heb ondersteund. De eerste werkzaamheden van de begeleiding heb ik uitgevoerd. Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Jenneke Span. Samen met mijn man woon ik in een grotendeels verbouwde boerderij in Nieuweroord. Wij wonen buiten het dorp en genieten van de ruimte om ons heen. Naast ons huis hebben we een klein stukje land waar een paar geitjes en kippen rondscharrelen.

Ik werk als zelfstandig adviseur, begeleider en mediator in kerkelijke gemeenten. Ik heb dit werk voorheen uitgevoerd voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

In overleg met de kerkenraden is mijn opdracht als volgt geformuleerd: Adviseren en begeleiden van de samenwerking van beide gemeenten en waar nodig ondersteuning bieden. Dit houdt in dat we telkens met elkaar afstemmen op welke momenten ik aanwezig ben bij besprekingen.

Uitgangspunt is om het gemeentezijn en de toekomst voor ogen te houden. Hierin is het belangrijk om met elkaar te delen en van elkaar te weten hoe je in Diever en Dwingeloo e.o. onderdeel van de geloofsgemeenschap van de Protestantse Kerk wilt zijn en daar met elkaar gestalte aan mag geven.

Samen met de voorzitters van de kerkenraden zal ik in de kerkbladen een rubriek verzorgen met informatie over de samenwerking.

Met een hartelijke groet, Jenneke Span

Van de kerkenraden Diever en Dwingeloo.

De hervormde gemeenten van Diever en Dwingeloo hopen op korte termijn samen een predikant te gaan beroepen voor 0.8 fte. Alle voorbereidende werk is volgens de PKN kerkorde gebeurd. Inmiddels is er een beroepingscommissie samengesteld uit beide gemeenten. Deze commissie bestaat namens Diever uit: Jeannet ten Hoor, Greet Oosterveld (secretaris), Reinier Ruitkamp en Peter Sminia. Dwingeloo is vertegenwoordigt door Roelof Bolding (voorzitter), Bien van Noord, Gijs Schoonderbeek en Henny Steenge.

Om te kunnen selecteren zal de beroepingscommissie moeten beschikken over namen van mogelijk te beroepen predikanten. De kerkorde schrijft voor dat deze namen op drie manieren verkregen moeten worden. Via het Mobiliteitsbureau van de landelijke PKN, door het plaatsen van een advertentie en door de gemeenteleden.

U mag namen noemen en indienen van door u geschikt geachte predikanten, voorzien van een motivering en argumentatie op basis van de profielschets die door de beide kerkenraden is vastgesteld.

Vergeet ook niet de naam van de indiener mee te sturen naar het volgende mailadres: beroepingscommissie@hervormddiever.nl
Ook kan dit schriftelijk naar Greet Oosterveld, Haarsmastraat 14, 7983KL Wapse.

De namen kunnen tot 18 februari ingeleverd worden.

Een profielschets is te vinden op de websites van beide gemeenten, deze kan ook schriftelijk worden verstrekt. Wij wensen de commissie veel wijsheid, geduld en sterkte met deze opdracht toe.

Namens de kerkenraden, Tom Griffioen en Gert Jan van Muijen

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans

Het is weer tijd voor de Actie Kerkbalans! Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari halen vrijwilligers geld op voor onze kerk. Dat is hard nodig. Want we willen graag behouden waar we om geven. En als het even kan, laten groeien. We vragen u om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijk kerkenwerk voor het jaar 2020. De actie heeft dit jaar als thema "Geef voor je kerk".

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw aan de brink in ons dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, pastoraatskosten, missionaire projecten - het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van onze samenleving.

Jaap Ruiter

DIACONIE

Collecten

	Diaconie	Kerkbeheer	(Uitgangs)collecte	
+ 24 november	154,81	137,74	PKN Pastoraat	
# 1 december	46,50	40,82	79,75	De Herberg
+ 8 december	56,66	45,65	St. Timon	
# 15 december	34,95	29,40	76,20	Voedselbank
+ 22 december	71,80	50,50	Rudolph Stichting	
# 24 december	305,58	*	*	Kinderen i.d. knel
# 25 december	36,15	31,75	56,95	Kinderen i.d. knel
# 29 december	32,90	29,35	64,25	Edukans

+ Diever # Dwingeloo

(Uitgangs)Collecten

Tijdens de diensten in Dwingeloo wordt tweemaal gecollecteerd en is er geen uitgangscollecte. De genoemde collecten worden daar dus in de dienst gehouden

12 januari (Diever): Stichting Darsilami

Darsilami, een dorpje in het zuiden van Gambia op de grens met Senegal. Stichting Darsilami wil hulp bieden bij: Onderwijs en scholing; stimuleren lokale bedrijfjes; gezondheid, medische zorg; directe Noodhulp en ondersteuning culturele activiteiten.

19 januari (Dwingeloo): Hulp vervolgte Christenen

Stichting Hulp Vervolgde Christenen is wereldwijd actief op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. HVC biedt vervolgte christenen gerichte geestelijke en praktische ondersteuning. Vanuit de Bijbelse notie om onze naasten lief te hebben als onszelf, zet Stichting HVC zich ook in voor noodlijdenden.

26 januari (Diever): PKN missionair

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om de zorg voor de ander, onze naaste of de omgang met de natuur. De Protestantse Kerk maakt hiervoor ondersteunend materiaal en ontwikkelt initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk.

2 februari (Dwingeloo): Kerk in Actie Werelddiaconaat

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.

Melding van ziekte en overlijden

We zijn natuurlijk niet altijd op de hoogte van ziekte en / of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen.

We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Tia Braam, of aan iemand van de Kerkenraad of het verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Annie Mulder

Vervoer Diever – Dwingeloo

Voor diegenen die geen vervoer hebben en toch graag naar de dienst in Dwingeloo zouden willen gaan, is een autodienst georganiseerd: om 9.40 uur kunt u bij onze Pancratiuskerk instappen. Wanneer u graag van huis gehaald wilt worden (vanwege bv. slecht ter been zijn), wilt u dan tijdig, liefs al uiterlijk vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap Ruiter: 591639.

Annie Mulder

Terugblik december 2019

• Verjaardagsfonds:

Wat een gezellige drukte was het in de Pancratiuskerk op maandagmorgen 16 december. We zouden om 9 uur beginnen, maar sommigen konden niet wachten en waren er al eerder. Het fruit was door de groenteboer gebracht, stond dus op ons te wachten en in rap tempo gingen er ruim 2000 stuks fruit door onze handen en werden er prachtige, rijkge vulde fruitbakje gemaakt, een "Open deur" maakte het geheel af. Griet had heerlijke koek gebakken waar we tijdens de koffie van genoten. De tassen werden gevuld en een ieder ging op pad om de goede gaven weg te brengen. En zoals afgesproken, ter nagedachtenis aan Jans Tabak, waren er 6 grote fruitschalen voor ALLE mensen van de PG afdeling in de Jans Thijs Seinenhof. Zelf ging ik met twee bakjes naar Hoogeveen waar twee gemeenteleden verbleven. Dames van het verjaardag fonds: oprecht: GEWELDIG! Petje af voor jullie inzet, het hele jaar door en voor deze ochtend!

• De kinderen tijdens advent:

Elke zondag tijdens de advent kwamen de kinderen in het koetshuis in Dwingeloo bij elkaar, ze volgden het project "Kind op zondag." In de kerk werd een kaarsje aanstoken op de adventskrans en een gedichtje opgezegd. Dit gebeurde ook als er een dienst in Diever was, om zo de verbondenheid met de kinderen te benadrukken. Er kwamen 11 kinderen, hele mooie opkomst. Het Kerstfeest in de schaapskooi was de afsluiting en een geweldige beleving! Er waren maar liefst 41 kinderen en dan nog de vaders, moeders, opa's oma's en ander belangstellenden. De kerststal was vol! De kinderen speelden hun kerstspel, waarbij de ezel de lachers op zijn hand had. Je kon zien dat er goed geoefend was, ze speelden het kerstspel heel mooi. We zongen bij de

accordeon, er waren kinderen van de muziekschool die ons kerstliedjes liet horen en een kerstverhaal! Er was warme chocolade melk, een sinaasappel voor elk kind en voor de kinderen van de zondagschool een mooi boek en voor de medewerkers een klein presentje. Zelf mocht ik iedereen welkom heten en de prachtige avond beginnen met gebed. Wat een feest, zo'n kerstfeest zou je ieder kind gunnen. Dank aan allen die hebben meegeholpen om het tot zo'n prachtig geheel te maken.

- **Kerstlunch:**

Het was een mooie intieme, gezellige bijeenkomst op 17 december in Over Enthinge. Er waren 27 mensen naar de kerstlunch gekomen. We volgden een korte kerstliturgie, Lenie speelde op de piano, die wel een stembeurtje kon gebruiken, maar ach, we zongen zo vol passie dat we het voor lief namen. Jelly las een gedicht en het kerstevangelie en ik had een korte overdenking. We gebruikte een heerlijke lunch met zo waar een croquet en feestelijk brood. Tot slot vertelde ik een kerstverhaal over een mevrouw die haar eerste kerst in het verzorgingshuis ging vieren en niet meer terug kon vallen op oude gewoontes maar er toch een heel creatieve kerst van wist te maken voor kinderen en kleinkinderen. De stemming was opperbest, er werd wat afgepraat, gelachen en genoten. Toen er tot slot voor iedereen nog een kerstkaart was met een ster erin werd me gevraagd: doen we dit volgend jaar weer? Diaconie dank dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt. Het is voor herhaling vatbaar dus!

Ds. Tia Braam

BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk **29 januari** inleveren bij:
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiters-Herd,
Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.
Samenspraak verschijnt op: 7 februari, 6 maart en 3 april 2020

BIJBELLEESROOSTER

zondag	12 januari	Jesaja 58:6-14
maandag	13 januari	Jesaja 59:1-8
dinsdag	14 januari	Jesaja 59:9-15a
woensdag	15 januari	Jesaja 59:15b-21
donderdag	16 januari	Jesaja 60:1-14
vrijdag	17 januari	Jesaja 60:15-22
zaterdag	18 januari	Jesaja 61:1-11
zondag	19 januari	Jesaja 62:1-12
maandag	20 januari	Psalm 96
dinsdag	21 januari	Spreuken 1:1-19
woensdag	22 januari	Spreuken 1:20-33
donderdag	23 januari	Spreuken 2:1-22
vrijdag	24 januari	Matteüs 4:1-11
zaterdag	25 januari	Matteüs 4:12-25
zondag	26 januari	Psalm 139:1-12
maandag	27 januari	Psalm 139:13-24
dinsdag	28 januari	Spreuken 3:1-20
woensdag	29 januari	Spreuken 3:21-35
donderdag	30 januari	Spreuken 4:1-13
vrijdag	31 januari	Spreuken 4:14-27
zaterdag	1 februari	Psalm 149
zondag	2 februari	Matteüs 5:1-12
maandag	3 februari	Matteüs 5:13-26
dinsdag	4 februari	Matteüs 5:27-37
woensdag	5 februari	Matteüs 5:38-48
donderdag	6 februari	Deuteronomium 28:1-14
vrijdag	7 februari	Deuteronomium 28:15-26
zaterdag	8 februari	Deuteronomium 28:27-44