

# SAMENSpraak

Juli en Augustus 2020



## TER OVERDENKING

We leven in een tijd waarin veel woorden klinken, meningen worden verkondigd en protesten worden georganiseerd. Onze mond maakt overuren. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind de hoeveelheid informatie soms overweldigend. Laten we het wat kleiner proberen te maken. Neem bijvoorbeeld het gedicht hieronder. Het heeft de titel 'De hand van mijn vader' en is geschreven door Armand van Assche.

### DE HAND VAN MIJN VADER

Aan de buitenkant  
is de hand van mijn vader  
een polderland  
met riet en pluimgras  
blauw gezwollen beken  
en hier en daar, verstrooid  
wat zonnebloemen.

Aan de binnenkant  
is de hand van mijn vader  
een stafkaart  
met snelwegen  
en wandelpaden.  
Ik vind er altijd  
de weg op  
naar huis.

Van Assche heeft goed gekeken. Handen hebben een buitenkant en een binnenkant. De aders van buiten en de lijnen van binnen. Het zijn net rivieren en wegen. Misschien heb je er als kind ook wel eens geboeid naar gekeken. De handen van je vader.

De beelden van het gedicht leiden m'n gedachten als vanzelf verder. Mijn vaders handen zagen er ook zo uit als die van de vader van Armand. Er zijn ook mensen die met pijn zullen terugdenken aan de handen van hun vader. Ik hoop maar dat zij de weg zullen vinden naar God. Hoe dan ook. Hoe zouden trouwens de handen van God er eigenlijk uitzien vraag ik me af? De handen van deze Vader zijn de handen van Jezus geworden. Hij werd immers mens van vlees en bloed.

De handen van Jezus werkten mee in de bouw. Timmerman was Hij. Werkhanden had Hij. Later legde Hij ze op mensen en omarmde Hij er kinderen mee en zegende hen. Hij liet ze doorboren en zegende er Zijn volgelingen mee toen Hij terugkeerde naar de hemel waar Hij nu zit aan de rechterhand van onze Vader. Hij zegent er nu ook mij mee, elke dag weer. Jezus. Hij droeg me al voor dat ik dat wist op handen. Toen ik een jaar of 11 was wist ik veel niet wat het geloof betreft. Maar ik wist wel dit: Als Jezus zegt:

'Volg Mij', dan ga ik dat doen. Ik zie gaandeweg wel wat dat allemaal inhoudt, maar Hem wil ik volgen. En Jezus heeft me nog nooit teleurgesteld. Ik wilde dat ik dat aan je kon duidelijk maken: Hij is te vertrouwen.

In Zijn handen lees ik de weg naar huis. Een weg van wonderen en wachten op het wonder. Een weg van vreugde en lijden. Altijd een weg die naar Huis leidt. Naar Vader.

De komende zomer gaat u misschien ook wel wandelen. Of een route fietsen. Je zoekt de weg tussen grasland en bloemenweiden. Denk dan nog eens terug aan het gedicht van van Assche. En denk nog eens aan de handen van God.

'Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd'

Jesaja 49:16a.

Ben van Werven, voorganger Kruiskerk Diever.

## **Kerkdiensten Hervormde Gemeente Diever**

**Zondag 5 juli**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Dwingeloo**

ds. Y. de Groot uit Groningen

**Zondag 12 juli**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Diever**

mw. A. v.d. Bunt uit Beilen

**Zondag 19 juli**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Dwingeloo**

ds. B. Metselaar uit Beilen

**Zondag 26 juli**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Diever**

mw. J. Doeven uit IJhorst

**Zondag 2 augustus**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Dwingeloo**

Morgengebed

**Zondag 9 augustus**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Diever**

Ds. T.J. Braam

Viering Heilig Avondmaal

**Zondag 16 augustus**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Dwingeloo**

ds. A. Westra uit Havelte

**Zondag 23 augustus**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Diever**

ds. W. v.d. Linden uit Steenwijk

**Zondag 30 augustus**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Dwingeloo**

dhr. J. Klop uit Zeewolde

## HERVORMDE GEMEENTE

### **Bij de diensten – die er weer zijn vanaf 5 juli!**

We zijn heel blij dat we weer kunnen starten met de kerkdiensten!! Het zal nog niet gaan zoals we gewend waren, want we houden ons aan de richtlijnen van de RIVM en het protocol, omschreven door de PKN.

Het betekende wat puzzelwerk en creatief bezig zijn door de kerkrentmeesters en de koster om de kerk zo in te richten dat we 1,5 meter uit elkaar kunnen zitten. Er worden plekken gecreëerd voor mensen die alleen komen en voor mensen die samen komen. Bij de ingang staat handgel en we vragen u bij binnenkomst uw naam en telefoonnr. aan de koster door te geven.

Door een tweede koster wordt u naar uw plaats gebracht. Helaas, helaas mogen we (nog) niet zingen met elkaar, maar ons vertrouwde orgel weer horen zal al goed doen! Een aantal zondagen zal Esther de Vos (cantor van de Pancratiuskerk) bij het orgel zingen. De dominee een hand geven na afloop kan ook (nog) niet.

We hopen van ganser harte dat u weer naar de kerk komt! Wanneer we ons met elkaar aan de regels houden en de aanwijzingen van de koster volgen, moet het goed gaan toch! Elkaar weer ontmoeten, ook al is het op enige afstand, zal fijn zijn! Het gevoel van met elkaar gemeente zijn en samen een dienst beleven heb ik in ieder geval gemist!

**De 1<sup>e</sup> kerkdienst zal zijn op zondag 5 juli te Dwingeloo.** Voorganger is dan de inmiddels ons wel bekende ds. Ynte de Groot uit Groningen.

Ook op de volgende zondagen komen voor ons bekende predikanten.

**Op zondag 12 juli** gaat in Diever mw. A. v.d. Bunt uit Beilen voor,

**Op zondag 19 juli** komt ds. Metselaar uit Beilen naar Dwingeloo,

**Op zondag 26 juli** is mw. Janni Doeven uit IJhorst in Diever.

**Op zondag 2 augustus** is er een morgengebed in Dwingeloo, voorbereid door enkele gemeenteleden.

**Op zondag 9 augustus** staat in Diever het avondmaal gepland; ook hier moeten we een creatieve oplossing vinden voor afstand en hygiëne. Voorganger is dan onze pastoraal medewerker ds. Tia Braam.

**Op 16 augustus** preekt in Dwingeloo mw. ds. A. Westra uit Havelte.

**Op 23 augustus** komt ds. Wilma v.d. Linden uit Steenwijk naar Diever. Het is zeker 2 jaar geleden dat ze ook bij ons vooringing. Mocht u het zich niet herinneren: laat u verrassen!

**Op 30 augustus** gaat in Dwingeloo voor dhr. Klop uit Zeewolde. In Dwingeloo kent men hem nog uit de tijd dat hij directeur was van RCN de Noordster.

Onderstaand lied (liedboek 971) klinkt al een tijdje in mijn hoofd! Jammer dat we het in de kerk nog niet kunnen zingen!

*Zing een nieuw lied voor God de Here  
en wees van harte zeer verblijd.  
God wil alhier met ons verkeren,  
hier wordt een huis voor Hem bereid.  
Hij heeft de hand en het verstand  
gezegend voor het werk,  
de bouw van Christus' kerk.*

*God wil aan ons telkens weer tonen  
dat Hij genadig is en trouw.  
Dat Hij met ons samen wil wonen,  
geeft ons de moed voor dit gebouw.  
Maar niet met steen en hout allen  
Is 't grote werk gedaan.  
't Zal om onszelve gaan.*

Een hele goede, zonnige en gezonde zomer toegewenst!

Hartelijke groet, Annie Mulder

## **“WEL EN WEE IN HET PASTORAAT”**

Gelukkig heb ik de huisbezoeken weer kunnen opstarten.....

Was het maar drie maanden dat we elkaar niet hebben kunnen ontmoeten?

Het leek zoveel langer!

Wat had het coronavirus ons in de ban!

Bij veel mensen is er nog de aarzeling om weer naar buiten te gaan, begrijpelijk, velen van ons behoren bij de risicogroep.

U kunt rustig bellen als u een bezoek op prijs stelt! Ik durf het wel weer aan en blijf op gepaste afstand!

Laten we, waar we kunnen naar elkaar blijven omzien!

Met een hartelijke groet ds. Tia Braam

## **Een bijzondere ontmoeting.....**

Omdat de kerkdiensten op zondag nog niet van start waren gegaan, was ik vrij. Ik ging fietsen rondom Nieuweschans. Een prachtige streek in Noord Groningen. Ik kon de omgeving niet weerstaan en vervolgde mijn tocht, door er steeds nog maar een lusje aan toe te voegen, tot ik niet helemaal meer wist waar de auto stond.

Er liep een man met een hond en ik vroeg de weg....

We raakten aan de praat....., het was alsof de hond begreep wat er ging gebeuren, want hij ging er braaf bij liggen, misschien had hij al door dat dit gesprek wel even duren ging. De man wees me de weg en ik vroeg nog iets over de omgeving.... We raakten aan de praat. Van het een kwam het ander, hij vertelde van het land dat genomen en gegeven was door de Dollard, de vos die hij had gezien en de reeën die er liepen nu de mensen wegbleven in corona tijd.

Hij vertelde dat hij uit Amerika kwam, ik had het al aan zijn accent gehoord, maar hij sprak vloeiend Nederlands. Dit land hier deed hem denk aan thuis, aan Amerika, het riet, het water, de vlakke.

We kwamen er achter dat we iets gemeenschappelijk in ons verleden hadden, hij stamde van de Hernhutters in Amerika, ik ken het vanuit Zeist. Hij vertelde hoe het gedachtengoed van de Hernhutters zijn leven had beïnvloed. "Niet dat ik er nu nog veel aan doe" zei hij, "maar hoe je bent opgevoed dat draag je een leven lang met je mee. De waarden en normen van de Hernhutters hebben me gevormd. Sober en dienstvaardig zijn, een ander de plaats gunnen die hem toekomt. Voor God zijn we allemaal gelijk!"

We hadden het over de grote graanboeren in deze streek en de onderdrukking van de arbeiders van weleer. We trokken de lijn door naar de rassendemonstraties in Amerika en elders in de wereld. Mensen klein gemaakt door rijke machthebbers, die denken dat ze het voor het zeggen hebben. Dat de opkomst van het communisme in Oost Groningen een logisch gevolg was. Jim, zo was zijn naam toen ik het vroeg, vertelde: "dat wat je meemaakt in je vooral vroege jeugd, gaat in je genen zitten. De arbeiders in Oost Groningen, de zwarten in Amerika. Ik zei ja: "hou je nu maar stil, anders heb je geen brood. Maar dit woekert in een mens en spat er ooit uit, want het is niet goed." Jim zei: "God maakt geen fouten, een mens mag zijn wie hij is. En ander heeft niet over je te beschikken".

Jim vertelde dat hij vanuit Amerika uitgezonden was geweest naar de legerbasis in Soesterberg en toen die werd opgeheven, hier was blijven hangen. Hij werkte aanvankelijk in de verpleging, nu in de ouderenzorg. "Ik zie", zei hij, terugkomend op de onderdrukking van de arbeiders en zwarten, "een vergelijking bij mensen met een bepaalde handicap. Mensen worden niet meer als mensen behandeld, maar hun handicap gaat bepalen wie ze zijn en de mensen zeggen: kijk een autist, kijk een mongool, kijk een dove. Maar zo zit het niet in elkaar, het zijn mensen die iets hebben, maar bovenal en als eerste: ze zijn een mens!

God maakt geen fouten, de mensen zijn goed. Het gaat er om, of wij als omstanders daar iets mee doen, na gaan of we in onze omgang met hen, wel voldoende doen! Je afvragen of er misschien een taak voor je is weggelegd".

We hadden het over de naderende dood. Jim zei: “mensen zoeken in het leven naar geluk, maar waar het om gaat is, dat je tevreden wordt. Tevreden met wie je was, met wat je gedaan hebt”. Ik vulde aan, “die synthese waar we samen naar mogen zoeken als we mensen begeleiden in hun laatste levensfase”. Jim beaamde dit. We waren even stil en keken elkaar aan, ik zei: “Jim, dank je wel voor dit mooie gesprek”. Jim draaide een rondje en maakte een klein sprongetje, hij zei: “dat me dit mag overkomen, zo’n gesprek, op zomaar een zondagavond in de polder.....”

Hij wees me nog eenmaal de weg hoe ik het snelste bij mijn auto kon komen. De hond stond op. Ik bedankte de hond dat hij zo geduldig had gewacht. Jim zei: “het is toch z’n lieve hond”. Jim en ik keken elkaar nog eens aan, hoe was het mogelijk zo’n bijzondere ontmoeting!

Ik fietste verder en dacht na over Jim zijn woorden: “God maakt geen fouten, de mensen mogen zijn wie ze zijn. En.. het gaat in je leven niet om het vinden van geluk, maar om het vinden van vrede in je hart”. Al fietsend zong zo hard als ik kon het Gronings volkslied:

*Van Lauwerzee tot Dollard tou,  
van Drenthe tot aan 't Wad,  
doar gruit, doar bluit ain wonderlaand  
rondom ain wondre stad.  
Ain Pronkjewail in golden raand  
is Grönnen, Stad en Ommelaand;  
ain Pronkjewail in golden raand  
is Stad en Ommelaand!*

Ik had een gesprek gevoerd met “een golden raand”, het was geweest “als ain pronjewail in wonderlaand”. Van harte wens ik u de komende zomertijd net zulke mooie ontmoetingen en gesprekken!

Met een zonnig groet ds. Tia J. Braam

## **VAN DE KERKENRAAD**

De kerkenraad heeft voor het eerst weer vergaderd na de lockdown op 11 juni in het koor van de kerk. Na een lange periode van stilte, elkaar niet zien en alleen telefonisch en per mail contact, is het goed om weer bij elkaar te zijn en de draad van het kerkzijn weer op te kunnen pakken. We beginnen de vergadering met het lezen van enkele teksten uit Prediker o.a.: Want niemand weet wat komen zal en hoe het later wordt. Prediker zegt ook: Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. In de periode van de lockdown zijn er allerlei acties ondernomen o.a. een nieuwsbrief voor de gemeenteleden en kaarten en thuis liturgieën met Pasen en Pinksteren, de paaskaars is binnengebracht (zie website) en er zijn veel bloemen rondgebracht door de bloemencommissie. De vraag is of we genoeg hebben gedaan. Sommigen

misten dat de kerk de hele tijd gesloten was. Dit heeft de commissie Vorming en Toerusting opgepakt en de kerk was open vanaf 2<sup>de</sup> pinksterdag en daarna elke donderdagmorgen voor bezinning, een kaarsje branden, men kon meditatieve teksten en gedichten lezen en er was de mogelijkheid tot gesprek. Het blijkt dat we de kerkdiensten erg missen. Het is daarom wenselijk om online-apparatuur aan te schaffen, zodat we online-diensten kunnen verzorgen. De kerkrentmeesters zullen zich er in verdiepen wat mogelijk is. Ds. Braam kon in deze tijd geen gemeenteleden bezoeken. Alle contacten gingen via de telefoon, wat toch wel moeilijk en zwaar was. Gelukkig is er nu weer de mogelijkheid gemeenteleden te bezoeken. We zijn opgelucht dat vanaf 5 juli de kerkdiensten weer beginnen. We hopen dan ook dat veel gemeenteleden de kerkdiensten weer gaan bezoeken. Het college van kerkrentmeesters gaat een gebruiksplan maken waarin o.a. vermeld wordt: 1,5 meter afstand, huisgenoten mogen bij elkaar zitten, duidelijk aangeven waar gemeenteleden kunnen gaan zitten, looproute, reinigingsplan, geen gemeentezang etc. Voor gemeentezang zorgen we voor een alternatief. Rondom de kerk ziet het er weer heel mooi uit. Er is een mooi plein voor de kerk waar we nog even na kunnen praten na de dienst, er is een nieuw publicatiebord en het bankje van Grietje Bakker is geplaatst met het zicht op de kerk. De jaarrekening 2019 wordt vastgesteld. Er komt een nieuwe kachel in de consistorie. Het werkplan predikant is klaar en wordt later met de te benoemen predikant doorgenomen. Er wordt nog een beleidsplan opgesteld. Daarin zal ook aandacht zijn voor beleid in crisistijd. Besloten wordt om in de zomermaanden de kerk open te stellen op zaterdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur voor bezinning en bezichtiging. De volgende kerkenraadsvergadering is op 21 juli en gezamenlijk met hervormd Dwingeloo.

Immy Zuidema

Als afsluiting van de kerkenraadsvergadering las Jaap Ruiter het onderstaande gebed voor uit het liedboek:

*Heer onze God  
geef ons een rustige nacht,  
veilig onder uw bescherming.  
Wij denken aan hen  
die vannacht moeten werken,  
aan de mensen die ziek zijn,  
aan wie niet kunnen slapen van de zorgen.  
Wees voor hen allen een bron van troost,  
van kracht en bemoediging.  
Blijf met uw zegen bij onze wereld  
en waak over uw schepping,  
deze nacht en tot in eeuwigheid.*



## **GEZOCHT: NIEUWE LEDEN VOOR DE KERKENRAAD**

Wanneer je een lijstje maakt van de leden van de kerkenraad dan komt daar het woord "vacature" iets te veel in voor. We hebben in Diever dringend behoefte aan een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken.

Het voordeel van die situatie is dat wanneer u eraan denkt om mee te gaan doen, u in ieder geval kunt kiezen: er zijn mogelijkheden te over. Die mogelijkheden ontstaan onder meer doordat van de huidige leden er twee zijn die de maximale zittingstermijn overschrijden, dat geldt voor de voorzitter en de scriba van de kerkenraad.

We begrijpen het wanneer u niet direct uw vinger zult opsteken om voor een dergelijke functie in aanmerking te komen maar we willen u toch vragen om er eens serieus over na te denken: de kerk heeft nu eenmaal een bestuur nodig en dus mensen die zich als bestuurder willen inzetten. We zullen in de komende weken meerdere mensen benaderen met de vraag of zij hiervoor in aanmerking willen komen. En ja, het kost tijd en werk, maar het levert ook wat op want het gevoel dat je bijdraagt aan het bestaan van de kerk is ook wat waard. En zonder te overdrijven: het kan ook leuk zijn want het bijwonen van de vergaderingen van bijvoorbeeld de kerkenraad is geen straf.

Dus denk eens na: kan dat iets voor mij zijn of weet u iemand waar dat voor zou kunnen gelden?

Tom Griffioen

## **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

### **Diever op Dreef**

Reed ik onlangs langs de kerk, zag ik twee prachtige bloembakken staan voor de kerktoren. Ook nog twee bakken verder richting de straat. Ik moet zeggen dat het plein voor onze kerk een hele mooie samenschoolplek is geworden om na een kerkdienst even bij te kletsen. We zijn er zeker op vooruit gegaan. Ook is afgelopen week voor de eerste keer het gras rondom de kerk gemaaid. Het is gewoon een genot om er naar te kijken. De nieuwe verlichting heeft al even aan gestaan. Het zal niet lang meer duren voordat we het mooie resultaat ervan zullen beleven.

### **Corona**

Zoals u eerder in dit blad heeft kunnen lezen zullen ook wij moeten voldoen aan de gestelde omgangsregels om iedere vorm van besmetting van het virus te voorkomen. 12 juli as. is in onze kerk weer sinds lange tijd een kerkdienst die we samen met elkaar mogen vieren. Echt weer fantastisch! Echter 1,5 meter afstand, handen wassen, ontsmetten, gezond zijn, wie is aanwezig etc., aan alles moet worden gedacht. Komende week zal het college samen met de koster de kerk zodanig inrichten dat we gereed staan voor 12 juli. Bij de ingang zal uw naam en telefoonnummer worden opgeschreven en zult u naar een zitplaats in de kerk worden begeleid door één van de herkenbare koster.

Deze procedure zal natuurlijk wat tijd vergen. Ik wil u dan ook zeker aanraden om ruim op tijd te komen.

Jaap Ruiter

## **DIACONIE**

### **COLLECTEN**

Via GIVT zijn tot en met 25 juni ontvangen €48,50 voor de diaconie en €37,00 voor de kerkrentmeesters. Via de bankrekening van de diaconie is in deze periode ontvangen €290,00. Bedankt voor uw gift! Deze opbrengst zal worden verdeeld over, Kerk in Actie t.a.v. Pinkerzending, Kerk in Actie t.a.v. Coronaramp, PKN Dorpskerken en Hospice Meppel.

In de kerkdiensten kunnen we weer collecteren. Dat zal anders moeten dan we gewend zijn: er is geen collecte tijdens de dienst maar alleen bij de uitgang met behulp van twee collectezakken in een standaard. Eén collecte is voor de kerk, de andere voor de diaconie voor de hieronder aangegeven doelen.



U kunt ook aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code. U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de collecte Diaconie.

### **5 juli: Kerk in Actie, Binnenlands diaconaat**

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

### **12 juli: Stichting Darsilami**

Darsilami, een dorpje in het zuiden van Gambia op de grens met Senegal. Een bosrijk gebied, één verharde weg, verder wegen van zand, een marktje, een moskee, kleine winkeltjes, verschillende naaiateliers, scholen, een gezondheidscentrum, een kerk en een lodge (vakantieverblijf).

Stichting Darsilami (Ondersteuningsproject in Darsilami en omgeving) wil hulp bieden bij: Onderwijs en scholing; stimuleren lokale bedrijfjes, gezondheid, medische zorg; directe Noodhulp en ondersteuning culturele activiteiten.

### **19 juli: PIT/ Pro Rege**

Stichting Koninklijke PIT Pro Rege ontstond in 2009 uit een samenvoeging van de vereniging Koninklijke Militaire Bond Pro Rege (KNMB, sinds 1874) met

stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT, sinds 1947). KNMB Pro Rege richtte zich op de protestantse militaire tehuizen (PMT's). De gezamenlijke doelstellingen, aandacht vragen voor én verbeteren van het welzijn van Nederlandse militairen, zijn niet veranderd. In de loop van de tijd zijn we daarnaast meer aandacht gaan geven aan het welzijn van veteranen en hun thuisfront. En we zetten ons in voor iedereen!

### **26 juli: Stichting Nabestaan na Zelfdoding**

Wanneer een dierbare om het leven komt door zelfdoding, ontstaan er veel vragen en gevoelens. Nabestaanden raken verstrikt in het "waarom" en in gevoelens van onbegrip, schuld, boosheid en verlatenheid.

Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe organiseert voor nabestaanden ontmoetingsgroepen en individuele contacten. Daarbij helpt het om van anderen te horen hoe zij met hun verlies omgaan. Het doorgeven van ervaringen is helend voor jezelf en ook voor de ander. De Stichting staat open voor mensen van elk geloof en levensovertuiging.

### **2 augustus: Stichting Op de hoogte Bolivia**

De stichting heeft als doel het ondersteunen van initiatieven in El Alto, Bolivia die gericht zijn op: het versterken van de weerbaarheid en kansen van kinderen en jongeren uit de stad El Alto; het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het creëren van activiteiten in de stad El Alto, die inkomen voor de lokale bevolking genereren, en het bijdragen aan de beeldvorming in Nederland over de situatie van de bevolking van Bolivia en dan met name over de inheemse bevolking van de hoogvlakte van Bolivia en de stad La Paz.

### **9 augustus: UMCG Pastoraat Groningen**

Opname in het ziekenhuis brengt veel teweeg en als patiënt krijgt u heel wat indrukken te verwerken. Dit kan verwarrend zijn en vragen oproepen zoals: waarom overkomt me dit? Wat betekent dit voor mij en voor mijn thuissituatie? Of misschien wordt u voor lastige keuzes gesteld. Een geestelijk verzorger is iemand die u daarbij tot steun kan zijn en is er voor alle patiënten en hun familie, gelovig of niet-gelovig.

### **16 augustus: Stichting Heifer**

Heifer Nederland is een zelfstandige ontwikkelingsorganisatie. Sinds 2014 stijgt het aantal mensen met honger weer. In 2017 waren wereldwijd 821 miljoen mensen ondervoed. Dat is 1 op de 9. In Sub-Sahara Afrika heeft bijna 1 op de 4 mensen onvoldoende te eten. Een grote meerderheid daarvan is boer of boerin. In Afrika staat de landbouwsector sterk onder druk. Boeren beschikken niet over de juiste technieken en middelen en hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dit leidt tot uitgeputte bodems en slechte oogsten. Daarnaast is op het platteland de toegang tot markten vaak lastig. Terwijl door de snelgroeïende bevolking de vraag naar voedsel stijgt.

### **23 Augustus: INLIA**

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. Zij doet dat door: het bijstaan van individuele asielzoekers in nood; het ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten; het terzijde staan van gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood en een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers.

### **30 augustus: Stichting hulp Joden Oost-Europa**

Doel van de organisatie is het verstrekken van hulp aan Joodse gemeenschappen in voornamelijk Roemenië en Oekraïne in de vorm van levensmiddelen en medicijnen.

### **Melding van ziekte en overlijden**

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeentelieden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. Dat geldt zeker in deze tijd, nu we elkaar minder treffen in de kerk, het dorp of bij bv. een verjaardag.

We vragen u daarom dit door te geven aan onze pastoraal medewerker ds. Tia Braam, of aan iemand van de Kerkenraad of het verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Annie Mulder

### **Openstelling van de Pancratiuskerk**

De afgelopen jaren was de kerk gedurende de zomermaanden 's middags open, vanwege de expositie van de schilderskring. Deze expositie is er dit jaar niet. De kerkenraad vindt het belangrijk dat de kerk toch met enige regelmaat open is, zowel voor mensen uit het dorp als voor de belangstellende vakantieganger. De openstelling is op zaterdagmiddag in de maanden juli en augustus, van 13.30 – 16.00 uur. Er zullen gastdames en gastheren aanwezig zijn.

Annie Mulder

### **BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES**

Voor de volgende Samenspraak kopij uiterlijk **26 augustus** inleveren bij: mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiters-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.

Samenspraak verschijnt op: 4 september, 2 oktober en 30 oktober 2020

## BIJBELLEESROOSTER

### juli

zondag	5 juli	Zacharia 9:9-17
maandag	6 juli	Zacharia 10:1-5
dinsdag	7 juli	Zacharia 10:6-12
woensdag	8 juli	Zacharia 11:1-14
donderdag	9 juli	Zacharia 11:15-17
vrijdag	10 juli	Romeinen 10:1-13
zaterdag	11 juli	Romeinen 10:14-21
zondag	12 juli	Romeinen 11:1-12
maandag	13 juli	Romeinen 11:13-24
dinsdag	14 juli	Romeinen 11:25-36
woensdag	15 juli	Matteüs 12:1-21
donderdag	16 juli	Matteüs 12:22-37
vrijdag	17 juli	Matteüs 12:38-50
zaterdag	18 juli	Matteüs 13:1-23
zondag	19 juli	Matteüs 13:24-35
maandag	20 juli	Matteüs 13:36-46
dinsdag	21 juli	Matteüs 13:47-58
woensdag	22 juli	Zacharia 12:1-8
donderdag	23 juli	Zacharia 12:9-13:1
vrijdag	24 juli	Zacharia 13:2-6
zaterdag	25 juli	Zacharia 13:7-9
zondag	26 juli	Zacharia 14:1-11
maandag	27 juli	Zacharia 14:12-21
dinsdag	28 juli	Exodus 25:1-9
woensdag	29 juli	Exodus 25:10-22
donderdag	30 juli	Exodus 25:23-30
vrijdag	31 juli	Exodus 25:31-40

### augustus

zaterdag	1 augustus	Matteüs 14:1-12
zondag	2 augustus	Matteüs 14:13-21
maandag	3 augustus	Psalm 78:1-16
dinsdag	4 augustus	Psalm 78:17-31
woensdag	5 augustus	Psalm 78:32-51
donderdag	6 augustus	Psalm 78:52-72
vrijdag	7 augustus	Matteüs 14:22-36
zaterdag	8 augustus	Matteüs 15:1-20
zondag	9 augustus	Psalm 29
maandag	10 augustus	Exodus 26:1-14
dinsdag	11 augustus	Exodus 26:15-37
woensdag	12 augustus	Exodus 27:1-8

donderdag	13 augustus	Exodus 27:9-21
vrijdag	14 augustus	Psalm 45:1-8
zaterdag	15 augustus	Psalm 45:9-18
zondag	16 augustus	Exodus 28:1-14
maandag	17 augustus	Exodus 28:15-30
dinsdag	18 augustus	Exodus 28:31-43
woensdag	19 augustus	Psalm 17
donderdag	20 augustus	Exodus 29:1-14
vrijdag	21 augustus	Exodus 29:15-30
zaterdag	22 augustus	Exodus 29:31-37
zondag	23 augustus	Exodus 29:38-46
maandag	24 augustus	Psalm 138
dinsdag	25 augustus	Matteüs 15:21-39
woensdag	26 augustus	Matteüs 16:1-12
donderdag	27 augustus	Matteüs 16:13-28
vrijdag	28 augustus	Matteüs 17:1-8
zaterdag	29 augustus	Matteüs 17:9-13
zondag	30 augustus	Matteüs 17:14-23
maandag	31 augustus	Exodus 30:1-10\

## **september**

dinsdag	1 september	Exodus 30:11-16
woensdag	2 september	Exodus 30:17-21
donderdag	3 september	Exodus 30:22-38
vrijdag	4 september	Matteüs 17:24-27
zaterdag	5 september	Matteüs 18:1-9