

SAMENSpraak

Maart 2019



TER OVERDENKING

Gebed op weg naar Pasen

Wij bidden U
dat wij bij onze roeping zullen blijven
en dat wij als geroepen
ook anderen tegemoet komen
en steeds opnieuw elkaar bemoedigen;
dat wij zodoende
een aantrekkelijke gemeente zullen zijn,
een gemeenschap van mensen
die beseffen dat er iets te doen is
omdat er heel wat op het spel staat,
omdat er een wereld te winnen is:
een wereld aan mensenkinderen
die ongelukkig zijn,
die in de knel zitten,
die geen leven hebben
dat die naam verdient.

Wij bidden
dat er altijd mensen zullen zijn,
hier en overal,
die niet bang zijn om van U te getuigen,
niet te goed om elkaar te willen dienen,
niet te groot of te rijk
om arm en klein te kunnen zijn;
niet te jong of te oud
om mee te mogen tellen;
mensen, mannen en vrouwen
van alle leeftijden
als even zo vele getuigen
van uw trouw,
mensen, veelkleurig, veelstemmig,
maar eensgezind
in het verlangen naar uw rijk
dat komt als een feest.

KERKDIENSTEN

Zondag 17 maart

Hervormde Kerk

10.00 uur

dienst in Diever

Ds. K. Mos uit Voorschoten

Zondag 24 maart

Hervormde Kerk

10.00 uur

dienst in Dwingeloo

Mevr. J. Doeven uit IJhorst

Zondag 31 maart

Hervormde Kerk

10.00 uur

dienst in Diever

Ds. W. Andel uit Oudega

Zondag 7 april

Hervormde Kerk

10.00 uur

dienst in Dwingeloo

Morgengebed

HERVORMDE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN

Ds. Kees Mos uit Wassenaar gaat zondag 17 maart voor in Diever. We kennen hem al van voorgaande jaren, als gastpredikant in de zomervakantie. Inmiddels is hij met emeritaat en verblijft nu vaker en langer in zijn vakantiewoning hier in de omgeving. En wat is er nu mooier dan een emeritus predikant met wat meer tijd, die ook nog erg goed kan zingen! Kees zingt inmiddels bij de PancratiusCantorij en samen met Esther, de cantorij en enkele gemeenteleden wordt toegewerkt naar de diensten in de Stille Week!

Zowel de diensten in de Stille Week, als de dienst op 1^e Paasdag zullen door ds. Kees Mos geleid worden.

Onze pastoraal werker Janni Doeven gaat voor in de dienst van 24 maart in Dwingeloo en op 31 maart leidt ds. Wim Andel, onze interim predikant, de dienst in Diever.

Op zondag 7 april is er een morgengebed in Dwingeloo, deze keer zonder medewerking van de PancratiusCantorij. De Cantorij heeft namelijk de handen vol aan het instuderen van de liederen voor de Stille Week. Ds. Wim Andel heeft toegezegd ondersteuning te willen bieden bij het voorbereiden van het

morgengebed en we laten ons graag inspireren en verrassen door zijn inbreng!
We hopen u ook!

Vervoer Diever – Dwingeloo

Voor diegenen die geen vervoer hebben en toch graag naar de dienst in Dwingeloo zouden willen gaan, is een autodienst georganiseerd: om 9.35 uur kunt u bij onze Pancratiuskerk instappen. Wanneer u graag van huis gehaald wilt worden (vanwege sneeuw, ijzel, gladheid of slecht ter been), wilt u dan tijdig, liefs al uiterlijk vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap Ruiter: 591639.

Annie Mulder

VAN DE INTERIMPREDIKANT

Samenwerking

Aan het begin van iedere maand komt de SCC bijeen. Voor wie het nog niet weet: dat is de commissie die de coördinatie van de samenwerking als taak heeft. Zo waren we begin februari weer bij elkaar en spraken onder andere over de gezamenlijke diensten. Afgesproken is dat we eenzelfde liturgie hanteren in zowel Diever als Dwingeloo. Intussen hebben we ook geregeld dat er een gedrukt exemplaar ligt van een gedeelte van deze liturgie. Nog enige tijd en dan zullen we deze opzet evalueren en wellicht enige aanpassingen doen. Verder hebben we gesproken over de ontwikkeling van een gezamenlijk Beleidsplan. De oude zijn over de datum en het is daarom een goed moment om te bekijken of we tot één Beleidsplan van beide hervormde gemeenten kunnen komen. Ik schreef de vorige keer reeds dat we als eerste zullen beginnen met het formuleren van onze actuele Visie (dit zijn wij, dit willen wij zijn, dit is ons verlangen) en Missie (zo willen we onze visie waar maken). Begin maart zullen we een eerste concepttekst vaststellen en deze vervolgens voorleggen aan de kerkenraden. Als commissie hebben we voorgesteld om dat in een gezamenlijke bespreking te doen van beide kerkenraden. Deze vergadering staat gepland op donderdag 21 maart. Een begin van de lente ook kerkelijk gezien? Vervolgens zullen we ook de gemeenteleden raadplegen en om een mening vragen. Een uitnodiging voor een dergelijke thema-avond is over enige tijd te verwachten. Overigens: binnenkort is het mogelijk om de actuele stand van zaken rond de samenwerking te volgen via een eigen website van de SCC.

Maaltijd

Van verschillende mensen hoor ik dat het gezamenlijk eten op die vrijdagavond begin februari in Dwingeloo een succes was. Mooi om te horen! Ik krijg dan ook wel toegevoegd: "jammer dat je er niet was". Tja: net op die avond werd ons jaarlijkse etentje met een vriendengroep (rond de tien personen) gepland. Dat was niet te combineren. Van harte hoop ik dat ik u/jullie op andere momenten zal ontmoeten. En vooral dat we zullen doorgaan met elkaar zo als leden van twee gemeenten te leren kennen.

Zondag 31 maart

Eindelijk zal ik dan voorgaan in de Pancratiuskerk. In een grijs verleden (toen mijn ouders 's zomers in Diever kampeerden) was ik zo nu en dan onder het gehoor van met name van ds. Glazenburg. Nu mag ik dus zelf verkondigen vanaf diezelfde preekstoel. Het is de vierde zondag in de Veertigdagentijd, met de naam "Laetare" (Verheugt U!). Aangezien het halverwege de voorbereidingstijd van Pasen is, is de kleur van deze zondag roze. Ik houd het zoals ieder jaar gewoon bij mijn parse stola (bij gebrek aan een roze). Graag tot dan!

Bereikbaarheid:

Het meest trefzeker is een mailtje naar w.andel@pkn.nl. Vermeld eventueel uw telefoonnummer en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. Bellen kan ook, op werkdagen het eerste deel van de morgen, naar het huisadres te Oudega SWF (SúdWest Fryslân): 0515 469506. Zoals het er nu uit ziet is mijn vaste dag voor Drenthe de dinsdag, maar daarnaast ben ik ook op andere (willekeurige) dagen van de week, aanwezig in Dwingeloo en/of Diever. Mijn werkplek is respectievelijk in 't Koetshuis en de consistorie van de Pancratiuskerk.

Met vriendelijke groeten, ds. Wim Andel

Twee mooie dorpen en twee mooie kerken

Vrijwel wekelijks bezoek ik een aantal mensen en hoor ik hen spreken over hun levens met alle bijbehorende lief en leed. Soms gaan die verhalen heel ver terug en krijg ik een inkijkje in hoe het leven decennia geleden was en nu. Er is veel veranderd. De kerk als vanzelfsprekendheid is meer en meer een keuze geworden voor mensen. En nu staan we voor de keuze: twee mooie dorpen en twee mooie kerken, hoe gaan we verder? Mensen houden van vertrouwd. Vertrouwd is veilig, dat is weten waar je aan toe bent. Ik hoor soms opmerkingen aangaande 'het gaan over de vaart', dat klinkt wel avontuurlijk. Heel wat stellen vertrouwden mij toe dat zij hun geliefde 'over de vaart' hadden gevonden, dat klinkt hoopvol. Twee kerken in verkeringstijd, een avontuur. We worden bevraagd, uitgedaagd en krijgen de kans om een nieuwe tijd samen vorm te geven, zoals ook een relatie over de jaren heen vorm krijgt. Ik ben hoopvol gestemd, zeker na het kerk-eten. Wie samen de tafel en het brood kan delen, is al een eind op weg.

Janni Doeven

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft vergaderd op 21 februari. Na de opening door gespreksleider Riemie Godeschalk begonnen we met een bezinningsmoment geleid door Wim Andel. De vraag kwam aan de orde waarvan we nog getuigen als kerk en wat we nog geloven. Tenslotte laat Wim de cantate "vrees niet" van Bach horen.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

De cantorij zingt met veel plezier met Esther de Vos als cantor. Er wordt met veel enthousiasme gewerkt aan de liederen voor de stille week.

De komende zondagen zullen in de diensten in Diever 2 bossen bloemen bezorgd worden voor gemeenteleden die wat extra aandacht nodig hebben.

Er is een brief binnengekomen van de interkerkelijke commissie waarin wordt aangegeven dat gestopt wordt met het organiseren van aangepaste diensten voor mensen met een verstandelijke beperking. De laatste dienst is op 22 september in de Pauluskerk in Beilen. De diensten in Diever hebben de gemeenteleden als zeer waardevol ervaren met veel creativiteit.

Janni Doeven heeft op dit moment 6 uur per gemeente. Ze vindt dit een goede balans tussen werk en thuis. We krijgen op dit moment geen signalen uit de gemeente dat het bezoekwerk te weinig is. Het houdt onze aandacht. We zitten op dit moment ook in een overgangssituatie.

Janni stelde voor om de herdenking van de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar te houden in Dwingeloo, dan kan zij zelf de dienst leiden. De kerkenraad hecht er toch aan de herdenkingsdienst in onze eigen kerk te houden op 3 november. Veel gemeenteleden zijn weer op stap geweest voor de actie kerkbalans. Zoals het er nu uitziet is het bedrag iets minder dan vorig jaar. Er komt een bord met informatie bij de ingang van de kerk met de actuele informatie betreffende de diensten.

Op 21 maart is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering Dwingeloo-Diever waar de visie en missie van de nieuwe gemeente besproken zal worden. Later zal er een gemeenteavond over dit onderwerp gehouden worden. De voorlopige orde van dienst is klaar en over een aantal maanden zal het geëvalueerd worden. Het is nog even wennen en misschien missen we iets. Geef het dan door. Het etentje in Dwingeloo vonden we allemaal heel succesvol. Het is nu de beurt aan Diever om een picknick te organiseren.

We kunnen terugkijken op een mooie Drentse dienst, goed voorbereid en zeer goed bezocht. Dit is voor herhaling vatbaar.

Op 9 mei om 19.30 uur zal er een stiltemeditatie gehouden worden in het koor van de kerk, geleid door Janni Doeven.

Naar aanleiding van een brief van Fairtrade Westerveld hebben we besloten dat we fairtrade koffie gaan proberen. De avondmaalwijn wordt al gekocht in de wereldwinkel. De kerkenraad is positief over het gedachtengoed achter de fairtrade producten. De kerkenraad maakt zich zorgen over het aantal mensen in de kerkenraad. Volgend jaar zullen er 1 of meer ambtsdaggers aftreden en er zijn nu ook nog vacatures. We hebben dringend nieuwe ambtsdragers nodig. We hebben weer een keuze gemaakt voor een nieuwe paaskaars en deze is besteld. Nu het Dingspilhuis afgebroken wordt kunnen we daar straks niet meer vergaderen. Er wordt contact opgenomen met Stad en Esch om te kijken wat daar de mogelijkheden zijn.

De volgende kerkenraadsvergadering is op 21 maart in Dwingeloo.

Immy Zuidema

Dringend nieuwe ambtsdragers gezocht

Als kerkenraad zijn wij op zoek naar een aantal mensen die de kerkenraad komen versterken. Volgend jaar zal in elk geval 1 ambtsdrager, na 12 jaar, aftreden, maar waarschijnlijk wel meer. Op dit moment zijn er nog vacatures voor ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester. Wij vragen u, als gemeenteleden, namen en adressen door te geven van personen die u geschikt acht voor één van deze functies. Kijkt u hierbij niet alleen naar een ander. Misschien kunt u ook uw eigen naam op de voordracht zetten. Wij hopen op een positieve reactie. U kunt uw voordracht indienen bij onze scriba Immy Zuidema, mail: scriba@hervormdiever.nl of per post: Dingspil 6, 7981 BB Diever. Er zijn veel veranderingen gaande in onze gemeente. Juist nu hebben we mensen nodig om alles in goede banen te leiden!

Zondagsschool en kindernevendienst

Op 10 en 31 maart, 7 en 14 april is er weer zondagsschool in Dwingeloo om 10 uur in het Koetshuis. Ook de kinderen uit Diever zijn er welkom.

Met Pasen, op 21 april is er kindernevendienst in Diever tijdens de dienst om 10 uur.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Schoonmaak kerk

zaterdag 23 februari stond om 10.00 uur de koffie weer klaar bij de start van het schoonmaken van de kerk. Helaas hadden enkele gemeenteleden door ziekte af moeten zeggen. Met een (te) kleine groep hebben we toch de stofzuigers en stoflappen ter hand genomen en de hele kerk inclusief, de consistorie, onder de toren, het orgelbalkon en het koor ontdaan van stof. Zelfs het stof onder de stoelen hebben we verwijderd. Om 12.00 uur hebben we moe maar voldaan de spullen weer opgeruimd. We geven de moed niet op. Het moet mogelijk zijn om met meerdere gemeenteleden de kerk schoon te houden. Vele handen maken echt licht werk. De volgende keer zullen we iets meer reclame maken voor de schoonmaakactie. We houden u op de hoogte.

Opbrengst kerkbalans

Dinsdag 5 februari is het merendeel van de formulieren ingeleverd. De lopers zijn ook deze keer weer bedankt en verblijd met een kleurig bloemetje. Tot nu toe is de opbrengst aan toezeggingen voor kerkbalans € 31.000,-. Een heel mooi resultaat. Enkele gemeenteleden hebben het formulier (nog) niet ingeleverd of zullen rechtstreeks over maken. De ervaring leert dat we uiteindelijk iets hoger zullen uitkomen. We danken u allen weer voor uw toezeggingen.

Vrijmaken dakgoten

Ieder jaar weer hebben we te kampen met heel veel bladval in de dakgoten van de kerk uit de bomen rondom de kerk. Sommige vergaarbakken, de

verzamelbakken vanwaar uit de goot naar beneden loopt, raken dan zo verstopt door de grote hoeveelheid blad dat ze overlopen. Ook takjes die de kauwen verzamelen voor hun nesten in de toren en die ze vervolgens weer in de goot laten vallen zorgen voor die verstoppingen. Bij een flinke regenbui klettert het water dan over de goot langs de muren naar beneden. Dit is absoluut niet bevorderlijk voor de muren. De goten en vergaarbakken bevinden zich echter op een behoorlijke grote hoogte. Daarom zijn ze onlangs met behulp van een hoogwerker weer vrijgemaakt van blad en takjes.

Jaap Ruiter

DIACONIE

Collecten

	Diaconie	Kerkbehee	Uitgangscollecte	
17 februari	22,55	34,45	38,90	Kerk in Actie
3 maart	41,75	33,70	60,90	St. Darsilami

(Uitgangs-)Collecten

Tijdens de diensten in Dwingeloo wordt twee maal gecollecteerd en is er geen uitgangscollecte. De genoemde collecten worden daar dus in de dienst gehouden.

17 maart (Diever): Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen wil mensen helpen die in nood verkeren en medische hulp hard nodig hebben, maar die niet krijgen. Ongeacht hun ras, politieke overtuiging of religie. AzG wil een verschil maken door in te grijpen in een situatie die onaanvaardbaar is zoals wanneer mensen geen hulp krijgen of aan ziektes dreigen te overlijden.

24 maart (Dwingeloo): Kerk in Actie (Kinderen in de knel)

Een nieuw begin voor kind slaven in India

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Maar het grootste gedeelte van de inwoners werkt hard voor een veel te laag loon. Ze komen niet rond en hierdoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken. Om dit te stoppen werkt Kerk in Actie samen met lokale kerken en organisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks krijgen 5.000 ouders en kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen naar school gaan

31 maart (Diever): Leprastichting

De Leprastichting werkt aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. Lepra wordt in een zo vroeg mogelijk stadium opgespoord, zodat zo snel mogelijk met de behandeling begonnen kan worden. Lepra is volledig te genezen. Zodra lepra bij een patiënt is vastgesteld, krijgt hij direct een cocktail van antibiotica (multi-drug therapie) die gedurende 6 of 12 maanden dagelijks ingenomen moet worden. Leprapatiënten worden geholpen bij de medische revalidatie en hulpmiddelen (zoals krukken, protheses en rolstoelen) en hersteloperaties. De leprastichting financiert wetenschappelijk onderzoek naar doorbraken in leprabestrijding.

7 april (Dwingeloo): Kerk in Actie (Zending)

Rwanda 25 jaar na de genocide. In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezes werden afgeslacht door hun burens. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, 'geliefd kind'. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

Melding van ziekte en overlijden

Door het ontbreken van een vaste predikant zijn we niet altijd op de hoogte van ziekte en / of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan iemand van de Kerkenraad of het verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Symbolische schikkingen voor de veertigdagentijd en Pasen 2019

Het thema is: Een nieuw begin.

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken. Een nieuwe levenswijze door je oren niet (meer) te laten hangen naar het oordeel van mensen, maar je toe te wijden aan God en aan degenen die Hij op je pad brengt.

AFSLUITENDE WOORDEN

Op de kerkenraadsvergadering van 21 februari las Tom Griffioen het volgende gedicht voor: **Wit**

Als ik van u moet spreken, doe ik alle mooie woorden weg
ik wil maar liever weinig zeggen
ik wil maar liever enkele kale woorden zeggen
wat arme kale stenen, dat is mijn verhaal
mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf,
ze weten van dienen niet
de goede woorden zijn arm en naakt
als Franciscus
ze zijn trouw
enkele goede woorden, dat is genoeg
want er mag niets komen tussen u en mij
eigenlijk wil ik liever met u zwijgen

BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak graag uiterlijk **27 maart** inleveren bij: mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiter-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.
Samenspraak verschijnt op 12 april, 10 mei en 7 juni 2019

BIJBELLEESROOSTER

zondag	17 maart	Psalm 52
maandag	18 maart	Leviticus 1:1-9
dinsdag	19 maart	Leviticus 1:10-17
woensdag	20 maart	Leviticus 2:1-10
donderdag	21 maart	Leviticus 2:11-16
vrijdag	22 maart	Leviticus 3:1-5
zaterdag	23 maart	Leviticus 3:6-11
zondag	24 maart	Leviticus 3:12-17
maandag	25 maart	2 Timoteüs 2:14-26
dinsdag	26 maart	2 Timoteüs 3:1-9
woensdag	27 maart	2 Timoteüs 3:10-17
donderdag	28 maart	2 Timoteüs 4:1-8
vrijdag	29 maart	2 Timoteüs 4:9-22
zaterdag	30 maart	Leviticus 4:1-12
zondag	31 maart	Leviticus 4:13-21

maandag	1 april	Leviticus 4:22-26
dinsdag	2 april	Leviticus 4:27-35
woensdag	3 april	Leviticus 5:1-13
donderdag	4 april	Leviticus 5:14-26
vrijdag	5 april	Leviticus 6:1-6
zaterdag	6 april	Leviticus 6:7-11
zondag	7 april	Psalm 59
maandag	8 april	Hosea 1:1-9
dinsdag	9 april	Hosea 2:1-9
woensdag	10 april	Hosea 2:10-25
donderdag	11 april	Hosea 3:1-5
vrijdag	12 april	Hosea 4:1-11
zaterdag	13 april	Hosea 4:12-19