

SAMENSpraak

Maart 2020



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diever

TER OVERDENKING

Daarna moet de offeraar zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken.'

Leviticus 1:4

Woensdag 26 februari 2020 markeert het begin van de periode in het kerkelijk jaar die we 'de lijdens tijd' noemen. Op weg naar Goede Vrijdag en Pasen komt in deze periode het lijden van Jezus op de voorgrond te staan. Het lijden en sterven van Jezus heeft veel te maken met de offers die Israël bracht voor en tijdens het leven van Jezus. Het feit dat Israël offers bracht was op zich niet bijzonder. Andere volken offerden ook aan hun goden. Maar er zijn belangrijke verschillen tussen deze offers en wat Israël en de volken met die offers op het oog hadden.

De offers die de volken rond Israël brachten hadden als doel hun goden gunstig te stemmen. Goden werden gezien als eisende wezens die tevreden gehouden moesten worden. In geval van bijvoorbeeld een hongersnood moesten de offers de boosheid van de goden wegnemen. Hoe groter het offer, hoe sneller (hoopte men) de god op andere gedachten kwam. Dit is offeren op een "voor wat hoort wat" basis. Ik offer iets, en mijn god doet daarvoor iets terug en zo zijn we allebei tevreden. Deze manier van offeren is overzichtelijk en vraagt weinig van het hart van de mens. Als je aan de buitenkant maar genoeg doet, zit je goed. Hoewel Israël anders kon weten, is ze vaak meegegaan in deze manier van offeren, tot zelfs het brengen van kinderooffers (hoewel dit uitdrukkelijk was verboden: Lev. 20:2-5).

De manier van offeren die God via Mozes aan Israël leerde, zat heel anders in elkaar. Uiterlijk leken de offers van Israël op een aantal van de offers die andere volken ook brachten. Toch wist een Israëliet als het goed was dat Gods gunst en genade niet te koop zijn. Israël offerde niet om *door dat offer* God tevreden te stellen. Maar waarom vroeg God Israël dan toch om te offeren?

Omdat offers een krachtig symbool, of voorbeeld zijn. Je kunt er iets mee duidelijk maken. Een (voor)beeld en een plaatje zegt vaak meer dan duizend woorden. Ga er maar van uit dat veel mensen niet konden lezen of schrijven. En iets om te lezen was er niet of nauwelijks. Maar de offers zeiden genoeg. Stel, 'Amram' steelt een zak graan van 'Abdi' en wordt later gepakt. Het directe gevolg van de diefstal is dat Abdi een zak graan armer is. Maar ook als Amram deze zak terugbetaalt is nog niet alle schade hersteld. Er is door deze zonde wantrouwen gekomen tussen mensen. Zonde verstoort of verbreekt relaties tussen mensen: "Eens een dief, altijd een dief!". Je kan dus wel zeggen: 'Nou, dan kan God toch de dader straffen en het slachtoffer beschermen?' Probleem

is dat daarmee het indirecte gevolg van de zonde (de vertrouwensbreuk) nog niet hersteld is.

En nog iets: in de praktijk blijkt (en tot op heden is dat zo) dat niemand alleen maar slachtoffer is. We zijn ook daders. Soms zijn wij degene die anderen pijn doet; zijn wij de oorzaak dat er wantrouwen komt tussen mensen. De Bijbel heeft vanaf het begin een confronterende boodschap: Geen mens heeft schone handen.

Het offer dat Israël moest brengen maakte in één keer twee dingen duidelijk: God is rechtvaardig. Anders gezegd: God is volkomen recht en goed. Dat betekent dat God zal opkomen voor degene die kwaad is aangedaan. Dit betekent echter de dood van de zondaar, van elk mens dus. De Bijbel laat zien dat God hierin zowel actief als passief is: Hij kan (na veel geduld) straffen en Hij kan toestaan dat de zondaar zelf een weg los van Hem kiest – en zo'n weg loopt altijd in de dood uit. Hoe dan ook: de dood van het offerdier verwijst naar de dood die het gevolg is van de zonde.

Maar ... tegelijk laat God toe dat niet de zondaar sterft maar zijn / haar offerdier. En dat is de *genade* die zichtbaar wordt. Jouw vrijheid en herstel zijn niet te koop, maar je mag wel gratis ruilen met het offerlam. Wil je dat, dan werd en wordt er 1 ding van je verwacht. Lev. 1:4 zegt dat de offeraar zijn handen op de kop van het dier moest leggen. Zo beleet hij zijn schuld, en daarmee viel die schuld van hem af. Daarna werd het dier geslacht en het bloed (symbool voor het leven) werd opgevangen. Dat bloed werd dan op de offeraar en op het land gesprengd. Zo werd de genadige 'ruiling' gesymboliseerd: het offerdier de dood en ik het leven.

Toen Jezus stierf werd Hij ons offerlam. Er is nu op dit moment dat u dit leest dus iemand beschikbaar met Wie jij kan ruilen: Jezus Christus. Als jij 'je handen op Hem legt' wordt Zijn dood jouw leven. Dit is de goede (rechtvaardige) en genadige ruil die God aan ieder mens aanbiedt, zodat er èchte verzoening komt tussen God en mens en tussen mensen onderling. Wie kan daar nu nee tegen zeggen?

Ben van Werven, Kruiskerk Diever.

KERKDIENTEN

Zondag 8 maart

Hervormde Kerk

10.00 uur

Diever

Ds. A. v. Ligten uit Sneek

Zondag 15 maart

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dwingeloo

Mw. A. v.d. Bunt uit Beilen

Zondag 22 maart

Hervormde Kerk

10.00 uur

Diever

Ds. B. van Werven en Ds. T.J. Braam
Gezamenlijke dienst met de Kruiskerk

Zondag 29 maart

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dwingeloo

Taizé, dienst in eigen beheer

GEZAMENLIJK NIEUWS

GEMEENTEAVOND OP 26 MAART

De kerkenraden van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente van Diever nodigen u uit voor een gemeenteavond. Die avond wordt gehouden op donderdag 26 maart om 20.00 uur in de Kruiskerk in Diever.

Tijdens deze avond zal Mark Schipper, dorpskerkambassadeur voor Friesland, Groningen en Drenthe, ons het nodige vertellen over de dorpskerkenbeweging.

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag.

Dorpskerken vervullen een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen. De dorpskerkenbeweging zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn; wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en motiveren en wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp.

In tijden van organisatievragen en samenwerking met kerken in de buurt wil de dorpskerkenbeweging een platform bieden waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren.

Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd vanzelfsprekend meer.

Wij hopen dat u op deze avond uw belangstelling zult tonen. De avond is nadrukkelijk ook bestemd voor mensen die geen lid zijn van de kerk maar die op grond van hun betrokkenheid met het dorp belangstelling hebben.

Vraag dus de burens met een gerust hart mee!

Tom Griffioen

Abonnement Samenspraak

Op 15 maart wordt het abonnementsgeld over 2020 geïncasseerd. De abonnees die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven worden verzocht het abonnementsgeld, € 14,00, over te maken op rekening NL64 RABO 0313 7173 70. Bij voorbaat dank.

Mindert Veenstra

HERVORMDE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN

Op **8 maart**, de tweede zondag van de veertigdagentijd, gaat ds. Alex van Ligten uit Sneek voor in Diever. Sommigen kennen hem misschien nog van lang geleden, voor velen zal hij nieuw zijn.

Op **15 maart** komt mw. v.d. Bunt uit Beilen (voor ons allen inmiddels een vertrouwd gezicht) naar Dwingeloo.

Op **22 maart** is er dienst in Diever in de Pancratiuskerk en wel gezamenlijk met de Kruiskerk. De dienst wordt geleid door ds. Tia Braam en ds. Ben van Werven. Sinds het vertrek van ds. Froukje Damman is er geen gezamenlijke dienst met de Kruiskerk meer gehouden. Onze interim predikant Wim Andel was te druk met Samenwerkingszaken. Ds. Tia Braam is inmiddels goed ingewerkt en op de hoogte van heel veel zaken en zij pakt graag de draad weer op van de traditie van een gezamenlijke dienst met onze burens van de Kruiskerk.

Op **29 maart** is er dienst in Dwingeloo, in de vorm van een **Taizé viering**. Verderop in dit blad leest u hier meer over.

Annie Mulder

Taizé viering op zondag 29 maart om 10.00 uur in de Nicolaaskerk in Dwingeloo

Oecumenische viering in de stijl van Taizé

Van harte willen we u/jullie uitnodigen om deel te nemen aan een inspirerende viering in een sfeervolle kerk. De viering heeft een meditatief karakter. Liederen uit de spiritualiteit van Taizé worden afgewisseld met Bijbellezing, stilte en gebed. De Taizé-liederen zijn kort en gemakkelijk te zingen en worden vaak herhaald. Om het zingen tijdens de viering te ondersteunen, zal het koor C.G.Z. Halleluja uit Dwingeloo o.l.v. Piet Brinksma, meewerken aan de dienst. Rien Schippers bespeelt de piano en Marijke van Suijlekom de dwarsfluit. De collecte tijdens de dienst is voor de broeders van Taizé in Bangladesh.

Immy Zuidema

Voortgang samenwerking

Iedereen is benieuwd wie de nieuwe predikant van onze gemeenten gaat worden. Op de gemeenteavond van 18 februari werd toegelicht dat de beroepingscommissie voortvarend bezig is om namen van mogelijke kandidaten te verzamelen.

Naast dit onderwerp en een aantal praktische zaken was er na de pauze de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Vorige maand gaven we al aan dat de één uitkijkt naar meer samenwerking van onze gemeenten en dat de ander het spannend vindt of snel vindt gaan. Wij proberen als kerkenraden hierin een goede weg te vinden. Dit betekent dat we

in 2020 verder willen gaan met samenwerken en elkaar nog meer leren kennen. Pas begin 2021 willen we evalueren wat de stand van zaken is van de samenwerking. Gemeenteleden konden hierover hun mening geven. Ook is besproken wat u, als gemeentelid, merkt van de samenwerking van beide gemeenten en hoe dit wordt ervaren.

Het is goed om te constateren dat het samen vieren, samen 'kerken' goed loopt. Dit is onze basis en van daaruit willen wij onze missie uitvoeren:

De kerkelijke gemeenschap is een plaats van bezinning waar ruimte is om te zoeken naar:

- de uitdaging om het goede te doen
- troost, rust en bemoediging
- geborgenheid voor eenieder, ongeacht geaardheid of afkomst
- hulp voor wie dat nodig heeft.

Een hartelijke groet aan u allen van Gert Jan van Muijen, Tom Griffioen en Jenneke Span

Bericht van de beroepingscommissie Diever-Dwingeloo

Graag willen we u op de hoogte brengen van de voortgang van het beroepingswerk.

Op 14 november heeft de beroepingscommissie haar opdracht ontvangen van de kerkenraden om een advies uit te brengen voor een te beroepen predikant in een vacature van 80%, is 32 uur. Na de installatie door de beide moderamina is de beroepingscommissie bestaande uit Reinier Ruitkamp, Peter Sminia, Greet Oosterveld, Jeannet ten Hoor, Bien van Noord, Henny Steenge, Gijs Schoonderbeek en Roelof Bolding voortvarend aan de slag gegaan. Een leuke enthousiaste groep.

De kerkenraden hebben ons het vertrouwen geschonken om op zoek te gaan naar een kandidaat die past bij onze gemeenten. Belangrijk is dat een kandidaat moet passen in het profiel. Dit is het uitgangspunt van de opdracht van de kerkenraad.

Veel ervaring met het beroepen hebben we niet met onze gemeenten, maar Jenneke Span heeft ons uitstekend geholpen. De beroepingscommissie heeft al regelmatig vergaderd en onderlinge afspraken gemaakt. Ook zijn er twee groepen gemaakt voor het "horen", verdeeld over beide kerken. Kennis gemaakt met de consulent, Ds. Marjanne Gaastra uit Vledder, zij heeft begeleidende en adviserende rol.

De scriba zorgde voor de verplichte adviesaanvraag bij het Mobiliteitsbureau van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland. Op basis van de profielschets en informatiemap stuurde men ons een advieslijst toe met een behoorlijk aantal namen. Ook schrijft de kerkorde voor dat de gemeenteleden gevraagd moeten worden namen te noemen van geschikte kandidaten. Hier hebben enkele gemeenteleden gebruik van gemaakt, dank hiervoor! Blij zijn we met de ontvangen sollicitaties van predikanten die gereageerd hebben op de

advertentie die geplaatst is op de PKN vacature website. Deze reageren spontaan en zijn dus op zoek naar een andere gemeente. Een mooi aantal interessante sollicitaties hebben we mogen ontvangen. De beroepingscommissie gaat nu een selectie maken en afspraken maken. Wachten is een belangrijk onderdeel van de beroepingsprocedure. Je kunt veel zaken niet forceren. Het lijkt een geheimzinnig proces, zo'n benoemingsprocedure. Dat is het niet. Wij willen alleen de procedure, zowel naar de gemeente toe, als naar de predikant(e) zo zorgvuldig mogelijk doen. Geheimhouding en vertrouwelijke omgang met informatie is van toepassing naar zowel kerkenraad als naar gemeenteleden.

Uiteindelijk zal de beroepingscommissie een, als het kan unaniem, advies aan de kerkenraden doen. In dit advies zal de beroepingscommissie haar keuze - in het licht van de profielschets - moeten verantwoorden. De kerkenraad zal zich dan, eventueel na een gesprek met de betrokken predikant(en) - ervan moeten overtuigen dat het een wijs advies is en er een definitief besluit over moeten nemen. Is dit positief dan wordt de kandidaatstelling een feit. De kerkenraad doet het werk van de beroepingscommissie niet over!

U zou kunnen denken: ze vertellen veel, maar zeggen niets. Dat klopt.

Volgens een citaat van de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein:

'waar over men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen'

Namens de beroepingscommissie, Roelof Bolding

Wel en wee in het pastoraat.....

Ze zei: "Ik heb het gevoel dat ik niet meer tot mijn recht kom, het leven vraagt andere dingen dan dat ik geven kan."

Ik kan haar opmerking heel goed plaatsen. In de zorg voor haar man, die niet meer kan en ook niet meer wil, vullen haar dagen zich met zorgen, er moeten zijn, zelf niet meer weg kunnen en wachten. Afwachten? Of is het een wachten op? Een gedachte die ze niet toe wil laten....Natuurlijk wil ze hem niet kwijt, maar als hij er niet meer zou zijn, dan.....

Voor de wet is iedereen gelijk. Maar in het leven bestaat gelijkheid niet.

De één kent gezondheid, de ander gebreken.

De één groeit op in weelde, de ander in armoede.

De één leert snel, de ander niet.

De één wordt bemind, de ander over het hoofd gezien.

Voor de wet is iedereen gelijk, maar in het leven zijn er eersten en laatsten.

De eersten komen vanzelf wel tot hun recht. Ze zijn door het leven toegerust om daarvoor te zorgen.

Maar bij de laatsten ligt het anders. Hun mogelijkheden zijn niet van een vanzelfsprekende kracht.

Als alleen gelijkheid wordt gevolgd, blijven ze achter.

Dan komt de gedachte: "dit is niet eerlijk", een gedachte die verschuift naar: "ik kom niet meer tot mijn recht", en verder schuift naar: "ik ben er toch ook nog?"

Het is een spiritueel moment.

De oude gedachten was: voor altijd: "in lief en leed". Maar het is geworden tot: "maar ik hou dit niet meer vol!"

Een verschuiving die voor ontzetting zorgt: "Hoe moet het verder?"

De situatie is zo uitzichtloos, ik zit gevangen in een situatie die ik niet aankan, maar die zich aandient. Hoe moet ik verder?"

Ds. Tia Braam

VAN DE KERKENRAAD

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTER

Opbrengst kerkbalans

Dinsdag 4 februari is het merendeel van de formulieren ingeleverd. De lopers zijn ook deze keer weer bedankt en verblijd met een fleurig bloemetje. Tot nu toe is de opbrengst aan toezeggingen voor kerkbalans ca. € 30.000,--. Een heel mooi resultaat. Enkele gemeenteleden hebben het formulier (nog) niet ingeleverd of zullen rechtstreeks over maken. De ervaring leert dat we uiteindelijk iets hoger zullen uitkomen. We danken u allen weer hartelijk voor uw toezeggingen.

Diever op Dreef

Het straatwerk rondom de kerk vordert gestaag. De aannemer heeft zeer natte dagen achter de rug. Niet plezierig zo te moeten werken. Het plein voor de kerk is iets groter geworden dan was aangegeven op de tekening. Daar is het college zeer content mee. Voldoende ruimte dus om ook in het vakantieseizoen allerlei fietsen kwijt te kunnen. Ook een groenstrook voor de toren is aangebracht. Naast de toegangsdeur onder de toren naar de Peperstraat zijn een tweetal fietsenstandaarden geplaatst. Bij deze stalling worden ook oplaadstations voor elektrische fietsen aangebracht, erg handig. Binnenkort zal ook een bijzonder bankje worden geplaatst in het plein voor de toren. Rondom de kerk zijn al een aantal verlichtingsarmaturen ingegraven. Ook zijn grote keien aangebracht op het keien pad met de christelijke symbolen om het parkeren van auto's in de groenstroken te voorkomen.

Wat nog wel moet gebeuren is het terug plaatsen van het publicatiebord. Het college overweegt een nieuw aluminium bord aan te schaffen en die aan de kerkmuur te bevestigen. De huidige is niet echt meer zo praktisch en fraai. We houden u op de hoogte.

Jaap Ruiter

DIACONIE

Collecten

| | Diaconie | Kerkbeheer | (Uitgangs)collecte |
|---------------|----------|------------|-----------------------|
| # 2 februari | | 42,55 | 87,15 Werelddiaconaat |
| + 9 februari | 44,15 | 42,15 | 68,50 Bartimeus |
| # 16 februari | | 47,86 | 108,15 Voedselbank |
| + 23 februari | 47,65 | 47,50 | 98,- Kerk in Actie |

+ Diever; # Dwingeloo

(Uitgangs)Collecten

Tijdens de diensten in Dwingeloo wordt tweemaal gecollecteerd en is er geen uitgangscollecte. De genoemde collecten worden daar dus in de dienst gehouden

8 maart (Diever): Kerk in Actie 40dagentijd

Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

15 maart (Dwingeloo): Kerk in Actie 40dagentijd

Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar veertig meisjes terecht. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.

22 maart (Diever): Leprastichting

De Leprastichting werkt al sinds 1967 aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. De begeleiding en uitvoering van het veldwerk zijn gedelegeerd aan kantoren in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië.

29 maart (Dwingeloo): Taizé Bangladesh

Sinds 1974 leven broeders van Taizé in Bangladesh. Sinds 1987 wonen ze in Mymensingh. Vanaf het begin hebben ze een sterk accent op de jongeren gelegd. Zo hebben ze schooltjes voor de armen opgericht, waarvan er nu in totaal zeven functioneren. Ze hebben jongeren financieel ondersteund waardoor ze hun studie konden afmaken; ze hebben regelmatige gebeds- en verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd in de diverse streken van het land.

Nicolaaskerk in Dwingeloo: Digitaal collecteren met GIVT

Wellicht is het je opgevallen dat er mensen tijdens de dienst aan de collecte geven met hun smartphone. Deze nieuwe manier van geven werkt gewoon naast contant geld en heeft veel voordelen. Zo hoef je voor de dienst niet meer na te denken of je genoeg contant geld bij je hebt.

Het gebruik van de Givt-app is simpel en eenvoudig. Je opent de app, selecteert het bedrag en haalt je telefoon langs de collectezak.

Wil jij ook op deze slimme manier geven? Download dan de Givt-app op www.givtapp.net/download. Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Achter in de kerk hebben we foldertjes liggen, maar heb je vragen stel ze gerust aan de diaken, we helpen je graag op weg.

Melding van ziekte en overlijden

We zijn natuurlijk niet altijd op de hoogte van ziekte en / of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen.

We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Tia Braam, of aan iemand van de Kerkenraad of het verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Annie Mulder

'Kerkdiner' op vrijdag 20 maart om 18.30 uur in de Pancratiuskerk te Diever

In Dwingeloo had men de traditie om als gemeenteleden eens per jaar met elkaar te eten. In het kader van samen op weg, was Diever vorig jaar uitgenodigd om ook aan te schuiven. Het was een zeer geslaagde, gezellige avond in de Nicolaaskerk en Diever pakt de draad nu op! We gaan samen met de Dwingelders eten in de Pancratiuskerk! Het principe is dat ieder iets te eten meeneemt, het mag een voorgerecht, hoofdgerecht of toetje zijn, voor 4 personen is voldoende!! Ook neemt ieder een eigen soepkom / bord / nagerechtschaaltje / bestek en glas mee. U mag ook iets te drinken meebrengen; voor wat frisdrink en rode/witte wijn en koffie/thee wordt gezorgd. Om de avond nog meer glans te geven, mag u ons verrassen met een verhaaltje, gedicht, lied of muziek.

U kunt zich t/m maandag 16 maart aanmelden, we horen dan graag wat u denkt te maken (zodat we kunnen voorkomen dat ieder soep meeneemt), of u mogelijk iets wilt voordragen, voorlezen en of u eventueel vervoer nodig heeft.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent iets te kokkerellen, bent u evengoed van harte welkom, de ervaring leert dat er altijd in overvloed te eten is en hoe meer zielen hoe meer vreugd! Dus ieder is van harte uitgenodigd om naar deze gezellige en smaakvolle avond te komen! U kunt zich opgeven bij:

Coby van Muijen: 06-20246189 / Rianne Jansen: 06-41992269

Betsie Ruiterkamp: 0521-551407 / Annie Mulder: 0521-551430

Annie Mulder

Feest van de Geest -> suppoosten gezocht!

Dit jaar wordt weer in het 'Feest van de Geest' kerk en kunst met elkaar verbonden. Het thema dit jaar is 'In Vuur en Vlam'. Zowel in de Pancratiuskerk als in de Nicolaaskerk in Dwingeloo zullen kunstenaars exposeren. In de volgende Samenspraak meer hierover. Waar het ons nu om gaat, is dat we suppoosten nodig hebben, die tijdens de openingsuren in de kerk aanwezig willen zijn. Het gaat om 21, 22, 23, 24, 29, 30 en 31 mei en 1 juni, steeds van 13.00 – 17.00 uur. Wanneer u 1 of misschien zelfs wel meer middagen wilt meedoen, meldt u dan aan bij mij! (tel.nr. 551430)

Annie Mulder

Vervoer Diever – Dwingeloo

Voor diegenen die geen vervoer hebben en toch graag naar de dienst in Dwingeloo zouden willen gaan, is een autodienst georganiseerd: om 9.40 uur kunt u bij onze Pancratiuskerk instappen. Wanneer u graag van huis gehaald wilt worden (vanwege bv. slecht ter been zijn), wilt u dan tijdig, liefs al uiterlijk vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap Ruiter: 591639.

Annie Mulder

Film 'As it is in Heaven' 4 maart in Nicolaaskerk.

Op woensdagavond 4 maart, aanvang: 19.30 uur organiseert Vorming en Toerusting van de hervormde kerken Diever en Dwingeloo het vertonen van de film "As it is in Heaven".

Deze Zweedse film uit 2004 is met meerdere prijzen en een Oscar bekroond. In het vorig kerkblad is hier ook al iets over geschreven naar aanleiding van een preek over Lucas 2: 22-40 door ds. R. Nummerdor.

As it is in Heaven is werkelijk een prachtige film. Zo een die je van begin tot het einde in zijn bezit houdt. Het is een erg aangrijpend verhaal over een wereldberoemde dirigent die terugkeert naar zijn geboorteplaats en daar een plaatselijk kerkkoor onder zijn hoede neemt. Ieder koorlid draagt echter zijn eigen verhaal met zich mee, maar door de samenhangigheid binnen het koor ontstaat een 'allen voor een en een voor allen' sfeer. Luister naar je hart lijkt de boodschap. Zodra de koorleden hierin geslaagd lijken te zijn, kan ook de dirigent zijn missie als volbracht zien en alles loslaten.

Een absolute toptopfilm!

Iedereen is hartelijk welkom. Er zal een korte pauze zijn voor een kop koffie of thee en gelegenheid voor een nagesprek.

Voor de kosten vragen wij een vrijwillige bijdrage.

BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 26 februari inleveren bij:
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiten-
Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.
Samenspraak verschijnt op: 3 april, 1 mei en 5 juni 2020

BIJBELLEESROOSTER

| | | |
|-----------|----------|---------------------------|
| zondag | 8 maart | Matteüs 7:24-8:1 |
| maandag | 9 maart | Prediker 1:1-11 |
| dinsdag | 10 maart | Prediker 1:12-2:11 |
| woensdag | 11 maart | Prediker 2:12-26 (Biddag) |
| donderdag | 12 maart | Prediker 3:1-15 |
| vrijdag | 13 maart | Prediker 3:16-4:3 |
| zaterdag | 14 maart | Prediker 4:4-16 |
| zondag | 15 maart | Prediker 4:17-5:8 |
| maandag | 16 maart | Prediker 5:9-19 |
| dinsdag | 17 maart | Prediker 6:1-12 |
| woensdag | 18 maart | Prediker 7:1-14 |
| donderdag | 19 maart | Prediker 7:15-29 |
| vrijdag | 20 maart | Prediker 8:1-9 |
| zaterdag | 21 maart | Prediker 8:10-17 |
| zondag | 22 maart | Exodus 6:26-7:13 |
| maandag | 23 maart | Exodus 7:14-25 |
| dinsdag | 24 maart | Exodus 7:26-8:11 |
| woensdag | 25 maart | Exodus 8:12-28 |
| donderdag | 26 maart | Exodus 9:1-12 |
| vrijdag | 27 maart | Exodus 9:13-35 |
| zaterdag | 28 maart | Exodus 10:1-20 |
| zondag | 29 maart | Exodus 10:21-11:10 |
| maandag | 30 maart | Psalm 130 |
| dinsdag | 31 maart | Exodus 12:1-13 |
| woensdag | 1 april | Exodus 12:14-28 |
| donderdag | 2 april | Exodus 12:29-42 |
| vrijdag | 3 april | Exodus 12:43-51 |
| zaterdag | 4 april | Exodus 13:1-16 |