

# SAMENSPRAAK

Maart 2021



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk  
Diever

## TER OVERDENKING

### *Een stapje in de goede richting*

Ik heb ooit wel eens het verhaal van de barmhartige Samaritaan verteld met in de hoofdrollen niet een priester en een Leviet, maar een dominee en een ouderling. Ze liepen om een gemeentelid heen, dat 's avonds ergens in een straatje was beroofd en in elkaar geslagen. Degene die het gemeentelid wel kwam helpen bleek een jonge moslim te zijn. 'Wie van deze drie is nu de naaste geworden van die beroofde en in elkaar geslagen mens?'

Als je het zo leest, krijg je een beetje in de gaten hoe schokkend het was in Jezus' tijd dat het nota bene een *Samaritaan* was die hulp bood. Samaritanen werden gezien als een afwijkende groep gelovigen. Als mensen die weliswaar de Thora lezen, maar ook niet meer dan dat. Ze nemen zelfs Jeruzalem als tempelstad niet serieus, omdat Jeruzalem nergens in die eerste vijf Bijbelboeken wordt genoemd. Een raar clubje gelovigen...

Overigens zien we in deze gelijkenis een fraaie omkering. Hier wordt ons duidelijk dat naastenliefde niet is: de beroofde en berooide mens een helpende hand reiken. (Bij ons zit nog altijd diep: je naaste helpen, dat is degene helpen die er slecht aan toe is). De omkering zit 'm hier in: de moslimjongere / Samaritaan is degene die zich als naaste heeft betoond. Als beroofd en berooid mens zal je uiteraard die naaste liefhebben: die heeft jou immers het leven gered?!

De Leviet doet hetzelfde als de priester. De clou van de vergelijking is dat Jezus eindigt met de oproep om hetzelfde te doen als Samaritaan: dát is navolging die vraagt om verdubbeling. Dat vraagt dan ook wel om over je eigen schaduw heen te stappen...

Waarom zou je een stap doen naar de ander, iemand die jou wellicht totaal vreemd is? Het Bijbels antwoord is simpel: omdat de ENE, geprezen is zijn Naam, de eerste stap naar ons heeft gezet. 'In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God' (Joh 1:1). Ons wordt gevraagd daarop te antwoorden. Woord en ant-woord: navolging van de ander die de eerste stap heeft gezet.

De 40-dagentijd is telkens weer een periode van bezinning. In de eerste christengemeente was het letterlijk een catechisatieproject, waarbij de (volwassen!) dopelingen iedere zondag een stapje dichterbij het doopvont naderden. Dit jaar zijn het hoofdzakelijk lezingen uit Marcus die ons begeleiden.

Ik verwacht bij deze lezingen opnieuw prachtige bloemschikkingen en even zoveel inspirerende vieringen, waarbij misschien weer door een enkeling kan worden voorgezongen. Dat zou in deze woestijntijd toch voor een beetje meer lucht kunnen zorgen.

Wie weet lukt het ook ons om stappen te zetten naar anderen, naar elkaar. Zodat we elkaar – in hemelsnaam – overleiden en verder helpen. Zodat het bidden toegaat naar de lofzang, zoals de veertig dagen vooraf gaan aan Pasen.

Ik wens iedereen vanaf deze plek een inspirerende 40-dagentijd!

Daan Bargerbos

# Kerkdiensten Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo

**Zondag 7 maart**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Diever**

Ds. D. Bargerbos

**Zondag 14 maart**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Dwingeloo**

Ds. M. van Diggelen uit Zwolle

**Zondag 21 maart**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Diever**

Ds. K. N. Mos uit Voorschoten

**Zondag 28 maart**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Dwingeloo**

Ds. D. Bargerbos

**Donderdag 1 april**

**Hervormde Kerk**

19.30 uur

**Witte Donderdag**

**Diever**

Ds. D. Bargerbos

**Vrijdag 2 april**

**Hervormde Kerk**

19.30 uur

**Goede Vrijdag**

**Dwingeloo**

Ds. D. Bargerbos

**Zaterdag 3 april**

**Hervormde Kerk**

20.30 uur

**Stille Zaterdag**

**Diever**

Ds. D. Bargerbos

Helaas zijn vanwege de coronabeperkingen de diensten in principe online ([www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)) te volgen. (Zie verder "**Bij de diensten**")

## GEZAMENLIJK NIEUWS

### Abonnement Samenspraak

Op 15 maart wordt het abonnementsgeld over 2021 geïncasseerd. De abonnees die geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven worden verzocht het abonnementsgeld, € 14,00 over te maken op rekening NL64 RABO 0313 7173 70.

Bij voorbaat dank

Mindert Veenstra

# HERVORMDE GEMEENTE

## Bij de diensten

De diensten in de komende periode blijven helaas nog steeds tot nader bericht online. We maken een uitzondering voor de mensen die de diensten niet online kunnen volgen. Zij kunnen zich aanmelden bij de scriba's van beide kerken. Afhankelijk van hoeveel mensen zich aanmelden, kan men iedere keer en anders om beurten een dienst bijwonen.

**Scriba Diever: Immy Zuidema, 0521-590089**

**Scriba Dwingeloo: Tjitske Nieuwenhuis, 0521-591549**

**Op zondag 7 maart**, 3<sup>e</sup> zondag van de 40-dagentijd, gaat ds. Daan Bargerbos voor in Diever en het orgel wordt bespeeld door Jans Vrieling. In deze dienst wordt afscheid genomen van ds. Tia Braam als pastoraal werker.

**Zondag 14 maart**, 4<sup>e</sup> zondag van de 40-dagentijd, komt ds. M. van Diggelen naar Dwingeloo; vorig jaar vierde hij met ons het Heilig Avondmaal op 16 febr. in Dwingeloo en ook op 11 okt. ging hij voor in Dwingeloo. Organist is Harro Kraal.

**Op zondag 21 maart**, 5<sup>e</sup> zondag van de 40-dagentijd (maar ook het begin van de lentel!) is ds. Kees Mos in Diever, organist is Klaas de Haan.

Palmzondag 28 maart gaat ds. Daan Bargerbos voor in Dwingeloo, het orgel wordt bespeeld door Jans Vrieling.

We zitten dus in de 40-dagentijd, ofwel vastentijd ofwel lijdenstijd, de weken tot Pasen. Tijd van inkeer, bezinning en soberheid..... Alle beperkingen dwingen ons er nu wel toe en voor velen betekent het langzamerhand geestelijke en/of financiële zwaarte. Een jaar geleden alweer begonnen alle beperkingen. Voor de Stille Week verzorgden we toen een thuis-liturgieboekje, aangezien we de onlinemogelijkheid van diensten volgen nog niet hadden. Het gaf ieder naar we hoopten nog enig gevoel van verbondenheid met de kerk en met elkaar. Er wordt aan gewerkt hoe de Stille Week nu vorm wordt gegeven, maar het zal in ieder geval online te volgen zijn en geleid worden door ds. Daan Bargerbos.

**Witte donderdag, 1 april, 19.30 u. in Diever**

**Goede Vrijdag, 2 april, 19.30 u. in Dwingeloo**

**Stille Zaterdag / Paasnacht, 3 april, 20.30 u. in Diever**

**Paasmorgen, 4 april, 10.00 u. in Diever**

Hebt u ook zo genoten van het mooie winterweer? Mijn humeur knapte er in ieder geval erg van op! En dan wonderwel, de vorst is nog niet weg, of het wordt een aantal dagen lente! Ik kan het verschil niet bijbenen. De ene zondag maakten we een heerlijke winterse sneeuwwandeling en genoten we van de schaatsers her en der en de volgende zondag zaten we bij +15 gr. buiten thee te drinken! Een paar dagen nadat de dooi was ingevallen, stonden de eerste

krokussen in bloei en nu, 1½ week later, staat de tuin er vol mee, mèt ook al veel zoemende hommels èn kwetterende vogels alsof het al volop lente is. Ik verbaas me zeer over deze enorme levenskracht van de natuur .... Ze lijkt terug te vechten na kou en verstikking. Het sterkt mijn vertrouwen en geloof: ook voor ons komt er weer een andere tijd.

Huub Oosterhuis dichtte, passend bij de 40-dagentijd: (lied 809, liedboek)

*Blijf niet staren op wat vroeger was.  
Sta niet stil in het verleden.  
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen,  
het is al begonnen, merk je het niet?*

### **Terugblik op het morgengebed van 14 februari.**

Een morgengebed verzorgen in coronatijd met alle denkbare beperkingen is geen sinecure... Geen medewerking en ondersteuning van de PancratiusCantorij, zelfs helemaal niet zingen en staan voor een lege kerk. Hoe doe je dat? Er is even overwogen om het maar niet door te laten gaan. Coby van Muijen en Bertina Bruins, in de voorbereiding ondersteund door Esther de Vos, zijn de uitdaging aangegaan en hebben er een heel mooi morgengebed van gemaakt! De liederen door Gert Jan van Muijen gelezen op orgelmuziek door Harro Kraal en rakende gebeden en lezingen met uitleg; mij heeft het ontroerd! Fijn dat velen van u online dit morgengebed meebeleefden!

Met hartelijke groet, Annie Mulder

## **IN DE OMGANG**

### **Ben jij ook zo bang?**

Laatst schoot me ineens weer het liedje met deze titel in gedachten, van Toontje Lager, uit 1982, bijna 40 jaar geleden. 'Ach, ik ben niet zo bang aangelegd', zei een collega, toen hij vertelde van zijn bezoekwerk, waarbij hij soms drie mensen per dag even opzoekt. 'Ik voel me fit', zei hij er nog bij. En ik vertelde hem van een van mijn schaarse bezoekjes, waarbij de vrouw opendeed en zei: 'wat fijn, dominee, dat u even bij mijn man komt kijken!' Ik deed m'n jas uit en schoof aan aan tafel. Ze zei hartelijk 'Wilt u een kopje koffie? Wat leuk, u bent precies op tijd: de hulp is net weg.' 'Tsja', dacht ik, 'daar ga je met je 1-persoon-perdag-op-bezoek...' De dagelijkse hulp of verzorging is blijkbaar al zo eigen, dat we hen niet eens meer meetellen als het gaat om bezoek in je huis.

Dat is het dubbele van deze tijd: we verlangen enorm naar meer contacten. We raken verveeld van zoveel thuis zijn, en van zo weinig andere mensen kunnen zien. We willen weer wandelen, niet alleen door de bossen, maar ook door de winkelstraten. We zouden zo graag naar een museum gaan of een theatervoorstelling boeken. We willen gewoon dat kersverse kleinkindje in onze handen houden, en niet alleen maar op raamvisite komen. We willen onze eigen kinderen weer omhelzen. Het is woestijntijd waarin we verkeren.

En tegelijkertijd is er nog steeds dat virus, in al z'n gedaantes. En we zeggen: 'dat virus belemmert ons in onze bewegingsvrijheid. We worden er moe van. Het is nu al een jaar aan de gang...' We vergeten voor het gemak dat niet dit virus uit zichzelf onze bewegingsvrijheid belemmert, maar dat wij het zijn, die in onze bewegingsvrijheid dat virus verder helpen verspreiden.

Ik geloof niet zozeer dat het een keuze is tussen wel of niet bang zijn. Eerder is het de keuze of je je gezond verstand wel of niet gebruikt. Zolang ik niet ben ingeënt en niet zeker weet of ook ik iets van het virus overdraag, ben ik zo voorzichtig mogelijk in directe contacten met anderen. Zeker in contact met oudere of kwetsbare mensen. En laat dat nu juist het merendeel van de contacten in onze gemeenten zijn... Daarom houd ik me het liefst aan die regel van 1-persoon-per-dag-op-bezoek en vermijd ik plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Daarom vier ik momenteel het liefst met zo weinig mogelijk mensen in de kerk. Niet omdat ik mezelf in het midden van een one-man-show wens te zetten. Ik verlang er juist met hart en ziel naar om met een gevulde kerk uit volle borst samen te zingen. Maar zolang nog niet zeker is, dat het virus is ingedamd, moet ik een beroep doen op m'n gezond verstand.

Liefst zou ik wijkbijeenkomsten organiseren, of nog kleiner geschaald: per straat mensen uitnodigen. Om samen koffie en thee te drinken, bij te kletsen, ons aan elkaar voor te stellen. Om opgelucht te zeggen: 'nou, dat was het dan, en nu weer vooruit!', en samen kijken wat we kunnen en willen. Maar zo ver is het nog niet.

Tot die tijd dragen we elkaar omdat we vertrouwen dat de ENE bij ons is en ons draagt. En daarom hoop ik dus dat we elkaar verrassen met een lange adem. Dat we elkaar de tijd gunnen. Ik bid om Gods adem, Gods heilige Geest, die nieuwe spirit kan geven, nieuwe inspiratie. Laat ons vooral niet bij de pakken neerzitten en de moed verliezen. Laten we elkaar integendeel bij de les houden, laten we elkaar in de gaten houden. Met een belletje, een appje, een kaartje of briefje, met hartelijk zwaaien naar elkaar. Ik ben er van overtuigd: de steppe zal bloeien!

ds. Daan Bargerbos

## **Bezinning & Inspiratie**

Al eeuwenlang staan kerken in het midden van het dorp. Als men het dorp nadert, van welke kant ook, is het de toren die je doet beseffen dat je er bijna bent. Dat is thuiskomen.

De kerk staat symbool voor meer dan alleen thuiskomen, zij is ook de plek waar hemel en aarde met elkaar verbonden worden. Waar mensen kunnen ervaren dat het dagelijks leven verbonden kan zijn met meer dan dat wat zichtbaar is. Door troost te bieden en vreugde te beleven. Door dat wat ons overstijgt en ons verbindt om te zetten in woorden die je kunt zeggen en liederen die je kunt zingen.

Dat verbindt ons met elkaar. Alleen dat 'verbinden' is in deze tijd helaas maar beperkt mogelijk. De leden van de werkgroep Bezinning en Inspiratie hopen dat er snel wat ruimte komt om elkaar weer te ontmoeten en te spreken. Zodat wij de verbinding met elkaar en dat wat ons overstijgt weer kunnen ervaren.

We hadden en hebben nog heel veel plannen. zoals:

- één maal per maand een meditatiebijeenkomst/ wandeling,
- jaarlijks een lezing over geloof en wetenschap,
- Een gespreksgroep,
- een uitstapje naar een bijzondere plek in Noord – Nederland enz. enz.

Daarnaast hebben we ook nog tegoed: samen eten, de picknick en het Feest van de Geest. Dit lijkt allemaal misschien een visioen, maar visioenen houden ons op de been.

Tot spoedig, werkgroep: Greet Oosterveld, Immy Zuidema, Jacomijn Coumou, Ds. Daan Bargerbos en Bien van Noord – Hasper

## **VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

### **Opbrengst kerkbalans 2021**

Dinsdagavond, 2 februari 2021, zijn de enveloppen voor kerkbalans weer door de 30 vrijwilligers ingeleverd. Zij hebben de brieven bij u gebracht en weer opgehaald. Alle lopers, weer ontzettend bedankt voor jullie inzet voor onze kerk en de gemeente! Nog niet alle antwoordenvoloppen zijn ontvangen maar we kunnen u, tot onze grote vreugde, al wel mededelen dat tegen de € 30.000,00 aan toezeggingen is ontvangen. Dat is tot nu toe iets minder dan vorig jaar. Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar toezegging. Dank zij uw bijdrage kunnen we ons kerkenwerk blijven doen en het kerkgebouw in goede staat onderhouden.

### **Schoonmaak ramen**

Nog enkele dagen en dan is de firma Honebeek uit Veendam rond geweest met het schoonmaken van alle ramen. Aan zowel de binnen als aan de buitenkant zijn de ramen weer ontdaan van stofnesten, spinnenwebben en ander vuil. Alle voorzetsramen zijn verwijderd, schoongemaakt en weer terug geplaatst. Enkele kapotte ramen zijn gerepareerd. Ook enkele glas in loodramen zijn vervangen. De doorkijk is weer super helder geworden. We kunnen weer 20 jaar vooruit.

### **Vorst en orgel**

Het is de afgelopen weken prachtig weer geweest. We hebben ook behoorlijke vorst gehad. Mooi om te wandelen of te schaatsen. Strenge vorst gaat meestal ook gepaard met een lage luchtvochtigheid. Niet alleen buiten maar zeker ook in de kerk. Een lage luchtvochtigheid kan zeer schadelijk zijn voor een houten orgel als de onze. De waarde was op het laagste punt 35%.

In de wintermaanden heeft een orgel altijd te maken met omstandigheden die niet gunstig zijn voor het instrument. Om allerlei ongemak en schade te voorkomen is het raadzaam om te letten dat de relatieve vochtigheid in de



kerkruimte niet te laag wordt. Het is de combinatie van droge lucht door vorst en droge lucht van een verwarmingssysteem dat het maakt dat de waarden onder de 35% worden bereikt. Dan wordt het spannend voor een instrument: mechanieken ontregelen, ontstemmingen door krimp en lekkage, daarnaast is er vaak schade aan houtwerk etc. Het is ook een gegeven dat een orgel in de wintermaanden minder zuiver klinkt dan in de zomer, maar ongemak en schade kunnen worden voorkomen en beperkt door een aantal maatregelen. Geleidelijk stoken is heel belangrijk. Tijdens die strenge vorstdagen kerkten we in Dwingeloo. Dus de kerk is in die tijd niet opgewarmd. Dat was een gelukje. Wel hebben één van de organisten en de koster regelmatig emmers met water over de vloer van de kerk gegooid met de bedoeling dat door verdamping die luchtvochtigheid omhoog gaat. In het orgel is ook een emmer met een dweil geplaatst met hetzelfde doel. Afgelopen zondag was de luchtvochtigheid weer rond de 60% en was nog te horen dat het orgel er nog een beetje last van had. Door tijdige actie van de organist en de koster is erger voorkomen. De komende weken zal het zeker in orde komen.

Jaap Ruiter

## DIACONIE

### COLLECTEN

U kunt aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code.

U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar  
HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE  
NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de  
collecte Diaconie.



### 7 maart: Kerk in Actie, Voorjaarszending

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Christelijke instellingen als Near East School of Theology hebben een regionale functie. Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon.. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe te passen.

### 14 maart: Kerk in Actie, werelddiaconaat

Armoede: ook in ons land komt het voor. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn minder voorzieningen. Juist in deze regio's zijn de kerken klein en hebben ze weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare? Kerk in Actie ondersteunt kerken in deze regio's in hun diaconale taak.

## **21 maart: Kerk in Actie, 40 dagentijd**

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.

## **28 maart: Jeugdwerk PKN**

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal, ontdekken ze waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.

## **1 april Witte Donderdag: Diaconaal Fonds Westerveld**

We leven in een van de welvarendste landen van de wereld, maar dat neemt niet weg dat er ook in ons land nog steeds veel mensen zijn, die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Toch merken de diaconieën in de dagelijkse praktijk hier weinig van: de mensen om wie het gaat weten de diaconie niet te vinden, ze horen niet bij de kerk, de drempel is te hoog of welke andere belemmering er ook een rol mag spelen. Om die redenen hebben de diaconieën van de bij de PKN aangesloten kerken in de gemeente Westerveld in 2010 het Diaconaal Fonds Westerveld opgericht. Dit fonds is bestemd om financiële noodhulp te verlenen aan mensen die daarvoor niet terecht kunnen bij de officiële instanties.

Tom Griffioen

## **Melding van ziekte en overlijden**

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de Kerkenraad, bezoekersgroep of verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

## **Werkgroep liturgisch bloemschikken.**

Vanaf 21 februari worden er weer bloemschikkingen neergezet in de kerk. Het thema van de veertigdagentijd en Pasen is deze keer: **Ik ben er voor jou**. Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek.

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen,

de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord 'hart' is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. 'Open' omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. Het beeld dat de vorm oproept is een horizontaal beeld. In de zeven glazen, die elke week gevuld worden met natuurlijke materialen, komt het thema van de lezing sterk naar voren. Tussen de zeven glazen zijn stenen of boomstammetjes geplaatst, afhankelijk van het onderwerp van de lezing.

Joke Griffioen

### **BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES**

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 25 maart inleveren bij: mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiter-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: [redactie@hervormddiever.nl](mailto:redactie@hervormddiever.nl).

Samenspraak verschijnt op: 2 april, 30 april en 4 juni 2021

## BIJBELLEESROOSTER

zondag	7 maart	Jozua 1:10-18	
maandag	8 maart	Jozua 2:1-14	
dinsdag	9 maart	Jozua 2:15-24	
woensdag	10 maart	Psalm 126	
donderdag	11 maart	Jozua 3:1-17	
vrijdag	12 maart	Jozua 4:1-14	
zaterdag	13 maart	Jozua 4:15-5:1	
zondag	14 maart	Jozua 5:2-12	
maandag	15 maart	Jozua 5:13-6:14	
dinsdag	16 maart	Jozua 6:15-27	
woensdag	17 maart	Jozua 7:1-15	
donderdag	18 maart	Jozua 7:16-26	
vrijdag	19 maart	Jozua 8:1-13a	
zaterdag	20 maart	Jozua 8:13b-29	
zondag	21 maart	Jozua 8:30-35	
maandag	22 maart	Jozua 9:1-15	
dinsdag	23 maart	Jozua 9:16-27	
woensdag	24 maart	Jozua 10:1-15	
donderdag	25 maart	Jozua 10:16-28	
vrijdag	26 maart	Jozua 10:29-43	
zaterdag	27 maart	Jozua 11:1-15	
zondag	28 maart	Marcus 11:1-11	
maandag	29 maart	Marcus 11:12-26	
dinsdag	30 maart	Psalm 118	
woensdag	31 maart	Marcus 14:1-11	
donderdag	1 april	Marcus 14:12-72	Witte Donderdag
vrijdag	2 april	Marcus 15:1-47	Goede Vrijdag
zaterdag	3 april	Psalm 88	Stille Zaterdag