

SAMENSPRAAK

Mei 2019



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diever

TER OVERDENKING

Romeinen 14 Aanvaard elkaar, zoals Christus u heeft aanvaard

Vorig zomer zat er op de hoek van ons huis een wespennest. Mijn man was er aan het schuren en hij was al eens gestoken toen hij aan het snoeien was. Hij probeerde ze met water te verjagen maar waarschijnlijk vonden ze zo'n frisse douche net zo lekker als wij tijdens die hete dagen. Azijn! Wespen houden niet van azijn. Ik legde een in schoonmaakazijn gedrenkte dweil op de hoek van het dak. Ik las dat op het internet. En wat ook zou helpen: wierrook! Ik had nog een pakje kerkwierrook. Ik stak de aangestoken stokjes in een pak yoghurt gevuld met aarde en plantte dit in de dakgoot. Mijn man schuurde verder en meldde van tijd tot tijd dat de wespstand afnam. Na een aantal uren was het volgens hem tijd voor de volgende mis. Beroepsdeformatie is kennelijk besmettelijk. Met enige regelmaat drenkte ik de dweil in de azijn en stak nieuwe stokjes aan. Op eventuele vragen van omstanders had ik mij inmiddels voorbereid; het zou om een oud streekgebruik gaan. Het gaat niet goed met de insecten en tijdens dit ritueel van azijn en wierrook moest ik denken aan een aflevering van 'Kijken in de ziel'. Met z'n blije, open gezicht vroeg Coen Verbraak aan de boeddhiste Hermesen of ze zo'n hinderlijk insect 's nachts toch niet te grazen neemt. Aarzelend antwoordde ze: 'Ik probeer het niet te doen.' Al die verschillen, in denken, in rituelen, in leefwijze, in geloven. De baptistenpredikant Bottenbley die vol overtuiging liet weten dat je voor het geloven in een oerknal een veel groter geloof nodig hebt dan voor het geloven in een schepper. Er is bij ons mensen de nieuwsgierigheid naar het begin. Hoe is dit alles ooit begonnen? Waar zijn wij begonnen? De wereld was er al toen wij geboren werden. Ons leven kent een begin en een einde, daar kun je niet omheen. En zo'n zelfde begin en einde denken we ook de wereld om ons heen toe. Aan alles komt een einde en die eindigheid geeft kostbaarheid aan het leven maar ook verdriet omdat leven dat ophoudt bijna niet te verdragen is. Hoe het allemaal begon? Wij zingen het weleens op zondag: 'God heeft het eerste woord' en 'God staat aan het begin'. Wat betekent het als je daar 'ja' op kunt zeggen? Als je dat van harte kunt zingen? En is dat dan genoeg voor jou? Allemaal zijn we geschapen of meer alledaags; allemaal zijn we geboren. Op een bepaalde plek, in een bepaald gezin, al dan niet gelovig. Er werd je een rol toebedeeld of op enig moment in je leven dacht je jezelf een bepaalde rol toe. Je was de oudste, de jongste of ergens daartussenin. Je moest zorgen, vrede stichten, de knuppel in het hoenderhok gooien, slim zijn of je van de domme houden, altijd de wijste zijn, want Genesis, in het begin, ook daar worden de rollen gelijk al verdeeld. Jij op het land, jij in het water, jij loopt, jij vliegt, jij zwemt, jij kruipt uit een ei, jij man, jij vrouw. De tekst uit Romeinen is eigenlijk een brief, geschreven door Paulus. In deze tijd heeft Paulus niet de beste papieren. Vrouwen moesten van hem zwijgen maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Het vermoeden bestaat dat zijn teksten zijn aangevuld met teksten van anderen. Paulus, een typische bekeerling, nogal fanatiek, beetje een uitslover, het kan

altijd beter maar daarbij doet hij wel een appel op het beste wat er in mensen zit. In deze tekst van Paulus lezen we een kant van hem die in deze tijd niet zou misstaan, die de programmamakers van 'Kijken in de ziel' mogelijk vooraf hebben gelezen maar dat zal toch wel niet. 'Aanvaard elkaar!' daarmee begint zijn brief; aanvaard elkaar! Hij somt tal van situaties op die je naadloos kunt overzetten naar 2019: Verschillen in eetgewoontes, hoe we daarmee omgaan, neerbuigend, oordelend, betuttelend. Wat we vieren of juist niet, waar we ons sterk voor maken of wat we aan ons voorbij laten gaan en de scheve blikken die dan volgen, de onuitgesproken maar o zo voelbare kritiek, vaak nog erger dan woorden. Paulus pleit ervoor dat wij elkaar laten leven maar vooral ook dat we elkaar aanvaarden. Hij pleit niet voor onverschilligheid maar 'verschilligheid'. Waarom bestaat dat woord niet? Ken je iemand die door jou wordt aanvaard maar door veel anderen niet? Iemand die niet wordt begrepen, wordt uitgekotst maar jij snapt hem of haar wel. Waarschijnlijk begrijp je die ander zo goed omdat je hem of haar kent, echt goed kent. Het oudtestamentische woord voor kennen betekent de ander ten diepste ontmoeten, kennen in de omgang en in het verlengde daarvan erkennen, vertrouwen en liefhebben. In onze taal is dat nog een beetje terug te vinden in de uitdrukking: 'Hij heeft kennis aan een meisje.' Als je een ander heel goed kent, dan begrijp je zo veel meer van die ander. Kennen en liefhebben raken dan aan elkaar. 'Ik ken je toch.' Mensen maken voortdurend onderscheid, zijn getraind op het zien van verschillen. Aanvaarden betekent niet dat je de verschillen die er zijn gladstrijkt of wegpoetst of steeds maar meent dat je het roerend eens moet worden met elkaar om dan pas met elkaar te kunnen leven. Er is een kracht, groter dan wij, die ons samenbindt, die ons allen mens doet zijn van aanvang af en ons in onze bonte verscheidenheid samen doet leven. Als we de ander leren te aanvaarden zoals Paulus voorstelt en God ons aanvaard, dan beginnen we in één mens alle mensen aan te voelen, dan kan de wereld worden beleefd als een korrel zand en een korrel zand als de wereld, een ogenblik als de eeuwigheid en de eeuwigheid als een ogenblik. Als we de ander dicht naderen en een stukje met hem oplopen dan kan er zelfs een moment komen dat je de ander niet anders wilt dan anders. Het deed me denken aan een gedicht van de dichter Hans Andreus:

*Je bent zo
mooi
anders
dan ik,
natuurlijk
niet meer of
minder
maar
zo mooi
anders,
ik zou je
nooit
anders dan anders willen.*

Janni Doeven

KERKDIENSTEN

Zondag 12 mei

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dienst in Dwingeloo

Mw. A. v.d. Bunt uit Beilen

Zondag 19 mei

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dienst in Diever

Dw. W. Andel uit Oudeg

Viering Heilig Avondmaal

Zondag 26 mei

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dienst in Dwingeloo

Dhr. J. Klop uit Emmeloord

Zondag 2 juni

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dienst in Diever

Ds. A. Molendijk uit Heemstede

HERVORMDE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN

De Palmпасen dienst, de dienst in de Stille Week en de dienst op Paaszondag werden geleid door ds. Kees Mos. Heel mooi dat dit door één predikant werd gedaan, waardoor er een soort eenheid ontstond, een prachtige Paascyclus.

In de Stille Week werkte de PancratiusCantorij mee, onder leiding van Esther de Vos. Dit klonk schitterend! Het was hard werken voor cantorij en Esther, want na Esthers start werden ze vrijwel direct in het diepe gegooid met het repeteren voor deze 3 avonden. Op Witte Donderdag werd het avondmaal gevierd, met elkaar in een kring staande rondom de avondmaalstafel en omlijst met liederen van de Cantorij en in samenzang met de gemeente. Op Goede Vrijdag werd het lijdensevangelie gelezen, afgewisseld met sfeervolle liederen, waaronder twee liederen van Bach, gezongen door de Cantorij. Stille Zaterdag begonnen we in stemmig schemerlicht, met prachtig gezang van de cantorij van achter uit de kerk. Tenslotte werd het licht binnengedragen en aan ieder doorgegeven. De dienst sloten we af in de Noordbeuk, onder het genot van een Paastraktatie. Dit viel zeer in de smaak en zo wensten we elkaar, na het hele lijdensproces te hebben doorleefd, een vrolijk Pasen.

Op Paasmorgen speelde een trompettist, dhr. R. Ruiter, naast het orgel, ter opluistering van deze Paasdienst. Dit klonk feestelijk!

Zondag 12 mei is er dienst in Dwingeloo, geleid door mw. A.v.d. Bunt uit Beilen

Zondag 19 mei wordt het Heilig Avondmaal in Diever gevierd, met ds. Wim Andel als voorganger.

Zondag 26 mei gaat dhr. J. Klop uit Emmeloord voor in Dwingeloo. Waarschijnlijk kennen de Dwingelders hem wel, want dhr. Klop is voormalig directeur van RCN de Noordster, waar hij met enige regelmaat een dienst leidde.

Op zondag 2 juni komt de ons welbekende ds. Arie Molendijk naar Diever om voor te gaan in de dienst. Fijn om hem weer eens te horen en te spreken!

Annie Mulder

Vervoer Diever – Dwingeloo

Voor diegenen die geen vervoer hebben en toch graag naar de dienst in Dwingeloo zouden willen gaan, is een autodienst georganiseerd: om 9.40 uur kunt u bij onze Pancratiuskerk instappen. Wanneer u graag van huis gehaald wilt worden (vanwege bv. slecht ter been zijn), wilt u dan tijdig, liefs al uiterlijk vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap Ruiter: 591639.

VAN DE INTERIMPREDIKANT

Samenwerking

Het is reeds eerder aangekondigd: halverwege mei hebben we een gezamenlijke gemeenteavond van Diever en Dwingeloo. De gemeenteleden zullen geïnformeerd en geraadpleegd worden. Als het goed is heeft ieder hervormd lid een flyer bij het kerkblad ontvangen met de uitnodiging voor deze avond op dinsdag 14 mei in Stad en Esch te Diever. We beginnen om 20.00 uur en de inloop is vanaf 19.45 uur. We zullen op deze avond met name aandacht besteden aan onze Visie en Missie, maar daarbij ook bijvoorbeeld bespreken hoe de tijdelijke gezamenlijke liturgie functioneert. De theaterzaal van Stad en Esch is gereserveerd. Wellicht houdt dat een belofte in van een boeiende avond die we gaan meemaken. In de uitnodiging is te lezen: "Thema: Gebouw en Geloof. De toekomst van "de kerk" in onze dorpen: In het centrum van onze beide dorpen staan markante en monumentale kerkgebouwen. Die oude gebouwen staan ook ergens voor: "geloof dat al eeuwenlang gedeeld wordt." Van harte welkom!

Kerkdiensten

Op zondag 5 mei staat de kerkdienst in Diever gepland. Kerkelijk gezien geen speciale zondag, maar vanzelfsprekend zal er aandacht zijn voor Bevrijdingsdag. De avond daarvoor zijn zowel in Diever als Dwingeloo de herdenkingen geweest. Ik hoop de volgende morgen velen te mogen begroeten om in de Pancratiuskerk de vreugde van bevrijding te vieren. Op zondag 19 mei hoop ik opnieuw in uw midden te zijn, wederom in Diever en dan staat de viering van het Heilig Avondmaal gepland. Zo gaan we vanuit Pasen op weg naar het Pinksterfeest op zondag 9 juni, ook dan zal ik weer voorgaan in Diever is de bedoeling. Wat de locatie betreft weinig variatie, maar dat is blijkbaar zo uitgekomen. De andere zondagen zijn er gelukkig ook genoeg kerkdiensten in Dwingeloo, maar ik hoop van harte dat ik ook de Dwingelers in de Pancratiuskerk zal ontmoeten.

Bereikbaarheid:

Het meest trefzeker is een mailtje naar w.andel@pkn.nl. Vermeld eventueel uw telefoonnummer en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. Bellen kan ook, op werkdagen het eerste deel van de morgen, naar het huisadres te Oudega SWF (SúdWest Fryslân): 0515 469506.

Met vriendelijke groeten, ds. Wim Andel

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft vergaderd op 25 april, voor de laatste keer in het Dingspilhuus. De volgende vergaderingen zullen plaatsvinden in Stad en Esch. Via de post is er de vraag van de organisatie van Feest van de Geest of we volgend jaar weer meedoen. We zullen eerst overleggen of we dit weer samen

met Dwingeloo doen. Diever gaat in elk geval weer meedoen. Het thema is zeer toepasselijk: In Vuur en Vlam. We kregen een positief bericht van Janni Doeven dat haar preekconsent is verlengd met 2 jaar voor de gemeenten in de Ring Zuid West Drenthe. Vrijdag 26 april was er een feestelijke bijeenkomst in de Raadszaal van het gemeentehuis. We hebben het lang stil gehouden, maar Jans Tabak kreeg een koninklijke onderscheiding en werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Jans is in heel veel organisaties in het dorp actief en ook in de kerk kunnen we altijd een beroep op hem doen. Een welverdiend lintje!

Het moderamen heeft een overleg gehad met de Vereniging Obadja. Het was goed om weer bij elkaar te zijn en weer even bij te praten over alle ontwikkelingen.

In de diaconie is gesproken over het aantal collectes. We gaan eerst door met 3 collectes. Omdat mensen vaak niet meer over kleingeld beschikken is er naast de gewone collecte gesproken over een andere manier van collecteren eventueel met bonnen, muntjes of digitaal. Dit punt zal besproken worden in het college van kerkrentmeesters.

De Ring Zuid West Drenthe is bij elkaar geweest en men kon kennismaken met de classispredikant ds. Hommes.

De kerkrentmeesters zijn zeer content met de nieuwe website. Alle privé mails zijn verwijderd en er is een algemeen mailadres voor in de plaats gekomen nl. info@hervormddiever.nl. Op 15 juni is er weer een schoonmaakdag in de kerk. Verder zullen de kerkrentmeesters informatie inwinnen over de solvabiliteitsverklaring voor een nieuw te beroepen predikant.

Op 14 mei wordt de gemeenschappelijke gemeenteavond, samen met Dwingeloo, gehouden in Stad en Esch. De Visie en Missie van de nieuwe samengevoegde gemeente wordt dan besproken en de nieuwe orde van dienst wordt geëvalueerd (zie flyer). De werkgroep predikantsplaats wordt z.s.m. gestart om het beroepingsproces in gang te zetten o.a. te beginnen met het formuleren van het profiel van de nieuwe predikant.

De werkgroep Vorming en toerusting organiseert een stilte meditatie op donderdag 9 mei om 19.30 uur in het koor van de kerk en een bezinningsdag in Nijkleaster op 5 oktober.

De jaarrekening 2018 wordt definitief vastgesteld.

In de kerkenraadsvergadering is er altijd een moment van evaluatie van de erediensten. Deze keer sprong de paascyclus er uit. De kerkenraad vond het een zeer goede en indrukwekkende paascyclus, met de complimenten voor ds. Kees Mos, de Pancratiuscantorij o.l.v. Esther de Vos en voor Annie Mulder.

De volgende vergadering is op donderdag 23 mei.

Immy Zuidema

Vacatures kerkenraad

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat er een kandidaat is voor de vacante functie van diaken. Het gaat om Thom Oosterloo, Westerdrift 3. Bezwaren tegen bevestiging en benoeming kunt u schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba van de kerkenraad.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Schoonmaak kerk

We gaan het nog een keer proberen!

Zaterdag 15 juni staat om 10.00 uur de koffie weer klaar bij de start van het schoonmaken van de kerk. Helaas hadden de afgelopen keren enkele gemeenteleden (vanwege ziekte) af moeten zeggen. Met een kleine groep hebben we toen toch het schoonmaakwerk opgepakt. Het zou zo fijn zijn en het moet toch ook mogelijk zijn om met meer mensen de handen uit de mouwen te steken om de kerk schoon te houden. Vele handen maken echt licht werk! De volgende keer zullen we iets meer reclame maken voor de schoonmaakactie. Daarom doen we nu al de melding: **zaterdag 15 juni van 10.00 tot 12.00 uur** bent u van harte welkom. We houden u op de hoogte.

Jaap Ruiter

DIACONIE

Collecten

	Diaconie	Kerkbeheer	(Uitgangs)collecte	
7 april ○		67,70	81,35	KiA 40dagentijd
14 april ❖	62,20	51,20	67,45	J.O.P.
18 april* ❖	92,25			Voedselbank
21 april ❖	52,30	67,10	70,46	KiA Paascollecte
21 april ○		75,65	86,60	KiA Paascollecte

)*Tijdens de dienst op Witte Donderdag is maar één collecte gehouden.

○: Dwingeloo ❖: Diever

(Uitgangs)Collecten

Tijdens de diensten in Dwingeloo wordt twee maal gecollecteerd en is er geen uitgangscollecte. De genoemde collecten worden daar dus in de dienst gehouden.

12 mei (Dwingeloo): Effatha

De doelstelling van de Stichting Vrienden van Effatha is het financieel ondersteunen van niet-subsidiabele kosten ten behoeve van onderwijs en zorg voor doven en communicatief gehandicapten. 80 procent van het jaarlijks te besteden bedrag gaat naar buitenlandse projecten.

De Stichting Vrienden van Effatha baseert zich op een christelijke levensvisie.

19 mei (Diever): Fledderushoeve

De Fledderushoeve is een zorgboerderij in Diever. Er wordt opvang en zorg geboden aan ouderen en (jong-)volwassenen met beperkingen. De dagopvang voor de ouderen vindt plaats van maandag tot en met zaterdag.

De Fledderushoeve werkt samen met de landelijke Vereniging van Zorgboeren, de Stichting Boer en Zorg in Noord-Nederland. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met Stichting Zorgcentra Zuidwest Drenthe

26 mei (Dwingeloo): Hyde Park

In februari 2016 opende Nieuw Hydepark voor het eerst haar deuren voor vakantiegasten. Het nieuw gebouwde vakantiehôtel beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. Het oogt licht en ruimtelijk biedt door het hele gebouw zicht op de prachtige omgeving. Alle kamers zijn licht en ruimtelijk ingericht en zijn voorzien van hoog-laagbedden en een alarmeringssysteem. De kamers zijn toegankelijk voor een rolstoel.

2 juni (Diever): Aidsfonds

De aidsepidemie is één van de grootste epidemieën allertijden. Aids heeft door de jaren heen al 35 miljoen mensenlevens geëist. En daar komen ieder jaar nog steeds miljoenen doden bij. We staan op een historisch keerpunt in de aidsbestrijding. We hebben namelijk alle kennis in handen om de epidemie voorgoed te verslaan. In Nederland en in de rest van de wereld. Maar het is nog geen gelopen race. Nu is het zaak om de schouders eronder te zetten en de bestrijding van aids in de allerhoogste versnelling te zetten.

Presentatie bouwhistorie Sint-Nicolaaskerk Dwingeloo 17 mei 20.00 uur.

Altijd willen weten hoe oud de Sint-Nicolaaskerk van Dwingeloo is, wie er verantwoordelijk waren voor de bouw en waarom de torenspits zo'n bijzondere 'siepel' heeft? Op initiatief van het Kerkbestuur en de Stichting Sint-Nicolaaskerk presenteren bouwhistoricus Jim Klingers en archivaris van het Drents Archief Erwin de Leeuw op 17 mei hun nieuwste bevindingen over een van de fraaiste kerken van Drenthe.

Al eeuwen vormt de Sint-Nicolaaskerk letterlijk en figuurlijk het middelpunt van Dwingeloo. Het kerkbestuur wil dat dit ook in de toekomst zo blijft en onderzoekt hoe het gebouw breder kan worden benut. Om de monumentale waarden goed in beeld te brengen, heeft bouwhistoricus Jim Klingers de kerk onlangs uitgebreid onderzocht, daarbij bijgestaan door archivaris en Dwingeloo-kenner Erwin de Leeuw. Het heeft tal van nieuwe inzichten over de bouwgeschiedenis opgeleverd.

Wie wil weten wat er nog meer onder de 'rokken van de ui' tevoorschijn is gekomen, komt op 17 mei naar de kerk aan de Brink. De presentatie begint om 20.00 uur. Toegang is gratis.

Stiltemeditatie donderdagavond 9 mei

Donderdagavond 9 mei is er een stiltemeditatie in de Pancratiuskerk te Diever. Dit is een gezamenlijke activiteit van de Hervormde Gemeentes Diever en Dwingeloo. We zitten die avond in het koor van de kerk. We beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte ervaren en het op je in laten werken van de ruimte.

De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend bij het voorjaar en het tijdstip van de dag. Na afloop is het mogelijk een kopje koffie of thee te blijven drinken. Iedereen die behoefte heeft aan stilte - of gewoon stil aanwezig zijn in een kerk die van zichzelf al bijdraagt aan stil worden - is van harte welkom! Aanmelden hoeft niet. Janni Doeven leidt deze avond. De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Van harte welkom!

Janni Doeven

Melding van ziekte en overlijden

Door het ontbreken van een vaste predikant zijn we niet altijd op de hoogte van ziekte en / of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan iemand van de Kerkenraad of het verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

AFSLUITENDE WOORDEN

Op de kerkenraadsvergadering van las Riemie Godeschalk het volgende gedicht voor:

God is liefde

*Boven water, boven beelden,
boven water, boven licht
krijgt Gods liefde een gezicht
in de liefde onder de mensen.*

*Boven vreugde, boven zorgen
boven opstand, boven rust,
staat de liefde die ons kust
want in haar is God verborgen.*

*In de mens van lang geleden
die als eerste is gegaan,
uit de dood is opgestaan,
is God aan het licht getreden.*

*In het brood wat wordt gebroken
en de wijn die wordt gedeeld
wordt zijn leven doorverteld
wordt Gods naam weer uitgesproken.*

*In de liefde zonder grenzen
onder mensen met elkaar
daar wordt ons zijn naam gewaar
God is liefde onder de mensen.*

Michaël Steehouder, Een kring van mensen.

BIJDRAGEN en/of SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak graag uiterlijk 24 april inleveren bij: mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiters-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.
Samenspraak verschijnt op 7 juni, 12 juli en 6 september 2019

BIJBELLEESROOSTER

mei

zondag	12 mei	Psalm 148
maandag	13 mei	Hooglied 6:4-12
dinsdag	14 mei	Hooglied 7:1-6
woensdag	15 mei	Hooglied 7:7-8:4
donderdag	16 mei	Hooglied 8:5-14
vrijdag	17 mei	Psalm 64
zaterdag	18 mei	Jakobus 1:1-18
zondag	19 mei	Jakobus 1:19-27
maandag	20 mei	Jakobus 2:1-13
dinsdag	21 mei	Jakobus 2:14-26
woensdag	22 mei	Jakobus 3:1-12
donderdag	23 mei	Jakobus 3:13-18
vrijdag	24 mei	Jakobus 4:1-10
zaterdag	25 mei	Jakobus 4:11-17
zondag	26 mei	Jakobus 5:1-6
maandag	27 mei	Jakobus 5:7-12
dinsdag	28 mei	Jakobus 5:13-20
woensdag	29 mei	Handelingen 1:1-8
donderdag	30 mei	Handelingen 1:9-14
vrijdag	31 mei	Handelingen 1:15-26

juni

zaterdag	1 juni	Psalm 120
zondag	2 juni	Spreuken 6:20-35
maandag	3 juni	Spreuken 7:1-27
dinsdag	4 juni	Spreuken 8:1-11
woensdag	5 juni	Spreuken 8:12-21
donderdag	6 juni	Spreuken 8:22-36
vrijdag	7 juni	Spreuken 9:1-18
zaterdag	8 juni	Psalm 117