

# SAMENSpraak

Mei 2020



## TER OVERDENKING

We zijn nog niet lang na Pasen. En toch, nu er zoveel om ons heen gebeurt, lijkt het al snel lang geleden. Opstanding uit de dood. En de mensen dan die sterven – aan corona of andere ziekten? Het lijkt zo tegenstrijdig.

Er is een lied uit het nieuwe Liedboek voor de kerken, nr. 553, dat ons toch even terugbrengt naar Pasen. Of eigenlijk naar de tijd er vlak voor, toen Jezus, werd onthaald als een koning. De melodie is prachtig opgewekt (je hoort het ezeltje lopen) en de tekst gaat zo:

*Stap voor stap gaat door Jeruzalem  
Jezus op de rug van een ezelin.  
Kind'ren zwaaien takken, zingen:  
'Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!'*

*Massa's mensen in Jeruzalem:  
waarom rijdt hij niet op een prachtig paard,  
als een generaal ten strijde?  
'Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!'*

*Massa's mensen in Jeruzalem;  
vol verbazing zien zij deze man  
rustig op z'n ezel rijden:  
'Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!'*

*Stap voor stap gaat door Jeruzalem  
Jezus op de rug van een ezelin:  
Zullen wij de kind'ren volgen:  
'Zegen voor wie komt in de naam van de Heer!'*

In dit lied stelt de massa mensen een goede vraag: “Waarom een ezel en geen paard? En waarom een rabbi, en geen generaal?” Dat is inderdaad verbazingwekkend. Waar hebben wij mensen dat vandaan: die drang om met macht, kracht en zo nodig geweld onze overwinningen te behalen? Een korte vraag waar je heel wat op kunt zeggen.

Je kunt ook zwijgen bij deze vraag en even terugkijken naar Jezus. Kijk eens hoe Hij op die ezel zit. De Lastendrager van de mensheid op het dier dat lasten dragen kan als geen ander dier. Kom daar maar eens om in het land van de religies en levensfilosofieën. Die laten je uiteindelijk zelf opdraaien voor je eigen redding. Maar je lasten dragen, dat moet je toch zelf doen.

Jezus is anders en daarin is Hij uniek. Dit is de dwaasheid van Jezus die ook de Wijsheid van God is: Hij gaf *zichzelf* voor ons mensen. En het is deze nederigheid van Jezus en de 'schuwheid' van Zijn Geest (de tortelduif!) die ons het karakter van God laten zien: eerlijk zonder opdringerig te zijn. Je mag ook 'nee' zeggen tegen een eeuwige liefde. Je kunt de volledige vergeving van je zonde weigeren.

Het is niet voor niets dat het *kinderen* zijn die in het lied onbevangen meebewegen met Gods werk. Zij zien er geen greintje dwaasheid in. Trots en eigendunk is hen vreemd. Zij zingen en zwaaien met takken als teken van de overwinning die door lijden heen behaald zal worden.

Stap voor stap. Misschien is dat jouw tempo nu in crisistijd. Maak je daarover geen zorgen. Als je de stapjes maar in de goede richting zet. Dan komt het goed. Ga met God. Stap voor stap. En Hij zal met je zijn.

Ben van Werven, Kruiskerk Diever.

## **KERKDIENSTEN**

**Zondag 3 mei**

**Hervormde kerk Geen diensten in deze periode.**

## **GEZAMENLIJK NIEUWS**

### **MANTELZORGWAARDERING GEMEENTE WESTERVELD**

Mantelzorger ben je als je (langdurig) zorgt voor een partner, familielid, vriend of kennis. De gemeente Westerveld waardeert alle mantelzorgers met de mantelzorgwaardering. Deze kan worden aangevraagd via de stichting Welzijn Mensenwerk via [www.welzijnmw.nl/waarderingwesterveld](http://www.welzijnmw.nl/waarderingwesterveld) of schriftelijk via een formulier dat telefonisch kan worden opgevraagd tel. 085-23 731 444.

U kunt als volgt van waardering kiezen uit:

1. Verwennerij: keuze uit:

- Tegoedbon voor boodschappen in één van de vier supermarkten;
- Tegoedbon voor diverse lekkernijen van de ambachtelijke bakkers;
- Tegoedbon voor één van de deelnemende drogisten
- Tegoedbon voor de wereldwinkel;
- Tegoedbon voor wellness of coaching.

2. Een gezellig avondje: keuze uit:

- Tegoedbon voor een van de deelnemende restaurants
- Tegoedbon voor meerdere bioscoopbezoeken;
- Tegoedbon voor meerdere bezoeken filmhuis;
- Tegoedbon voor dinerarrangementen in een verzorgingshuis;

3. Eropuit! Keuze uit:

- Arrangement attractiepark Slagharen
- Tegoedbon meerdere keren zwemmen in zwembad Waterwijk te Steenwijk

## HERVORMDE GEMEENTE

### **Bij de diensten – die er nog steeds niet zijn -**

Nog steeds moeten de kerken gesloten blijven. Geen zondagse diensten, geen Pinksterviering, geen Feest van de Geest. Geen overdenking, niet samen zingen, niet samen bidden, geen orgelspel, niet elkaar ontmoeten. Ik mis het! Maar goed, het is niet anders. Het voelt als leven in een nare droom of in een slechte film; een bizarre tijd, waarvan we de gevolgen nog niet kunnen overzien. Ds. Tia Braam heeft weer een boekje gemaakt rond Hemelvaart en Pinksteren, we hopen dat u daaruit steun en wat verbondenheid ervaart. Om met premier Rutte te spreken: 'houd vol!' En onderstaand lied vind ik heel mooi:

*Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse Vrede, deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen van grote dingen,  
als wij ontvangen al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,  
als wij herboren Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!*

*Wat kon ons schaden, wat van U scheiden,  
liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde de macht aanvaarden  
en onze Koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here, doet triomferen  
die naar U heten en in U weten,  
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!*

Stef Bos maakte er onderstaand lied bij, dat, gecombineerd met 'Geest van hierboven' werd gezongen tijdens de pinksterviering van de PKN op zaterdag 8 juni 2019 in Bolsward (uitgezonden door KRO-NCRV) door het jongerenkoor 'Samen op weg' uit Houten.

*Ik wil het water naar de zee zijn, de zoden aan de dijk,  
het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt.  
Ik wil de rots zijn in de branding, met de verbeelding aan de macht,  
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn en het daglicht in de nacht.  
Ik wil een land zijn zonder grenzen, waar de ruimte nog bestaat.  
Ik wil traag zijn als de waarheid, die de leugen achterhaalt.  
Ik wil de moed zijn van de wanhoop, het stilstaan van de tijd.  
Ik wil een sprong zijn in het duister en de laatste strohalm zijn.  
Ik wil de taal zijn van een dichter, die zichzelf geen dichter noemt,  
het zout zijn van de aarde en de kus die ons verzoent.  
Ik wil een land zijn zonder woorden, gedragen door de wind.  
Ik wil de wereld weer leren zien door de ogen van een kind  
En met de schoonheid van de onmacht  
lopen langs een eindeloze weg  
met open ogen dromen weerloos en toch sterk.  
Ik wil het water naar de zee zijn, de zoden aan de dijk  
Het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt.*

Houd goede moed op betere tijden, wat zal het dan bijzonder zijn om elkaar  
weer in een kerkdienst te treffen! Hartelijke groet, Annie Mulder

## **VAN DE INTERIMPREDIKANT**

### **Wel en wee in het pastoraat.....22-4-2020**

Coronacrisis.....

Ik hoor mensen zeggen: het is niet anders, we moeten ons er maar bij neerleggen, de regering zal wel de juiste beslissingen nemen, ik hou me maar gewoon aan de regels, we zien wel, het alleen zijn valt me zwaar, ik heb een droge mond want ik praat tegen niemand meer, ik mis mijn kleinkinderen toch zó erg, zal ik nog ooit in mijn leven weer worden aangeraakt en hoe moet het dan als ik ga sterven, nooit meer een knuffel, ik ben blij dat ik mijn tuin heb, wij boffen maar vergeleken met Brabant, ik laat het maar een beetje over me heen komen, ach ja, we moeten het er mee doen, afwachten maar, komt vast wel weer goed.....

Berusting..., dankbaarheid..., volhouden..., het uithouden met en zonder een ander..... Of is er ook sprake van loslaten?

Ik heb de gewoonte om, net als velen, de rouwadvertenties in de krant te lezen 's morgens. En ik las een dezer dagen in een rouwadvertentie:

*“Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen.*

*Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen”.* (Sören Kierkegaard)

Ik moest er even over nadenken.

Sören Kierkegaard is een Deens theoloog en filosoof. In mijn studie heb ik wel eens iets van hem moeten lezen, geen gemakkelijk navolgbare denker. Maar zo wilde hij ook zijn, heb ik begrepen. Als filosoof hield hij zich bezig met de vraag op welke manier een menselijk leven zou moeten worden geleefd.

Zo kom ik dan bij de tekst in de rouwadvertentie.....

De eerste zin is nog wel te volgen: loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen: Je hebt zo je gewoontes en door omstandigheden moet je inzien dat je die moet veranderen, loslaten, er moet plaats komen voor iets nieuws, soms voor even, soms voor langere tijd. Het vertrouwde valt weg, het vertrouwde dat houvast gaf.

Maar dan: Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen: Je komt in een kramp, je blijft stug vasthouden, je geeft jezelf en de ander geen ruimte voor verandering..... Ja, dan loop je vast, het kan niet anders, je beweegt dan niet meer mee met wat het leven, het wereldgebeuren in petto heeft. Alles golft en beweegt en jij blijft stokstijf, het kan niet anders dan dat de golven van het leven je breken....

Ik ben nog niet zomaar uitgedacht over wat Kierkegaard me aanreikt, u wel? Ik ben benieuwd naar uw gedachten hierover!

Met een hartelijke groet, ds. Tia Braam

## **VAN DE KERKENRAAD**

### **Lentevers van Stef Bos**

Onvoorstelbaar hoe in twee weken  
de wereld kan veranderen  
en wij in verwarring naar buiten kijken  
overspoeld door feiten waar we achteraanlopen  
zonder te weten waarheen.  
Hoe goed wij ook door de jaren heen hebben geleerd  
de kop in het zand te steken, zelfs ondergronds  
dringt het nieuws tot ons door en worden wij  
wakker geschud door stilte.  
Stilte in straten.  
Stilte in de beelden waar we naar kijken

met andere ogen die misschien  
weer opnieuw moeten leren zien  
Tot zover het begin van deze lente  
die ons voorkomt als het eind der tijden.  
De rest van het leven om ons heen  
fluit er maar op los, komt uit de knop  
en bloeit open.

Vogels leggen eieren met een optimisme  
die ons vreemd is.

De magnolia is gezegend, ze kan de krant niet lezen,  
en de schaduw van een zwaluw stijgt boven zichzelf uit  
en vliegt de zomer tegemoet  
Maar onze nachten zijn stil.

De straten hebben hun stem verloren.  
Wat anders kunnen wij dan blijven dromen  
en geloven in een overwinning  
op een tegenstander die onzichtbaar is.  
Maar eerst afstand nemen van alles  
om te weten wat je mist, als het er niet meer is.  
Dat is misschien wat wij weer moeten leren.  
Een nieuwe tijd ontdekken door ons  
in onszelf te keren

Immy Zuidema

## **DIACONIE**

### **COLLECTEN IN CORONA TIJD.**

We willen u graag de mogelijkheid bieden  
om toch aan de collectes deel te kunnen  
nemen. U kunt aan de collectes geven met  
de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte  
bestemd voor de diaconie en de tweede  
collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in  
de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en  
scan de code.

U kunt u gift ook geven door deze over te  
maken naar HERV. GEM. DWINGELOO  
DIACONIE NL55 RABO 0315 5616 96 onder

vermelding van de collecte Diaconie. In deze weken werken de diaconieën  
van Dwingeloo en Diever samen. De diaconie van Dwingeloo zal de collecte  
opbrengsten overmaken naar de aangegeven doelen.

Wanneer u dat liever hebt kunt u ook zelf een bijdrage storten op de  
bankrekeningnummers van de vermelde doelen; Die rekeningnummers staan  
vermeld in het onderstaand stuk





### **3 mei 2020: Stichting Effatha**

De Stichting Vrienden van ondersteunt projecten in binnen- en buitenland die bijdragen aan een structurele verbetering van de positie van doven en mensen met een communicatieve beperking. De Stichting Vrienden van Effatha werkt vanuit een christelijke levensvisie.

Bank: NL44 FVLB 0227329880

### **10 mei 2020: Fledderushoeve Diever**

Zorgboerderijen bestaan inmiddels sinds een aantal jaren in diverse soorten en maten. De Fledderushoeve is een zorgboerderij in Diever. Wij bieden opvang en zorg aan ouderen en volwassenen met beperkingen.

Door lichamelijke activiteit en buitenlucht, waartoe de boerderij uitnodigt, het sociaal contact met anderen en een gevarieerd activiteitenaanbod ontstaat zowel voor jongeren als ouderen houvast, energie en rust.

Bank: NL75 RABO 0109026608

### **17 mei 2020: Rooseveltpaviljoen Nieuw Hydepark**

De collecte in de week van 17 mei t/m 23 mei is bestemd voor het Rooseveltpaviljoen in het Nieuw Hydepark. Dit zorgvakantiehôtel op het landgoed van PKN Nederland biedt vakantieruimte voor mensen die zorg nodig hebben. In deze tijd zijn vakanties even niet mogelijk, toch willen we het Rooseveltpaviljoen ondersteunen zodat we in betere tijden van dit hotel gebruik kunnen blijven maken.

Bank: NL10 RABO 0302664998

### **24 mei 2020: Aidsfonds**

Het Aidsfonds is er voor iedereen die met hiv/aids te maken heeft, in Nederland én daarbuiten. Aidsfonds financiert wetenschappelijk onderzoek, komt op voor de rechten van mensen met hiv en ontwikkelt en financiert projecten voor preventie en behandeling voor kwetsbare groepen.

Bank: NL37 INGB 0000 00 8957

### **31 mei Pinksteren Kerk in Actie Pinkerzending**

Vandaag vieren we het Pinksterfeest, het feest van de Geest van God, die iedereen in beweging zet en bij elkaar brengt. Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van kerken in Marokko. Misschien verrast het u dat er kerken zijn in dit islamitische land. Het zijn kerken waar christenen uit diverse Afrikaanse landen bij elkaar komen. Ze spreken veel verschillende talen, maar de diensten zijn in het Engels of in het Frans. Naar deze kerken komen Afrikaanse studenten, die in Marokko studeren en er soms blijven wonen. Maar ook Afrikaanse migranten die in Marokko stranden, onderweg naar Europa. Wat is het dan belangrijk als er een kerk is die naar je omkijkt! Met uw bijdrage ondersteunt Kerk in Actie de kerk in Marokko om praktische hulp te bieden aan migranten. Daarnaast is uw gift ook bedoeld om predikanten op te leiden.

Bank: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Kerk Marokko

Tom Griffioen

**BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES** Voor de volgende Samenspraak 27 mei inleveren bij: mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiten-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl. Samenspraak verschijnt op: 5 juni, 3 juli en 4 september 2020

**BIJBELLEESROOSTER**

zondag	3 mei	Exodus 17:1-7
maandag	4 mei	Exodus 17:8-16 Dodenherdenking
dinsdag	5 mei	Psalm 23 Bevrijdingsdag
woensdag	6 mei	Exodus 18:1-12
donderdag	7 mei	Exodus 18:13-27
vrijdag	8 mei	Exodus 19:1-15
zaterdag	9 mei	Exodus 19:16-25
zondag	10 mei	Psalm 68:1-19
maandag	11 mei	Psalm 68:20-36
dinsdag	12 mei	Handelingen 17:1-9
woensdag	13 mei	Handelingen 17:10-15
donderdag	14 mei	Handelingen 17:16-21
vrijdag	15 mei	Handelingen 17:22-34
zaterdag	16 mei	Psalm 34
zondag	17 mei	Exodus 20:1-17
maandag	18 mei	Exodus 20:18-26
dinsdag	19 mei	Exodus 21:1-11
woensdag	20 mei	Exodus 21:12-27
donderdag	21 mei	Matteüs 28:16-20 Hemelvaartsdag
vrijdag	22 mei	Psalm 47
zaterdag	23 mei	Exodus 21:28-22:3
zondag	24 mei	Exodus 22:4-16
maandag	25 mei	Exodus 22:17-30
dinsdag	26 mei	Exodus 23:1-17
woensdag	27 mei	Exodus 23:18-33
donderdag	28 mei	Exodus 24:1-18
vrijdag	29 mei	Ruth 1:1-22
zaterdag	30 mei	Ruth 2:1-23
zondag	31 mei	Ruth 3:1-18 Pinksteren
maandag	1 juni	Ruth 4:1-22 Tweede pinksterdag
dinsdag	2 juni	Psalm 104:1-18
woensdag	3 juni	Psalm 104:19-35
donderdag	4 juni	Matteüs 8:2-13
vrijdag	5 juni	Matteüs 8:14-22
zaterdag	6 juni	Matteüs 8:23-34