

SAMENSPRAAK

November 2020



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diever

TER OVERDENKING

Om blij te worden moet je niet Jesaja 34 :4 en daaraan verbonden o.a. een gedeelte uit Mattheus 24 of Marcus 13 lezen.

Je kunt daar lezen over de zon die verduistert, de maan die ophoudt licht te geven, de sterren die van de hemel vallen en over bliksemschichten die over de aarde vliegen.

Nee geen prettige lezing over de ondergang van de wereld, alhoewel... de ondergang van de wereld loopt wel uit op de komst van de Mensenzoon. Wel een happy end dus!

Oude verhalen? Of heeft de boodschap die er in klinkt ons iets te zeggen?

Coronatijsd:

Ik hoor de nuchtere mensen zeggen: "laten we het nemen zoals het komt." Ze proberen de angst te verdringen door een soort onverschilligheid.

De wanhopige zegt: "laat ik er maar een eind aan maken." Uit onderzoek blijkt, dat ongeveer elke dag vijf Nederlanders zelf kiezen om uit het leven te stappen. Weer anderen zeggen: "laten we eten en drinken en feesten, want morgen kan het misschien niet meer."

Er hangt over Nederland en de wereld een pessimistische levenssfeer van angst en troosteloosheid. Het corona virus heeft ons in de greep. De media maken ons gek over datgene wat er allemaal komen kan....!

Kan de Bijbel ons troost en perspectief bieden in deze tijd?

Jezus zegt: "Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen niet vergaan."

"Kijk naar de vijgenboom" zegt Jezus. De vijgenboom is in Israël de enige boom die zijn bladeren verliest, maar in de lente in één nacht weer volop in bloei staat. De vijgenboom, symbool voor het nieuwe leven!

Het verhaal gaat dat men aan Maarten Luther vroeg: "wat zou je doen als morgen de wereld vergaat?"

Hij antwoordde: "dan zou ik vandaag een appelboom planten."

Een boom van hoop in de zekerheid dat God de schepping in zijn hand houdt en het leven zal zegevieren!

Ik heb voor mezelf en voor allen die in de lente aan mijn huis voorbij komen alvast bollen gepoot. Honderden narcissen, blauwe druifjes en tulpen. Ik kon het niet laten! Er moet toch iets van hoop en perspectief zijn!

Wij hebben ons leven niet in de hand. Wat gaat het najaar, wat gaat de winter ons brengen? Lukt het om op de been te blijven, blijven we gezond en gaat het coronavirus aan onze deur voorbij?

We weten het niet, we kunnen ons leven niet overzien.

Wat we wel kunnen is proberen met elkaar de moed erin te houden en proberen te geloven dat, hoe dan ook, het goed komt met ons, met deze wereld, want dat is ons in het evangelie immers toegezegd!

Houd moed en wees lief voor elkaar!

Laten we maar proberen kleine lichtpuntjes te zijn, samen vormen we dan een krachtige lichtbundel die niet te doven is!

Ds. Tia Braam

Kerkdiensten Hervormde Gemeente Diever

Zondag 1 november

10.00 uur

Hervormde Kerk Diever

ds. D. Bargerbos

Gedachtenisdienst

Zondag 8 november

10.00 uur

Hervormde Kerk Dwingeloo

ds. K. Mos uit Voorschoten

Zondag 15 november

10.00 uur

Hervormde Kerk Diever

Morgengebed m.m.v. de Pancratiuscantorij

Zondag 22 november

10.00 uur

Hervormde Kerk Dwingeloo

ds. T.J. Braam

Gedachtendienst

Zondag 29 november

10.00 uur

Hervormde Kerk Diever 1^e Adventszondag

ds. D. Bargerbos

Helaas zijn vanwege de coronabeperkingen de diensten van 1 en 8 november slechts online (www.kerkdienstgemist.nl) te volgen. Hoe het de weken daarna zal gaan, zal later bekend worden gemaakt.

HERVORMDE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN

Terugblik op de verbintenisdienst

Hebt u ook de verbintenisdienst van ds. Daan Bargerbos online gevolgd? De cirkel is rond! Onze voormalige predikanten ds. Bé Damman en ds. Froukje Damman - Verboom droegen hun stokje over! Na de daarbij behorende formaliteiten leidde ds. Daan Bargerbos de rest van de dienst. Natuurlijk heel jammer zowel voor hem als voor beide gemeentes dat we dit niet konden vieren in een goed gevulde kerk met warme samenzang. Wat zijn we blij met de online-mogelijkheid, waarover we sinds kort beschikken. Heel fijn was de medewerking van de PancratiusCantorij en de solozang van cantor Esther de Vos! En hebt u ds. Daan Bargerbos horen zingen?!

Als verrassing kwam na de overdenking een aantal kinderen binnen, ze boden ds. Daan een boekwerkje aan met hun namen en tekeningen van hun handen. De kinderen hadden de afgelopen jaren onder leiding van Dorien Benning en Carlijn Koops telkens rond Kerst en Pasen zondagsschool. Daan beloofde later nader met ze te gaan kennismaken.

Ds. Daan Bargerbos kreeg van de kerkenraden een verbinteniskaars aangeboden, met als achterliggende gedachte dat hij die ieder jaar op 18 okt. kan branden, maar meer nog, dat hij die kan branden op momenten dat hij het even nodig heeft ter bezinning en 'thuisgeraken' in onze gemeentes. Bij de kaars hoort een mooie houten standaard, gemaakt door Gijs Schoonderbeek (diaken in Dwingeloo).

Na de dienst heette ds. Marianne Gaastra, namens de werkgemeenschap van predikanten in de regio, ds. Daan Bargerbos welkom in deze werkgemeenschap. Ze bood hem en zijn partner Annie een pompoen aan: een prachtige vrucht, van buiten één geheel, prachtig van kleur en heel mooi glad, maar van binnen vol met heel veel losse pitjes en volgens Marianne kan het binnenin bruisen en borrelen. Dit als symbool voor een gemeenschap van veel verschillende mensen.

Vervolgens werd de beroepingscommissie naar voren gevraagd. Hun taak zit erop, ze werden 'ontbonden' en bedankt voor hun inzet met een bos bloemen en een fotokaart met daarbij een mooi vilten hartje 'met een warm hart voor..'

Tot slot sprak burgemeester Rikus Jager een welkomstwoord en memoreerde daarin dat hij hoopte dat we allen besmet raken, niet met het coronavirus, maar met het virus 'hoop, geloof en liefde', waarmee we met z'n allen, kerkelijke en burgerlijke gemeente samenwerkend, deze lastige tijd goed doorkomen.

Helaas ook geen mogelijkheid om ds. Daan en z'n partner Annie de hand te schudden en welkom te heten, wel werden er veel kaartjes ingeleverd met welkomstwensen.

Ds. Daan Bargerbos zal zich in het volgende kerkblad voorstellen.

Helaas zijn vanwege de coronabeperkingen de diensten van 1 (uitgezonderd de genodigden) en 8 november slechts online te volgen. Hoe het de weken daarna zal gaan, zal later bekend worden gemaakt.

In Diever is op **1 november de gedachtenisdienst voor de overledenen van Diever en omgeving**. Onze eigen predikant ds. Daan Bargerbos zal deze dienst leiden.

Helaas zal deze dienst er vanwege de coronabeperkingen geheel anders uitzien dan we gewend zijn. Slechts de families van de overledenen die een kerkelijke uitvaart hadden, zijn uitgenodigd om te komen met een beperkt aantal mensen. De namen van alle overledenen zullen worden genoemd en ook voor alle overledenen zal, na het noemen van hun naam, een kaarsje worden gebrand. In het vorig kerkblad stonden alle namen al vermeld. De dienst is online te volgen.

Op **8 november** gaat in Dwingeloo ds. Kees Mos voor. Kees leidde o.a. in 2019 de Paascyclus, wisselend in Dwingeloo en Diever, en de Kerstnachtdienst in Diever.

Op **15 november** is er een morgengebed in Diever, voorbereid door een aantal gemeenteleden en naar we hopen met medewerking van de PancratiusCantorij. In Dwingeloo is op **22 november de gedachtenisdienst voor de overledenen van Dwingeloo en omgeving**. Deze dienst wordt geleid door ds. Tia Braam.

In Diever zullen op **29 november nieuwe ambtsdragers worden bevestigd**, tevens zullen een aantal ambtsdragers afscheid nemen. De dienst wordt geleid door ds. Daan Bargerbos. Elders in dit blad leest u hier meer over.

Annie Mulder

Wel en wee in het pastoraat.....

We hadden het over “eenzaamheid.....” en over “het alleen zijn....”!

“Eenzaam, maar niet alleen”, het is de titel van het boek, dat koningin Wilhelmina ooit schreef.

We bedachten dat: “alleen, maar niet eenzaam, ook kon!” Alleen, zonder iemand anders, even of voor langere tijd. Het hoeft geen probleem te zijn, het kan soms zelfs, bij tijd en wijle, heel fijn en rustig zijn.

Even bij jezelf-, even tot jezelf komen....

Eenzaamheid, dat is een groter probleem.....!

Eenzaamheid: het is; je niet verbonden voelen, gemis ervaren, geen hechte emotioneel band met een ander hebben.

Eenzaam kun je zijn, ook al zijn er andere mensen om je heen.

Eenzaamheid, zit diep van binnen. Het heeft met het wezen van ons menszijn, het heeft met ons bestaan te maken.

Ten diepste is een mens eenzaam, het hoort bij de existentie van een mens. Als het er op aankomt, moet je alleen een weg door het leven zien te vinden om te gaan. Alleen.... met jezelf, in je eigen levenssituatie..... en dat valt soms niet mee.....erger nog....., is soms heel moeilijk!

Soms zelfs zo zwaar dat je in al je eenzaamheid niet meer weet hoe je er mee om moet gaan!

Soms is eenzaamheid niet meer te verdragen!

Eenzaamheid gaat gepaard met negatieve gevoelens, met gevoelens van leegte en verdriet, van angst en zinloosheid en het kan lichamelijke of psychische klachten veroorzaken.

Eenzaamheid komt op alle leeftijden en in alle lagen van de bevolking voor.

Eenzaamheid is moeilijk in te schatten voor een ander. Het is iets wat je alleen zelf kunt voelen, je bent je eigen graadmeter hierin!

De vraag die zich dan opdringt is: Hoe ga ik hier mee om....?

Ja, hoe hoog liggen mijn verwachtingen eigenlijk? Wat eis ik van mezelf, wat verlang ik van anderen? En is dat reëel?

Eenzaamheid is helaas niet altijd op te lossen . Soms is het wel mogelijk het te verminderen. Soms kun je je ten doel stellen, dat je accepteert dat je in een bepaalde situatie nu eenmaal eenzaam bent en het dan probeert uit te houden, met jezelf, met je situatie, hoe moeilijk en benauwend ook.

Wil je eenzaamheidsgevoelens verminderen dan moet er vaak ook iets anders veranderen.

Het doorbreken van eenzaamheid is vaak het doorbreken van bestaande patronen. In je situatie, in je omgeving, in je eigen denken, dus bij jezelf.

Wie zich eenzaam voelt, vindt het vaak moeilijk om hulp te vragen. Er rust in onze samenleving een soort taboe op.

Maar het is goed om je te realiseren dat eenzaamheid ook voor anderen geldt. Dus waarom, -als je het op kunt brengen-, geen helpende hand, een luisterend oor voor die ander proberen te zijn? Het werkt dan naar twee kanten!

Als ik het zo opschrijf, dan ervaar ik dat het logische zinnen lijken, maar dat de praktijk van het leven meestal weerbarstiger is.

Wat ik in elk geval wil meegeven is: neem je eigen gevoel van eenzaamheid serieus en durf hulp te vragen!

Ds. Tia Braam

Nu ds. Daan Bargerbos zijn intrede heeft gedaan, gaat mijn werktijd van 3 dagen terug naar 1 dag in de week voor beide gemeentes.

In goed overleg met collega Daan gaan we de komende tijd het werk verdelen. Vooralsnog blijft ik dus het pastoraat verzorgen en mag u mij bellen voor een afspraak en blijf ik uitvaarten doen.

Graag tot horens, ds. Tia Braam, tel.0521 344375

Van de kerkenraden

De kerkenraden van Diever en Dwingeloo vergaderden gezamenlijk op dinsdag 29 september.

Er is een uitnodiging ontvangen om de ondertekening van de akte van samengaan van de gemeentes Vledder en Nijensleek bij te wonen, Tom Griffioen zal er naar toe gaan. Ook is een uitnodiging ontvangen voor de afscheidsdienst van ds. Daan Bargerbos van zijn gemeente Gorssel-Epse, 2 leden van de beroepingscommissie zullen gaan.

Om ds. Bargerbos tijd van inwerken te geven blijft ds. Braam tot 1 maart 2021 mede het pastoraat verzorgen. De beide dominees zullen in gezamenlijk overleg de komende tijd het pastoraat invulling geven.

In een gezamenlijk overleg van de kerkrentmeesters van Diever en Dwingeloo is besloten 2 i.p.v. 3 (in Diever gebruikelijk) collectes in de dienst te houden en een paar keer per jaar een 3^e collecte voor een speciaal doel. Samen met de diaconieën zal dit nader worden uitgewerkt.

Er wordt besloten het Heilig Avondmaal, gepland op 25 okt., niet door te laten gaan, om de kans om coronabesmetting zo veel mogelijk te beperken.

De commissie Vorming en Toerusting heeft verschillende leuke plannen. Met enige regelmaat een meditatieavond houden, kan worden gerealiseerd; andere plannen moeten vanwege coronabeperkingen wachten.

De invulling van de verbintendienst van ds. Daan Bargerbos wordt besproken. Duidelijk is al dat, weer corona gerelateerd, er niet zoveel mensen uitgenodigd kunnen worden als we zouden willen. Er wordt een commissie samengesteld om ds. Bargerbos wegwijs te maken in beide gemeentes.

Er zijn veel positieve reacties over de mogelijkheid de diensten online te volgen.

Er zijn nog wat 'kinderziektes', die zullen spoedig worden verholpen.

Ter afsluiting van de vergadering werd gelezen:

Jesaja 40 -31:

Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Annie Mulder

Bevestiging nieuwe ambtsdragers en afscheid ambtsdrager Diever

Wij zijn bijzonder verheugd dat we 4 nieuwe ambtsdragers bereid gevonden hebben een taak binnen de hervormde gemeente Diever op zich te nemen. Greet Oosterveld als ouderling, Ina Grit als diaken en Martha Pluim en Peter Sminia als ouderling-kerkrentmeester. Mocht u bezwaar hebben tegen de benoeming van één van deze personen, dan kunt u dit uiterlijk 10 november kenbaar maken bij de scriba Immy Zuidema (scriba@hervormddiever.nl en telefoon 0521-590089)

In de dienst van 29 november in de Pancratiuskerk willen we de nieuwe ambtsdragers bevestigen en nemen we afscheid van Tom Griffioen.

Tom is 12 jaar diaken geweest, was voorzitter van het college van diakenen en beheerde de financiën van de diaconie. Hij was tevens lid van het moderamen en de laatste jaren voorzitter van de kerkenraad. Wij willen Tom bedanken voor de vele jaren dat hij actief is geweest voor onze gemeente.

Het voorzitterschap van de kerkenraad wordt overgenomen door Riemie Godeschalk. Riemie was de laatste tijd al voorzitter van de kerkenraadsvergadering, dus ze heeft al enige ervaring. We wensen haar veel sterkte in deze bijzondere taak.

Namens de kerkenraad,
Immy Zuidema

Afscheid van ambtsdragers Dwingeloo

In de dienst van 29 november in de Pancratiuskerk in Diever nemen we afscheid van Harm Meekhof en Coby Janssens, twee ambtsdragers uit de hervormde gemeente Dwingeloo. Harm is 8 jaar kerkrentmeester geweest, waarvan ruim twee jaar voorzitter van de kerkrentmeesters. Coby Janssens heeft als kerkrentmeester 5 jaar met zorg de ledenadministratie voor de kerk bijgehouden en zorgde voor alle facilitaire zaken van het koetshuis en de kerk. We zijn Harm en Coby zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij verricht hebben voor onze gemeente.

Namens de kerkenraad,
Tjitske Nieuwenhuis

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kerkdiensten online

Na vervelende opstartproblemen met de uitzendingen van de afgelopen weken is radicaal besloten een vaste internetverbinding in en naar de kerk aan te leggen. De KPN heeft met spoed vorige week langs de Peperstraat een kabelbreuk gerepareerd zodat we de verbinding met ds. Bargerbos gelukkig rechtstreeks konden uitzenden. De verbinding is nu stabiel, beeld en geluid zijn ook prima.

Dat livestream zinvol is laat het aantal rechtstreekse kijkers en luisteraars (135 stuks) van deze bijzondere dienst wel zien. De komende weken zult u veelvuldig gebruik kunnen/moeten maken van de livestream. Een aantal weken zonder kerkbezoek! Het college is zeer content met deze mogelijkheid.

Voor de goede orde, via **[www. kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)** kunt u online de diensten bijwonen. Ook kunt u de App kerkdienstgemist.nl downloaden vanuit de Play Store of de App Store.

Begroting 2021

Op 17 september 2020 is de begroting 2021 besproken en vastgesteld. Vervolgens is deze aangeboden aan de kerkenraad. In haar vergadering van 29 september is deze begroting behandeld.

Voor 2021 wordt er een overschot verwacht van € 177.

Samenvatting van de begroting:

Baten

| | |
|--|---------------|
| baten onroerende zaken | 7.500 |
| baten uit rente, dividenden en beleggingen | 21.800 |
| bijdragen levend geld | 35.450 |
| baten uit subsidies en bijdragen | 19.424 |
| totaal baten | 84.174 |

Lasten

| | |
|---|---------------|
| lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | 15.632 |
| lasten inventarissen | 825 |
| afschrijvingen | 6.500 |
| pastoraat | 47.040 |
| lasten kerkdiensten, catechese, etc. | 1.000 |
| verplichtingen/bijdragen andere organen | 3.700 |
| salarissen en vergoedingen | 3.050 |
| kosten beheer en administratie | 5.900 |
| rentelasten/bankkosten | 350 |
| totaal lasten | 83.997 |

Vanaf 9 november ligt de begroting tot 14 november 2020 ter inzage bij Mindert Veenstra, Hoofdstraat 16 in Diever, telefoon 0521-593184; emailadres: mindert.veenstra@gmail.com, administrateur van ons college. Als u de begroting wenst in te zien gelieve u een afspraak met hem te maken.

Kerkbalans en abonnementsgeld Samenspraak 2020

Wellicht ten overvloede wil ik u eraan herinneren uw toegezegde kerkelijke bijdrage en abonnementsgeld Samenspraak, voor zover dit nog niet is gebeurd, nog dit jaar over te maken.

Tevens wordt het op prijs gesteld wanneer kerkleden die tijdens de kerkbalansactie in januari geen toezeggingsformulier hebben ingeleverd en van wie wij nog geen bijdrage mochten ontvangen dat alsnog doen.

Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Namens de colleges van kerkrentmeesters

Mindert Veenstra Administrateur

Administrateur

Onlangs heeft onze administrateur, Mindert Veenstra aangegeven om na negen jaar te stoppen met zijn werkzaamheden. Al die jaren heeft Mindert met veel plezier, kennis en enthousiasme de o zo belangrijke financiële administratie van onze kerk bijgehouden. Ieder jaar weer werd de jaarrekening en de begroting goedgekeurd. De jaarlijkse boekencontrole verliep iedere jaar heel soepel. Ook zijn bijdrage aan de voorbereiding van de actie kerkbalans was aanzienlijk. We zijn daar Mindert erg dankbaar voor. De laatste jaren deed hij tevens de financiële administratie van de hervormde kerk in Dwingeloo. Ook daar zal dus vervanging moeten komen.

Het is nog niet zo ver, in de loop van volgende jaar, maar nu al willen we u vragen uit te kijken. We zoeken een enthousiast iemand met enige kennis en/of gevoel voor financiële administratie. In principe niet alleen voor onze kerk maar mogelijk ook voor de hervormde kerk Dwingeloo.

Best wel een pittige uitdaging! Weet u iemand of heeft u zelf belangstelling, wij, de kerkrentmeesters kijken uit naar uw reactie!

Jaap Ruiter

DIACONIE

COLLECTEN

Opbrengst collectes Diever en Dwingeloo (inclusief Bank en GIVT)

| | Kerkbeheer | Diaconie | Doel |
|--------------|------------|----------|----------------------------|
| 30 aug | 51,60 | 88,02 | St. hulp Joden Oost Europa |
| 13 september | 76,15 | 121,42 | Edukans |
| 27 September | 55,20 | 94,97 | Vredes week PAX |
| 4 oktober | 40,10 | 46,67 | Kerk en Israël |
| 11 oktober | 39,35 | 63,00 | Hulp vervolgte Christenen |
| 18 oktober | 62,85 | 88,65 | Taizé |

U kunt aan de collectes blijven geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code. U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de collecte Diaconie.



1 november: Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds wordt gevuld met de bijdragen van de jarige gemeenteleden die zich bij het fonds hebben aangemeld. Die bijdragen zijn niet helemaal toereikend om de uitgaven te dekken. De opbrengsten worden

besteed aan attenties voor gemeenteleden die in het ziekenhuis hebben gelegen, een bloemetje op de huwelijksjubilea en verjaardagen van oudere gemeenteleden en kerstattenties voor deze groep.

8 november: Kerk in Actie, najaarszending

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

15 november: Lilianefonds

De missie van het Lilianefonds is bijdragen aan een wereld, die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Het werk van het fonds vindt plaats in 26 landen, in elk daarvan is er een partnerschap met een organisatie ter plekke.

22 november: Bloemenfonds Dwingeloo

29 november: Pastoraat PKN

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.

Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds heeft van mw. A Doggen uit Wapse een schenking gekregen van € 500,- . We zijn blij met deze schenking en bedanken Mw. Doggen voor dit mooie gebaar.

Voor de wijkhoofden van het verjaardagsfonds.

Gezien de huidige omstandigheden omtrent de corona heeft het bestuur besloten om de jaarvergadering van dit jaar niet door te laten gaan. Per brief informeren we U over de kerstactie hoe wij dit gaan invullen.

Namens het bestuur verjaardagsfonds hartelijk dank.

Meditatie - avond

Dinsdag 10 november is er een meditatiebijeenkomst in de Nicolaaskerk te Dwingeloo. Uitgaande van de coronaregels zitten we op gepaste afstand van elkaar. Dit is ook de reden dat er maximaal plaats is voor 15 personen. We kunnen stil worden en ervaren wat stilte kan betekenen vanuit de drukte van de dag, dit onder leiding van ds. Tia Braam. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooie kerk – is van harte welkom! Het duurt ongeveer een uur. Kosten: eventueel vrijwillige bijdrage. De aanvangstijd is 19.30 uur. Aanmelden is verplicht in verband met de ruimte. Dit kan bij Jacomijn Coumou, tel 0521-593919 of bij Greet Oosterveld tel 0521-551285.

Liturgisch bloemschikken

De werkgroep liturgisch bloemschikken zal op Adventszondagen en op eerste Kerstdag in de Pancratiuskerk zorgen voor bloemschikkingen. Het thema van de PKN is :”Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht.” Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn. De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft gestaan, wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië, of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht. De kerk en de kerkgemeenschap wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods licht

Joke Griffioen

Melding van ziekte en overlijden

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen.

We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Tia Braam, of aan iemand van de Kerkenraad, bezoekersgroep of verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Vervoer Diever – Dwingeloo

Voor diegenen die geen vervoer hebben en toch graag naar de dienst in Dwingeloo zouden willen gaan, is een autodienst georganiseerd: om 9.40 uur kunt u bij onze Pancratiuskerk instappen. Wanneer u graag van huis gehaald wilt worden (vanwege bv. slecht ter been zijn), wilt u dan tijdig, liefs al uiterlijk vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap Ruiters: 591639

Annie Mulder

BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk inleveren bij:
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiters-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.
Samenspraak verschijnt op: 4 december en 9 januari

BIJBELLEESROOSTER

november

| | | |
|-----------|-------------|---------------------|
| zondag | 1 november | Psalm 24 |
| maandag | 2 november | Matteüs 22:34-46 |
| dinsdag | 3 november | Matteüs 23:1-12 |
| woensdag | 4 november | Psalm 67 |
| donderdag | 5 november | Matteüs 23:13-24 |
| vrijdag | 6 november | Matteüs 23:25-39 |
| zaterdag | 7 november | Daniël 7:1-14 |
| zondag | 8 november | Daniël 7:15-28 |
| maandag | 9 november | Daniël 8:1-14 |
| dinsdag | 10 november | Daniël 8:15-27 |
| woensdag | 11 november | Matteüs 24:1-14 |
| donderdag | 12 november | Matteüs 24:15-28 |
| vrijdag | 13 november | Matteüs 24:29-44 |
| zaterdag | 14 november | Daniël 9:1-14 |
| zondag | 15 november | Daniël 9:15-27 |
| maandag | 16 november | Daniël 10:1-11 |
| dinsdag | 17 november | Daniël 10:12-11:2a |
| woensdag | 18 november | Daniël 11:2b-12 |
| donderdag | 19 november | Daniël 11:13-24 |
| vrijdag | 20 november | Daniël 11:25-35 |
| zaterdag | 21 november | Daniël 11:36-45 |
| zondag | 22 november | Daniël 12:1-4 |
| maandag | 23 november | Daniël 12:5-13 |
| dinsdag | 24 november | Psalm 97 |
| woensdag | 25 november | Matteüs 24:45-25:13 |
| donderdag | 26 november | Matteüs 25:14-30 |
| vrijdag | 27 november | Matteüs 25:31-46 |
| zaterdag | 28 november | Jesaja 1:1-9 |
| zondag | 29 november | Jesaja 1:10-20 |
| maandag | 30 november | Jesaja 1:21-31 |

december

| | | |
|-----------|------------|-----------------|
| dinsdag | 1 december | Jesaja 2:1-9 |
| woensdag | 2 december | Jesaja 2:10-22 |
| donderdag | 3 december | Jesaja 3:1-12 |
| vrijdag | 4 december | Jesaja 3:13-4:1 |
| zaterdag | 5 december | Jesaja 4:2-6 |

COLOFON HERVORMDE GEMEENTE DIEVER

Predikant: predikant: Ds. Daan Bargerbos, de Vijvers 34, 7991 BW Dwingeloo
email : predikant@hervormddiever.nl Tel. 0521-769070.

Pastoraat: Mw. Ds. Tia J. Braam
Tel. 0521-344375, email: tj.braam@kpnmail.nl

Scriba: Mw. I. Zuidema-van der Laan, Dingspil 6,
7981 BB Diever, tel. 0521-590089
email: scriba@hervormddiever.nl

Redactie Mw. I.H. Ruiten-Herd, Iemenkampen 3, 7981 DR Diever

Samenspraak: tel. 0521-591639
Mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, 7981 DR Diever
tel. 0521-593904
email: redactie@hervormddiever.nl

Leden- Abonnement 'Samenspraak' 14.- euro per jaar

administratie: Mw. E. Bijman-Kiers, Pucklaan 5, 7981 LN Diever, tel. 0521-551498
email: ledenadministratie@hervormddiever.nl

Website kerk: www.hervormddiever.nl

Bankrekeningen:

| | |
|---|------------------------|
| College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente | NL89 RABO 0313 7510 64 |
| Diaconie Hervormde Gemeente Diever | NL39 RABO 0313 7513 82 |
| Kerkblad 'Samenspraak' | NL64 RABO 0313 7173 70 |
| Verjaardagsfonds | NL27 RABO 0313 7571 27 |

COLOFON GEREFORMEERDE KERK DIEVER

Kerk: Kruisstraat 1a

Predikant: Ds. B. van Werven, Broekemastraat 3, 7981DE Diever
Telefoon 0521-345600. email: voorganger@kruiskerkdiever.nl

Scriba: A.M. Daling-Toebes, Vaartweg 135, 9423RK, Hoogersmilde,
email: scriba@kruiskerkdiever.nl

Redactie A. Kloeze, Valkenakker 7, 7981 CG Diever, tel. 0521-592666

Samenspraak C. Horneman, Koelgoorn 8, 7981 EC Diever, tel. 0521-591065
N. de Haan-Kramer, Dingspil 2, 7981BB Diever, tel.0521-592975

Email: omdekruiskerk@hotmail.com

Leden- E. Veenstra-Zandstra, Hoofdstraat 16, 7981 AA Diever,
administratie: tel. 0521-593184, email: kerkelijkbureau@kruiskerkdiever.nl

Bezorging: F. Klaassen, Ketelstraat 8, 7981 AX Diever, tel. 0521-593264

Website kerk: www.kruiskerkdiever.nl

Vrijwilligershulpdienst: tel. 0521-785076

Bankrekeningen

| | |
|-------------------------------|--|
| KERK | NL57 RABO 0313 7001 33 |
| ZENDING/ EVANGELISATIE | NL57 RABO 0313 7001 33 o.v.v. Zending/ Evangelisatie |
| DIACONIE | NL58 RABO 0313 7512 34 |
| COLLECTEMUNTEN | NL19 RABO 0313 7073 16 |
| JEUGDWERK | NL57 RABO 0313 7001 33 o.v.v. Jeugdwerk |
| BOEKENTAFEL | NL57 RABO 0313 7001 33 o.v.v. Boekentafel |
| WERKGROEP Armenië | NL58 RABO 0313 7512 34 o.v.v. Armenië |
| SAMENSPRAAK | NL57 RABO 0313 7001 33 o.v.v. Samenspraak |