

SAMENSpraak

Oktober 2020



TER OVERDENKING

In de komende maand zal er weer de nodige aandacht zijn voor Halloween. Halloween is ontstaan onder de oude Keltische stammen in wat nu Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk is. De Kelten geloofden in natuurgeesten die zorgden voor bijvoorbeeld vruchtbaarheid, de oogst en het vee. Tijdens een aantal vaste momenten in het jaar eerden de Kelten deze natuurgeesten in het bijzonder. 31 oktober was ook zo'n moment, met de naam: 'Samhain'. Samhain markeerde het eind van de oogst en het begin van de winter – het oud en nieuw van de Kelten.

Tijdens Samhain werd de grens tussen het rijk van de levenden en van de geesten als erg 'dun' gezien. De geesten kon je makkelijker bereiken dan anders. Dus als je de doden wilde eren of om raad vragen, kon je dat tijdens Samhain gemakkelijker doen dan tijdens de meeste andere dagen van het jaar. Kwade geesten wilde je natuurlijk niet, maar wel de goede geesten, bijvoorbeeld overleden voorouders. Deze konden je helpen als je ze ook maar zou eren.

Risico vermijden

Er was echter ook een risico nu de grens met het geestenrijk / dodenrijk zo dun was. Om te voorkomen dat de geesten het lichaam van een levende in bezit zouden nemen of zouden meenemen naar het dodenrijk, droegen mensen maskers en/ of verkleedden ze zichzelf als geest. De bedoeling was om de goede en kwade geesten tevreden te stellen en dan ook weer weg te jagen zonder daar zelf last mee te krijgen.

Er konden ook vuren worden aangestoken om mensenoffers of dierenoffers te brengen. In het Engels heet zo'n vuur een 'bonfire'. Deze naam komt van 'bone fire' = 'Beenderen vuur'. Het idee is ook hier weer dat je door iets te geven (liefst zo kostbaar mogelijk) het kwaad weer voor een tijdje buiten de deur kunt houden. Offers van eten en drinken zijn inmiddels vervangen door snoepgoed. Net als bij St. Maarten hoort bij Halloween dat kinderen langs de deuren gaan om snoep. In het Engels heet dit bij Halloween 'Trick or treat'. Deze traditie is opgekomen in Amerika vanaf ongeveer 1920, maar bestond al eerder in Schotland en Ierland (vandaar ook al die Engelse namen). De kinderen komen aan je deur en zeggen 'trick or treat': letterlijk 'bedreiging of een beloning / traktatie'. De kinderen spelen hier de rol van de geesten die tijdens deze nacht langs de deuren gaan. Door de kinderen (geesten) iets te geven (treat) zullen ze niet bedreigen (trick).

Vermenging

Sinds de komst van het Christendom in onze streken zijn deze oude Keltische tradities vermengd geraakt met christelijke inhoud. In de 9^e eeuw heeft de paus de christelijke gedenkdag van alle overleden heiligen ('Allerheiligen', eerst gevierd op 13 mei) gekoppeld aan 1 november. De avond ervoor (= 31 oktober) viel nu samen met Samhain en heette sinds die tijd 'All Hallows Eve', letterlijk 'De avond voor (eve) Allerheiligen'. Deze term is omgezet naar Halloween.

Om het ingewikkeld te maken: er is behalve Allerheiligen (de herdenkdag voor alle overleden heiligen) ook een dag voor het herdenken van alle overledenen: de mensen die niet als 'heilig' werden gezien door de kerk. Deze dag heet 'Allerzielen' en valt op 2 november. Het bezoeken van kerkhoven en het branden van kaarsen hoorden hier ook bij. De paus hoopte dat het christelijke gebruik de plaats zou innemen van de Keltische rituelen, maar juist omdat de feesten zo op elkaar leken, was de vervanging geen overtuigend succes.

Gevolgen

Halloween zien veel mensen niets meer dan even 'lekker griezelen'. Winkeliers verdienen er leuk aan. Een paar gedachten erbij:

Bij Halloween ligt de nadruk op dingen die niet positief zijn, maar wel als 'onschuldig' worden gepresenteerd: duisternis, dood, heksen, geesten, geraamtes, bloed, etc. Deze ontwikkeling gaat ook op andere terreinen door: er wordt op allerlei levensterreinen actief een 'nieuw normaal' gepresenteerd. Vraag: is dit volgens u een probleem of niet? Welke rol speelt de Bijbel hierin voor u?

De wereld van de geesten wordt door sommigen afgedaan als bijgeloof. Veel westerse christenen gaan hierin mee en hechten weinig geloof aan de duivel en demonen. 'Dat is achterhaald..' En toch is Halloween een voorbeeld van een moment waarop velen die niet geloven in geesten er toch mee bezig zijn en besmet / belast raken. In deze geestenwereld is geen rust te vinden.

Kern van veel onderdelen van Halloween is dat je iets moet geven om het kwaad 'af te kopen' en dat is dan nog tijdelijk. De goede boodschap van het Evangelie is het omgekeerde: wie Jezus volgt krijgt juist – gratis – iets: vergeving, bevrijding en .. dit is niet tijdelijk: in Jezus ben je voor altijd veilig.

Wat helpt is om eens te horen wat iemand die zelf heks is geweest, maar tot geloof gekomen is in Jezus, ervan zegt. Kijk eens op <https://lightinthenight.nl/informatievideo>

Waarom kwam Jezus op aarde? Om onze zonden te vergeven. Zeker, maar dat is nog niet alles. In 1 Joh. 3:8b zegt 'Hierom is de Zoon van God geopenbaard / verschenen, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou.' De lijn tussen een christen die Jezus volgt en Halloween is niet vaag ...

Ben van Werven, Kruiskerk Diever.

Kerkdiensten Hervormde Gemeente Diever

Zondag 4 oktober
10.00 uur

Hervormde kerk Diever
ds. H. Katerberg uit Borger, Drentse dienst

Zondag 11 oktober
10.00 uur

Hervormde kerk Dwingeloo
ds. M. van Diggelen uit Zwolle

Zondag 18 oktober
14.30 uur

Hervormde kerk Diever
ds. B. Damman en ds. F. Damman - Verboom
Verbintenisdienst

Zondag 25 oktober
10.00 uur

Hervormde kerk Dwingeloo
ds. J. Vaessen uit Gasselte

Vanaf 13 september zijn de diensten in de Pancratiuskerk en de Nicolaaskerk ook te volgen via **www.kerkdienstgemist.nl**.

HERVORMDE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN

Op **4 oktober** is er een **Drentse dienst in Diever**, door ds. Hans Katerberg uit Borger. Een dienst in het dialect ervaren velen als zeer speciaal, omdat in je 'moedertaal' de woorden vaak vertrouwder en dichterbij klinken. Wanneer u er vorig jaar in oktober ook bij was, dan hebt u dat wellicht al ervaren!

Op **11 oktober** komt ds. M. v. Diggelen naar Dwingeloo. Ook op 16 februari was hij in Dwingeloo, dus u zou hem kunnen kennen! Toen vierden we met hem het Heilig Avondmaal.

Een **heel bijzondere dienst op 18 oktober** in Diever!! De verbintenisdienst van onze nieuwe dominee! De cirkel is rond! Froukje en Bé Damman zullen hun stokje overdragen aan Daan Bargerbos. Elders in dit blad leest u hier meer over. Op **25 oktober** komt emeritus predikant Jan Vaessen uit Gasselte naar Dwingeloo. Het was de bedoeling dat het Heilig Avondmaal gevierd zou worden, maar weer is besloten dit niet te doen, om mogelijke besmettingsrisico's uit te sluiten.

In Diever is op **1 november de gedachtenisdienst voor de overledenen van Diever en omgeving**. Onze dan eigen predikant ds. Daan Bargerbos zal deze dienst leiden. (Op 22 november worden in Dwingeloo de overledenen herdacht).

Annie Mulder

Verbintenisdienst

Op 18 oktober aanstaande, om 14.30 uur, zal dominee Daan Bargerbos in een zogenaamde verbintenisdienst in de Pancratiuskerk te Diever worden verbonden aan de hervormde gemeentes Diever en Dwingeloo.

Een feestelijke kerkdienst waarbij we graag alle gemeenteleden, vertegenwoordigers van omliggende gemeentes, kerkelijke en burgerlijke autoriteiten en familie en vrienden van de nieuwe predikant zouden willen uitnodigen. Maar hier steekt het coronavirus een stok tussen de spaken: in de Pancratiuskerk is, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen slechts plaats voor ca 90 personen.

Het aantal mensen dat we zouden willen ontvangen ligt veel hoger en dus moeten we, om teleurstellingen te voorkomen, vooraf al een selectie maken. Gelukkig beschikken we nu over een streamingverbinding, waardoor iedereen ook thuis de dienst kan volgen. Ook hebben we in de zaal van hotel de Brink in Dwingeloo een groot scherm geregeld, zodat we ook daar een aantal mensen de dienst uit Diever kunnen laten meebelevén. Om één en ander in goede banen te leiden is het wel noodzakelijk om u van te voren aan te melden bij de scriba van Diever of van Dwingeloo. U dient dan aan te geven of u in de Pancratiuskerk de dienst wilt bijwonen, daar zijn waarschijnlijk weinig plaatsen beschikbaar, of dat u naar hotel de Brink wilt komen. Als u zich niet vooraf aanmeldt kunt u de dienst thuis volgen via "Kerkdienst gemist".

De kerkenraden achten een receptie volgens de RIVM richtlijnen niet mogelijk, wij beraden ons nog op een alternatieve mogelijkheid om persoonlijk kennis te maken met dominee Bargerbos.

Wij betreuren het dat deze bijzondere dag niet op een meer feestelijke wijze kan worden gevierd, maar heten dominee Bargerbos en familie daarom niet minder van harte welkom in onze gemeentes en zien uit naar een fijne tijd samen.

Namens de kerkenraden
Gert Jan van Muijen

Gedachtenisdienst zondag 1 november

Sinds een jaar worden alle gemeenteleden (ieder die in ons ledenbestand staat vermeld, ook de meegeregistreerden) die zijn overleden, op de zondag na het overlijden in de dienst genoemd en herdacht met een paar woorden en een moment van stilte en de nabestaanden worden in de voorbeden genoemd. Voorheen gold dit voor de overledenen waarvan de uitvaart werd verzorgd door onze predikant of pastoraal werker.

In de gedachtenisdienst gedenken we alle overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar, we noemen hun namen, waarmee zij gekend zijn bij God en bij ons. Want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, ieder is op zijn eigen manier in liefde en vertrouwen verbonden met zijn naasten en zijn omgeving, vaak met een nuchter en schuchter godsvertrouwen, een vermoeden dat er een grond is die ons draagt en een bron die ons voedt. En ieder verdient het om genoemd en herinnerd te worden.

Nadat hun namen zijn genoemd, worden hun familieleden en gemeenteleden uitgenodigd een kaars te ontsteken aan de paaskaars. Zo beleven wij dat Gods licht ook schijnt over de schaduw van de dood.

De nabestaanden krijgen een uitnodigingsbrief met de vraag of men denkt te komen en met hoeveel personen (dit vanwege het maximaal aantal personen wat toegestaan is in onze kerk vanwege de 1,5 m. regel). Er kan voor kinderopvang worden gezorgd, dus we horen ook graag of u kinderen meebrengt die daar gebruik van willen maken.

Wij gedenken:

Henny Zoer
Jan Kok
Albert Kragt
Hannes Bloemert
Jans Roelof Tabak
Roelie Ofrein – Fledderus
Willy Hielkema – Bos
Berend van Zomeren
Luitjen Hindrik Bieringa
Jantje Barelds – Roelofs
Roelofje de Ruiter – de Ruiter

**Anne Roelof Grit
Jentje Kuijer – Flinkert
Bert Noorman
Klaas Winters
Theeuwis Leendert van Weenen
Janna Scholtens – Barelds
Aaltje Offerein – Smidt**

*Alles wat we zien, zal voorbij gaan,
wij zullen voorbij gaan,
de een gaat voor de ander, zelden samen.
Alles wat we zien, zal voorbijgaan,
maar het Licht dat blijft
en wij zullen eens
geborgen zijn in dat licht.*

Marinus van den Berg

Hartelijke groet, Annie Mulder

Wel en wee in het pastoraat.....

“Alles is zo anders tegenwoordig.....” “Ja dat ben ik met u eens...”

Niet meer gewoon spontaan op bezoek gaan, niet met te veel mensen tegelijk ergens op verjaardagsvisite.

Opnieuw wordt benadrukt dat we, wat betreft de coronaregels, niet mogen verslappen. Mensen worden moe..., opstandig..., het zo anders..., je moet zo tegen je natuur ingaan...!

Ik sprak een kersverse oma; niet even je kleinkind mogen vasthouden! Als dat niet hartverscheurend is!

Er waren de afgelopen tijd sterfgevallen, geen handen geven als teken van nabijheid....! Niet even een hand op iemand schouder...!

Ik dacht aan het volk Israël in de woestijn, niets was gewoon, alles was anders. Elke dag was daar weer de vraag... “hoe zal het gaan vandaag?”

Maar elke dag was daar die wolkkolom en in de nacht die vuurkolom, die hen de weg wees. God was niet aflatend aanwezig! Het volk Israël, op weg naar het beloofde land. Waar komen ze uit?

Waar komen wij uit? Komen we eruit?

Er komen veel vragen op ons af, er is veel onzekerheid en onzekerheid maakt bang. Bang voor het onbekende wat ons te wachten staat.

Wat zijn we toch kwetsbaar als alle vanzelfsprekendheden wegvallen.....! Ja, en waar val je dan op terug?

Van harte wens ik ons allemaal in deze onzekere tijd, Gods nabijheid. Laten we aan elkaar denken; misschien eens wat vaker bellen of een kaartje sturen?

Een kaartje, als een kleine vuurkolom, ter ondersteuning bij het gaan door de woestijn in coronatijd?

Ds. Tia Braam

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kerkdiensten online

De eerste twee online diensten zijn goed verlopen. In beide kerken zijn er zaken naar boven gekomen die aangepast moeten worden. Zoals het geluid van het orgel in Dwingeloo. Bij ons in Diever is het hele liturgisch centrum in beeld en daardoor is de kansel links in het scherm te zien. Duidelijk is gebleken dat tijdens zonschijn in de kerk, in het koor, de predikant op de kansel minder goed is te zien dan zonder de zon in de kerk. Tegenlicht is daar de oorzaak van. We gaan proberen om met behulp van extra verlichting de predikant beter en helderder in beeld te krijgen. Helaas is de uitzending tijdens de begrafenisdienst op 24 september online niet goed verlopen. We hopen dat de leverancier/installateur zo snel mogelijk deze technische storing kan verhelpen. Voor de goede orde, via www.kerkdienstgemist.nl kunt u online de diensten bijwonen, bekijken en beluisteren.

Piano

Een zeer enthousiast en trouw lid van de cantorij heeft de kerk een super mooie piano geschonken. We, en vooral de leden van de cantorij zijn daar heel erg blij mee. Ze oefenen nu elke week met een klein elektronisch orgeltje dat in het koor staat. De piano zal binnenkort worden opgehaald en in de kerk worden geplaatst. Een wielonderstel zal nog worden aangeschaft om de piano transportabel te maken waardoor deze voor allerlei gelegenheden zowel in het koor als in de kerk gebruikt kan worden. De gulle schenker zijn we heel erg dankbaar!

Jaap Ruiter

DIACONIE

COLLECTEN

Opbrengst collectes Diever

	Kerkbeheer	Diaconie	Doel
6 september	56,14	113,77	Werelddiaconaat
13 september		50,80	Educans
20 september	27,85	40,80	Ned. Bijbel Genoots.

U kunt aan de collectes blijven geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code. U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de collecte Diaconie.



4 oktober: Kerk en Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

11 oktober: Hulp vervolgte christenen

De Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Het werk is onderverdeeld in de volgende pijlers: steun aan vervolgte christenen; hulp aan dominees en evangelisten door bij te dragen in hun levensonderhoud; zorg aan (wees)kinderen die aan hun lot zijn overgelaten; HVC brengt het thema christenvervolging onder de aandacht in Nederland.

18 oktober: Taizé

Sinds vele jaren leven broeders van Taizé in Bangladesh. Ze hebben schooltjes opgericht voor kinderen uit zeer arme gezinnen, hindoes, moslims en christenen. In Mymensingh leven duizenden studenten. Velen zijn afkomstig uit veelal arme gezinnen uit dorpen en gehuchten in de regio; sommigen behoren zelfs tot de eerste generatie die kan lezen en schrijven. En velen van hen hebben financiële ondersteuning nodig om de studie te kunnen voortzetten. Daarom hebben de broeders in Mymensingh 25 jaar geleden een kleinschalig beurzenhulpfonds opgericht.

25 oktober: Voedselbank

Eten en drinken is een dagelijkse behoefte. Ook wanneer uw geld op is, kunt u niet zonder levensmiddelen. Een lege koelkast. Een winkelmandje dat u niet meer kunt vullen. Een boodschappentas waarvan u de bodem ziet. Dat wilt u niet. Dat hoeft ook niet. De Voedselbank helpt u aan boodschappen waarmee u in ieder geval twee of drie dagen in de week een verantwoorde maaltijd op tafel kunt zetten. Bij het toekennen van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat een huishouden maandelijks overhoudt voor voeding en kleding, dus nadat vaste lasten als huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

UIT DE GEMEENTE

Overleden

19 september Mw. A. Offerein-Smidt Hoofdstraat 18 90 jaar.

In memoriam: Janna Scholten – Barelds.

Geboren te Wapse: 11 mei 1933. Overleden te Steenwijk: 21 augustus 2020.
Begraven te Diever: 26 augustus 2020. Sinds 28 november 2017 weduwe van Hendrik Scholten.

De wens van de kinderen was: een eenvoudige dienst vanuit de Pancratiuskerk met bekenden liederen. En zo hebben we het gedaan; vanuit de kerk waar vanuit ook haar man Hendrik begraven is.

We zongen Psalm 42 : 1,6 in de oude berijming. We lazen psalm 23 over die Heer, die onze Herder is en we zongen erover. We herdachten Janna haar leven n.a.v. deze Psalm 23, een psalm die bij Janna paste. Over de zorgzaamheid van de herder, want zorgzaam is ook de gedachte die op komt als we aan moeder Janna denken. Zorgzaam ging ze haar weg, ook toen ze de laatste tijd ziek was en het einde voelde naderen, liet ze weten: zorg goed voor de kinderen. Janna was er trots op getrouwd te zijn en twee kinderen te hebben, die alle twee getrouwd waren en dat ze kleinkinderen had en zelfs achterkleinkinderen. En wat paste ze er graag op!

Janna is geboren en opgegroeid op een boerderij op was een echte boerin. Ze hield van tuinieren en tot het laatste toe onderhield ze zelf de tuin, vooral de voortuin had haar voorkeur, in de hoop dat er iemand langs kwam als ze aan het schoffelen was en in was voor een praatje.

Als we aan Janna denken dan komt het beeld naar voren van een lieve hardwerkende vrouw. Ze hoefde niet op de voorgrond te staan, maar als er iets gebeuren moest, was ze er.

Hoewel ze geen kerkganger was, heeft ze veel voor de Hervormde kerk gedaan, ze was leidster van de Zondagschool, richtte mee het verjaardagsfonds op en hield jaren de kerk schoon.

De laatste weken van haar leven waren niet gemakkelijk. Haar lichaam liet het op alle fronten afweten en de pijn was moeizaam te verdragen. Toch wist ze nog te vertellen hoe dankbaar en tevreden ze was over haar leven, zoals het gegaan was, het was goed zo!

De psalmist zingt: jouw leven zal onder mijn hoede in- en uitgaan en je zult weide vinden, niemand kan je verstoten want je bent van mij en ik ben je Herder. Mijn stok en mijn staf zullen je begeleiden en als je moe bent kom dan in mijn huis uit rusten. De kern is: we worden bewaard! We mogen tot waarheid komen, we mogen er zijn!

We hebben Janna losgelaten en we moge geloven dat ze is opgenomen in de bolster van onze behoedende, bewarende en beschermend God, de Goede Herder. Op verzoek klonk bij het uitdragen: Wat de toekomst brenge moge....

Ds. Tia Braam

In memoriam Aaltje Offerein – Smidt

Geboren: 12 augustus 1930. Overleden: 19 september 2020.

Begraven te Diever: 24 september 2020 . Sinds 9 juli 2011 weduwe van Hendrik Offerein.

Tijdens de uitvaartdienst herdachten we haar leven met de woorden van Psalm 8. Als je de psalm leest dan krijgt je het gevoel dat de dichter het schreef op een dag dat hij het leven wel zag zitten. Mogelijk was er een periode zonder vreugde geweest, een tijd waarin moeizaam de ene dag op de andere volgde. Wie van ons kent in z'n leven niet die wisselende tijden. Dagen waarop je het gevoel hebt dat het allemaal niet lukken wil, de dingen soms zinloos lijken, het leven je te zwaar is. Mensen die je zouden kunnen troosten zijn ver weg. Dagen waarop je alleen bent met je vragen, je verdriet. Dagen waarop je het wachten moe bent, omdat alles zinloos lijkt.

Het grootste verdriet in Aaltje haar leven was dat Hendrik en zij geen kinderen kregen. Verdriet wat erger werd toen in de familie de kleinkinderen werden geboren en ze opnieuw het grote gemis voelde omdat ze geen oma werd. Maar hoe groot was haar hart voor neefjes en nichtjes. Hoe rijk was ze door al de sociale contacten die ze had en bijhield. En zo kon ze oprecht aan het einde van haar leven zeggen: "ik heb een goed leven gehad!"

Psalm 8: Een mensenkind, God zo klein in vergelijking tot het heelal... en toch ziet u naar hem om!

Dat omzien heeft Aaltje ervaren in de contacten met vooral haar burens en in gesprekken met de mensen om haar heen.

De laatste maanden waren voor Aaltje niet eenvoudig. De kanker maakte haar zieker en zieker. Eerst nog de periode van hoop op genezing, toen heel langzaam het besef dat ze niet beter zou worden, toen de vragen die er kwamen over het sterven. Hoe zal het sterven zijn. Zal er pijn zijn en is die te verdragen, zijn er medicijnen voor. Kan ik thuis blijven.

Toen kwam de corona crisis. Aaltje zei, "ik hoop wel dat ik na 1 juli sterf dan kunnen er weer meer mensen naar de kerk komen bij mijn begrafenis."

Alle keren dat ik kwam, vroeg ze: "wil je met me bidden, ik heb een heel goed leven gehad, maar dit alles is te zwaar, dat valt niet alleen te dragen." En we brachten dan samen alles wat Aaltje benauwde bij God en vroegen om kracht en steun om te dragen wat er gedragen moest worden.

En toen waren daar de laatste dagen er was 24 uren hulp in huis, want ze wilde hoe dan ook graag in haar eigen huis blijven en daar sterven. Dit was vooral mogelijk dankzij de enorme inzet van haar burens. Om en om gingen ze kijken en maakten een boterhammetje in de avonduren. Buurvrouw Elly zorgde dat er

altijd bloemen waren, want daar haalde Aaltje enorm veel geluk uit. Het was vaak ook het eerste wat ze zei als ik kwam, kijk ik heb weer nieuwe bloemen gekregen....Ze genoot ervan!

Uiteindelijk verlangde ze dat dit aardser leven zijn einde zou krijgen. Bang om te sterven was ze niet, het was meer een benieuwd zijn, naar wat er ging gebeuren. In slaap vallen en dan niet meer wakker worden.....

En zo lasen we Psalm 8. Het is lezen over een mens naar wie God omzag en waarbij ze nu voor altijd rusten mag.

Ds. Tia Braam

Melding van ziekte en overlijden

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen.

We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Tia Braam, of aan iemand van de Kerkenraad, bezoekersgroep of verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Vervoer Diever – Dwingeloo

Voor diegenen die geen vervoer hebben en toch graag naar de dienst in Dwingeloo zouden willen gaan, is een autodienst georganiseerd: om 9.40 uur kunt u bij onze Pancratiuskerk instappen. Wanneer u graag van huis gehaald wilt worden (vanwege bv. slecht ter been zijn), wilt u dan tijdig, liefs al uiterlijk vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap Ruiten: 591639

Annie Mulder

Meditatieavond

Op dinsdag 13 oktober vindt in de Nikolaaskerk een stiltemeditatie-avond plaats onder leiding van Janni Doeven. We beginnen om 19.30 uur.

We respecteren de Coronaregels en zitten op gepaste afstand. Wie wil, kan na de meditatie (ca. een uur) nog blijven en bij een kopje thee napraten. Graag een eigen beker meebrengen daarvoor!

Een vrijwillige bijdrage voor de avond is welkom.

Aanmelding voor de avond bij Bien van Noord, tel. 0521-590663 of bij Jacomijn Coumou, tel. 0521-593919

BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk inleveren bij:

mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiten-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.

Samenspraak verschijnt op: 30 oktober, 4 december en 9 januari

BIJBELLEESROOSTER

zondag	4 oktober	Daniël 6:11-18
maandag	5 oktober	Daniël 6:19-29
dinsdag	6 oktober	Psalm 115
woensdag	7 oktober	Matteüs 20:1-16
donderdag	8 oktober	Matteüs 20:17-34
vrijdag	9 oktober	Psalm 122
zaterdag	10 oktober	Ezra 1:1-11(-2:70)
zondag	11 oktober	Ezra 3:1-13
maandag	12 oktober	Ezra 4:1-16
dinsdag	13 oktober	Ezra 4:17-5:5
woensdag	14 oktober	Ezra 5:6-17
donderdag	15 oktober	Ezra 6:1-5
vrijdag	16 oktober	Ezra 6:6-12
zaterdag	17 oktober	Ezra 6:13-22
zondag	18 oktober	Matteüs 21:18-22
maandag	19 oktober	Matteüs 21:23-32
dinsdag	20 oktober	Matteüs 21:33-46
woensdag	21 oktober	Matteüs 22:1-14
donderdag	22 oktober	Matteüs 22:15-22
vrijdag	23 oktober	Matteüs 22:23-33
zaterdag	24 oktober	Psalm 110
zondag	25 oktober	Nehemia 7:72b-8:12
maandag	26 oktober	Nehemia 8:13-18
dinsdag	27 oktober	Nehemia 9:1-17
woensdag	28 oktober	Nehemia 9:18-28
donderdag	29 oktober	Nehemia 9:29-10:1(28)
vrijdag	30 oktober	Nehemia 10:29-40
zaterdag	31 oktober	Psalm 43