

# SAMENSPRAAK

Oktober 2021



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk  
Diever

## **Pastorale overdenking - *What's in a name?***

Ik ben opgegroeid in een tijd dat kinderen werden vernoemd. Hoe ging dit vernoemen doorgaans in z'n werk? Je vernoemde een eerste dochter naar de moeder van de moeder, een eerste zoon naar de vader van de vader. Een tweede dochter naar de moeder van de vader, en een tweede zoon naar de vader van de moeder. Kwamen er daarna nog meer kinderen, dan werden broers en zussen vernoemd.

Mijn moeder was de oudste uit een gezin van elf kinderen en de eerste waar een nieuwe generatie in beeld kwam. Zo ben ik dus, als tweede zoon uit een gezin van vier kinderen, vernoemd naar Daniël Jongsma, de vader van mijn moeder. (Ik heb een tijd lang mijn neef benijd. Hij, de oudste zoon van m'n moeder's broer, is voluit naar mijn opa vernoemd - voornaam én achternaam! Nu troost ik me met de gedachte dat ik de voornaam van de ene en de achternaam van de andere opa draag).

Ik heb nog herinneringen aan mijn Opa Daniël, hoewel ik net geen drie jaar was toen hij overleed. Later heb ik gehoord dat hij op zijn manier Psalmen op rijm zette. Misschien vond hij de berijmde Psalmen niet mooi genoeg? Hij kende zeker geen Hebreeuws, dus moest het doen met het taalgevoel dat hij had. Volgens een van de jongste zussen van mijn moeder stelde het overigens niet zo heel veel voor.

Tijdens schoolvakanties reisden we vaak naar Groningen, waar mijn grootouders woonden. 'Oma van Tineke' (genoemd naar de jongste telg uit het gezin van elf kinderen) woonde in Stad, en 'Oma van Poesje' woonde samen met Opa in Noordhorn. Gek genoeg kan ik me helemaal niets heugen van enig huisdier.

Mijn oma in de stad was een sterke vrouw. Als weduwe is ze altijd alleen gebleven. Maar ze was niet eenzaam en zat nooit stil. Ze had een bijbaantje als conciërge, zong van harte mee in het gemengde kerkkoor, werd op hoge leeftijd nog weer ouderling. Ze redde zich prima in haar flatje tegenover het verzorgingshuis *Menno Lutter*. Ze kon zich uren vermaken met het oplossen van kruiswoordpuzzels en heeft daarmee zelfs een keer een wasmachine gewonnen.

Zo leefde ze in haar flatje met de foto van haar man, en rijen trouwfoto's van haar kinderen, de eersten nog in zwart wit, de jongsten in kleur. En daarbij al haar kleinkinderen in kleurige kleine schoolfotootjes. Ze werd niet gauw kwaad, maar als haar iets niet zinde merkte je dat vrij snel, ze liep dan ineens psalmmelodieën te neuriën. Misschien wel om haar onrust te bezweren.

Toen ze steeds vaker de radiobode moest raadplegen om te zien welke datum het ook al weer was en ze steeds meer van alles vergat, kwam het moment dat ze moest verhuizen. Naar de overkant.

Een van mijn laatste herinneringen aan haar: ik ben begin 20 en zoek haar op in het verzorgingshuis *Menno Lutter*. Samen met een van haar jongste dochters. Mijn oma kijkt me onderzoekend aan en mijn tante zegt: "Kiek Mamme, dit is Daan". M'n oma komt naast me zitten, schuift haar arm in de mijne, en geeft me een zoen op m'n wang. Met stralende ogen zegt ze: "Daantsie Tuut!". Ze is niet meer bij me weg te slaan. Wanneer we weer vertrekken, loopt ze, nog steeds arm in arm, met me mee. Tegen een verpleegster en een toevallig rondwalende buurman zegt ze: "Kiek, dit is mien Daantsie Tuut!". M'n tante en ik kijken elkaar lachend aan. Zo heeft zij haar moeder nog nooit gezien. En zo heb ik mijn oma nog nooit gezien. Daar loop ik met mijn lieve oma, die verliefd opkijkt naar haar man, haar eigen Daantsie Tuut.

Daan Bargerbos

## **Kerkdiensten Hervormde Gemeente Diever en Dwingeloo**

**Zondag 3 oktober**  
10.00 uur

**Diever**  
Morgengebed

**Zondag 10 oktober**  
10.00 uur

**Dwingeloo**  
Ds. D. Bargerbos

**Zondag 17 oktober**  
10.00 uur

**Diever**  
Ds. D. Bargerbos

**Zondag 24 oktober**  
10.00 uur

**Dwingeloo**  
Ds. J. Vaessen uit Gasselte

**Zondag 31 oktober**  
10.00 uur

**Diever** Gedachtenisdienst  
Ds. D. Bargerbos

## HERVORMDE GEMEENTE

### Bij de diensten

De coronamaatregelen zijn wat soepeler geworden, ook wij gaan daar in mee. U wordt niet meer geregistreerd bij binnenkomst en u hoeft geen QR code / vaccinatiebewijs te laten zien. Wel blijven de stoelen in de kerk nog ruim geplaatst. Verder wordt het weer als vanouds: de kerk uitgaan via de toren, de dominee staat weer onder het orgelbalkon voor een groet, daar staan ook de collectezakken en de liedboeken kunt u weer bij de koster inleveren. Mochten de maatregelen van hogerhand weer anders worden gesteld, dan zullen we ons weer aanpassen. Het blijft mogelijk de diensten online te volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl).

**Op 3 oktober** is er in Diever een **morgengebed**, voorbereid door een aantal gemeenteleden en met medewerking van de PancratiusCantorij, onder leiding van Esther de Vos. Organist is Gert Jan Pottjewijd.

**Op 10 oktober** wordt in Dwingeloo het **Avondmaal** gehouden, ds. Daan Bargerbos gaat voor en Harro Kraal bespeelt het orgel.

**Op 17 oktober** gaat ds. Daan Bargerbos voor in Diever, met als organist Jans Vrieling.

**Op 24 oktober** komt ds. Vaessen uit Gasselte naar Dwingeloo, organist is Harro Kraal.

**Op 31 oktober is in Diever de gedachtenisdienst** voor de overledenen uit Diever en omgeving. Onze eigen predikant ds. Daan Bargerbos zal deze dienst leiden en het orgel wordt bespeeld door Gert Jan Pottjewijd. Daan schrijft elders in dit blad meer over deze dienst.

### Cantate in de dienst

Het is al weer even geleden, op 22 augustus om precies te zijn, dat, tot verrassing van velen, het ensemble 'Calmati' haar medewerking verleende aan de dienst. Na de evangelielezing (Marcus 7: 31-37, waarin Jezus iemand die doof was en gebrekkig sprak liet horen en spreken) speelden / zongen ze de cantate van Telemann "Da, Jesu, deinen Ruhm zu mehren" (Jezus om uw glorie te vergroten), die speciaal bij deze lezing is geschreven.

Vanaf het midden van de 17e eeuw tot laat in de **18e eeuw** was de cantate voor een of twee stemmen met begeleiding van een **klavecimbel** en soms enkele andere instrumenten een belangrijk muziekwerk in de eredienst. Het diende om de Bijbellesing te versterken. Voor heel veel bijbelgedeeltes, voor veel zondagen en bijzondere dagen zijn cantates geschreven. Deze cantate is geschreven voor de 12<sup>e</sup> zondag van Trinitatis (12<sup>e</sup> zondag na Pasen) en dat was 22 augustus. De cantate paste dus geheel in de dienst, verzorgd door Mw. drs. Barbara van den Brink. Behalve deze cantate speelde het ensemble voor aanvang van de dienst een sonate van Henry Purcell, na de overdenking i.p.v. orgelspel een deel uit een sonate van Händel en na de zegen eveneens een deel uit een sonate van Händel. Het was een heel bijzondere dienst!

Het ensemble 'Calmati' bestaat uit Anneke van Engel (viool), Jaap van Riesen (viool), Barbara van Riesen (cello) en Harro Kraal, een van onze organisten en nu op klavecimbel. Esther de Vos, sopraan en onze cantor, verzorgde de zang.

Met hartelijke groet, Annie Mulder

### **Gedachtenisdienst 31 oktober 2021**

In deze dienst in Diever bidden we als gemeente voor ieder die een geliefd mens moest missen door de dood. We noemen in de dienst de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Wij willen hiermee niet hun dood gedenken, maar hun leven. Alles wat zij mochten betekenen tijdens hun leven ligt besloten in hun naam. Wij noemen hun naam in het geloof dat mensen in leven en sterven geborgen zijn bij God, de Eeuwige, bij wie de bron van leven is en de gedachtenis van onze namen.

In deze dienst wordt er telkens na het noemen van de naam ook een kaars aangestoken. Familieleden en gemeenteleden worden uitgenodigd deze kaars te ontsteken aan de paaskaars. Zo wordt zichtbaar dat Gods licht ook schijnt over de schaduw van de dood. De nabestaanden krijgen een uitnodigingsbrief met de vraag of men denkt te komen en met hoeveel personen (dit vanwege het maximaal aantal personen dat toegestaan is in onze kerk).

Er kan voor kinderopvang worden gezorgd, dus we horen ook graag of u kinderen meebrengt die daar gebruik van willen maken.

De volgende namen zullen in die dienst worden genoemd:

Murk Leenstra  
Jan Pol  
Barend Koole  
Jacob Snoeken  
Paula Johanna Derks  
Hilligje Dooren – Ofrein  
Hendrik Nijzingh  
Henny Echten – Hulshof  
Trientje Noorman – Korf  
Ronkje Koning – van Nijen  
Roelof Jannes Smit  
Hennie Koning – Hof  
Lummigje Lutterot – Sloothaak  
Maria Tol - de Weerd  
Maria Boerhof – Veld  
Engbert Tienkamp  
Gerard Egmond  
Grietinus Bolling

## **Melding van ziekte en overlijden**

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de Kerkenraad, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

## **Vervoer Diever – Dwingeloo**

Nu we weer naar de kerk kunnen, zijn er misschien mensen die vanuit Diever graag mee zouden willen rijden naar Dwingeloo. U kunt zich dan opgeven bij Immy Zuidema, 0521-590089, of Annie Mulder, 0521-551430.

## **VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

### **‘Lopers looproutes’ Actie Kerkbalans en**

In januari 2022 doet onze gemeente weer mee met de jaarlijkse Actie Kerkbalans, waarmee we al onze gemeenteleden vragen om een financiële bijdrage. Het verspreiden van de informatiebrieven en het later ophalen van de antwoordenvoloppen wordt gedaan door een team van ongeveer 35 trouwe vrijwilligers. Ter voorbereiding van de Actie Kerkbalans willen we graag een keer met u allen in gesprek over de invulling van de ‘looproutes’. Daartoe zullen alle lopers binnenkort een uitnodiging ontvangen voor een samenkomst op donderdagavond 4 november van 19.30 uur tot 21.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie of thee maken we kennis met elkaar, blikken we vooruit op de Actie Kerkbalans en kijken samen met u nog eens naar de looproutes. Noteert u dus alvast deze datum in uw agenda!

Peter Sminia

## **KERKENRAAD**

### **Gemeenteavond op dinsdag 19 oktober**

Ook in het verslag van de kerkenraad wordt al melding gemaakt van de te houden gemeenteavond, maar hierbij nog wat nadere informatie. Het programma is nog niet in details bekend, maar natuurlijk is het persoonlijk kennismaken met onze nieuwe predikant Daan Bargerbos een belangrijk onderdeel van de avond. Verder zullen we, onder leiding van Jenneke Span voorlichting geven over de stappen die gezet zijn en nog gezet moeten worden in ons samenwerkingsproces. De verbouwing van de Nicolaaskerk, inclusief de tekeningen is ook een onderdeel van het programma. We hopen dan ook nadere mededelingen te kunnen doen over het tijdspad. We ontmoeten elkaar in Diever, in Stad en Esch en we willen om half acht beginnen. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om ook over andere onderwerpen van gedachten te wisselen. Fijn dat we elkaar eindelijk weer echt kunnen ontmoeten. We hopen op een grote opkomst.

Kerkenraad Dwingeloo/Diever

## DIACONIE

### COLLECTE OPBRENGST

U kunt aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code. Als u de diensten volgt via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) vindt u de GIVT knop aan de rechterkant onderaan. U kunt u gift voor de diaconie ook geven door deze over te maken naar HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de collecte Diaconie. Voor de kerkrentmeesters collecte kunt u uw gift overmaken naar CvK Hervormde Gemeente Dwingeloo NL94 RABO 0373 7184 11



### COLLECTEN

#### **3 oktober: Voedselbank**

Producten die door de Voedselbank Zuidwest-Drenthe ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die in een bepaalde periode te weinig geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.

#### **10 oktober: Taizé**

De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Alleen al door haar bestaan is de gemeenschap een 'gelijkenis van gemeenschap', een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken.

De gemeenschap steunt scholen in Mymensingh in Bangladesh. In totaal bezoeken meer dan 1500 kinderen deze scholen. Hier leren jonge onderwijsgevendenden, moslim, hindoe of christen, samen te werken. Allen zijn nog student en op deze wijze verdienen ze geld om hun studie te betalen. Dienstbaar zijn voor de armen versterkt het gevoel deel uit te maken van één grote mensenfamilie.

#### **17 oktober: Stichting ALEH**

ALEH draagt zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige verstandelijke en/of lichamelijke handicap, ongeacht religie of etnische achtergrond. ALEH heeft vier centra in Israël, waar de meeste kinderen intern verblijven. ALEH zet zich ook in voor de maatschappelijke acceptatie van alle mensen/kinderen met een handicap.

## **24 oktober: Kerk in Actie, Najaarszending**

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en zelfs huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het biedt vrouwen een bijbels-theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in de kerk of samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

## **31 oktober: Nederlands Bijbel Genootschap**

Van de NBV tot de Bijbel in Gewone Taal en van debijbel.nl tot Bijbel Basics en de app Mijn Bijbel; het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met de leden en donateurs maakt het NBG het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontleen.

## **Diaconaal project**

Zoals u wellicht weet zijn de beide diaconieën van plan een diaconaal project op te zetten ten behoeve van de beide gemeenten, maar juist ook ten behoeve van onze beide dorpen. De coronaperiode heeft ons geleerd dat veel mensen op zichzelf zijn teruggeworpen en daarmee worstelen. Er blijkt een grote behoefte aan ontmoeting, afleiding en “even de zinnen verzetten”. Corona heeft laten zien dat er veel saamhorigheid kan zijn, maar dat ook lang niet iedereen dat zo ervaart. Een mens moet iemand hebben om op terug te kunnen vallen als daar behoefte aan is en diegene moet dan ook nabij en bereikbaar zijn. Wij willen als kerken in onze dorpen aan die behoefte een invulling proberen te geven. Oog hebben voor de ander, een luisterend oor bieden, samen een kopje koffie drinken, de mogelijkheden zijn legio.

Dat betekent wel dat daarvoor een goede basis moet worden gelegd. We schieten er niets mee op als zo'n project afhankelijk is van de inzet van enkele personen en vervolgens dood bloedt als die personen om welke reden dan ook moeten afhaken.

Daarom willen wij de assistentie vragen van een professional die ons helpt het project op te zetten, maar vooral ook het in te bedden binnen onze hele kerkelijke organisatie.

We zijn daar inmiddels heel voortvarend mee begonnen, maar aan het vinden van de juiste persoon blijken meer haken en ogen te zitten dan gedacht. Graag nog even geduld dus. We blijven enthousiast, u hoort van ons!

Helene de Muij



## **Gesprekskring rond het boek 'Verhaal van mensen'**

Nu het gelukkig weer mogelijk is elkaar te ontmoeten, willen we het nieuwe seizoen beginnen met een gesprekskring. De gesprekken zullen gevoerd worden aan de hand van het boek *Verhaal van mensen*, geschreven door Peter Siebesma.

De ondertitel luidt: 'over helder water uit oude bronnen en nieuwe kansen voor een krimpende kerk'.

De achterflap van het boek vermeldt: 'Het *Verhaal van mensen* is geschiedenis, natuurlijk: het waren mensen die de gewijde teksten schreven, de ontwerpers van kerkelijke dogma's de eeuwen door en de architecten van kerken. Mensen zijn verantwoordelijk voor het christelijke wereldbeeld, ook voor de bonte verzameling van kerken in ons eigen kleine landje. En mensen zijn er nu verantwoordelijk voor om nieuwe wegen te zoeken voor een kerk in zwaar weer.' Het aardige is, dat de schrijver geen gerenommeerd theoloog is, maar musicus en ontwikkelingspsycholoog. Hij zorgt daardoor voor verrassende invalshoeken. We willen elkaar de ruimte gunnen en de groep niet al te groot laten zijn. Daarom is er een maximaal aantal van 12 deelnemers bedacht. We komen onder mijn leiding bij elkaar in *Hart van Diever*, Westeres 7, in Diever. De geplande data zijn: 20 oktober, 17 november, 19 januari, 16 februari, 23 maart. Deelnemers schaffen zelf het boek aan en lezen voor de eerste keer thuis tot en met blz. 26.

Peter Siebesma, *Verhaal van mensen*, isbn 9789 4924 21814.

Te bestellen via uw eigen boekhandel voor €14,95.

Namens de werkgroep *Bezinning & Inspiratie*  
Daan Bargerbos

### **Helende stilte**

De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert vanaf september elke maand een meditatiebijeenkomst in de Nicolaaskerk te Dwingeloo. De eerstvolgende meditatiebijeenkomst is op woensdag 13 oktober om 19.30 uur in het koor van de Nicolaaskerk in Dwingeloo.

Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Momenten van stilte worden afgewisseld met en ondersteund door rustige muziek en korte teksten. Dan kan het gebeuren dat onze aandacht opengaat naar iets dat ons aanraakt en ontroert. Iedereen die behoefte heeft aan stilte of bezinning, of gewoon stil aanwezig wil zijn in het koor van onze mooie kerk, is van harte welkom.

We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur.

De geplande bijeenkomsten zijn: de woensdagen 13 oktober, 10 november, 8 december en 12 januari 2022. Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij nodigen je van harte uit.

Als je interesse hebt kun je je opgeven bij: Immy Zuidema telefoon: 0521 - 590089 en mail: [immy.zuidema@home.nl](mailto:immy.zuidema@home.nl) of bij Jacomijn Coumou: telefoon: 0521-593919 en mail: [jacolina.coumou@freenet.de](mailto:jacolina.coumou@freenet.de)

De werkgroep Bezinning en Inspiratie

## HEILIGE HERRIE – Geloven in popmuziek

De deuren van de Pancratiuskerk in Diever gaan open voor liefhebbers van popmuziek! Corjan Matsinger neemt je mee op zijn pelgrimsreis door hitlijsten vanaf de zestiger jaren tot heden. Laat je meeslepen door de indrukwekkende muziek van Led Zeppelin met 'Stairway to Heaven' tot Hozier met 'Take me to church'.



Geloven, spiritualiteit en popmuziek komen samen op vrijdag 29 oktober van 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Hervormde kerk te Diever, de 'Kathedraal van Drenthe'. Geniet van de fantastische akoestiek in een ontspannen sfeer. Toegang 5 euro, incl. koffie/thee.

Peter Sminia

## BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 27 oktober inleveren bij: mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiten-Herd, Iemenkampen 3, Diever, email: [redactie@hervormddiever.nl](mailto:redactie@hervormddiever.nl).

Samenspraak verschijnt op 5 november, 3 december 2021 en 7 januari 2022

## BIJBELLEESROOSTER

### Oktober 2021

zondag	3 oktober	Johannes 8:1-11
maandag	4 oktober	Johannes 8:12-20
dinsdag	5 oktober	Johannes 8:21-36
woensdag	6 oktober	Johannes 8:37-47
donderdag	7 oktober	Johannes 8:48-59
vrijdag	8 oktober	Jesaja 28:1-13
zaterdag	9 oktober	Jesaja 28:14-22
zondag	10 oktober	Jesaja 28:23-29
maandag	11 oktober	Jesaja 29:1-8
dinsdag	12 oktober	Jesaja 29:9-16
woensdag	13 oktober	Jesaja 29:17-24
donderdag	14 oktober	Marcus 10:1-12
vrijdag	15 oktober	Marcus 10:13-22
zaterdag	16 oktober	Marcus 10:23-31
zondag	17 oktober	Marcus 10:32-45
maandag	18 oktober	Marcus 10:46-52
dinsdag	19 oktober	Efeziërs 5:21-33
woensdag	20 oktober	Efeziërs 6:1-9
donderdag	21 oktober	Efeziërs 6:10-17
vrijdag	22 oktober	Efeziërs 6:18-24
zaterdag	23 oktober	Jesaja 30:1-11
zondag	24 oktober	Jesaja 30:12-22
maandag	25 oktober	Jesaja 30:23-33
dinsdag	26 oktober	Jesaja 31:1-9
woensdag	27 oktober	Jesaja 32:1-8
donderdag	28 oktober	Johannes 9:1-12
vrijdag	29 oktober	Johannes 9:13-23
zaterdag	30 oktober	Johannes 9:24-34
zondag	31 oktober	Johannes 9:35-41

### november 2021

maandag	1 november	Psalm 33
dinsdag	2 november	Spreuken 15:1-18
woensdag	3 november	Spreuken 15:19-33
donderdag	4 november	Jesaja 32:9-20
vrijdag	5 november	Jesaja 33:1-12
zaterdag	6 november	Jesaja 33:13