

SAMENSpraak

September 2020



TER OVERDENKING

Zelf doen ...

't is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zo wat in mei ...

Het was wel een vreemde zomer dit jaar. Het voorjaar begon met mooi weer, maar ook met de intelligente lockdown. Opeens viel heel het openbare leven stil en ook, nog nooit eerder voorgekomen, bleven de kerken dicht! In tijden van oorlog en ellende kon men nog steeds in de kerk z'n toevlucht, troost en steun zoeken; zelfs dat kon nu niet. Het werd een heel vervreemdende, verwarrende, verlamdende, soms zelfs angstige periode. Onderling contact was er opeens veel minder, hoofdzakelijk nog via (beeld)bellen. In de winkels liep je met een boog om elkaar heen en wanneer je al iemand sprak, was het op ruime afstand, laat staan dat je even een hand op een schouder kon leggen. Voor velen sloeg de eenzaamheid toe. De zomer bracht meer vrijheden, mogelijkheden en ruimte voor contact en we konden elkaar weer treffen in de kerk, zij het nog steeds op gepaste afstand. Gelukkig bleef het ook heerlijk weer, zodat we al buiten levend weer meer mensen konden ontmoeten.

Terwijl ik dit schrijf, hoost het van de regen en ook vlamt de coronabesmetting weer op met de daarbij behorende beperkingen. Ik hoop van ganser harte dat we met minder beperkingen toe kunnen dan in het voorjaar. Afstand houden zal nog lang het devies blijven en de 3 welkomstzoenen komen misschien nooit meer terug.

Roept deze situatie bij u ook vragen op? Hoe moet dit verder, hoe ziet het leven/de samenleving eruit na de coronacrisis? Wat is er dan mogelijk, hoe richten we dan ons leven in? Zullen we iets in ons leven moeten loslaten of veranderen? Willen we teveel, denken we nog steeds dat de bomen tot in de hemel groeien? Putten we onze aarde misschien teveel uit?

Afgezien van de wereldwijde coronapandemie, is er op veel plekken op aarde nog steeds armoede, honger, oorlog, geweld, onrecht en onderdrukking. Het lijkt nooit te veranderen. Zal het ooit veranderen? Ik kan er soms moedeloos van worden. Hoe kan ik nu een steentje bijdragen aan verbetering? Het geeft mij soms een machteloos gevoel.

Tijdens een morgengebed verwoordde ik eens dat bidden voor wereldleiders en wereldvrede me soms niet meer lukt, omdat het voelt als loze woorden zeggen.

Ds. Ynte de Groot brak de spits af op 5 juli (de eerste dienst na de geslotenheid) met een aansprekende preek over de spijziging van velen met slechts een paar broden en vissen. Het verhaal wil ons vertellen dat we in onzekere tijden - tijden vol onrust, vragen en zorgen – leven in de woestijn - zoals bijvoorbeeld nu met de coronasituatie en alle beperkingen - moed moeten houden om voort te gaan, omdat Jezus ons allen voedt met de overvloed van zijn liefde en kracht.

In het oude testament wordt al op 2 plaatsen gesproken van een wonderbaarlijke spijziging, wat volgens ds. Ynte de Groot aangeeft dat de spijziging iets fundamenteels over God zegt.

En dat spreekt mij aan. Van de God van wijsheid en liefde ontvangen wij de kracht om, al is het maar in het klein, dingen te verbeteren. God kan, is mijn geloof, slechts door mensen werken, Hij heeft ons hart, onze ogen en oren, handen en voeten nodig om goed te kunnen doen. Wij moeten het wel zelf doen, zelf initiatief nemen. Wij kunnen bidden en vragen om moed en kracht, wijsheid en inzicht, om binnen onze invloedssfeer te doen wat nodig is. En we kunnen vragen om liefde, waarmee we de ander tegemoet kunnen treden en bijvoorbeeld helpen onenigheid op te lossen of eenzaamheid verlichten. Wanneer we dat allemaal doen, dragen we gezamenlijk ons steentje bij aan het dichterbij brengen van een iets betere wereld.

Huib Oosterhuis schreef een mooi lied:

*Wij die met eigen ogen
de aarde zien verscheurd
maar blind en onmeedogend
ontkennen wat gebeurt.
Dat oorlog is geboden
en vrede niet mag zijn.
Dat mensen mensen doden,
en wij die mensen zijn*

*Wij die nog mogen leven,
van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijs gegeven,
aan meer dan eigen schuld.
Wij die, God weet hoe verder,
tot hiertoe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.*

*Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het licht ontwaakt.
Dat in ons wordt herschapen
de geest die overleeft.
Dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.*

Veel liefde, kracht en wijsheid toegewenst!
Annie Mulder, ouderling in Diever

Kerkdiensten Hervormde Gemeente Diever

Zondag 6 september

Hervormde kerk

10.00 uur

Diever

ds. A. van Ligten uit Sneek

Zondag 13 september

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dwingeloo

ds. T.J. Braam uit Wittelte
Doopdienst

Zondag 20 september

Hervormde Kerk

10.00 uur

Diever

Ds. H. Nobel uit Hoogeveen

Zondag 27 september

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dwingeloo

Morgengebed

Vanaf 13 september zullen de diensten uit de Pancratiuskerk en de Nicolaaskerk ook te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl, zie elders in dit kerkblad.

GEZAMENLIJK NIEUWS

Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden

Op dinsdagmorgen 6 oktober 2020 start onze driejarige cursus TVG Assen voor heel Drenthe, delen van Groningen en Overijssel, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. Tijdstip: 09.00-12.15 uur.

U bent dan welkom in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Zie voor alle informatie onze website: www.tvgassen.nl

Alle eerder verschenen data via flyers en posters, in kerkbladen en op lokale websites, zijn komen te vervallen door de coronamaatregelen. Voor al uw vragen, onze wijzigingen, over kosten en hoe aan te melden, kunt u contact opnemen met ons secretariaat: Nanno en Elly Levenga, tel. 06-1410 1512 of tvwassen@gmail.com Aanmeldingsformulier vindt u ook op onze website.

Na 1 oktober is het secretariaat in handen van Bert van Maanen, tel. 0599 653 202 of tvwassen@gmail.com.

HERVORMDE GEMEENTE

Bij de diensten

Vanaf 5 juli kunnen we op zondagmorgen weer naar de kerk en ik raak zelfs al wat gewend aan het 'op afstand' kerken! Wellicht u ook! Vooral in Diever oogt de kerk anders, doordat er veel stoelen zijn weggezet en er nu kriskras in het schip eilandjes van 1 of 2 stoelen staan. In Dwingeloo is het interieur niet veranderd, maar zit ieder ook erg verspreid door de kerk. Het orgelspel klinkt weer als vanouds en vertrouwd, zingen doen we niet al te hard, de dominee groeten we met een hoofdknik en de collectezakken staan bij de uitgang.... Ach ja, zo kan het ook! En na de dienst kun je buiten, op afstand, nog even bijpraten met deze en gene! Zo is er toch al weer meer betrokkenheid met elkaar.

Op 9 aug. is niet het avondmaal gevierd, om coronabesmetting zo veel mogelijk uit te sluiten. We blijven tenslotte toch voorzichtig.

Op **6 september** gaat ds. Alex van Ligten uit Sneek voor in Diever, hij ging ook voor in Diever op 8 maart, de laatste zondag voordat de diensten werden afgelast.

Op **13 september** wordt in Dwingeloo gedoopt Jonah Benjamin van Veldhuizen. Meer informatie over deze dienst vindt u elders in dit blad.

Op **20 september** komt ds. Nobel naar Diever. Hij was voorheen predikant in Blokzijl en is nu woonachtig in Hoogeveen. We kennen hem nog niet, dus we laten ons verrassen!

Op **27 september** is er een morgengebed in Dwingeloo, voorbereid door enkele gemeenteleden. Er wordt nog overlegd in welke vorm de cantorij haar medewerking kan verlenen.

Er is een Drentse dienst op **4 oktober** in Diever, door ds. Hans Katerberg uit Borger. Een dienst in het dialect ervaren velen als zeer speciaal, omdat in je 'moedertaal' de woorden vaak vertrouwder en dichterbij klinken. Wanneer u er vorig jaar, ook in oktober, bij was, dan hebt u dat wellicht al ervaren!

Hartelijke groet, Annie Mulder

Eindbericht van de beroepingscommissie Diever-Dwingeloo "De Toekomst is al gaande"

Onze tocht als de verspieters zit er op! De beroepingscommissie heeft haar verkenningen namens u afgerond en op 21 juli verslag uitgebracht aan de kerkenraden. In opdracht van de kerkenraden van de Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo heeft de beroepingscommissie een kandidaat voorgedragen. Ds. Daan Bargerbos van de Protestantse Gemeente Gorssele-Epse. Het unanieme advies van de beroepingscommissie is om deze predikant te beroepen. Naar het oordeel van de commissie past de predikant uitstekend bij het profiel, zoals dit door de kerkenraden aan de commissie is voorgelegd.

Dinsdagavond 21 juli waren alle acht beroepingsleden aanwezig om hun advies te overhandigen en toe te lichten. Na een uitgebreid verslag onzerzijds en het beantwoorden van de vragen van kerkenraadsleden, zijn ook de kerkenraden unaniem akkoord gegaan om dit advies over te nemen.

Ds. Bargerbos heeft zich ook op deze avond voorgesteld en is later op de hoogte gebracht van het feit dat het advies is overgenomen. Op 23 juli is een extra kerkenraadsvergadering gehouden en hebben beide kerkenraden afzonderlijk besloten ds. Bargerbos te gaan beroepen. Hij was zeer verheugd met dit bericht en zag graag de beroepingsbrief tegemoet. Op zondagmorgen 25 juli is dit aan de gemeente meegedeeld. Ook is dit gepubliceerd op de websites van de kerken. Nadat de tijd tot het indienen van bezwaren, tegen alleen de procedure, was verstreken is de beroepingsbrief op 4 augustus door de voorzitters van de kerkenraden van Diever en Dwingeloo en twee leden van de commissie persoonlijk overhandigd aan ds. Bargerbos in Gorssel.

Op 8 augustus heeft ds. Bargerbos de getekende brief ingeleverd bij de voorzitters. Beide kerkenraden zijn heel blij dat ds. Bargerbos het beroep heeft aangenomen en verheugen zich op de samenwerking.

Wij hopen dat, wanneer de hele procedure is afgerond, wij een feestelijke bevestigingsdienst tegemoet kunnen zien als start van een periode waarin we samen als gemeentes en voorganger goede jaren mogen hebben. De taak van de beroepingscommissie zit er bijna op. De kerkenraden leiden nu verder in de procedure. Als commissie hebben wij de zoekperiode ervaren als een goede tijd van acht verschillende personen die elkaar goed hebben leren kennen. In een fijne open sfeer zijn we tot deze unanieme keuze gekomen.

Namens Diever: Jeannet ten Hoor, Greet Oosterveld, Reinier Ruitkamp, Peter Sminia.

Namens Dwingeloo: Roelof Bolding, Bien van Noord, Gijs Schoonderbeek, Hennie Steenge.

Approbatie

Elders in dit kerkblad heeft u kunnen lezen dat dominee Bargerbos het beroep van onze beide gemeentes heeft aanvaard. Na de aanvaarding van het beroep begint er een hele administratieve exercitie met veel werk voor de beide scriba's. Het resultaat van deze inspanning is dat de classis ons approbatie heeft verleend dominee Bargerbos te bevestigen. Dat woord approbatie is kerkelijke taal voor toestemming.

Met deze toestemming op zak mogen de kerkenraden een bevestigingsdienst gaan plannen. De datum wordt 18 oktober 's middags om 14.30 uur in de Pancratiuskerk. In de Nikolaaskerk zal de dienst via een scherm te volgen zijn. Dit alles in verband met de Coronabeperkingen die dan naar alle waarschijnlijkheid nog zullen gelden. Heel jammer dat een feestelijke dienst, met een daarbij behorende receptie waarop kennis gemaakt kan worden met de nieuwe predikant, niet mogelijk is. Het predikantenechtpaar Damman-Verboom zal dominee Bargerbos bevestigen. Verdere details over de

bevestigingsdienst, zoals wie er allemaal in de Pancratiuskerk aanwezig kunnen zijn etc. zullen nog nader worden bekend gemaakt, vanzelfsprekend in overleg met de nieuwe dominee. Over het kennismaken met dominee Bargerbos zal nog nader bericht volgen, ook daarbij moeten wij ons aan de richtlijnen houden. Inmiddels is bekend dat de familie Bargerbos een huis heeft gekocht in Dwingeloo en begin oktober zal verhuizen vanuit Gorssel.

Gert Jan van Muijen en Immy Zuidema

VAN DE KERKENRAAD

De kerkenraden van Diever en Dwingeloo vergaderden gezamenlijk op dinsdag 21 juli met als belangrijkste onderwerpen: het advies van de beroepingscommissie en het kennismaken met de door hen geadviseerde predikant. Er werd een leespauze ingelast om het advies te lezen en de reacties van ieder waren verrast en positief. Alle beschreven kenmerken van de voorgedragen predikant passen zo naadloos bij de profielschets! Hierna kwam ds. Daan Bargerbos zich voorstellen en er volgde een zeer plezierig en open gesprek met hem. De beide kerkenraden besloten afzonderlijk en unaniem het advies van de beroepingscommissie van harte over te nemen. Op donderdag 23 juli zijn beide kerkenraden weer bij elkaar geweest om dit besluit te bekrachtigen met ieders ja en de benodigde handtekeningen.

Hierna volgt een hele procedure, voorgeschreven door de PKN, voordat de benoeming rond is, maar wanneer u dit leest, is dat allemaal achter de rug! Elders in dit blad leest u hierover meer.

Verder werd er op de vergadering van 21 juli o.a. gesproken over het nieuwe, voorlopige, beleidsplan, wat met de nieuwe predikant zal worden besproken en dan aan de gemeente zal worden gepresenteerd.

Er zal een nieuwsbrief voor alle gemeenteleden worden opgesteld, om ieder op de hoogte te stellen van alle ontwikkelingen binnen onze kerken gedurende de laatste maanden.

Ook kwam aan de orde dat er nog steeds lege plekken in beide kerkenraden zijn, besloten werd actief mensen te benaderen met de vraag of ze kerkenraadslid zouden willen worden.

Er is gesproken over digitalisering in beide kerken, zodat diensten via kerkdienstgemist.nl gevolgd kunnen worden. We hopen dat de kerken niet weer gesloten hoeven worden, maar wanneer dit wel zou moeten, kunnen we in ieder geval diensten houden die thuis te volgen zijn.

Op 20 augustus vergaderden beide kerkenraden weer gezamenlijk. De voortgang van de beroepingsprocedure werd besproken, u leest hierover dus meer elders in dit blad.

Inmiddels hebben de kerkrentmeesters van beide kerken een systeem aangeschaft waarmee binnenkort thuis diensten gevolgd kunnen worden! Ook hierover meer elders in dit blad. Op de laatste persconferentie m.b.t. het coronabeleid, werden helaas weer strengere maatregelen afgekondigd. Het

betekent voor ons dat we moeten bedenken hoe we diensten, waar veel mensen worden verwacht, gaan organiseren. De aangekondigde nieuwsbrief is zo goed als klaar, hij zal worden rondgebracht met de kerkbladen en naar alle gemeenteleden die niet zijn geabonneerd op het kerkblad. Tenslotte kregen we uitleg over hoe kerkenraadsstukken te archiveren, zoals o.a. vergaderverslagen, beleidsplannen, financiële stukken, doop-, belijdenis- en trouwregisters. Zeker in het huidige digitale tijdperk blijkt dat geen sinecure!

Na de gezamenlijke vergadering gingen beide kerkenraden apart zitten om hun eigen zaken te bespreken. Voor Diever was dat niet veel, slechts wat praktische organisatorische puntjes. Zoals de kerk nu is ingericht, met inachtneming van de 1,5 m afstand, functioneert goed. De kerk was de afgelopen maanden op zaterdagmiddag open voor bezinning en bezichtiging, hiervoor was goede belangstelling. Er waren mooie gesprekken, er werden kaarsjes gebrand en er was soms orgelspel.

De volgende gezamenlijke kerkenraadsvergadering is op 29 september. Ter afsluiting van één van de vergaderingen werd een mooi lied gelezen:

Waar liefde woont (naar psalm 133)

*Dat heel mag worden mijn huis,
met al wie daar behoren,
vanouds en nieuw geboren,
gebleven of verloren –
dat heel mag worden mijn huis.*

*Dat groot mag zijn mijn hart
en zacht en toegenegen,
als bron uit God gekregen
tot overvloed, tot zegen –
dat groot mag zijn mijn hart.*

*Dat heel mag worden ons huis.
Dat groot mag zijn ons hart.
(tekst: Anneke Meiners)*

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kerkdiensten online

Op verzoek van de kerkenraad heeft het college onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor het realiseren van onlinediensten vanuit onze kerk. De huidige tijd vraagt om creatieve oplossingen voor het continueren van het kerkbezoek en kerkbeleving. Livestream is daar één van.

Door de vooruitgang in de techniek is de installatie en het gebruik van livestream vele malen eenvoudiger dan jaren geleden. Geen kabels en/of

bedrading meer door ons monumentaal kerkgebouw maar een simpel modern en een zeer goede camera, dat is het!

Gezien deze positieve ontwikkelingen en de redelijke maandelijks vaste lasten heeft het college opdracht gegeven aan een speciaal bedrijf om onze kerk te voorzien van de nodige apparatuur om de zondagse erediensten online voor een ieder die dat wil toegankelijk te maken.

Een camera wordt achter in de kerk nabij de geluidsinstallatie gemonteerd en zal ingezoomd staan op het liturgisch centrum. Dus de preekstoel, de avondmaalstafel met paaskaars en het liederenbord zijn permanent in beeld. Het zal in het begin nog wel even lastig zijn de juiste belichting voor de beeldkwaliteit in te stellen maar dat gaan we zien.

We zullen worden aangemeld bij **www.kerkdienstgemist.nl** en dinsdag 8 september aanstaande zal de montage en installatie van de apparatuur in onze kerk plaatsvinden. Dus in principe zullen alle diensten vanaf die datum bij ons live te zien zijn via **www.kerkdienstgemist.nl**.

Ook de hervormde kerk in Dwingeloo zal gelijktijdig met ons worden voorzien van een camera en ook worden aangemeld bij **www.kerkdienstgemist.nl**. Eén en ander betekend concreet dat vanaf zondag 13 september de zondagse erediensten of vanuit de Pancratiuskerk in Diever of vanuit de Nicolaaskerk in Dwingeloo thuis of waar dan ook live te volgen zijn.

Jaap Ruiter

Doopdienst en KerkTV Dwingeloo

We zijn erg blij dat er op 13 september weer een doopdienst gevierd kan worden in de Nicolaaskerk kerk! Jan en Annebet van Veldhuizen willen in een feestelijke dienst hun zoon Jonah ten doop houden. Familie en wij als gemeenteleden willen dat natuurlijk graag meevieren! In het Coronatijdperk kan dat helaas niet 'zomaar'. We zullen met elkaar de RIVM spelregels in acht moeten nemen, ook al hebben we wat te vieren.

We verwachten bij deze doopdienst meer mensen, dan er normaal naar onze diensten komen. Omdat onze kerk dan waarschijnlijk te klein is om alle belangstellenden een plekje te kunnen geven hebben we de zaal van café De Brink als extra ruimte ingepland. In totaal hebben we dan ruimte voor 90 feestgangers.

We vragen u om de volgende spelregels in acht te nemen:

- Blijft u bij gezondheidsklachten svp thuis
- Houdt u ook bij het binnengaan van de kerk/ zaal De Brink 1,5 meter afstand
- Geeft u aan de koster uw naam en telefoonnummer op (zodat we u kunnen bereiken wanneer zich onverhoopt een besmettingsgeval voordoet)
- Ontsmet u bij het binnengaan even uw handen
- Neemt u plaats op de plek die de hulpkoster u aanwijst en ga daarover svp niet in discussie
- Voor zaal De Brink: de stoelen mogen niet worden verschoven

Bij het verlaten van de zaal: degenen die achterin zitten gaan eerst naar buiten, ook hierbij svp weer de nodige afstand in acht nemen.

Zondag 13 september zal de eerste zondag zijn dat we gebruik kunnen maken van KerkTV. Dat betekent dat u ook thuis de dienst zult kunnen meevieren. Via www.kerkdienstgemist.nl en dan kiezen voor Nicolaaskerk Dwingeloo kunt u live de dienst volgen. U kunt desgewenst ook op een later moment de dienst alsnog bekijken en beluisteren.

We kijken uit naar een hele mooie dienst!

Namens de Kerkrentmeesters Dwingeloo, George de Roo

DIACONIE

COLLECTEN

Via GIVT is tot en met 22 augustus ontvangen €82 voor de diaconieën en €59,00 voor de kerkrentmeesters van de beide kerken. Via de bankrekening van de diaconie is in deze periode ontvangen €50,00. Bedankt voor uw gift! Deze opbrengst zal worden verdeeld over, Stichting Nabestaan na Zelfdoding, Stichting op de hoogte Bolivia, Noodhulp Slachtoffers Beiroet en de Stichting Heifer.

Opbrengst collectes Dwingeloo

	Kerkrentm.	Diaconie	Doel
2 aug.*	€ 91.55	€ 91.75	St. Op de hoogte Bolivia
16 aug.**	€ 73.80	€ 101.30	St. hulp Joden Oost Europa

* waarvan 2x. €27 via GIVT

** waarvan 2x. €26 via GIVT

Opbrengst collectes Diever

	Kerkbeheer	Diaconie	Doel
26 juni	69,50	110,05	St. Nabestaan na zelfdoding
12 juli	60,65	77,50	Darsilami
9 aug.	87,84	203,80	Ramp Beiroeth
23 aug	60,20	123,60	INLIA

U kunt aan de collectes blijven geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code. U kunt u gift ook geven door deze over te maken naar HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de collecte Diaconie.



6 september: Kerk in Actie, Wereldiaconaat

De Ghanese kerk leert mensen lezen en schrijven. In afgelegen dorpen in Noord-Ghana gaan steeds meer kinderen naar school, maar zijn veel volwassenen nog analfabeet. De school was ver weg, ze moesten jong werken of ouders vonden onderwijs niet nuttig. De kerk in Noord-Ghana leert hen alsnog lezen en schrijven in hun eigen taal.

13 september: Edukans

Edukans is al tientallen jaren voorvechter van de ontwikkeling van kinderen. Eerst in Nederland en nu in ontwikkelingslanden. Edukans komt voort uit de Unie voor Christelijk Onderwijs. Wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij geloven dat talent niet verloren mag gaan. Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen een hoger inkomen en een betere gezondheid hebben. Bovendien stimuleert onderwijs gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

20 september: Nederlands Bijbel Genootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is een vereniging van 114.000 enthousiaste leden en honderden vrijwilligers. Het uitgeven van bijbels en producten rond de Bijbel is een van de belangrijkste activiteiten van het NBG. De uitgaven dragen bij aan het begrip, de toegankelijkheid, de leesbaarheid van de Bijbel, maar bieden ook verdieping van de bijbelkennis en de toepasbaarheid in het dagelijks leven

27 september: PAX, Vredesweek

PAX staat voor vrede en brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart.

Melding van ziekte en overlijden

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen.

We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Tia Braam, of aan iemand van de Kerkenraad, bezoekersgroep of verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Vervoer Diever – Dwingeloo

Voor diegenen die geen vervoer hebben en toch graag naar de dienst in Dwingeloo zouden willen gaan, is een autodienst georganiseerd: om 9.40 uur kunt u bij onze Pancratiuskerk instappen. Wanneer u graag van huis gehaald wilt worden (vanwege bv. slecht ter been zijn), wilt u dan tijdig, liefs al uiterlijk vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap Ruiter: 591639

Annie Mulder

Nieuws van de Stichting Darsilami

In de afgelopen maanden is door de diaconie een aantal keren gecollecteerd voor de Stichting Darsilami. Het bestuur van de stichting is daar bijzonder blij mee. De stichting is in 2005 opgericht naar aanleiding van een bezoek van 3 mensen uit Diever en Wapse aan het dorp Darsilami in Gambia, één van de armste landen ter wereld. Mijn nicht Willemien Oosterveld verbleef daar destijds gedurende de helft van het jaar en deed daar onder andere vrijwilligerswerk. Omdat ze dat helemaal alleen deed, besloten wij om haar werk te ondersteunen door het oprichten van de stichting, die nu dus 15 jaar bestaat. Het doel van de stichting is: bevorderen van onderwijs en scholing, bevorderen van een goede gezondheid en daarmee samenhangend een gezonde leefomgeving, het stimuleren van lokale initiatieven die werkgelegenheid bieden, het ondersteunen van activiteiten op cultureel gebied en het bieden van noodhulp. Het uitgangspunt van de stichting is hulp bieden daar waar de bevolking om vraagt. Dit loopt via de coördinator in Darsilami: Tabo Bojang.

Onder andere door bijdragen van kerken in heel Nederland heeft de stichting een aantal scholen gebouwd, school meubilair laten maken, een gezondheidcentrum annex kraamkliniek kunnen realiseren en op vele plaatsen bij gedragen aan herstel van gebouwen en woningen, die in de regentijd beschadigd waren. Ook is er een kleermakerij gerealiseerd, mede door een bijdrage van onze diaconie. Daarnaast hebben vele zieke mensen en kinderen een noodzakelijke behandeling kunnen krijgen dankzij een bijdrage van de stichting. Ook hebben vele gezinnen ondersteuning gekregen in de schoolkosten voor de kinderen.

Corona in Gambia

Net als overal ter wereld is er Covid-19 in Gambia. De eerste maanden leek het mee te vallen, maar nu in de regentijd wordt het aantal besmettingen groter. Er is nog geen corona in Darsilami zelf (eind augustus) maar wel in Kiti, een dorp op ongeveer 8 km afstand. In een Gambiaanse krant stond een aantal van ruim 2100 besmettingen. Ongetwijfeld is het aantal veel groter, want alles wordt niet zo nauwkeurig geregistreerd. Al vanaf eind maart is er een lockdown. Elk erf zorgde voor een grote jerrycan met water en zeep (onderaan een kraantje), waar iedereen die binnen komt de handen moet wassen. Moskeeën, kerken en alle scholen moesten sluiten. Alleen de eindexamenklassen gingen door. Naamgevingsceremonies, trouwerijen en alle feesten werden verboden,

evenals alle politieke en maatschappelijke bijeenkomsten. De markten en winkels die voeding verkopen zijn nu alleen 's ochtends van 6 tot 14 uur open en zondags dicht; andere winkels (geen voeding) mogen van 14 tot 18 uur open zijn. Het aantal plaatsen in openbaar vervoer is gehalveerd, mondkapjes moeten in alle vervoer, ook eigen auto's gedragen worden. Sinds begin augustus is er een avondklok van 22 uur tot 5 uur. Buiten het eigen erf moet nu iedereen, ook kinderen een mondkapje dragen. De moskeeën en kerken waren even open, maar gingen begin augustus weer dicht. In een land waar het voor heel veel mensen sowieso al moeilijk is rond te komen zijn al deze maatregelen een regelrechte ramp. Bedrijven/bedrijfjes krijgen geen hulp van de overheid zoals hier, mensen die iets verkopen op straat ook niet. Er zijn geen bijstandsuitkeringen. Begin juni werden zakken rijst, suiker en blikken olie uitgedeeld. De regering had besloten om het geld dat voor de bestrijding van corona uit het buitenland hieraan te besteden. Een kleine familie kreeg een halve zak rijst en suiker plus 10 liter olie, en een grote familie kreeg een hele zak rijst en suiker plus 20 liter olie. Getuigend van goede wil, maar een druppel op een gloeiende plaat. In tijden van nood vallen Gambianen vaak terug op hun familie, maar wat als iedereen tegelijk te lijden heeft onder de slechte economische situatie

Voor de kleermakerij in Brikama is een goede kleermaker gevonden, maar door alle corona-maatregelen is er geen werk voor kleermakers. Bijeenkomsten als naamgevingsceremonies, trouwerijen, speciale dagen van politieke partijen mogen sinds maart dit jaar niet gehouden worden. Dus is er geen reden om nieuwe kleren aan te schaffen. In deze periode viel Koriteh (einde van de ramadan/Suikerfeest) en het Offerfeest. Ook daarvoor werd nauwelijks iets nieuws aangeschaft. Bovendien hebben mensen veel minder geld te besteden in deze enorme economische crisis. We hopen dat de kleermaker binnen niet al te lange tijd flink werk heeft.

Voor zover dat financieel gezien mogelijk is probeert de Stichting Darsilami in deze tijd voornamelijk noodhulp te bieden, waar dat het meest noodzakelijk is. Het inkomen van de stichting bestaat deels uit bijdragen van vaste donateurs, vele incidentele giften van organisaties als kerken en verenigingen. Er blijft geen geld aan de strijkstok hangen omdat het vrijwel altijd in contanten mee genomen wordt naar Gambia. Uiteraard zijn nieuwe donateurs altijd welkom. Ik ben graag bereid om meer informatie te geven en u kunt de website van de stichting bezoeken: www.darsilami.nl.

Greet Oosterveld

Christelijke meditatie (vijf avonden)

Meditatie leert je in het nu en in balans te zijn, om te gaan met stress en dieper te ontspannen. In deze training oefen je de eerste twee avonden hoe je kunt zitten, ademen, aandachtig en opmerkzaam kunt zijn, zodat je rust ervaart en bij jezelf uitkomt. Je wordt je bewust van je lichaam als ontmoetingsplaats van

jou en God. De volgende drie avonden oefen je verschillende vormen van meditatie. Thuis kijk je welke het beste bij jou past.

Wij noemen het een training in christelijke meditatie. Er wordt mee bedoeld dat oosterse meditatietechnieken en -wijsheden ook in het westen te vinden zijn. De Bijbel wijst ons de weg naar mens-zijn. Op die weg proberen wij verder te gaan.

Data : Dinsdagen 8-15-22-29 september en 6 oktober 2020

Tijd : 19.15-21.30 uur

Plaats Clemenskerk te Havelte, ingang de Nije Wheeme

Groep Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers. Leeftijd 25 tot 85 jaar

Info en opgave Aukje Westra, predikant Clemenskerk,
dominee@pkn-havelte.nl

Corona. We houden ons aan alle door het RIVM gestelde maatregelen

BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak kopij uiterlijk 26 augustus inleveren bij:
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiten-Herd,
Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.

Samenspraak verschijnt op: 2 oktober, 30 oktober en 4 december 2020

BIJBELLEESROOSTER

september

zondag	6 september	Matteüs 18:10-20
maandag	7 september	Matteüs 18:21-35
dinsdag	8 september	Matteüs 19:1-9
woensdag	9 september	Matteüs 19:10-15
donderdag	10 september	Matteüs 19:16-22
vrijdag	11 september	Matteüs 19:23-30
zaterdag	12 september	Exodus 31:1-18
zondag	13 september	Exodus 32:1-14
maandag	14 september	Exodus 32:15-35
dinsdag	15 september	Exodus 33:1-11
woensdag	16 september	Exodus 33:12-23
donderdag	17 september	Exodus 34:1-18
vrijdag	18 september	Exodus 34:19-35
zaterdag	19 september	Psalms 145
zondag	20 september	Daniël 1:1-21
maandag	21 september	Daniël 2:1-12
dinsdag	22 september	Daniël 2:13-23
woensdag	23 september	Daniël 2:24-35
donderdag	24 september	Daniël 2:36-49
vrijdag	25 september	Daniël 3:1-12
zaterdag	26 september	Daniël 3:13-23
zondag	27 september	Daniël 3:24-30
maandag	28 september	Daniël 3:31-4:14
dinsdag	29 september	Daniël 4:15-24
woensdag	30 september	Daniël 4:25-34

oktober

donderdag	1 oktober	Daniël 5:1-12
vrijdag	2 oktober	Daniël 5:13-6:1
zaterdag	3 oktober	Daniël 6:2-10