

# SAMENSPRAAK

September 2021



# KERKDIENSTEN

## Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo

**Zondag 5 september**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Diever**

Ds. D. Bargerbos

Viering Heilig Avondmaal

**Zondag 12 september**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Dwingeloo**

Ds. R. Veenboer uit Leeuwarden

**Zondag 19 september**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Diever**

Ds. W. van der Linden uit Steenwijk

**Zondag 26 september**

**Hervormde Kerk**

10.00 uur

**Dwingeloo**

Ds. D. Bargerbos

Helaas zijn vanwege de coronabeperkingen de diensten in principe online ([www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)) te volgen. (Zie verder "**Bij de diensten**")

## BIJ DE DIENSTEN

Dit huis van hout en steen, dat lang  
de stormen heeft doorstaan,  
waar nog de wolk gebeden hangt  
van wie zijn voorgegaan. (lied 280)

Daar kunnen we elkaar weer ontmoeten op zondagmorgen en dat is mooi! Bij binnenkomst wordt nog wel ieders naam genoteerd en de 1,5 meter afstand blijft nog even gehandhaafd. We mogen weer zingen en ook dronken we al weer gezamenlijk koffie na de dienst. Natuurlijk blijft het mogelijk de diensten online te volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl).

Op **5 september** is er dienst in Diever, voorganger is dan ds. Daan Bargerbos en het orgel wordt bespeeld door Jans Vrieling. In deze dienst zal voor het eerst in lange tijd het avondmaal worden gehouden! Na de dienst is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

Op **12 september** gaat ds. Veenboer uit Leeuwarden voor in Dwingeloo, Arend Nijmeijer bespeelt dan het orgel.

Op **19 september** komt ds. Wilma v.d. Linden uit Steenwijk naar Diever, het orgel wordt weer bespeeld door Andries Kamphof.

Ook is op **19 september** in Dwingeloo de gezamenlijke startzondag van de kerken in Dwingeloo en wel in de Brugeskerk, voorganger is ds. W. Smit van de Kapel.

Op **26 september** gaat ds. Daan Bargerbos voor in Dwingeloo, met als organist Harro Kraal.

Met hartelijke groet, Annie Mulder

### Melding van ziekte en overlijden

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, bezoekersgroep of verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

### Vervoer Diever – Dwingeloo

Nu we weer naar de kerk kunnen, zijn er misschien mensen die vanuit Diever graag mee zouden willen rijden naar Dwingeloo. U kunt zich dan opgeven bij de Immy Zuidema, 0521-590089, of Annie Mulder, 0521-551430.

## TER OVERWEGING – Slaap kindje, slaap

Slaap kindje, slaap.

Daar buiten loopt een schaap.

*Een schaap met witte voetjes,  
die drinkt z'n melk zo zoetjes.*

*Slaap kindje, slaap.*

*Daar buiten loopt een schaap.*

Slaap kindje slaap... Wie kent het niet? Het is mijn eerste slaapliedje. En het is zeker het liedje dat ik het meest gezongen heb bij andere, maar vooral ook bij m'n eigen kinderen.

Ik zou willen verdedigen dat dit bekende slaapliedje een wereldlijk 'gebedsliedje' is. Er zijn allerlei bijbelse elementen te ontdekken. Laten we wat nauwkeuriger kijken.

Het liedje zet in met een wens: 'Slaap kindje, slaap'. Het kindje wordt in slaap gewenst.

Dat lijkt duidelijk. De volgende drie regels zijn wat problematischer. Waarom extra informatie geven aan het kind, terwijl je wilt dat het gaat slapen? Heb je daar als kindje nu behoefte aan? Ben je net in slaap gewenst, krijg je te horen dat er buiten een schaap loopt. En niet zomaar een schaap, maar één waarvan de voetjes wit zijn, die zoetjes z'n melk drinkt. Dan ga je toch liggen dubben: is het hele schaap wit of alleen maar z'n pootjes, waarom is het geen schaap met zwarte voetjes, waarom geen schaap dat amechtig loopt te blaten, waarom geen kudde schapen op de vlucht voor een hond? Vragen te over. Je zou er als kindje toch slapeloze nachten van krijgen?! Je wilt op z'n minst je bed uit om te kijken of het wel echt waar is (bedenk dat ik dit liedje hoorde zingen 3 hoog in de stad...).

De enige reden dat je als ouder/verzorger die regels zingt is – lijkt mij - om informatie te geven die de wens onderbouwt. Dit vraagt om een uitleg.

Wat maakt het nu interessant om dat schaap te vermelden? Volgens mij is dat de herder. De herder? Maar die komt toch helemaal niet voor in dit liedje?

Klopt. Maar ik denk dat je schapen niet zonder herder kunt denken. En zeker niet een schaap dat zich zo lekker tegoed doet alsof er geen gevaren op de loer liggen. De niet genoemde herder waakt over z'n schapen, zoals de niet genoemde ouder/verzorger waakt over het kindje dat zal gaan slapen. Psalm 23 is de psalm bij uitstek waarin op zo'n manier van God als herder wordt gesproken.

In de bijbel zijn talloze teksten te vinden die met schapen te maken hebben, of met herders, of met gevaren die arme schapen aankleven, of juist met redding die de God van Israël aankleeft.

Een van de bekendere teksten in het Nieuwe Testament is te vinden in Johannes 10 waar Jezus zegt: 'ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij, zoals de vader mij kent en ik de vader ken, en ik zet mijn leven in voor de schapen'.

Oké, zover zo duidelijk: een schaap heeft een herder, zoals een kindje een verzorgende ouder heeft. De zorg en bescherming van de herder voor z'n schapen is de vergelijking met deze God, met Jezus ook, die de zijnen beschermt.

Maar wat doen die 'witte voetjes' hier nu? Dat zal toch weinig met onze uitdrukking 'ergens een wit voetje halen' te maken hebben. Veel eerder heeft de kleur wit de betekenis van onschuldig en rein, en bijbels gezien is het de kleur van de opstanding. In het boek Openbaringen wordt Jezus als een wit lam afgeschilderd: wit ten teken van zijn ongeschonden en onschuldig zijn, lam vanwege zijn kwetsbaarheid (die overigens weer sterker is dan alle dieren en beesten!).

Maar de witte voetjes kunnen ook komen van het land waarop het schaap loopt: een grasveld vol weidebloemen, zodat het *lijkt* of het schaap witte voetjes heeft. Een land waar het leven goed is, waar je beschermd bent, waar je rustig rond kunt gaan.

En dan drinkt het zijn melk zo zoetjes. Ook dat kan weer twee kanten op: of het drinkt z'n zoete melk, of het drinkt zoet z'n melk. Een subtiel verschil dat in het slaapliedje in elkaar overvloeit.

Nu we het toch hebben over land, melk en overvloeien: in bijbelse taal is het land van belofte dat land waar je rechtop kunt staan en gaan. Het land waar je beschermd bent. Het land dat overvloeit van melk en honing, waar dus genoeg is voor iedereen.

Tenslotte klinkt dan de herhaling van die eerste twee regels. Maar na het voorgaande is het niet zozeer opnieuw een wens. Nu draagt het ook het karakter van een belofte. *Daar* loopt een schaap, en *daar* zul jij ook mogen en kunnen lopen.

Muzikaal loopt het liedje over maar vijf noten (do-re-mi-fa-sol, ofwel: c-d-e-f-g voor de muzikliefhebbers). En ook in de muziek krijgt dat laatste 'daar' een accent. Het is namelijk de enige keer dat er een noot gezongen wordt *buiten* de vijf eerder gezongen noten ('la', ofwel: a).

Ik hoop dat we een tijd tegemoet gaan waarin we elkaar de ruimte durven geven ons te ontplooiën als schapen die beschermd hun weg vinden in een land waar het goed toeven is. Het is een bijbelse belofte die ons gegeven is, een weg aangeboden om te volgen. Een lied dat ons doet dromen van een andere, betere wereld. Zonder in die slaap gevangen te blijven. Want zelfs een slaapliedje gaat er van uit dat de nacht eindigt met opstanding!

## VAN DE KERKENRADEN

De kerkenraden van Diever en Dwingeloo hebben 17 augustus na lange tijd weer fysiek kunnen vergaderen in Stad en Esch.

Riemie Godeschalk heet iedereen welkom, in het bijzonder enkele nieuwe kerkenraadsleden uit Diever en ds. Daan Bargerbos, die voor het eerst na de lock down meemaken, dat de vergadering niet meer online is.

Daan Bargerbos opent de vergadering: in tegenstelling tot de grote zaken die in Den Haag aan de orde zijn, leest Daan het gedicht “Kleine koe” voor over de “kleine” zaken, maar niet onbelangrijke.

Het is een Schots gebed uit The Carmina Gadelica en is te vinden op pagina 1525 van ons liedboek.

### **Kleine koe**

Zegen, God, mijn kleine koe,  
zegen, God, mijn verlangen,  
zegen ons samenleven,  
mijn koe en ik,  
en de manier waarop ik haar melk.  
Zegen, God, elke speen,  
zegen iedere vinger,  
iedere druppel die in mijn schaal valt.  
Zegen, God , mijn kleine koe.

In Dwingeloo is in het najaar een ambtsdrager aftredend, in het voorjaar enkele kerkenraadsleden in Diever. We hopen van harte dat er gemeenteleden bereid zijn de kerkenraden te willen en komen versterken de komende jaren.

De sollicitatie gesprekken voor een aanstelling van een kerkelijk werker zijn gaande. Binnenkort hoopt de sollicitatie commissie met een voordracht te kunnen komen.

Dinsdag 19 oktober is er een gemeenteavond gepland in Stad en Esch. Aan de orde komen: de ontwikkelingen in het samengaan van hervormd Diever en Dwingeloo en kennismaken gemeente met Daan. Daan is blij dat de gemeenteleden weer aanwezig kunnen zijn in de kerkdiensten. Het was niet eenvoudig in de lock down tijd de gemeenteleden te leren kennen.

De kerkrentmeesters zijn bezig met de invulling van de taken van de penningmeester, welke taken blijven binnen de kerkenraad en welke worden overgeheveld naar het Kerkelijk Bureau in Assen.

In Diever zullen de lopers voor de kerkbalans in de herfst worden uitgenodigd, om o.a. de looproutes te gaan herindelen. Ook wordt er binnen de kerkrentmeesters gesproken worden, over de BHV, hebben we mensen in huis die BHV'er zijn, of is een scholing hiervoor van belang.

Roelof Bolding heeft het abonnement voor kerkdienst gemist teruggebracht naar 350, nu kerkgang weer mogelijk is maken minder mensen gebruik van de online diensten.

Het preekrooster voor 2022 is weer rond, ieder jaar is dit een klus. De cantorij gaat 4 keer haar medewerking verlenen aan de morgengebeden en ook een Drentse dienst door eigen gemeenteleden, in samenspraak met Daan, staat ingeroosterd.

Bij goed nazomer weer staat een picknick gepland voor zondag 3 oktober, na het morgengebed, bij de Witte Bergen in Diever, bij minder nazomerweer zal het plaats vinden in de Pancratiuskerk.

Een aantal jaren geleden, kwam vanuit de gemeente de vraag om Fairtrade producten te gaan gebruiken, zowel Diever als Dwingeloo hebben hier destijds toe besloten, maar in de praktijk is het in het slob geraakt. We gaan hier opnieuw een start meemaken voor bijvoorbeeld de koffie en de thee.

De werkgroep Bezinning en Inspiratie hoopt weer verschillende activiteiten te kunnen organiseren: elke maand zal er een meditatie avond in de Nicolaaskerk zijn, een gespreksgroep n.a.v. een boek wordt gestart en er een kerkklezing over duurzaamheid staat gepland.

Vrijdagavond 29 oktober is er een muzikale ontmoeting van 20.00-22.00 uur in de Pancratiuskerk, georganiseerd door Daan Bargerbos, Peter Sminia, Jan Willem Godeschalk, Bien van Noord en Martha Pluim.

De volgende gezamenlijke kerkenraadsvergadering is dinsdag 12 oktober.

Gijs Schoonderbeek leest ter afsluiting van de vergadering het gedicht: Leven als de bomen van Hans Bouma.

Verslag: Tjitske Nieuwenhuis

## **VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

### **“Lopers en looproutes” Actie Kerkbalans!**

In januari 2022 komend jaar doen we ook weer mee met de Actie Kerkbalans. Wij vragen dan al onze gemeenteleden om een financiële bijdrage, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is volgens jaar “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor u als gemeente en voor alle mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

Het rondbrengen van de informatiebrieven van Kerkbalans en het later weer ophalen van de enveloppen wordt gedaan door een team van ongeveer 35 heel trouwe vrijwilligers. Daar zijn wij als college ontzettend blij mee.

We hebben hervormd Diever daartoe verdeeld in evenzoveel wijken en elke “loper” neemt ongeveer 10-30 adressen voor zijn of haar rekening. Daar een aantal lopers komend jaar niet meer beschikbaar is, kunnen we absoluut wel versterking gebruiken! We kijken serieus uit naar nieuwe enthousiaste lopers. Ter voorbereiding op de Actie Kerkbalans 2022 willen we heel graag een keer met u allen in gesprek over de invulling van de “looproutes”.

Ook zien we het als een moment om, onder het genot van een kopje koffie, met elkaar kennis te maken. De samenstelling van het college van kerkrentmeesters wijzigt ook met zekere regelmaat. De avond van samenkomst is op donderdag 4 november 2021. Zet deze datum vast in uw agenda! Graag tot dan!

## **Open Monumentendag 2021**

In de vorige samenspraak werd nog aangegeven dat we dit jaar de kerk open zouden stellen tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag op zaterdag 11 september 2021. Helaas gaat ook dit jaar deze openstelling niet door. We zijn afhankelijk van de gemeente Westerveld die de reclame en alles wat erbij hoort jaarlijks verzorgt. De gemeente heeft echter aangegeven ook dit jaar vanwege Covid 19 geen Open Monumentendag te gaan organiseren. Erg jammer, laten we hopen dat het volgend jaar wel kan.

## **BHV/EHBO**

Mogelijk bent u getuige geweest of heeft u gehoord dat er onlangs een (vakantie) kerkganger onwel is geworden tijdens de eredienst. De beide kosters hebben adequaat opgetreden en binnen de kortste tijd was de ambulance er en is de persoon in kwestie naar het ziekenhuis vervoerd. Dominee Bargerbos heeft contact gehad en het gaat momenteel weer goed met deze vakantieganger.

Dit voorval heeft ons, het college, de kosters en de kerkenraad aan het denken gezet. Je wilt als koster dit niet meemaken maar toch zijn we met elkaar van mening dat we er wel op voorbereid moeten zijn. Daarom ook een soort van oproep aan u allen: wie of welk gemeentelid/kerkganger is bekend met deze hulpverlening. Moeten we tijdens de eredienst BHV'ers aanstellen?, is een reanimatiecursus zinvol? Dit soort vragen liggen er nu. Wie is bereid zich te bekwamen in hulpverlening etc? Heel graag horen we uw reactie.

## **Muzikale Ontmoeting**

Op initiatief van het college van kerkrentmeesters wordt een "Muzikale Ontmoeting" georganiseerd in onze kerk. Op vrijdagavond 29 oktober zullen we (pop) muziek ten gehore brengen en de bijbehorende beelden op schermen laten zien. De relatie tussen geloof, muziek en spiritualiteit geeft verbinding van mensen. We willen luisteren, kijken, herinneringen ophalen en vooral informeel samen zijn. Langere tijd zijn we verstoken geweest van activiteiten om elkaar te ontmoeten. Met dit initiatief willen we u allen van harte uitnodigen met ons mee te luisteren. Noteert u alvast deze datum?

Jaap Ruiter



## COLLECTEN

U kunt aan de collectes geven met de GIVT-app. Hierbij is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerkrentmeesters. Kies in de app bij hoe u wilt geven voor QR-code en scan de code. Als u de diensten volgt via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) vindt u de GIVT knop aan de rechterkant onderaan. U kunt u gift voor de diaconie ook geven door deze over te maken naar



HERV. GEM. DWINGELOO DIACONIE

NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van de collecte Diaconie. Voor de kerkrentmeesters collecte kunt u uw gift overmaken naar CvK Hervormde Gemeente Dwingeloo NL94 RABO 0373 7184 11

### **Zondag 5 september: Stichting Heifer**

Heifer werkt samen met arme boerengezinnen én gemeenschappen door het overdragen van praktische landbouwkennis, zaden en goed vee. Door het toepassen van de geleerde lessen en nieuwe technieken kan een boer veel meer produceren. Door samen te werken in groepen en lid te worden van een coöperatie is het gemakkelijker om aansluiting te vinden bij afnemers (zoals melkfabrieken) en een eerlijke prijs te bedingen. Zo verdienen boeren een leefbaar inkomen en dragen ze bij aan de voedselvoorziening in hun regio.

### **Zondag 12 september: Edukans**

Edukans is al tientallen jaren voorvechter van de ontwikkeling van kinderen. Eerst in Nederland en nu in ontwikkelingslanden. Edukans komt voort uit de Unie voor Christelijk Onderwijs. Door onze jarenlange ervaring zijn we met recht een onderwijsexpert te noemen

### **Zondag 19 september: Vredesweek {PAX}**

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX 'inclusief samenleven' als thema van de Vredesweek. PAX wil zich inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

### **Zondag 26 september: Kerk en Israël**

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons

christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.

## **UIT DE GEMEENTE**

### **Helende stilte**

De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert vanaf september elke maand een meditatiebijeenkomst in de Nicolaaskerk te Dwingeloo.

Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Afgewisseld en ondersteund met muziek en korte teksten komen we tot innerlijke rust. Dan kan het gebeuren dat onze aandacht opengaat naar iets dat ons aanraakt, ontroert en te denken geeft.

Iedereen die behoefte heeft aan stilte - of een poosje stil wil zijn in het koor van onze mooie kerk - is van harte welkom.

We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur.

De geplande bijeenkomsten zijn:

8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december en 12 januari 2022.

Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

De werkgroep Bezinning en Inspiratie

### **Picnick op 3 oktober 2021**

Het is al weer lang geleden dat we als kerkgemeente gezamenlijk gegeten hebben na een kerkdienst. Nu de regels m.b.t. corona flink versoepeld zijn heeft de kerkenraad het plan opgevat om weer een picknick te houden na een dienst.

Om verschillende redenen is dat wat moeilijk te realiseren in september en daarom zal de picknick zijn op **zondag 3 oktober** in Diever, na het morgengebed. Begin oktober is het vaak nog heel goed weer en als dat het geval is gaan we naar de Witte Bergen, zoals we dat vaker hebben gedaan. Is het wat minder dan doen we het in de kerk, wellicht met de mogelijkheid om toch ook nog even buiten te zijn op het plein voor de kerk.

Voor koffie en thee zal gezorgd worden vanuit de kerk.

Aan de deelnemers wordt gevraagd zelf te zorgen voor het eten, in welke vorm dan ook. Laat uw fantasie werken. Daarnaast moet iedereen zelf zorgen voor drinken, glas of beker, bord en bestek en een eigen stoel. We zullen ons graag laten verrassen door wat iedereen meeneemt en zijn er zeker van dat het weer een gezellig samenzijn zal worden.

Opgeven mag, hoeft niet perse.

Graag zien we u na de dienst op 3 oktober!

De organisatoren: Jacomijn Coumou, Ina Grit en Greet Oosterveld

## BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 22 september 2021 inleveren bij:  
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiter-Herd,  
Iemenkampen 3, Diever. Email: [redactie@hervormddiever.nl](mailto:redactie@hervormddiever.nl).

Samenspraak verschijnt op: 1 oktober, 5 november en 3 december 2021.

### Bijbelleesrooster

Zaterdag	4 september	Psalm 54
Zondag	5 september	Johannes 7:1-13
Maandag	6 september	Johannes 7:14-24
Dinsdag	7 september	Johannes 7:25-36
Woensdag	8 september	Johannes 7:37-52
Donderdag	9 september	Galaten 4:12-31
Vrijdag	10 september	Galaten 5:1-12
Zaterdag	11 september	Galaten 5:13-26
Zondag	12 september	Galaten 6:1-18
Maandag	13 september	Psalm 92
Dinsdag	14 september	Spreuken 11:1-16
Woensdag	15 september	Spreuken 11:17-31
Donderdag	16 september	Spreuken 12:1-12
Vrijdag	17 september	Spreuken 12:13-28
Zaterdag	18 september	Marcus 9:14-29
Zondag	19 september	Marcus 9:30-41
Maandag	20 september	Marcus 9:42-50
Dinsdag	21 september	Psalm 102:1-12
Woensdag	22 september	Psalm 102:13-29
Donderdag	23 september	Spreuken 13:1-9
Vrijdag	24 september	Spreuken 13:10-25
Zaterdag	25 september	Psalm 62
Zondag	26 september	Efeziërs 4:1-16
Maandag	27 september	Efeziërs 4:17-24
Dinsdag	28 september	Efeziërs 4:25-5:2
Woensdag	29 september	Efeziërs 5:3-20
Donderdag	30 september	Spreuken 14:1-14
Vrijdag	1 oktober	Spreuken 14:15-24
Zaterdag	2 oktober	Spreuken 14:25-35