

SAMENSpraak

Oktober 2019



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diever

TER OVERDENKING

“Kijk eens anders”

Half september was er in Dwingeloo de jaarlijkse Startzondag. Dit keer niet in de gezamenlijkheid van hervormd Diever en Dwingeloo, maar de “Siepelkerk” met de Brug-Es kerk en de Kapel Eben Haëzer.

Tijdens de veelzijdige en goed bezochte Startdienst hebben we geluisterd naar het Bijbelverhaal uit Handelingen 3: de mens die door de apostelen wordt opgericht uit zijn verlamming. Het komt aan op een bepaalde manier van oog hebben voor elkaar, blijkt daarin de boodschap. Dat doen deze apostelen in het spoor van Jezus die hen ook anders heeft leren kijken, naar de wereld, naar de medemens, naar de toekomst. Zoals in de Bergrede: Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? (Mattheüs 6:25,26)

Mensen zijn in de schepping nogal aparte wezens.

We kunnen genieten van de natuur en van elkaar. Maar anders dan bij vogels en planten beseffen wij ook de beperktheid en de eindigheid van ons geluk.

Wij weten ons verantwoordelijk voor ons leven en ons samenleven en het is zeker niet zo dat Jezus met zijn woorden ons oproept om de dag te plukken en verder maar te leven zonder enig besef van wat er allemaal te doen is om het leven de juiste inhoud te geven.

Intussen zijn het wel bevrijdende woorden. Het luistert echter nauw hoe je ze hoort.

Het “maak je geen zorgen”, wordt nadrukkelijk, maar ook uitnodigend gezegd. Het is geen strak bevel, zo van “wie niet zo kan leven, heeft er niets van begrepen en behoort niet bij mijn kring van volgelingen”.

Nee, het is juist omgekeerd. Jezus kent de vele zorgen van mensen. En de redenen waarom mensen gebukt kunnen gaan, soms een leven lang om iets dat anders gelopen is dan de verwachting was. Tegen al die mensen zegt Jezus: zo is het leven, het is ten diepste en uiteindelijk niet te plannen. Kijk toch nog eens rond en leer van de andere schepselen: ze zijn vrolijk en mooi, zonder dat ze daar zelf veel voor doen, of kunnen doen.

Leef met de dag door God geschonken en ervaar de liefdevolle en gelukkige momenten!

Ds. Wim Andel

KERKDIENTEN

Zondag 13 oktober

Hervormde Kerk

10.00 uur

Diever

ds. D. van Veen uit Assen

Zondag 20 oktober

Hervormde Kerk

10.00 uur

Dwingeloo

ds. J. Ros uit Hoogeveen

Zondag 27 oktober

Hervormde Kerk

10.00 uur

Diever

Ds. H. Katerberg uit Borger
Drentse dienst

Zondag 3 november

Hervormde Kerk

10.00 uur

Diever

Ds. Y. de Groot uit Groningen
Gedachtenisdienst

GEZAMENLIJK NIEUWS

Kerkbalans en abonnementsgeld Samenspraak 2019

Wellicht ten overvloede wil ik u eraan herinneren u toegezegde kerkelijke bijdrage en abonnementsgeld Samenspraak, voor zover dit nog niet is gebeurd, nog dit jaar over te maken.

Tevens wordt het op prijs gesteld wanneer kerkleden die tijdens de kerkbalansactie in januari geen toezeggingsformulier hebben ingeleverd en van wie wij nog geen bijdrage mochten ontvangen dat alsnog doen.

Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

Namens de colleges van kerkrentmeesters

Mindert Veenstra

Administrateur

HERVORMDE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN

Ds. Dick van Veen uit Assen, ook bekend van mooie rollen o.a. in het Shakespearetheater, komt ieder jaar wel een keer preken, nu op **13 oktober** in Diever.

Op **20 oktober** komt ds. J. Ros uit Hoogeveen naar Dwingeloo; we hoorden hem eerder op 30 december 2018.

Er is een **Drentse dienst op 27 oktober**, door ds. Hans Katerberg uit Borger. Een dienst in het dialect ervaren velen als zeer speciaal, omdat in je 'moedertaal' de woorden vaak vertrouwder en dichterbij klinken. We kennen ds. Katerberg van de gedachtenisdienst vorig jaar.

Gedachtenisdienst op zondag 3 november. Voorganger is dan de inmiddels wel bekende ds. Ynte de Groot uit Groningen. De PancratiusCantorij werkt aan deze dienst mee; er is opvang voor kinderen tot 10 jaar en na afloop van de dienst kan bij de koffie nog wat worden nagepraat. In deze dienst willen wij gemeenteleden gedenken, die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Wij noemen hun namen, waarmee zij gekend zijn bij God en ons. Zo zeggen wij dat zij niet alleen in onze herinnering bewaard zijn, maar ook bij onze Heer. Nadat hun namen zijn genoemd, worden hun familieleden en gemeenteleden uitgenodigd een kaars te ontsteken aan de paaskaars. Zo beleven wij dat het licht van Christus ook schijnt over de schaduw van de dood.

Wij gedenken: Maria Elisabet Boerhof – Gerdes
Jan Kiers
Ytzen van der Veen
Jantje Krol-Boverhof
Cornelis Frederik Offerein

*Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dicht trekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.*

*Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.*

Rutger Kopland

Dankbaar zijn we voor wat er was en dankbaar voor wat er is aan herinneringen. We gaan weer verder. Leven, het houdt nooit op. Gelukkig maar.

Annie Mulder

Afkondiging overledenen

Tot nu toe worden overleden gemeenteleden, waarvan de uitvaart wordt verzorgd door onze predikant of pastoraal werker, op de zondag na het overlijden in de kerk met name genoemd en herdacht met een paar woorden en een moment van stilte en de nabestaanden worden in de voorbeden genoemd. Later worden de nabestaanden uitgenodigd voor de gedachtenisdienst in november.

Vanaf de a.s. gedachtenisdienst, 3 november, staan we een moment stil bij alle gemeenteleden (ieder die in ons ledenbestand staat vermeld, ook meegeregistreerden) die zijn overleden, ook dus wanneer er geen sprake is van een kerkelijke uitvaart.

Want niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf, ieder is op zijn eigen manier in liefde en vertrouwen verbonden met zijn naasten en zijn omgeving, vaak met een nuchter en schuchter godsvertrouwen, een vermoeden dat er een grond is die ons draagt en een bron die ons voedt. En ieder verdient het om genoemd en herinnerd te worden.

Alle nabestaanden worden later uitgenodigd voor de gedachtenisdienst.

Annie Mulder

Vervoer Diever – Dwingeloo

Voor diegenen die geen vervoer hebben en toch graag naar de dienst in Dwingeloo zouden willen gaan, is een autodienst georganiseerd: om 9.40 uur kunt u bij onze Pancratiuskerk instappen. Wanneer u graag van huis gehaald wilt worden (vanwege bv. slecht ter been zijn), wilt u dan tijdig, liefs al uiterlijk vrijdagavond, bellen naar Tom Griffioen: 593904 of 06-50270804 of Jaap Ruiter: 591639.

Melding van ziekte en overlijden

Door het ontbreken van een vaste predikant zijn we niet altijd op de hoogte van ziekte en / of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan onze pastoraal werker ds. Tia Braam, of aan iemand van de Kerkenraad of het verjaardagsfonds, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Ds. Tia Braam

VAN DE INTERIMPREDIKANT

In de maand oktober rond ik mijn werkzaamheden in Diever en Dwingeloo af. De beide dorpen waren mij vanuit mijn jeugd bekend, maar als predikant hier mogen werken dat is toch andere koek. Daar passen gevoelens van dankbaarheid bij: het was goed om bij jullie te zijn in het mooie Drentse landschap. Afronden betekent, naar ik hoop, dat we half oktober op een gezamenlijke kerkenraad resultaten kunnen bespreken: een advies over de richting die de samenwerking zou kunnen opgaan en een concept profiel van de predikant die de vacante gemeenten gaan zoeken. Wat zou het mooi zijn als we het eens worden en de voorstellen vervolgens aan de gemeenten voorgelegd kunnen worden. Dat vervolg zal dan hopelijk in goede handen zijn van een kundige procesbegeleider. Het ga jullie goed met de woorden van de zegenbeden van Sint Patrick (een Ierse heilige):

*De Heer zij voor je, om je de juiste weg te wijzen,
De Heer zij achter je, om je in de armen te sluiten en om je te beschermen tegen gevaar,
De Heer zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
De Heer zij in je om je te troosten als je verdriet hebt,
De Heer zij rondom je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen,
De Heer zij boven je om je te zegenen,
Zo zegene je God vandaag, morgen en in der eeuwigheid.*

Bereikbaarheid:

Het meest trefzeker is een mailtje naar w.andel@pkn.nl. Vermeld eventueel uw telefoonnummer en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. Bellen kan ook, op werkdagen het eerste deel van de morgen, naar het huisadres te Oudega SWF (SúdWest Fryslân): 0515 469506.

Met vriendelijke groeten, ds. Wim Andel

Wel en wee in het pastoraat.....

Herfsttijd.....

De herfst is begonnen. Buiten in de natuur tekenen zich prachtige kleuren af. Hoewel de natuur in de herfst ontzettend te keer kan gaan met storm en regen, heeft de herfstperiode voor mij ook iets van rust in zich. Er is iets afgerond, het land heeft haar goede gaven geschonken. De fruitogst is binnengehaald. Bloemen in schitterende kleuren verwonderen door hun schoonheid. Als een ongrijpbaar iets komt een vreemde mengeling van de onstuimigheid van buiten en de warme rust van binnen, op je af. De joodse gemeenschap vierde op 30 september en 1 oktober het Rosj Hasjana, hun nieuwjaar. Voor hen is het jaar

5780 begonnen. Het joodse nieuwe jaar begint met dagen van inkeer en er is ruimte voor een nieuw begin. In de synagoge wordt er op de ramshoorn geblazen als roep tot bezinning: "ontwaakt, u die slaapt en denk na over uw daden: gedenk uw Schepper, leg Hem je daden voor" Je vraagt je af: "waar ben ik mee bezig geweest?" Waar ben ik van plan in de toekomst uit te komen? Wat voor gedachten heb ik, zijn er boze gedachten of daden? Kan ik mezelf verbeteren? Behandel ik mijn medemens wel goed?"

En er wordt ook gebeden: "Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Denk aan ons God en schrijf ons op in het Boek van het Leven. Helper, Redder en Eeuwige Beschermers, geprezen zijt Gij."

Na de dienst in de synagoge dippen Joden een appel in honing en wensen elkaar een goed en zoet nieuwjaar. Het frisse van de appel en het zoete van de honing staan symbool voor goede en slechte tijden in het leven.

In de joodse gebeden voor het nieuwe jaar zit voor mij iets van de mengeling van de onstuimigheid van buiten en de warme rust van binnen. Als je nadenkt over je leven en alles eens op een rijtje zet, dan heb je tegenwind ervaren, waren er moeilijk begaanbare wegen, lagen er soms bomen over de weg, mogelijk stormde het. Er waren zaken die je meer schade brachten dan goeds en een enkele keer was je daar zelf de oorzaak van, er was een onrustige periode. "Keer terug naar je Schepper geprezen zijt Gij, Eeuwige beschermer". Dank je wel God dat er ook een andere kant is, die kant van warme rust. Dank je wel dat U er bent, dat u er bent als het buiten stormt of in mijn hart. Dank U wel voor die prachtige kleuren, die overdaad aan fruit, de behaaglijkheid van binnen.

Herfsttijd, juist in een periode waarin die vreemde mengeling zich voordoet, die van de onstuimigheid van buiten en de warme rust van binnen, mag een mens weer bij zichzelf komen.

Herfsttijd, een tijd bij uitstek, om aan het einde van de middag eens even bij iemand langs te gaan : "het begint al weer vroeg donker te worden hé, ik heb een paar appels van onze eigen boom voor je meegebracht!"

Voor u allen: een gezegende herfsttijd en alle goeds!

PS. In plaats van appels...., bloemen mogen ook. Iemand vertelde tijdens een huisbezoek van mij "en ze bracht zo'n klein bakje mee, waarin ze allemaal bloemetjes gestoken had. Bloemen uit eigen tuin, zo prachtig, ik kan je niet vertellen hoe blij ik daar van werd!"

ds. Tia J. Braam

Op vrijdagmiddag 11 oktober, om 14.30 uur ga ik voor in de Weyert, Zorgcentrum te Dwingeloo, in een middagdienst. Organist is Lenie Brinksma. We bedachten hoe fijn het toch zou zijn, als er mensen van buiten de Weyert komen meezingen in deze dienst! Samen, met en voor de bewoners zingen, om zo de kerkdienst voor de bewoners tot een feestelijke dienst te maken. Mogen we op u rekenen? Het inzingen begint onder leiding van Lenie, om 14.00 uur. Graag tot dan, hartelijke groet,

ds. Tia Braam

VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraadsverslag 19 september 2019

Ds. Andel opende de vergadering met het lezen van Mattheus 6: 33 waarin Jezus zegt: Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden. Vervolgens konden we luisteren naar het lied van Sytze de Vries: Wie op uw woord vertrouwt, o God, als schild tegen het kwaad, aanschouwt uw liefde in het licht, dat hier te branden staat. Gij houdt uw vleugels uitgebreid, als schuilplaats voor de nacht. Uw mantel van barmhartigheid is ons een goede wacht.

We hadden Truus Haveman uitgenodigd om iets te vertellen over het Godsdienstig Vormings Onderwijs in Diever. Truus is Alien Offereins opgevolgd en zij verzorgt nu het Godsdienstig Vormings Onderwijs op de OBS De Singelier in Diever. Kinderen zitten vol levensvragen. Wij helpen het kind om een eigen antwoord op deze vragen te vinden. In de lessen leren de leerlingen begrip en respect op te bouwen voor anderen en hoe zij in het leven staan. Dit als voorbereiding op het innemen van hun eigen rol in de pluriforme samenleving. Dit doen we door het vertellen van verhalen, en door het kind op een open manier in aanraking te brengen met de christelijke traditie. Als hervormde gemeente Diever vinden we dit onderwijs heel belangrijk.

Mindert Veenstra werd uitgenodigd voor een toelichting op de begroting 2020. De begroting ziet er goed uit, zie elders in het kerkblad. Ook heeft Mindert voor het beroepen van een predikant de solvabiliteitsbegroting t/m 2025 opgesteld. Naar aanleiding hiervan wordt bepaald voor hoeveel fte we een predikant kunnen beroepen. We gaan nu z.s.m. starten met het beroepen van een predikant. Ook vragen we nog een consulent voor Dwingeloo-Diever.

De kerkrentmeesters hebben gelukkig iemand gevonden voor de schoonmaak van de kerk. Het is belangrijk dat de kerk er netjes uitziet, zie elders in het kerkblad.

Na een uitvaart kan men niet meer terecht in Brinkzicht. Nu wordt in onze kerk ook een mogelijkheid geboden om koffie te drinken na de uitvaart, waarbij er zitjes, met kleine tafeltjes gemaakt worden in de kerk.

De Jaarrekening 2018 van de diaconie is besproken, zie elders in het kerkblad. Arend Doornhein is gestopt als organist. Jaap Ruiter is bij hem langs geweest en hij moest de hartelijke groeten overbrengen.

De Samenwerkings Coördinatie Commissie heeft van alle werkgroepen een schrijven ontvangen over de voor- en nadelen van samenwerking of fusie van de hervormde gemeenten Diever-Dwingeloo en zal binnenkort met een advies komen aan de kerkenraad.

De werkgroep Vorming en Toerusting heeft een heel winterprogramma gemaakt, zie elders.

De stukjes voor de infogids moeten binnenkort weer worden ingeleverd en aan de werkgroep publiciteit wordt gevraagd of het handig is om een gezamenlijke infogids Diever-Dwingeloo uit te brengen.

De gedachtenisdienst op 3 november wordt besproken. De cantorij werkt mee aan de dienst.

Op zondag 6 oktober is er bevestiging van ambtsdragers in Dwingeloo en Ds. Tia Braam zal dan worden voorgesteld aan de gemeenten.

De volgende kerkenraadsvergadering is op 17 oktober, eerst gezamenlijk met Dwingeloo en daarna apart.

Immy Zuidema

Als afsluiting van de vergadering las Liesbeth Stille het volgende gedicht voor van Michel van der Plas:

Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.

Zend ons een engel met Uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt in het vergezicht
van God met ons, Immanuel.

Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in Uw tijd
en leer ons wachten met geduld.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTER

Begroting 2020

Op 12 september 2019 is de begroting 2020 besproken en vastgesteld. Vervolgens is deze aangeboden aan de kerkenraad. Deze heeft in haar vergadering van 19 september deze begroting behandeld.

Voor 2020 wordt er een overschot verwacht van € 13.874.

Samenvatting van de begroting:

Baten

Huur- en pachtopbrengsten	€ 10.000
Rentebaten	- 25.200
Actie kerkbalans en collecten	- 40.000
Subsidies en bijdragen	- 19.424
Totale baten	€ 94.624

Lasten

Onderhoud en exploitatie	€ 25.000
Personeelskosten en verplichte afdrachten	- 35.700
Administratie en overige kosten	- 20.050
Totale lasten	€ 80.750

Vanaf 7 oktober ligt de begroting tot 14 oktober 2019 ter inzage bij Mindert Veenstra, Hoofdstraat 16 in Diever, telefoon 0521-593184; emailadres: mindert.veenstra@gmail.com, administrateur van ons college. Indien u de begroting wenst in te zien gelieve u een afspraak met hem te maken.

Mindert Veenstra

Giften

Mevrouw A. Doggen-Lucas uit Wapse steunt de kerk met een jaarlijkse gift van € 1.500 voor een periode van 5 jaar. Het college van kerkrentmeesters is haar daar zeer erkentelijk voor. Hartelijk dank.

Mindert Veenstra

Schoonmaak kerk

De continuïteit van de schoonmaak van de kerk is gelukkig weer gewaarborgd! Tot blijdschap van het college heeft mevrouw Ina Lubbers zich gemeld om zich te ontfemen over het schoonhouden van ons prachtige kerkgebouw. Vanaf begin september is Ina al regelmatig te zien in de kerk.

Eén of twee keer per jaar een grote schoonmaak met een gezellige ploeg helpers zullen we bijtijds aankondigen.

Jaap Ruiter

Afscheid organist

Onlangs heeft één van onze vaste organisten besloten te stoppen met het begeleiden van de erediensten. De gezondheid van Arend Doornhein begon hem in de steek te laten. Sinds januari 2015 was hij aan onze kerk verbonden. Met veel plezier en altijd goed voorbereid heeft hij veel diensten geleid. Als dank voor zijn immer mooie orgelspel heeft het college hem namens de gemeente een grote bos bloemen overhandigd.

Jaap Ruiter

DIACONIE

Collecten

	Diaconie	Kerkbeheer	(Uitgangs)collecte	
# 1 september	46,05	49,15	84,35	St. Op d h.v. Bolivia
> 8 september	78,90	61,50	St. Heifer	
# 15 september	28,60	33,35	28,60	St. Hulp aan Joden
> 22 september	89,02	59,85	Vredeswerk Pax	

>: Dwingeloo #: Diever

(Uitgangs)Collecten

Tijdens de diensten in Dwingeloo wordt twee maal gecollecteerd en is er geen uitgangscollecte. De genoemde collecten worden daar dus in de dienst gehouden.

13 oktober (Diever) Taizé

De Stichting Steunfonds voor het werk van de Broeders van Taizé in Bangladesh functioneert als doorgeefluik van giften voor de activiteiten van de Broeders. Die omvatten onder meer:

Een stipendium voor studenten die parttime als onderwijzer werken. Veel kinderen ontvangen les van wie de ouders geen schoolgeld kunnen betalen; vergoeding van medicijnen, ziekenhuisbezoek en ziekenhuisopname van armen; begeleiding en opvang van straatkinderen.

20 oktober (Dwingeloo): Stichting Hulp aan Joden

De stichting heeft als doel het verstrekken van hulp aan Joodse gemeenschappen in voornamelijk Roemenië en Oekraïne in de vorm van levensmiddelen en medicijnen.

27 oktober (Diever): Ned. Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt al sinds 1814 de Bijbel dichtbij. Samen met leden en donateurs maakt het NBG het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doet het voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlene.

3 november (Diever): Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds wordt gevuld met de bijdragen van de jarige gemeenteleden, die zich bij het verjaardagsfonds hebben aangemeld. Die bijdragen zijn niet helemaal toereikend om de uitgaven te dekken. De opbrengsten worden besteed aan attenties voor gemeenteleden die in het ziekenhuis hebben gelegen, een bloemetje op de huwelijksjubilea en verjaardagen van oudere gemeenteleden en kerst attenties voor deze groep.

Jaarcijfers Diaconie Hervormde gemeente Diever

De kerkenraad heeft de jaarcijfers over vorig jaar voorlopig vastgesteld en zal dat in de komende vergadering definitief doen. In de komende weken kunnen gemeenteleden deze cijfers desgewenst inzien bij Tom Griffioen, de administrerend diaken, tel. 593904.

Rekening 2018

Baten

Opbrengsten uit bezittingen	2652
Bijdragen gemeenteleden	3996
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	0
Totaal baten	€ 6.648

Lasten

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	5321
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	744
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen	407
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	124
Totaal lasten	€ 6.596

Resultaat baten - lasten € 52

Programma Vorming en Toerusting 2019/2020

De werkgroep Vorming en Toerusting van de hervormde kerken Diever en Dwingeloo organiseren de volgende activiteiten:

Stiltemeditatie:

Donderdag 31 oktober is er een stiltemeditatie in de Nicolaaskerk te Dwingeloo. We beginnen met stil worden, en ervaren wat stilte kan betekenen vanuit de drukte van de dag. De stiltes worden afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, passend bij de herfst en het tijdstip van de dag. Na afloop is het mogelijk een kopje koffie of thee te blijven drinken. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of gewoon stil aanwezig zijn in een mooie kerk – is van harte welkom! Aanmelden hoeft niet. De aanvangstijd is 19.30 uur. Het duurt tot ongeveer 20.15 u. Van harte welkom!

Kerk voor het dorp, de eerste “kerklezing”

Deze lezingen vinden plaats in de kerk, maar staan open voor alle belangstellenden. De onderwerpen, maatschappelijke of wetenschappelijke vragen of ook levensvragen, zullen iedereen aanspreken, of je nu wel of niet gelovig bent, wel of geen kerkganger. De lezing van dit jaar wordt verzorgd door dr. Marco de Vos, deputy director van ASTRON en voorganger bij de Baptistengemeente te Emmen. Het onderwerp is de verhouding van wetenschap en geloof. Nadere informatie daarover vindt u in november in de kerkbladen van Dwingeloo en Diever. De werkgroep “Vorming en Toerusting” nodigt u graag uit:

Donderdag 12 december, 19.30 uur, Nicolaaskerk Dwingeloo

Bijdrage in de onkosten: 5 euro (incl. koffie). Aanmelding niet nodig.

Immy Zuidema

Gespreksgroep:

De werkgroep organiseert vanaf donderdag 9 januari 2020 een gespreksgroep over het boek “Leegte achter de dingen” van Claartje Kruijff.

Claartje Kruijff (1971) was organisatiepsycholoog in de Londense City, en is nu predikant in de vrijzinnige oecumenische Domicuskerk te Amsterdam. Zij was in 2017 theoloog des Vaderlands. Claartje laat de lezer via verhalen ervaren wat delen kan betekenen en neemt de lezer mee om na te denken over wat je nu echt belangrijk vindt in je leven. Hoe past jouw leven in het grote geheel en hoe ga je om met tegenslag en verdriet zijn vragen die o.a. aan de orde komen. Graag willen wij in een groep van maximaal 15 personen dit boek bespreken. Opgave is daarom gewenst voor 15 december bij Immy Zuidema: immy.zuidema@home.nl of 0521590089

De avonden zijn gepland op donderdagavond 9 januari, 13 februari, 12 maart en 16 april 19.30 – 21.30 uur in Diever, locatie wordt nog bekend gemaakt. Het boek dient men zelf aan te schaffen. (Paperback € 12,99)

We hopen op een goede opkomst bij alle activiteiten. Als u belangstelling hebt, noteer dan de data in uw agenda en u kunt zich alvast opgeven voor de gespreksgroep.

De werkgroep Vorming en Toerusting: Tia Braam, Jacomijn Coumou, Bien van Noord, Greet Oosterveld en Immy Zuidema.

Immy Zuidema

BIJDRAGE EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 25 september inleveren bij:
mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, Diever of mw. I.H. Ruiter-Herd,
Iemenkampen 3, Diever, email: redactie@hervormddiever.nl.
Samenspraak verschijnt op: 8 november en 13 december 2019.

BIJBELLEESROOSTER

Zondag	13 oktober	1 Samuel 28:15-25
maandag	14 oktober	1 Samuel 29:1-11
dinsdag	15 oktober	1 Samuel 30:1-15
woensdag	16 oktober	1 Samuel 30:16-31
donderdag	17 oktober	1 Samuel 31:1-13
vrijdag	18 oktober	Lucas 17:11-19
zaterdag	19 oktober	Lucas 17:20-37
zondag	20 oktober	Lucas 18:1-8
maandag	21 oktober	2 Samuel 1:1-16
dinsdag	22 oktober	2 Samuel 1:17-27
woensdag	23 oktober	2 Samuel 2:1-11
donderdag	24 oktober	2 Samuel 2:12-32
vrijdag	25 oktober	2 Samuel 3:1-16
zaterdag	26 oktober	2 Samuel 3:17-27
zondag	27 oktober	2 Samuel 3:28-39
maandag	28 oktober	2 Samuel 4:1-12
dinsdag	29 oktober	2 Samuel 5:1-16
woensdag	30 oktober	Psalm 58
donderdag	31 oktober	Lucas 18:9-17
vrijdag	1 november	Lucas 18:18-30
zaterdag	2 november	Lucas 18:31-43
zondag	3 november	Lucas 19:1-10
maandag	4 november	Lucas 19:11-28
dinsdag	5 november	2 Samuel 5:17-25
woensdag	6 november	2 Samuel 6:1-11
donderdag	7 november	2 Samuel 6:12-23
vrijdag	8 november	2 Samuel 7:1-16
zaterdag	9 november	2 Samuel 7:17-29